

Η ΑΛΒΑΝΗ ΚΟΡΗ.

Εἰς τὴν προκειμένην εἰκόνα ἔχουν οἱ μικροί μου ἀναγνώσται κόρην Ἀλβανὴν ἐνδεδυμένην τὴν ἐνδυμασίαν, ἣτις εἶνε κοινὴ μεταξὺ τῶν Ἑλληνοαλβανῶν ἐν Ἑλλάδι.

Ἡ ἐνδυμασία αὕτη εἶναι κομψή καὶ εὐπρεπής, καὶ ἐξ ἐκείνων, τὰς ὁποίας φοροῦν μᾶλλον αἱ πτωγαὶ γυναῖκες. Ὅπως δὲ αἱ γυναῖκες ἄλλων μερῶν τῆς Ἑλλάδος, ὡς λ. χ. τῆς Τσακωνιάς, τῆς Μάνης, τῆς Μεσσηνίας, τῆς Τριπόλεως, τῶν Πατρῶν, τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, τῆς Κύμης κτλ. οὕτω καὶ μεταξὺ τῶν Ἑλληνοαλβανῶν ἡ νυμφικὴ ἐνδυμασία καὶ μεταξὺ τῶν πτωχοτάτων κατεσκευάζεται ὅσον τὸ δυνατόν μὲ περισσοτέραν φιλοκαλίαν καὶ δαπάνην. Τὸ γλυκὺ ὄνειρον ἐκάστης παρθένου ἦτο νὰ προετοιμάσῃ τὰ νυμφιατικὰ τῆς καὶ πρὸς τοῦτο ἤρχιζε νὰ κοπιάζῃ καὶ νὰ φροντίζῃ, ἀφ' ἧς στιγμῆς ὑπερέβαινε τὸ 12ον ἔτος τῆς ἡλικίας τῆς. Τὸ νυμφικὸν δὲ τοῦτο φόρεμα τὸ ἐφύλαττεν, ὡς καὶ τὰ στέφανά τῆς, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ μέχρι τοῦ θανάτου τῆς καὶ τότε τὸ ἐκληροδοτεῖ εἰς τὴν πρεσβυτέραν τῶν θυγατέρων τῆς, ἢ εἰς τὴν γυναῖκα τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ τῆς, ἂν δὲν εἶχε κόρην.

Αἱ Ὑδραῖαι, Σπεταιώτισσαι καὶ Κρανιδιώτισσαι καίτοι Ἀλβαναί, εἶχον παραδεχθῆ μεταξὺ τῶν ἄλλου συρμοῦ ἐνδυμασίαν, ὅστις τὰς εἰδένυε μεγαλοπρεπεστέρας καὶ ἀνδρικοτέρας, ἀλλὰ ἐστερεῖτο τοῦ κομποῦ καὶ χαρίεντος, τὰ ὅποια

περικλύσκειν τὴν ἐνδυμασίαν τῶν κατὰ τὴν λοιπὴν Ἑλλάδα Ἀλβανίδων,

Δυστυχῶς, ὅπως αἱ ἄλλαι κατὰ τόπους γυναῖκες αἰ ἐλλήνικαι ἐνδυμασίαι κατὰ μικρὸν ἐξηφανίσθησαν, ἀπορροφηθεῖσαι ὑπὸ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τύπου τῆς ἐνδυμασίας, οὕτω ἡ καὶ τῶν Ἀλβανίδων φαίνεται ὅτι θὰ ὑποστῇ μετ' οὐ πολὺ τὴν αὐτὴν τύχην, ἕως δὲ πρὸ τοῦ τέλους τοῦ παρόντος αἰῶνος ὀλίγαι θὰ ὑπάρχουν ἐν Ἑλλ.

γυναῖκες ἐνδύμεναι ἄλλως, ἢ κατὰ τὸν ἄχαρκαὶ ἀφύσικον εὐρωπαϊκὸν τύπον, ὅστις καταστρέφει τὸ φυσικὸν τῆς γυναικὸς σχῆμα, παριστῶν αὐτὴν ὡς σφήκα, μολίς δυναμένη ν' ἀναπνέῃ καὶ ἀκόμη νὰ περιπατῇ ἐλευθέρως!

ΑΣΙΑΤΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ.

— Φοβοῦ τὸν Θεὸν καὶ μετ' αὐτὸν κανένα ἄλλον περισσότερον, ἀπὸ τὸν μὴ φοβούμενον τὸν Θεόν.

— Ὅστις δὲν γνωρίζει τὸν Πλάστην του, δὲν δύναται νὰ γνωρίσῃ τὸν ἑαυτὸν του.

— Ἐλλειψίς νοὸς εἶναι χειρότερον ὄλων τῶν εἰδῶν τῆς πτωχείας.

— Ἡ ἐκδίκησις σερεῖται μεγαλειότητος καὶ εὐγενείας ψυχῆς.

— Ἐσο εἰλικρινής, ἂν καὶ ἡ εἰλικρινεία δύναται νὰ στοιχίσῃ τὴν ζωὴν σου.

Ἡ εὐσέβεια εἶναι ἡ μεγίστη σοφία, ἡ δὲ ἀσέβεια ἡ μεγίστη μωρία.

— Ὅσῳ μκατιότερος εἶναι ὁ ἄνθρωπος τόσῳ μωρότερος.



ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΗ ΚΟΡΗ.