



Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΒΙΣΜΑΡΚ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.

Ο ΒΙΣΜΑΡΚ ΥΠΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟΣ.

Μέχρι τινός εποχής, κατά την οποίαν ὁ Βί-
σμαρκ ἐνυμφεύθη δὲν ἔδειχνε κανὲν σημεῖον τοῦ
μέλλοντος μεγαλείου ἢ τῶν θρησκευτικῶν του
φρονημάτων.

Εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Γοττίγγης ἦτο
διάσημος καὶ ἐπιτυχὴς μονομάχος, μονομαχῆσας
28 φορές χωρὶς νὰ πληγωθῇ εἰμῆ ἀπαξ, ἀλλὰ καὶ
τότε οὐχὶ ἀπὸ τὸν ἀντίπαλόν του, ἀλλ' ἀπὸ δι' ἐνός
τὸ μέρος τῆς σπάθης του, τὸ ὁποῖον ἀποκοπὲν
τῶν κτυπημάτων του, τὸν ἐκτύπησεν εἰς τὸ πρό-
σωπον καὶ τῷ ἐπροξένησε πληγὴν, τῆς ὁποίας
ἡ οὐλὴ φαίνεται ἀκόμη ἐπὶ τῆς σιαγόνας του.

Ὅταν ἀπεσύρθη εἰς Πομερανίην διὰ νὰ ἐπι-
στατήσῃ ἐν κτῆμα τοῦ πατρὸς του, ἐγένετο γνω-
στὸς ὑπὸ τὸ ὄνομα, *λυσσασμένος Βίσμαρκ!* καὶ
ἦτο ὁ τρόμος ὅλης τῆς περιχώρου!

Μὲ ὅλας ταύτας τὰς νεανικὰς παρεκτροπὰς

τοῦ ὁ Βίσμαρκ ἦτο ἐπιμελὴς μαθητὴς—ἐμελέτησε
τὸν Σπινόζαν μὲ πολλὴν προσοχὴν, ἐξέμαθε ἐν-
τελῶς τὴν Γαλλικὴν καὶ Ἀγγλικὴν καὶ διεύθυνα
τὸ κτῆμα τοῦ πατρὸς του μὲ πολλὴν ἐπιτυχίαν.

Τὸ 1847 ἐνυμφεύθη κόρην ἀνήκουσαν εἰς εὐ-
σεβῆ οἰκογένειαν, καταγομένην ἐκ τῶν Μοραβια-
νῶν ἀδελφῶν, ἐκκλησίαν Εὐαγγελικὴν. Ὅταν ὁ
πατὴρ τῆς ἔμαθε, ὅτι ἡ μονογενὴς του θυγάτηρ
ἤρωταετο τὸν ἄγριον αὐτῶν γείτονα, ἤσθάνθη
ὡς νὰ ἐκτυπήθῃ ὑπὸ κεραυνοῦ, ἀλλὰ κανὲν ἐμπό-
διον δὲν παρενέβαλεν εἰς τοὺς γάμους τῆς.

Ἄφου ὁμως ἐνυμφεύθη ὁ Βίσμαρκ κατέστη ἔν-
θερος χριστιανός. Ἡ ἐνεργητικότης τῆς φύσεώς
του, ἥτις πρότερον ἐξεδηλοῦτο εἰς βιαιοπραγίας,
τώρα ἔλαβεν ἄλλην ῥοπήν, καὶ μετὰ ἐν ἔτος ἐξελέ-
χθη μέλος τῆς Γενικῆς Διαιτητῆς τῆς Ἐπαρχίας του.

Ἐκ τῶν ἐπιστολῶν, τὰς ὁποίας κατὰ τὴν ἐπο-
χὴν ἐκείνην ἔγραφε πρὸς τὴν σύζυγόν του, κατα-
φαίνεται, ὅτι ἡ ἀπιστία, εἰς τὴν ὁποίαν εἶχεν ἐμ-

πνεύσει καὶ οὗτος κατὰ τὴν νεότητά του, δὲν εἶχε ρίψει βαθεῖαν ρίζαν εἰς τὴν καρδίαν του.

Ἐπισκεφθεὶς ποτὲ τὸ Βισβάδεν, τὸν τόπον τῶν νεανικῶν ἀνοησιῶν του, ἠσθάνθη λύπην εἰς τὴν ἐνθύμησιν αὐτῶν, ἐπιστρέψας δὲ οἶκαδε εἶπεν εἰς τὴν σύζυγόν του τὰ ἐξῆς—«Πολλάκις εἰκοσαετῆς ἐκέωνον τὸ φλασκίον τοῦτο πλήρες ἀφριζούσης μπύρας. Εἶθε ὁ Κύριος νὰ μὲ ἐνισχύη τοῦ λοιποῦ μὲ τὸ καθαρὸν του νέκταρ!»

Ἐκτοτε δὲ ὀλόκληρος ἡ ζωὴ του μετεβλήθη. Ὅτι πρότερον ἐθεώρει μέγα, ἡδὴ τῷ ἐφαίνετο μικρὸν καὶ μηδαμινόν.

Γράφων ποτὲ εἰς τινὰ φίλον του ἔλεγεν—«Δὲν δύναμαι νὰ ἐνοήσω πῶς λογικὸς ἄνθρωπος, ὅστις συλλογίζεται καὶ κρίνει περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ δὲν γνωρίζει τὸν Θεόν ἢ προτιμᾷ νὰ μὴ τὸν γνωρίσῃ, δύναται νὰ ζῇ ὑπὸ τὸ βάρος τῆς ἰδίας ἑαυτοῦ περιφρονήσεως καὶ ἐξουθενώσεως. Ἐὰν εἶχον νὰ ζήσω τώρα, ὡς ἔζων τότε, χωρὶς Θεοῦ, χωρὶς σοῦ, χωρὶς τῶν τέκνων μας, τίποτε δὲν θὰ μὲ ἐμποδίζει ἀπὸ τοῦ νὰ θέσω τέλος εἰς τὴν τοιαύτην ἀθλίαν ζωὴν μου. Καὶ ὅμως οἱ περισσότεροι τῶν συμμαθητῶν καὶ φίλων μου εἶναι τοῦ εἶδους τούτου καὶ ἐντούτοις ζῶσιν!»

Ἐπιστολὴ τίς, τὴν ὁποίαν ἔγραψε πρὸς τὸν γυναικάδελφόν του εἰς τὸν θάνατον τοῦ υἱοῦ του, εἶναι πλήρως χριστιανικῆς ὑποταγῆς καὶ ἐλπίδος. Ἀναγνωρίζει δὲ ἐν αὐτῇ ὁ Βίσμαρκ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀβοήθητος, ὅταν ὁ Θεὸς δὲν θέλει νὰ τὸν βοηθήσῃ· τελειώνει δὲ τὴν ἐπιστολὴν γράφων ὅτι δὲν πρέπει νὰ προσηλούμεθα εἰς τὸν κόσμον τούτον, οὐδὲ νὰ τὸν θεωρῶμεν ὡς παντοτεινὴν κατοικίαν μας.

Ὁ διάσημος Καρλάυλος θεώρει τὸν Βίσμαρκ ὡς τὴν ὑψίστην ἰσχὴν ἐν Εὐρώπῃ, ἀλλ' ἢ ἐν λόγῳ ἐπιστολῇ δεικνύει, ὅτι εἶναι ἐπίσης πρᾶος ὡς εἶναι ἰσχυρός.

Ὁ Βίσμαρκ κηρύττει ἀνενδοιάστως ὅτι ἄνευ τῆς πίστεως του δὲν θὰ ἡδύνατο νὰ διατηρηθῇ ὑπὸ ὑπὸ τὸ βάρος τόσων κόπων καὶ ἐνοχλήσεων, αἵτινες καθ' ἑκάστην τὸν ἐπιβαρύνουσι.

Διαρκούντος τοῦ Γαλλογερμανικοῦ πολέμου, ὁ Βίσμαρκ, ὅτε διέτριβεν ἐν Φερριέρα εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ κ. Ρόσχιλδ, ὀμιλῶν μετὰ τοῦ Δόκτορος Βουσχίου ἐξέφρασε τοὺς ἀξιωματικῶν τούτους λόγους—«Ἐὰν δὲν ἦμην ἀληθὴς χριστιανός, δὲν θὰ ἔμενον οὐδεμίαν ὥραν εἰς τὴν θέσιν μου. Ἐὰν δὲν ἐπιστηριζόμην εἰς τὸν Θεόν μου, δὲν θὰ ἤλπιζον τόσον ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου. Ἐννοεῖται ὅτι ἔπρεπε νὰ φροντίσω διὰ τὰ πρὸς τοῦ ζῆν, καὶ θὰ κατεῖχον ἀρχετὰ καλὴν θέσιν, — ἀλλὰ... δὲν θὰ ἐσκοτιζόμην τοσοῦτον, οὐδὲ

θὰ εἰργαζόμην ἀδιακόπως ὅπως ἡδὴ πράττω, ἐθέτων ἑαυτὸν εἰς ποικίλας ταραχὰς καὶ ἐνοχλήσεις, ἐὰν δὲν εἶχον τὴν συναίσθησιν, ὅτι πρέπει νὰ πράξω τὸ καθήκον μου χάριν τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν δὲν ἐπίστευον ὅτι ὁ Θεὸς εἶχε προωρισμένον τὸ Γερμανικὸν Ἔθνος διὰ τι καλὸν εἰς τὸν κόσμον τούτον, θὰ παρητούμην διὰ μιᾶς τῆς διπλωματίας, ἢ δὲν θὰ τὴν ἀνεδεχόμην ποσῶς. Βαθμοὶ καὶ ἀξιώματα οὐδεμίαν ἔχουσι δι' ἐμὲ ἐλκυστικότητα. Τὴν σταθερότητα, τὴν ὁποίαν δεικνύω ἐπὶ τόσα ἔτη ἐναντιῶν ἀπείρων ἐναντιοτήτων καὶ ἀποπημάτων ὀφείλω εἰς τὴν σταθερὰν πίστιν μου. Ἀφαιρέσον ἀπ' ἐμοῦ τὴν πίστιν ταύτην καὶ θὰ ἀφαιρέσης δυνάμεις εἰς τὴν πάτριον γῆν. Ἐὰν δὲν ἦμην καλὸς καὶ πιστὸς χριστιανός, ἐὰν δὲν εἶχον τὴν ὑπερφυσικὴν βάσιν τῆς θρησκείας, ἢ Γερμανία ποτὲ δὲν θὰ εἶχε τοιοῦτον Καγκελλάριον!»

Εἰς τὴν αὐτὴν, ἀντὶ τούτου δηλ. τὴν πίστιν, ὁ Βίσμαρκ ἀποδίδει τὸ ἰσχυρὸν συναίσθημα τοῦ καθήκοντος, τὸ ὁποῖον ἐπικρατεῖ μετὰ τοῦ Γερμανικοῦ στρατοῦ. «Τὸ αἶσθημα τοῦτο, λέγει, ἐπικρατεῖ εἰς ὅλον τὸν στρατὸν, εἰς ὅλας τὰς τάξεις τοῦ Γερμανικοῦ ἔθνους. Ὁ ἀπλὸς στρατιώτης συγκατατίθεται νὰ φονεῖται μόνος εἰς τὸ σκότος, ὅταν τὸ καθήκον του ἀπαιτεῖ παρ' αὐτοῦ νὰ τεθῇ εἰς τοιαύτην ἐπικίνδυνον θέσιν. «Ὁ Γερμανὸς στρατιώτης, — εἶπεν ὁ Βίσμαρκ, — γνωρίζει ὅτι ὑπάρχει Εἰς, ὅστις τὸν βλέπει, καὶ ὅταν ὁ ἀξιωματικὸς του δὲν δύναται νὰ τὸν ἴδῃ, καὶ διὰ τοῦτο ἐκτελεῖ ἀκριβῶς καὶ εὐσταθῶς τὸ καθήκον του!»

Εἰς τὸν Βίσμαρκ φαίνεται ἀκατανόητον πῶς ἄνθρωποι δύνανται νὰ ζῶσιν ἐν ὁμονοίᾳ ἄνευ πίστεως εἰς τὴν θεϊκὴν ἀποκάλυψιν—τὴν Ἁγίαν Γραφήν—τὴν μέλλουσαν ζωὴν εἰς Θεόν, ὅστις ἀγαπᾷ τὸ καλὸν καὶ θὰ κρίνῃ ἐπὶ τέλος τὸν κόσμον.

Ἡ θρησκεία μὲ τὸν Βίσμαρκ εἶναι τὸ μόνον θεμέλιον τοῦ καθήκοντος, τῆς τάξεως, πάντων ὅσα συγκρατοῦσι τὴν κοινωνίαν καὶ πάντων ὅσα κάμνουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἐμμένωσιν εἰς τὰ κοπιώδη ἔργα των. Τὰ ἔθνη εἶναι ὑπόχρεα κατὰ τὸν Βίσμαρκ, νὰ μεταχειρίζονται τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν των συμφώνως πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἀποκαλύπτηται εἰς τὸ Εὐαγγέλιον ἄνευ δὲ τῆς θρησκευτικῆς βάσεως δὲν θὰ δυνηθῶσι νὰ ἀντισταθῶσι κατὰ τοῦ κοινωνισμοῦ. Ἡ λόγχη μόνον παρεμβάινει μετὰ τῶν κακούργων καὶ τῶν φιλησύχων πολιτῶν, ἐν ᾗ ἡ ἀπιστία ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον τὴν πίστιν του. Ἡ νομοθεσία ἣτις ἐξαρτᾷ τὴν δημοτικὴν ὑπαρξιν ἐκ τῆς πίστεως εἰς πᾶσαν περίστασιν τῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἰδανικὴ νομοθεσία τοῦ Βίσμαρκ καὶ ὑπὲρ τῆς ἰδρύσεως τοιαύτης νομοθεσίας ἀγωνίζεται καὶ μοχθεῖ.

“Όταν ὁ Βίσμαρκ ἔσπευδε νὰ ἀνταμώσῃ τὸν αὐτοκράτορα Ναπολέοντα Γ'. ἐν Σεδάν, ὅλα τὰ πράγματα ἔκειντο εἰς τὸ δωμάτιόν του ἐν ἀταξίᾳ. Μεταξὺ αὐτῶν ἐπὶ τοῦ πατώματος εὕρισκετο καὶ μικρὸν τι βιβλίον περιέχον ἐδάφια ἐκ τῆς Γραφῆς διὰ καθημερινὴν χρῆσιν, φέρον τὸν τίτλον «καθημερινὰ ἀναγνωκτικὰ διὰ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς.» Ἐκ τούτου συνείθιζεν ὁ Βίσμαρκ νὰ ἀναγινώσκῃ πᾶσαν ἐσπέραν.

Ἄλλοι δὲ οἱ ἐργαζόμενοι εἰς τὰ κτήματά του εἶναι ὑπόχρεοι νὰ ἀναπαύωνται τὴν Κυριακὴν. Τοιοῦτος ὁ μέγας διπλωμάτης τοῦ αἰῶνός μας τὸ δὲ μυστικὸν τοῦ μεγαλείου καὶ τῆς ἐπιτυχίας του εἶναι ἐντὸς τῆς συλλήψεως ὅλων — εἶναι ἡ εὐσέβεια, ἣτις κατὰ τὸν Ἀπόστολον εἶναι χρῆσιμος εἰς ὅλους, δίδουσα ὑπόσχεσιν τῆς παρουσίας ζωῆς καὶ τῆς μελλούσης.



ΜΕΣΙΚΑΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ.

ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΣΥΡΡΑΓΉ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΛΠΕΙΣ.

Οἱ μικροὶ ἀναγνώσται τῆς «Ἐφ. τῶν Παίδων» γνωρίζουν, ἀπὸ διαφόρους εἰδήσεις δημοσιευθείσας εἰς αὐτήν, ὅτι εἰς τὰ ὄρη τῶν Ἀλπεων κατασκευάσθησαν μέχρι τοῦδε δύο σύρραγες, δηλ. ὅσαι ἱκαναὶ νὰ χωρέσουν ἀμαξοστοιχίαν σιδηροδρόμου διερχομένην διὰ μέσου αὐτῶν. Ἡ

μία εἶναι ἡ τοῦ ὄρους Σενῆ καὶ ἡ ἄλλη τοῦ Ἁγίου Γοτθάρδου ἡ πρώτη ἐνώνει τὴν Ἰταλίαν μετὴν Γαλλίαν, ἡ δευτέρα τὴν Ἰταλίαν μετὴν Ἑλβετίαν. Ἐντὸς ὀλίγου ἄρχονται αἱ ἐργασίαι πρὸς κατασκευὴν τρίτης σύρραγος, τῆς Ἀρλβεργείου, ἣτις ἐνώνει τὴν Ἰταλίαν μετὴν Αὐστριακὴν Τυρολίαν.

Ἡ πρώτη ἔχει μῆκος $7\frac{1}{4}$ μιλίων, καίται δὲ