

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ. ΑΞΧΟΔΟΥΜΕΝΗ.

Ἡ θέα οἰκογενείας εὐτάκτου, εὐπρεποῦς, δμονούσης καὶ ἀγαπωμένης εἶναι θέαμα ώραιον, ἐντυπωτικὸν καὶ θελκτικόν· ἀλλ' ἡ ἐντύπωσις ἡ προσγινομένη εἰς τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῆς θέας οἰκογενείας εὔσεβοῦς ἐνασχολουμένης εἰς τὴν οἰκογενειακὴν λατρείαν, ὅπως φαίνεται εἰς τὴν προκειμένην εἰκόνα, ὑπερβαίνει πᾶσαν ἄλλην ἐντύπωσιν, καὶ κάρμνει τὸν ἀνθρώπων ν' ἀνέρχεται ἔκουσίως ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὸν οὐρανόν.

Ἡ οἰκογενειακὴ λατρεία, ὅταν ἔκτεληται καθὼς πρέπει, διαχέει τὴν ἐπιφροήν της καθ' ὅλον τὸν οἶκον, ίδιως ὅμως ἐπηρεάζει καλῶς τὰ τέκνα. Διὰ τῆς οἰκογενειακῆς λατρείας ἐκαστον τέκνον αὐξάνεται μὲ τὴν συναίσθησιν, ὅτι ὁ Θεὸς πρέπει νὰ τιμᾶται εἰς πᾶν πρᾶγμα, ὅτι καρμίτα ὑπόθεσις εἰς τὴν ζωὴν ταῦτην, δὲν δύναται νὰ εὐοδοθῇ ἀνευ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι ἡ ἐργασία τῆς ήμέρας ἡ ἡ σπουδὴ θὰ ἥσαν ἀπροστάτευτα καὶ τρόπον τινὰ βέβηλα ἀνευ τοιαύτης τινὸς ἀφιερώσεως εἰς τὸν Θεόν.

Ἡ οἰκογενειακὴ λατρεία, ἡ ἥποια γίνεται ὄρθις καθ' ἐκάστην ήμέραν, ἐμφυτεύει καὶ διεγείρει εἰς τὰς καρδίας τῶν τέκνων, τὸ συναίσθημα τῆς ἔκαρπησέως του ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, τοῦ καθήκοντος τοῦ νὰ σέβηται, ὑπακούῃ καὶ ἀγαπᾷ αὐτόν, καὶ τῆς ἀνάγκης καὶ ὧφελιμότητος τῆς προσευχῆς καὶ τῆς εὐχαριστίας.

Ἐνῷ ἡ οἰκογένεια κύπτει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, σπανίως δύναται νὰ εὑρεθῇ οὐδὲς ἢ θυγάτηρ, τοῦ ὅποιου τὴν προσοχὴν δὲν ἥθελε πρὸς στιγμὴν ἐπισύρει ἡ προσευχὴ καὶ δέησις τοῦ πατρός. Μικραὶ ἐντυπώσεις, ἀν καὶ διαβατικά, γίνονται τοιουτορόπως εἰς τὸ πνεῦμα τῶν παιδίων καὶ μὲ τὸν καρδὶὸν αὐξάνουσαι κάρμνουν αὐτὰ εὐσεβεῖς ἀνδρας καὶ γυναῖκας, ἀγαθοὺς πολίτας καὶ καλοὺς γονεῖς.

Ἡ ἔξομολόγησις τῶν ἀμαρτιῶν καὶ σφαλμάτων τῆς οἰκογενείας, ἡ εὐχαριστία διὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς θείας Προνοίας καὶ τὰ ζητήματα, τὰ ὅποια κάρμνει εἰς τὸν Θεὸν εὔσεβὴς οἰκοδεσπότης, παρέχονται ἀπὸ τὰς περιστάσεις τῆς οἰκογενείας, ἐκαστον δὲ μέλος αὐτῆς θὰ συναισθάνηται, ὅτι εἶναι ἀντικείμενον τῆς προσευχῆς τοῦ πατρός, ἡ δὲ καρδία του διὰ τῆς θείας εὐλογίας θὰ αἰσθανθῇ ἐπὶ τέλους ἀγάπην πρὸς τὴν προσευχὴν καὶ τὴν ἀνάγκην τοῦ νὰ προσεύχηται κατ' ἵδιαν.

“Οσον εὐχάριστος καὶ ἂν ἦναι ὁ οἶκος καθίσταται δεκάκις εὐχάριστότερος διὰ τῆς οἰκογενειακῆς λατρείας. Η πατρικὴ καὶ μητρικὴ ἐστία ἔχει βεβαίως τὰ φυσικά της θέλγητρα, ἀλλ' ὅταν

στερῆται θρησκευτικῶν ἀναμνήσεων εἶναι ὄλιγώτερον ἀγαπητὴ καὶ ἐπιθυμητὴ· τοιαύτας δὲ θρησκευτικάς ἀναμνήσεις τίποτε ἄλλο δὲν δύναται νὰ διατηρήσῃ εἰμὴ ἡ οἰκογενειακὴ λατρεία.

‘Ρίψατε ἐν βλέμμα εἰς τὴν προκειμένην εἰκόνα· εἰς τὴν σεμνοπρεπῆ στάσιν καὶ ἀκόμη σεμνοπρεπεστέραν ἐκφρασιν τῶν προσώπων ὅλων τῶν μελῶν τῆς προσευχομένης οἰκογενείας, καὶ εἴμαι βέβαιος, ὅτι θέλει κάρμει ἀνεξάλειπτον ἐντύπωσιν, εἰς τὴν μνήμην σας.

‘Ἄλλα διὰ νὰ ἔχῃ τὰ καλὰ ταῦτα ἀποτελέσματα ἡ οἰκογενειακὴ προσευχὴ εἶναι ἀνάγκη ἡ ‘Αγία Γραφὴ νὰ ἀναγινώσκηται τακτικὰ καθ' ἑκάστην εἰς τὴν οἰκογένειαν, οἱ δὲ γονεῖς νὰ ἥναι εὐσεβεῖς, ωστε διὰ τῆς ἐναρέτου ζωῆς των νὰ παραδειγματίζουν τὰς ἀληθείας τῆς ‘Αγίας Γραφῆς, τὰς ὅποιας ἀναγινώσκουν.

‘Απὸ σᾶς γονεῖς, οἱ ὅποιοι ἀναγινώσκετε τὰς λέξεις ταύτας, ἔξαρτάται διὰ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ ἡ παροῦσα καὶ ἡ μέλλουσα εἰρήνη καὶ εὐτυχία τῶν τέκνων σας. Κάμετε λοιπὸν χρῆσιν τῆς ‘Αγίας Γραφῆς, καὶ θὰ εὐλογήτε τὸν Θεὸν διὰ τοῦτο αἰωνίως.

ΔΙΑΤΙ ΠΑΙΔΙΟΝ ΤΙ ΕΠΕΘΥΜΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΑΝΗ;

Πρό τινων ἐτῶν προσεκλήθην νὰ ἐπισκεψθῶ κοράσιον ἐπτακτές, τὸ δοποῖον, ως μοὶ εἶπον, ἡτο εἰς τὰς τελευταίας στιγμὰς τῆς ζωῆς του. Οι γονεῖς του ἐκαποιοῦσσαν εἰς μίαν ἀπὸ τὰς στενὰς ὁδούς. “Οτε ἔφθασα ἐκεῖ, μία γυνὴ ξὺνοὶ ἔδειξε τὸ μέρος, ὅπου τὸ κοράσιον ἔκειτο, καὶ διευθύνθεις πρὸς αὐτὸ ἐκάθισα πλησίον τῆς κλίνης του. Λαβὼν δὲ τὴν χεῖράν του, εἶπον, «Τί μὲ ἥθελες, ἀγάπην μου;» »· «Ἐπεθύμουν νὰ σᾶς εἰδῶ, κύριε, πρὶν ἀποθάνω,» ἀπεκρίθη τὸ κοράσιον.

— «Τῷ ὄντι, μέλλεις νὰ ἀποθάνῃς!» εἶπον.

— Μάλιστα, κύριε.

— Καὶ δὲν θέλεις νὰ ἀναλάβῃς;

— Ελπίζω όχι, κύριε.

— Καὶ διατί τάχα;

— Διότι, εἶπεν ἐκείνη, ἀφότου ἐγνώρισα τὸν Κύριον Ι. Χριστόν, προσπαθῶ νὰ καταπείσω τὸν πατέρα νὰ ἔλθῃ νὰ ἀκούσῃ τὸ κάρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ δὲν θέλει νὰ πατήσῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἐλπίζω δὲ ὅτι, ἀν ἀποθάνω, σεῖς θὰ ἔχητε τὴν καλωσύνην νὰ μὲ ἐνταφιάσητε.

— Βεβαιότατα, ἀγάπη μου, εἶπον.

— Σκέπτομαι δέ, ὅτι, ἀν ἀποθάνω, ὁ πατήρ θὰ ἦναι εἰς τὴν κηδείαν μου, τότε δὲ σεῖς θὰ κηρύξητε τὸ Εὐαγγέλιον εἰς αὐτόν. Εἴμαι δὲ πρόθυμος νὰ ἀποθάνω δεκάκις, ἀρκεῖ διὰ τούτου δ