

ἡ πεῖρα, διότι ἀφοῦ διὰ τῆς ἐπιμελείας, τῆς εὐ-
παιθείας καὶ τῆς γενναιότητός του διῆλθε δι' ὅλων
τῶν βαθμῶν ἀπὸ τοῦ κατωτάτου, σήμερον, φίλ-
τατοι ἀναγνῶσται, δὲ Ἐρρίκος εἶναι — σχ' ναύλη-
ρος — ἀλλὰ πλοίαρχος, ἐπὶ τοῦ παρόντος, καὶ εἰς
θέσιν νὰ προβιβασθῇ ἐντὸς ὄλιγου. Ἡ καλὴ Μαρία
ταξιδεύει συχνὰ ἐπὶ τοῦ θωρηκτοῦ τοῦ Ἐρρίκου·
τὸ προνόμιον τοῦτο δίδεται συνήθως μόνον εἰς τὴν
σύζυγον τοῦ πλοιάρχου. Μὲ ἀλλας λέξεις εἶναι σύ-
ζυγος τοῦ Ἐρρίκου. Ἡ μικρὰ ἔξαδέλφη πρὸς κατ-
ροῦ εἶναι σύζυγος τοῦ Ἰακώβου, δστις ἔγεινεν εἰς τὴν
τῶν διασημοτέρων συγγραφέων τῆς Γαλλίας —
διαπρέπει ίδιας ὡς ιστορικός. Ὁ μικρὸς "Ἄρης εἰ-
ναι συνταγματάρχης, διευθυντὴς μιᾶς τῶν ἀνα-
τολικῶν ἀποικιῶν τῆς Γαλλίας καὶ στενὸς φίλος
τοῦ Ἐρρίκου, μετὰ τοῦ δοποίου μάλιστα ὑπηρέτησεν
εἰς τὰς τελευταίας ἐκστρατείας. Ἡ μήτηρ τοῦ
Ἐρρίκου ἐσυνείθησε πλέον τοὺς κινδύνους τοῦ Ὀκε-
ανοῦ, καὶ ἀναφέρει τὴν τρικυμίαν χωρὶς νὰ ωχριᾷ,
....., ὅταν ὁ υἱὸς της εἶναι εἰς τὴν θάλασσαν.
Ο δὲ καλὸς θεῖος, πρὸς καιροῦ ἔπαυσε νὰ σφυρίζῃ
τὸν προσφιλῆ του σκοπόν. Αἱ τελευταῖαι του λέ-
ξεις ήσαν οι εἶχες. — «Ἡμηνὶ βέβαιος ὅτι ὁ ἀνεψιός
μου θὰ διορθωθῇ ἐπὶ τέλους. Εἶχε καρδίαν εὐγενῆ,
ἀλλ᾽ ἡ ἀδελφή μου τὸν ἀνέτρεφεν εἰς τὰ βαμβά-
κια. Εύτυχὴς ὅτι ἐσώθη.»



Εἰς τὸ Σχολεῖον.

ΕΙΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ.

Μαθήτριαι καὶ μαθηταὶ πηγαίνουν στὸ σχολεῖον
Καὶ ἔκαστος εἰς χειράς του κρατεῖ καὶ τὸ βιβλίον.
Ἡ πρώτη μὲ τὸ δάκτυλο εἰς τὸ μικρὸν τῆς στόματος,
Ὡς φαίνεται δὲν ἔλυσε τὸ πρόβλημα ἀκόμα,
Καὶ προσπαθεῖ νὰ ὑμηθῇ ἀν δύο φοραῖς πέντε
Κάμνουν ὅπτῳ ἡ δώδεκα ἡ μήπως δεκαπέντε.
Τὸ ἄλλα τὰ μεγαλήτερα, δὲ Κώστας, δὲ Νικόλας,
Ἴδε πᾶς καταγίνονται μὲ τὰς δυνάμεις ὅλας
Τὸ μάθημας ποῦ θὰ είποιν καλῶς νὰ ἐννόσουν,
Καὶ μὲ τὴν ἐπιμέλειαν τὰς γνώσεις των ν' αὐξήσουν.
Αἱ ἄλλαι ὀνομάζονται Εἰρήνη καὶ Σοφία
Ἄλλ' εἶναι τόσον ἀμελεῖς ὅσον ἄλλη καμμία.
Διότι καὶ τοι τριετεῖς, ποσῶς φιλοτιμία.
Τὴν ἄλλην δὲ ποῦ βλέπετε τὴν εὔμορφη μικρούλα
Μὲ ἕλαρδὸν τὸ πρόσωπον τὴν λέγουντας Ἀνθοῦλα.

Εἴν' εὐτακτος καὶ ἐπιμελής, εἶναι ἀγαθωτάτη.

Εἶναι νεᾶνις ζηλευτὴ, νεᾶνις ἀγνοτάτη.

Ἄνδος τὸ τελευταῖον δὲ μὲ τὸ ἀνοικτὸν βιβλίον

Εἶν' ὄρφανό, τὸ δύστυχο, ὄλορφανο παιδίον.

Καὶ τὸ δυομάζουν τὸ παιδί του Κανενδρίοις ὃς ἄλλοι.

Γιατί μικρὸν ἀπώλεσε τῆς μάνας τὴν ἀγάλην.

Ἄλλα τὸ πῆρε μία γρηγὸν νὰ κατοικήσῃ μαζύ της

Καὶ τακτικά εἰς τὸ σχολεῖον τὸ στέλλει σὰν παιδί της.

Φίλον πιστὸν καὶ ἀληθῆ ἐπιθυμεῖ νὰ εῦρῃ

Ἄλλα κανεῖς ὡς ὄρφανό δὲν θέλει νὰ τὸ ζεύρη.

Μία καρδιὰ νὰ τὸ ἀγαπᾷ σ' ἐκεῖνο τὸ σχολεῖο,

Καὶ κάθετ' ὀλομόναχο ἐπάνω στὸ θρανίο.

Κ' ἔνα παράπονο πικρὸν τὸ ἔχει τὸ καύμένο

“Οτι τὰ πλούσια μισοῦν ἔν απωρφανισμένο.

Α. Α.

«Φύλαττε τὴν γλώσσαν σου ἀπὸ κακοῦ

καὶ τὰ χεῖλα σου ἀπὸ τοῦ νὰ λαλῶσι δόλον.»

(Ψαλμ. λδ'. 13).