

Μη χάλαιν' ἂν χαλαίνωσιν, ἄλλοι ἐμπρός, ὀπίσω,
Τὴν Φρόνησιν, εἰπέ αὐτοῖς, ἐγὼ θ' ἀκολουθήσω.
Πρόσεχε δὲ μὴ φλυαρεῖς ὑπὲρ σοῦ, ἢ κατ' ἄλλων,
Μήπως ριψθῆς ἀνέλπιστα εἰς κίνδυνον μέγαν.
I. Π. Β.

ΠΟΙΚΙΛΑ.

Βασιλικὴ συγκατάθεσις.

Λουδοβίκος ὁ 9ος, βασιλεὺς τῆς Γαλλίας εὐρέθη ποτὲ διδάσκων ἐν παιδίον, τὸ ὅποιον ὑπηρετεῖ εἰς τὸ μαγειρεῖόν του, τὴν ἄγιαν Γραφήν. Ἐρωτηθεὶς δὲ διατὶ ἔπραττεν οὕτως, ἀπεκρίθη, «Καὶ αὐτὸς ὁ ποταπώτατος ἄνθρωπος ἔχει ψυχὴν ἐπίσης πολύτιμον ὡς τὴν ἰδικήν μου, ἐξαγορασθεῖσαν μὲ τὸ αὐτὸ πολύτιμον αἷμα τοῦ Χριστοῦ.» Ἐὰν ὅλοι οἱ οἰκοδεσπότες καὶ αἱ οἰκοδέσποιναί ἔπραττον ὡς ὁ εὐσεβὴς ἐκεῖνος βασιλεὺς οἱ ὑπηρετεῖται μὴ δὲν θὰ ἦσαν τοιοῦτοι τὴν σήμερον.

Ἡ ἀλήθεια.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἡ πρώτη ἀνάγκη τῶν θνητῶν ὅστις ἐπιθυμεῖ τὴν εὐτυχίαν, καὶ τὴν εἰρήνην τῆς ψυχῆς, ἃς συνειδήσει νὰ λέγῃ τὴν ἀλήθειαν ἐκ παιδικῆς ἡλικίας, ἵνα ἔχῃ αὐτὴν περισσότερο χρόνο συνόδου ἐπὶ τῆς γῆς. Δύναται πᾶς τις εὐκόλως νὰ ἐμπιστευθῇ εἰς τὸν φιλαλήθη· ἀλλὰ πῶς νὰ ἐμπιστευθῇ εἰς τὸν ἀπατεῶνα, ὅστις ἀγαπᾷ ἐκ φύσεως τὸ ψεῦδος; Μακρὰν ἡμῶν ἡ δολιότης αὐτῆ μωροὶ τινες ἀγαποῦν αὐτὴν χωρὶς νὰ γνωρίζουν μακρὰν ἡμῶν ἡ τύφλωσις αὐτῆ. Οὐδένα φίλον ἔχει ὁ ψεύστης, καὶ θῆν ὁ χρόνος ἀποκαλύψει τὸ τί εἶναι, τὸ ἐπίπονον γῆρας του ἔρχεται καὶ εὐρίσκει αὐτὸν μόνον εἰς τὸ τέραμα τοῦ βίου. Ὁ δυστυχὴς ἀποθνήσκει ὡς νὰ μὴ ὑπῆρχε κανεὶς περὶ αὐτοῦ! Πλάτων.

Καθαριότης καὶ ἠθικὸν αἰσθημα.

Ἐμπορεῖ τις νὰ εἴπῃ ὅτι ὑπάρχει σύνδεσμος μεταξὺ τῆς καθαριότητος καὶ τοῦ ἠθικοῦ αἰσθηματος. Καὶ ἤθελε μὲν εἶσθαι ὑπερβολὴ νὰ εἴπωμεν, ὅτι οἱ καθ' ἑξῆς παραμελοῦντες τὴν καθαριότητα καὶ προτιμῶντες νὰ ἦναι ῥυπαροὶ, δὲν ἔχουν ἠθικὴν αἰσθησιν· ἀλλ' ἔμπορεῖ τις ἀληθῶς νὰ εἴπῃ, ὅτι οἱ ἠθικῶς εὐαίσθητοι καθίστανται ἔτι μᾶλλον τοιοῦτοι ὡς ἐκ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀρετῆς ταύτης. Στενὴ συγγένεια ὑπάρχει μεταξὺ τῆς ἠθικῆς μοχθηρίας καὶ τῆς σωματικῆς ἐξαχρεώσεως.

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ.

Ἄ' Ἐκ τῶν ἀνθρώπων—λέγει ὁ Λάκκιος,—μοὶ φαίνεται ὅτι ἐννεμήκοντα τοῖς ἑκατὸν εἶναι ὅ,τι εἶναι, καλοὶ ἢ κακοὶ, χρήσιμοι ἢ ἐπιζήμιοι εἰς τὴν κοινωνίαν, ἐκ τῆς διδασκαλίας, τὴν ὁποίαν ἔλαβον. Ἀπὸ τὴν ἀνατροφὴν ἐξαρτᾶται ἡ μεγάλη διαφορά ἢ εἰς αὐτοὺς παρατηρουμένην. Αἱ ἐλάχισται καὶ πλέον ἀνεπαίσθητοι ἐντυπώσεις, αἱ εἰς τὴν νηπιότητά ἡμῶν λαμβανόμεναι, ἔχουν ἀξιολογώτατας καὶ διαρκεστάτας συνεπείας. Αἱ πρῶται αὗται ἐντυπώσεις εἶναι ὡς ποταμοὶ, τὰ ὕδατα τοῦ ὁποίου εὐκόλως δυνάμεθα νὰ στρέψωμεν εἰς πάντῃ διαφόρους

διευθύνσεις, ὥστε ἀπὸ τὴν ἀνεπαίσθητον διεθύνσιν, τὴν ὁποίαν λαμβάνει ὁ ῥυαξ εἰς τὴν πηγὴν του, φθάνει ἐπὶ τέλους εἰς τόπους πολλοὺς ἀπ' ἀλλήλων ἀπομακρυσμένους· μὲ τὴν αὐτὴν δὲ εὐκόλιαν δυνάμεθα, στοχάζομαι, νὰ στρέψωμεν καὶ τὰ πνεύματα τῶν τέκνων εἰς ὅποιαν διεθύνσιν ἐπιθυμοῦμεν.»

Τοῦ καταπόφρονος τὸ σύνθημα εἶναι «Κέρδησον χρήματα.»
Τοῦ γεονοιοδύρου «Ἀπόκτησον χρήματα καὶ δύναιμε αὐτά.»
Τοῦ φιλαργύρου, «Ἀπόκτησον χρυσὸν καὶ φείδου αὐτόν.»
Τοῦ ἀσώτου «Κέρδησον χρυσὸν καὶ ἐξόδευσον αὐτόν.»
Τοῦ τοκιστοῦ «Ἀπόκτησον χρήματα καὶ δάνεισον αὐτά.»
Τοῦ μωροῦ «Ἀπόκτησον χρήματα καὶ τελείωσον αὐτά.»
Τοῦ χαρτοπαίκτητος «Κέρδησον χρήματα καὶ ἀπόλεισον αὐτά.»
Τοῦ φρονίμου «Ἀπόκτησον χρήματα καὶ μεταχειρίζου αὐτά.»

— Ἀμερικανὸς τις φιλόανθρωπος ἔχει δώσει εἰς ἐκπαιδευτικὰ καταστήματα κατὰ τὰ τελευταῖα δύο καὶ ἡμίσεια ἔτη τὸ ποσὸν τῶν 800 καὶ ἐπέκεινα χιλιάδων ταλλήρων, δηλ. χίλια τάλληρα ἢ 6,000 δρχ. καθ' ἑκάστην ἡμέραν!

— Τὸν ἱατρὸν Τάννερ ἐμιμήθη ἑτερός τις Ἀμερικανὸς ὁ κ. Γκρίσκομ, ὅστις ἐτελείωσε ἀσφαλῶς τὴν τεσσαρακονταπενταήμερον νηστείαν του, κηρύττει δὲ, ὅτι τὸ πείραμα τοῦτο ἔκαμε χάριν τῆς ἐπιστήμης!

— Αἱ πλάστιγγες, διὰ τῶν ὁποίων ζυγίζουσι τὸν χρυσὸν εἰς τὴν Νέαν Ὑόρκην, εἶναι τόσον ἀκριβεῖς, ὥστε ἐὰν θέσῃς εἰς ἀμφότερα τὰ μέρη αὐτῶν χαρτίον ἰσοβαρῆς, καὶ ἔπειτα γράψῃς ἐπὶ τοῦ ἑνὸς μὲ μολυβδοκόκκιδον μίαν μόνην λέξιν, ἢ πλάστιγγὲς θὰ κλίνῃ πρὸς τὸ μέρος ὅπου εἶναι τὸ χαρτίον τοῦτο!

— Πρὸς ὄφελος τῶν παιδιῶν καὶ νέων τὸ νομοθετικὸν σῶμα τῆς Πολιτείας Νέας Ὑόρκης ἐνομοθέτησε νόμον, διὰ τοῦ ὁποίου ἀπαγορεύεται ἡ πώλησις ἢ ὁδοῖς μπύρας, κρασοῦ, ἢ πνευματωδῶν ποτῶν εἰς παιδιὰ μικρότερα τῶν 16 ἐτῶν, τιμωρεῖται δὲ προσέτι μὲ πρόστιμον καὶ πᾶς ὅστις ἤθελεν μεταχειρισθῆ τὰ τοιαῦτα παιδιὰ πρὸς συλλογὴν ῥακῶν, ἐμποδίζει δὲ καὶ τὴν φοίτησιν τῶν τοιούτων εἰς τὰ θεάτρα χωρὶς τῆς συνοδείας τῶν γονέων ἢ συγγενῶν αὐτῶν. Θὰ ἠδύχμεθα ὁ ἀγαθὸς οὗτος νόμος νὰ ἐπίβητο εἰς ἐνέργειαν καὶ μεταξὺ μας, ὅπου τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νεανία μας τρέχουν καθ' ἑκάστην εἰς ἀπώλειαν.

— Οἱ ἰδιωτῆται λατομείου τινοῦ γρανήτου εἰς Ἀμερικὴν καυχῶνται ὅτι ἔκοψαν τὸν μέγιστον μονόλιθον, ἐν τῷ κόσμῳ εἶναι ὁ οὗτος 150 ποδῶν τὸ μήκος, 10 τὸ πλάτος καὶ 8 τὸ πάχος καὶ ζυγίζει 1,800 τόνους, ἦτοι 800,000 ὀκάδας!! ὁ λίθος οὗτος ὑπερβαίνει κατὰ τὸ μέγεθος καὶ αὐτοὺς τοὺς λίθους, ὅτινες εὐρίσκονται εἰς τὰ ἑρείπια τῆς Βαβυλῆς ἢ Ἡλιουπόλεως.

— Τῆς Ῥωσσίας τὸ δημόσιον χρέος ἀνεβαίνει εἰς τὸν φοβερὸν ἀριθμὸν τῶν 13 περίπου δισεκατομμυρίων φράγκ. (12,000,000,000). Ὁλον δὲ τοῦτο τὸ ὑπέρογκον χρέος προήλθεν ἐκ τῆς φιλοδοξίας τῶν ἀρχόντων τῆς!

ΗΡΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.

1. Ποῖοι εἶναι οἱ ἐχθροὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἀνθρώπου;
2. Ποῖα τὰ ὑποδήματα αὐτοῦ;
3. Ποῖα ἡ μάχαιρα αὐτοῦ;