

κάλλιστον πάντων τῶν βιβλίων εἰς ὅλας τὰς περιστάσεις τῆς ζωῆς μας.

ΤΙΜΗ.

Ἄξιωματικός τις εἰς τὸν τελευταῖον ἐμφύλιον πόλεμον τῆς Ἀμερικῆς διατάχθη ὑπὸ τῶν ἀνωτέρων του νὰ κυριεύσῃ ὀχύρωμα τι δι' ἐπιθέσεως· πολλοὶ δὲ τῶν φίλων του τὸν συνεδούλευσαν νὰ εὕρῃ κάμμιαν δικαιολόγησιν ὅπως ἀποφύγῃ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς διαταγῆς ἐκείνης, καὶ οὕτω σώσῃ τὴν ζωὴν του. «Δύναμαι νὰ σώσω τὴν ζωὴν μου, ἀπεκρίθη ὁ εὐγενὴς ἀξιωματικός, ἀλλὰ ποῖος θὰ σώσῃ τὴν τιμὴν μου, ἐάν οὕτω ἀποφύγω τὸν κίνδυνον; Ἡ τιμὴ τοῦ ἀνθρώπου εἶνε πολυτιμότερα τῆς ζωῆς του, καὶ συμβουλευόμεν πάντας τοὺς μικροὺς μας ἀναγνώστας νὰ προσέχωσι νὰ μὴ τὴν βλάπτωσιν.



ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΕΡΕΪΠΙΑ.

Ἡμέραν τινα περιφερόμενος εἰς τὰς ὁδοὺς τῶν Παρισίων διήλθον ἀπὸ ἐν κατάστημα ὅπου ἐπωλοῦντο διάφοροι εἰκόνες· εἰκὼν τις παριστώσα ἐρεΐπια μου ἐπέσυρεν ἰδίως τὴν προσοχὴν, καὶ παρατηρήσας αὐτὴν ἐκ τοῦ πλησίον ἐξεπλάγην μεγάλως ἰδὼν ὅτι τὰ ἐρεΐπια αἴφνης μετεβλήθησαν εἰς μορφήν τινα. Ἡ εἰκὼν αὕτη τοσοῦτον μὲ ἠδύνασεν ὥστε ἠγόρασα αὐτὴν καὶ ἤδη τὴν δημοσιεύω πρὸς εὐχαριστήσιν τῶν μικρῶν μου ἀναγνώστων, οἵτινες δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι θὰ ἀνακαλύψωσιν εὐκόλως τὸ μυστήριον.

ΕΝΤΟΜΑ.

Ἐντομα γενικῶς ὀνομάζονται εἰς τὴν ζωολογίαν τὰ

ζῷα ἐκεῖνα, τῶν ὁποίων τὸ σῶμα εἶνε διηρημένον διὰ μιᾶς τομῆς εἰς δύο μέρη, τὸ ἄνω, τὸ ὁποῖον περιέχει τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν θώρακα, καὶ τὸ κάτω τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν κοιλίαν. Τὰ ζῷα ταῦτα ἔχουσι συνήθως ἑξὸς πόδας καὶ εἶνε πολυάριθμα καθ' ὅλην τὴν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς. Αἱ μέλισσαι, αἱ μυῖαι, οἱ μύρμηκες, αἱ χρυσαλίδες, αἱ ἀράχλαι, αἱ σφήκες κλπ. ἀνήκουσιν εἰς τὸ βασιλεῖον τῶν ἐντόμων.

Ὁ περίφημος φυσικοῖστορικός Ἀμερικανὸς κ. Ἀγάτσις λέγει, ὅτι ἀπαιτεῖται ὀλόκληρος ζωὴ ἀνθρώπου ἵνα ἀπαριθμηθῇ τὰ διάφορα οὐχὶ ἄτομα ἀλλὰ εἶδη τῶν ἐντόμων καὶ νὰ περιγράψῃ τὴν μορφήν των!

Ὁ γερμανὸς κ. Μάϊγερ συνήθροισεν καὶ περιέγραψεν 600 εἶδη μυῖων (μυγῶν) τὰς ὁποίας συνέλαβεν εἰς ἐξοχὴν τινα 10 περίπου μιλίων τὴν ἔκτασιν.

Ἐπάρχουσιν ἤδη εἰς τὰ διάφορα μουσεῖα τῆς Ἑβρώπης 20 χιλιάδες εἶδη ἐντόμων, τὰ ὁποία βόσκουσιν ἐπὶ τοῦ σίτου.

Εἰς τὸ Βερολίνον δύο καθηγηταὶ ἐνασχολοῦνται ἀποκλειστικῶς εἰς συλλογὴν, ἐξέτασιν καὶ περιγραφὴν ἐντόμων καὶ τῶν ἔξων αὐτῶν· ἔχουσι δὲ δημοσιεύσει μέχρι τοῦδε πέντε μεγάλους τόμους περὶ τῶν ἐντόμων, τὰ ὁποῖα προσβάλλουσι τὰ δένδρα τῶν δασῶν.


Πόσον ὀλίγα γνωρίζομεν ἐκ τῶν ἀπείρων κτισμάτων, τὰ ὁποῖα ἐπλάσεν ὁ Οὐράνιος ἡμῶν πατήρ, καὶ ὅμως συχνάκις εὐρίσκονται ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ζητοῦσι νὰ θέσωσι τὴν σοφίαν των ὑπεράνω τῆς σοφίας Ἐκεῖνου.

Ἄἰδὸν, ὁ φόβος τοῦ Κυρίου οὗτος εἶνε ἡ σοφία, καὶ ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τοῦ κακοῦ σύνεσις. (Ἰώβ.)

ΓΝΩΣΙΣ ΑΝΕΙ ΑΡΧΩΝ.

Ἀπλῆ γνῶσις εἶνε ὡς τὸν μισθωτὸν Ἑλβετὸν, ὅστις εἶνε ἕτοιμος νὰ πολεμήσῃ ὑπὲρ τῆς ἀμαρτίας ἢ ὑπὸ τὴν σημαίαν τῆς Δικαιοσύνης ἕτοιμος νὰ πυροβολήσῃ κατ' αὐτῆς ἢ νὰ τυπώσῃ τὴν Ἁγίαν Γραφήν νὰ ἐξέλθῃ ὡς πειρατής, ἢ νὰ ὑπάγῃ ὡς Ἰσραελοτόλος.

— Καθὼς οἱ ἀποκτήσαντες χρήματα φυλάττουσιν αὐτὰ ἐπιμελέστερον, παρὰ οἱ κληρονομήσαντες αὐτὰ, οὕτω καὶ ὅσα μανθάνομεν μετὰ πλειοτέρου κόπου, ταῦτα καὶ μακρότερον χρόνον ἐνθυμούμεθα.

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. Εἰδοποιοῦνται πάντες οἱ συνδρομηταὶ καὶ ἀναποκρινταὶ τῆς Ἐφ. τῶν Παίδων, ὅτι τοῦ τοῦ θ' ἀναποκρίνονται κατ' εὐθείαν μετὸν Συντάκτην.

Ὁ Συντάκτης Μ. Α. ΚΑΛΟΠΟΘΑΚΗΣ.