

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ

# ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Του HUGH CONWAY

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

‘Η Τερέζα, άφου έφριξε ένα άπληστο βλέμμα προς τα χοίματα, στράφηκε, έτοιμη για να φύγη.

— Θα έκανάτε καλά αν παίρνατε αυτά τα λεπτό, της είπα τείνοντας τα προς αυτή.

‘Εκείνη τά έχωσε μέσα στο κορσάξ της με την πιο άχόρταγη φιλαγορούρα.

— Πέστε μου, Τερέζα, της είπα σ’ ένα μαλακό τόνο, πέστε μου αυτό μήπως εξαταλάβατε αν ή μίς Παυλίνα τρέφει κανένα αισθημα άπέναντί μου ;

— Ποιός μπορεί να το ξέρη ; μου άπάντησε με άρκετή κακν-τρέχεια. Το άγνοώ. Δέ μπορώ παρά να σάς ξαναπώ, ότι αυτή δεν είνε πλασμένη ούτε για τον έρωτα, ούτε για το γάμο !

Ούτε για τον έρωτα ! Ούτε για το γάμο ! Γελώ σκεφτόμενος αυτή την άφηρημένη έπιβεβαίωση που ή γοηή μου επαναλάμβανε τόσο συχνά. ‘Αν υπάρχει στον κόσμο μία γυναίκα πλασμένη για τόν έρωτα και για το γάμο, αυτή είνε βέβαια ή άγαπημένη μου Παυλίνα. Δέ μπορούσα να καταλάβω ή ήθελε να πή ή Τερέζα μ’ αυτό, μά θυμήθηκα άξιαφνα τη θέορη με την όποια την είχα δη να προσεύχεται στο ναό του ‘Αγίου Ιωάννου και συμπέρανα ότι ή γοηή ήθελε να κάνη την Παυλίνα μοναχή. Αυτό τά έξη-γούσε όλα.

Τώρα που είχα πληρώσει τη γοηή Τερέζα, έπρεπε να περιμένο τά άποτελέσματα των ένεργειών της. ‘Ωστόσο δεν έκανε τίποτε.

‘Εκείνες τις ήμέρες άναγκάσθηκα να λείπω ένα μικρό διάστημα από την πανσιόν, όπου προσωρινώς είχα εγκατασταθί. ‘Οταν ξαναγύρισα έμαθα με συντριβή μου, ότι ή Παυλίνα κ’ ή Τερέζα είχαν μετακομίσει. ‘Η σπιτιοκοικουρά δεν ήξερε που ήταν τό καινούργιο τους σπίτι, ούτε κ’ έγω κατάρθασα να μάθω τίποτε σχετικό.

‘Εν τώ μεταξύ ό καιρός περνούσε κ’ έγω χρησιμοποιούσα τις ήμέρες μου τριγυρίζοντας στους δρόμους με την μάτια έλπίδα να συναντήσω την Παυλίνα ή την υπηρέτριά της. Τώρα, που την είχα χάσει για δεύτερη φορά, ένοιωθα τόν έρωτά της σ’ όλη του την ένταση. Πολλές φορές είχα σκεφτή, ότι μόνο έγω την άγαπούσα, χωρίς να μ’ άγαπή κ’ αυτή. Τώρα ή σχέση αυτ ή κόν-τευε να γίνη πεποιθήσις μέσα μου γιατί ή Παυλίνα αν ένοιωθε και τό έλάχιστο αισθημα προς έμένα δέ θάφευγε μ’ αυτό τό μυτηρωιδη τρόπο. ‘Η μόνη έλπίδα που είχα ήταν ή φιλοχορημία της Τερέζας. Δέκα μέρες άκόμα ήρθεσάν έτσι που μου φάνηκαν αιώνας ολόκληρος. ‘Επί τέλους έλαβα ένα γραμμα.

Τό γραμμα αυτό ήταν γραμμένο μ’ ένα λεπτό γραμμα Ιταλικό και ύλογραφούτανε από κάποιον Μανουέλ Τσένερι, ό όποιοσμου άνήγ-υελε ότι θα λάβαινε την τιμή μ’ ή επισκεψή σπιτι μου την ίδια μέρα τό μεσημέρι.

Μέ μ’ άσυγκράτητ λοιπόν άνυπομονησία, περιμένα την επί-σκειψη αυτ του άγνώστου. ‘Ηρθε επιτέλους μόλις έσημα μεσημέρι. Τόν άνεγνωρίσα άμέσως. ‘Ηταν ό μεσήλικος άντρας, ό κάπως γερασμένος, τόν όποϊον είχα δει να μιλάει με τη γοηή Τερέζα μπρος στην εκκλησιά του ‘Αγίου Ιωάννου στη Φλωρεντία. Αυτός χωρίς άλλο ήταν ό προστάτης της Παυλίνας.

Μ’ έχαιρέτησε μ’ εϊγένεια, μου έφριξε ένα γοήγορο βλέμμα σα να ήθελε να με κρίνη από τό έξωτερικό μου και κάθησε στην κα-ρέκλα μου τού προσέφερα.

— Μαντεύετε, χωρίς άλλο, μου είπε, τό σκοπό της επισκέ-ψεώς μου.

— Μιλούσε τ’ άγγλικά με μεγάλη ευκολία, μά διατηρούσε στην προφορά του κάποιο ξενικό τόνο.

— Ναι, έλπίχω πάς τόν μαντεύω, τού άπάντησα.

— Είμαι ό Μανουέλ Τσένερι γιατρός. ‘Η άδελφή μου ήταν μη-τέρα της διδος Μάρς. ‘Ερχομαι από τη Φλωρεντία έπίτηδες για να σάς δω...

— Τότε, ξέρετε !...

— Ναι, ξέρω. Θέλετε να νυμφευθήτε την άνεψιά μου. Κύριο βώγκαν, έχω πολλές άφορμές για να προτιμούσα να παραμείνη ή άνεψιά μου κόρη, μά ή προσφορά σας μ’ έκανε να άποασίσω να έξετάσω τό ζήτημα.

‘Η Παυλίνα ήταν ένα έμπόρευμα, για τό όποιο ό θεϊός της μι-λούσε έντελώς άδιάφορα.

— ‘Εν πρώτοις, έξακολούθησε ό Τσένερι, έμαθα ότι εισθε από καλή οικογένεια και πλούσιος.

— ‘Η οικογένειά μου είνε έντιμοτάτη και μπορώ να λέω ότι

είμαι πλούσιος.

— Μπορείτε βέβαια να μου άποδείξετε τό τελευταιο ;

‘Υποκλίθηκα και παίρνοντας ένα κομμάτι χαρτί έγραψα δυο λόγια στον τραπεζίτη μου παρακαλώντας τον να δώση κάθς πλη-ροφορία σχετική με την περιουσία μου στον κομιστή. ‘Ο Τσένερι πήρε τό χαρτί και τό έβαλε στην τρέπη του. Είχα βέβαια φανε-ρώσει στο πρόσωπό μου την άγανάκτηση που μου προκαλέσε ή τελευταια του ερώτηση, γιατί άμέσως μου είπε :

Είμαι ύποχρεωμένος να φανώ στο ζήτημα αυτό απαιτητικός και άκριβής, γιατί ή άνεψιά μου δεν έχει μία πεντάρα.

— Δέν ύπολόγισα ποτέ στην περιουσία της κ’ ούτε θέλω τί-ποτε, τού άπάντησα.

— Είχε άλλοτε μεγάλη περιουσία που την έχασε πρό χρόνων. Σας παρακαλώ να μη ζητήσετε να μάθετε πώς και πού.

— Σας είπα ότι δεν ενδιαφέρομαι για τό χρήματά της.

— Πολύ καλά. ‘Εγώ, βρισκω ότι δέν έχω τό δικαίωμα ν’ άπο-κρούσω την αίτησή σας. ‘Αν και ή άνεψιά μου είνε κατά τό ήμισο ‘Ιταλίς, οι τρόποι της ωστόσο και ή συνήθειές της είνε άγγλικοί. ‘Ενας άγγλος σύζυγος της ταιριάζει καλλίτερα. ‘Υποθέτω, πώς δέν της εκάνατε άκόμα λόγο για τόν έρωτά σας ;

— Θα τό είχα κάνει, άλλα την έχω σα άπ’ αυτό τό σπίτι.

— Ναι, τέτοιες ήταν ή δοηγιές μου. ‘Υπώ τόν δορ να ύπακούη στην Τερέζα έπέτρεψα στην Παυλίνα να έρθη στην ‘Αγγλία.

‘Αν και ό άνθρωπος αυτός μιλούσε σα να έξακούσε στην άνεψιά του μ’ άπόλυτη έξουσία, έντούτοις δέν είχε πει ούτε μά λέξη που να φανερώνη την έλάχιστη στογή γι’ αυτή. ‘Ακούγον-τάς τόν θα νόμιζε κανεις πώς ήταν ξένος προς αυτή.

— ‘Υποθέτω, είπα, ότι τώρα θα μου επιτρέψετε να την δω.

— Ναι, όπο μειςκις επιθυμίζεις.

‘Εκείνος που δέν νυμφευθή την Παυλίνα Μάρς όφειλε να την πάρη έτσι όπως είνε τώρα. Δέν πρέπει να της κάνη ερωτήσεις, ούτε να ζητήση πλη-ροφορίες για τη γέννησή της και την οικογένειά της, ούτε να θελήση να μάθη ποιό ήταν τό παρελθόν της. Πρέπει να άρκεσθή στο ότι είνε ώ-ραία, από καλή οικογένεια κ’ ότι τόν αγαπά. Σας φτάνουν αυτά ;

‘Η άπάντησις αυτ ή ήταν τόσο άλ-λόκοτη ώστε έδιστασα.

— Μπορώ να σάς πω και τούτο ά-κόμη, επρόσθεσε ό Τσένερι. ‘Η Παυλίνα είνε καλή και άγνή. ‘Η καταγωγή της είνε εξ Ίσου ευγενής με τη δική σας. Είνε όρφανα και είμαι ό μόνος συγγενής της.

— Αυτά μου φτάνουν ! φώναξα τεινοντάς του τό χέρι για να κλεί-σομαε τη συμφωνία. Δόστε μου την Παυλίνα, δέν θέλω τίποτε παραπάνω.

Τί μ’ ένδιέφεραν ύστερ’ άπ’ αυτά ή οικογένειά της ή ή ιστορία της ; Την ήθελα τόσο, ώστε αν ό Τσένερι μου έδινε κακές πληροφορίες γι’ αυτήν, θα τό έλεγα :

«Δόστε τη μου και θ’ άρχισή μ’ καινούρια ζωή μου !»

— Τώρα, κύριο βώγκαν, εξακολούθησε ό ‘Ιταλός άποσύροντας τό χέρι του από τό δικό μου, ή ερώτησις που θα σάς κάνω θα σάς ξαφνιάση χωρίς άλλν. ‘Αγαπάτε την Παυλίνα και πιστεύω ότι δέν της ειστε άδιάφορος.

Στάθησα μά στιγμή, ένώ ή καρδιά μου άρχισε να πάλλη κα-θώς άκουσα την τελευταια μου φράση.

— ‘Η ύποθέσις σας θα σάς έπιτρέψουν να παντρευθήτε γοή-γορα... άμέσως ; Γυρίζοντας στην παρτίδα μου σε λίγες μέρες, θα μπορέσω ν’ άφήσω την άνεψιά μου στα χέρια σας ;

— Την παντρεύομαι και σήμερα άκόμη, αν θέλετε...

— Μία τόση βία δέν είνε άναγκαία, μά θα μπορούσε να γίνη ό γάμος σας μεθαύριο...

Δέν επίστευα σε όσα άκουγαν τ’ αυτιά μου. ‘Ο Τσένερι ήταν τρελλός ! Μά άδιάφορο, ούτε από τά χέρια ενός τρελλού δέν άρ-νεϊται ποτέ κανεις την ετυχία...

— Δέν ξέρω αν μ’ αγαπά, έτραύλισα. Θα δεχθί να γίνη σύ-ζυγός μου ;

— ‘Η Παυλίνα είνε ύπάκουη. ‘Εσείς θ’ άρχίσετε τόν έρωτά σας μετά τό γάμο άντι να τόν άρχίσετε από πρην. (‘Ακούοθη)

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ εις καλήν τιμήν παλαιά, μεταχειρισμέ-να βιβλία διαφόρου ύλης και δόλοκληρη βιβλιοθηκά. ‘Επίσης ζητούνται σόματα ή τεύχη φιλολογο. γαλλ. περιοδικών και βιβλία. ‘Αγοράζονται άκόμη έργα ζωγραφικής, άγιογραφίαι βυζαντινάι και παλαιά κομψοτεχνήματα. Είδοποιήστε ή γράψατε στα γραφεία μας, Λέκκα 7.



Φωνάζαμε ένα άμάξι.