

ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ EDMOND JALOUX

# Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

— Τι τ' θέλεις, Μάξιμ, ειπε ο κ. Γκιβάλ στο φίλο του Γκρεβωντάν. Με όλον ότι θέλεις να κρυβέσαι φαίνεσαι έν τούτοις ένας πολύ εύτυχής άνθρωπος.

— Είπε κανείς εύτυχής, έφ' όσον δέν δείχνει τις δυστυχίες του, άποκριθήκε μ' ένα έλαφρό άναστεναγμό, ό ντε Γκρεβωντάν.

— Τι θέλεις νά ειπής μ' αυτό;

— Ο Μάξιμος ντε Γκρεβωντάν δέν άλήγησε. Έρουφηξε όλίγο άψέντι και άναψε ένα τσιγάρο.

Οι δύο φίλοι έμειναν μερικές στιγμές σιωπηλοί. Τό άλαφρό άεράκι πού έπνευε έξω στον κήπο έπεφτε σιγά σιγά, καθώς άπλωνόντουσαν ή πρώτες σκιές της καλοκαιρινής νύχτας.

— Ύστερα από μερικές στιγμές σιωπής πού πέρασαν, ό κ. Γκιβάλ σηκώθηκε νά φύγη.

Οι δύο φίλοι έσφιξαν ό ένας τό χέρι του άλλου με μιá θερμή χειραγώγία καί χωρίστηκαν...

— Όταν έμεινε μόνος ό Μάξιμος ντε Γκρεβωντάν κατέβηκε στον κήπο του. Τόν τελευταίο καιρό έννοιωθε ένα βάρος στο κεφάλι του και μερικές έπίμονες ζαλάδες τόν έκαναν ν' άνησυχή πολύ γιά τήν ύγεια του. Καί όμως δέν μπορούσε νά κόψη τό πιτσό. Δέν μπορούσε νά κáη καμιά διαίτα.

— Όσο ό άέρας νά μου κáη καλό! σέφθηκε.

Πέρασε μπροστά άπ' τις καταπράσινες τριανταφυλλίες και προχώρησε προς τό βάθος της μεγάλης δεντροστοιχίας...

— Ο Μάξιμος ντε Γκρεβωντάν αισθανόταν έκεινη τή στιγμή μιá παρόξενη κούραση σ' όλο του τό σώμα. Τό κεφάλι του ήταν βαρύ και τά πόδια του δέν μπορούσαν νά βαδίσουν έλεύθερα. Κάθησε στο πρώτο παγκάκι πού βρήκε μπροστά του.

— Ό! άν μπορούσε τουλάχιστον νά μου πείραξη αυτή ή κούραση...

Τήν στιγμή όμως έκεινη ένας θόρυβος φωνών του άπέσπασε τήν προσοχή. 'Ο κ. ντε Γκρεβωντάν έστρεψε τό κεφάλι του και κίνησε προς τό βάθος του κήπου. Δυό λευκές σιλουέτες περνούσαν έξω άπ' τό κηκλιωτό φράχτη του περιβολιού και διευθυνόντουσαν προς ένα έρημο μονοπάτι πού έφρανε στο άπέναντι κτήμα ένός έγγλέσου...

— Ο Μάξιμος δέν άργησε νά καταλάβη, ότι ήταν δύο γυναίκες πού περπατούσαν έξω άπ' τόν κήπο του. Η περιέργειά του νά μάθη ποιές ήσαν και ίδιώς, ή κομψή σιλουέτα της μιás πού έμοιαζε με κάποιο γνωστό του πρόσωπο, τόν έκαναν νά σηκωθή και νά πλησιάσει με προσφύλαξη στα κάγκελλα, άπ' έξω από τά όποια ή δύο γυναίκες είχαν σταθή έκεινη τή στιγμή και συνομιλούσαν. 'Ο Μάξιμος δέν είχε πιά καμιά άμφιβολία. Κρυμμένος πίσω από μιá πυκνόφυλλη φλαμουριά, ξεχώρισε από τά χαρακτηριστικά της και από τό κομψό ντύσιμο, τήν όραία Βεατρίκη 'Ορσερέυ, τήν γυναίκα γιά τήν όποια είχε τόσο ύποφέρει, είχε τόσο πονέσει...

— Από τις πρώτες κουβέντες πού έφθαναν έως τ' αυτιά του ό Μάξιμος δέν μπορούσε νά καταλάβη τί έλεγαν. Σκυφτός περπατώντας στις άκρες τών ποδιών του, γλύστρησε με προσφύλαξη μέσα από τά δέντρα και πλησίασε άκόμα περισσότερο χωρίς νά γίνη άντιληπτός. Τώρα ό ήχος της φωνής τών δυό αυτών γυναικών έφθανε πολύ καθαρός στ' αυτιά του.

— Μά τόν γνώρισε λοιπόν τόσο καλά; ρωτούσε ή μιá με περιέργεια... Τι άνθρωπος είναι; Έχω άκούσει τόσο πολλά γι' αυτόν!

— Είναι όλα άλήθεια! Έλεγε ή Βεατρίκη 'Ορσερέυ... Έγώ τόν ξερό πολύ καλά... Είναι ένα πολύ γελοίο, ένα πολύ κωμικό ύποκείμενο... Φαντάσου ότι ήθελε νά συνάψη μαζί μου έρωτικές σχέσεις... Μου έκανε τόν έρωτευμένο... Και με είχε ζαλίσει με τις έξομολογήσεις του...

— Και όμως έγω έχω άκούσει ότι είχε πολλά θύματα... Έκεινη άίφνης ή διάσημη ήθοποιός... ή κ. Κορζύ 'Οσογκέτ, μου φαίνεται πώς τόν είχε άγαπήσει άληθινά...

— Μπá! Ψέγματα!... Και αυτή άκόμα είναι βέβαιη ότι θά έπηρεζε κοντά του από ματαιοδοξία... Οι ντε Γκρεβωντάν είναι μιá από τις πιο γνωστές οικογένειες και διαθέτουν άρκετά χρήματα...

Μιá μικρή σιωπή έπληκλούθησε. 'Ο Μάξιμος, κρυμμένος πίσω άπ' τά δέντρα, τά είχε άκούσει όλα αυτά και είχε άρχισεί νά δοκιμάζει μιá μικρή άπογοήτευση... — Όποτε έτσι λοιπόν μιλούσε γι' αυτόν ή γυναίκα έκεινη γιά τήν όποια είχε τόσο δάκρυα χύσει, γιά τήν όποια είχε τόσο χρόνια ύψιάσει στη ζωή του, μετά νά προσπαθή νά τήν προσεγγίση...

— Η φωνή της Βεατρίκης ξανακούστηκε νά έπαναλαμβάνη στον ίδιο τόνο:

— Έπειτα, τώρα πιά είναι περασμένης ηλικίας, αυτός ό άνθρωπος!... Τι ζητάει λοιπόν άπ' τις γυναίκες!... Δέν καταλαβαίνει τουλάχιστον

στον ότι γίνεται γελοίος, όταν κάνει τόν έρωτευμένο!...

— Ο Μάξιμος ντε Γκρεβωντάν δάγκωσε τά χείλη του... — Ήταν ή πρώτη φορά πού άκουσε τέτοια μικρά λόγια, άπ' τά χείλη της γυναικας έκεινης...

— Τι άχαριστία!... Τι ξετσιπωσιά... ψιθύρισε.

Τό κεφάλι του βούιζε και του έρχόταν ή έπιθυμία νά τρέξη και νά βρεθή άπέναντι σ' αυτή τή γυναίκα, πού με τέτοιο κυνισμό τόν προσέβαλλε...

— Έκεινη όμως τή στιγμή ή δύο γυναίκες άρχισαν νά περπατούν και άπομακρύνθηκαν προς τό βάθος του δρόμου...

— Ο Μάξιμος ντε Γκρεβωντάν έμεινε μόνος. Σιγά-σιγά ειδη νά χάνονται από μπροστά του ή δυό αυτές λευκές σιλουέτες τών γυναικών πού λίγες στιγμές πριν μιλούσαν γι' αυτόν τόσο σκληρά...

— Η νύχτα είχε πιά άπλωθεί τριγύρω και ένα σκοτάδι πυκνό ειχε τυλίξει με τους μαύρους πέλους του τά φροντωμένα δέντρα του κήπου...

— Ο κ. ντε Γκρεβωντάν έκανε νά γυρίση προς τήν έπαυλη, μιá ένας δυνατός πόνος του έσφιξε τήν καρδιά. Αισθάνθηκε ότι κάτι έσβυνε μέσα του, ότι ή ψυχή του χανότανε και ήθελε νά βγή άπ' τά στήθη του...

— Έκανε λίγα βήματα και σωριάστηκε σ' ένα παγκάκι πού βρέθηκε μπροστά του...

— Παληοζωή!... ψιθύρισε άποκαταμμένο...

— Στη θέση αυτή έμεινε άρκετή ώρα. Έβλεπε καθαρά πώς δέν μπορούσε πιά νάχη κανένα δικαίωμα στην άπόλαση τών εύτυχιών της ζωής... Ήταν πιά γέρος, δέν προσένουσε πιά καμιά έντύπωση... Όλο τό παρελθόν ξύπνησε γιά μιá στιγμή μέσα του και ή καλύτερες σελίδες της ζωής του πέρασαν σάν όνειρο μπρος άπ' τά μάτια του.

— Από μικρός βρέθηκε με χρώματα, με όνομα, με τελεία άνεξαρτησία. Ταξίδεψε, άγάπησε, γύρισε στα ωραιότερα μέρη του κόσμου, γνώρισε ένα σωρό γυναίκες, ένα σωρό χαρές... Μά γιατί όμως όλ' αυτά νά περνούν έτσι, νά τελειώνουν όλα με αυτόν τόν τρόπο! Γιατί;

— Ο φίλος του ό Γκιβάλ; Ό! αυτός ήταν βέβαια πιά ήσυχος. Φρόντιζε πάντοτε ν' άποφεύγη κάθε συγκίνηση και ταραχή πού θά του χαλούσε τήν ποθητή του ήσυχία. Και μήπως άλήθεια δέν έκανε καλά; Τι τάχα ειχε κερδίσει αυτός άπ' όλον αυτό τόν πυρετό της ζωής στον όποιο ειχε σπαταλήσει τά καλύτερά του χρόνια!... Νά, λίγες στιγμές πριν μιá γυναίκα, ή καλύτερη γυναίκα, γιά τήν όποια τόσα και τόσα ειχε ύποφέρει, τό ειχε ειπή καθαρά:

«Είπε ένα γελοίο, ένα κωμικό ύποκείμενο!...».

— Οι ήχοι της φωνής της άντιχούσαν άκόμη στ' αυτιά του... Καθιμμένο στο μικρό έκεινο παγκάκι του κήπου, έγρισε τό κεφάλι και έμεινε άκίνητος... Μιá βαθειά χλωμάδα άπλώθηκε στην γερασμένη φυσιογνωμία του και ένας σπασμός κλόνισε γιά μιá στιγμή όλα του τά μέλη...

\*\*\*

Τό άλλο πρωί όταν ό κηπουρός του κ. ντε Γκρεβωντάν κατέβηκε κάτω στον κήπο γιά νά ποτίση τις τριανταφυλλίες, διέκρινε μέσα από μιá συστάδα δέντρων ένα γέρο πού καθότανε άκίνητος σ' ένα πάγκο με τό κεφάλι πεσμένο στους ώμους του...

— Λίγο άργότερα όταν πλησίασε τό παγκάκι έκεινο γιά νά ίδη ποιός είναι, έγρινε κατακίτρινος και στάθηκε καρφωμένος στη θέση του, σάν νά τόν ειχε παγώσει ένας μεγάλος τρόμος...

— Βοήθεια!... έβγαλε μιá κραυγή. Βοήθεια... ό κ. Γκρεβωντάν είναι νεκρός... νεκρός!...

— Η ύπόθεση πού ειχαν κάνει στην αρχή οι συγγενείς του, ότι πιθανόν νά συνέβη έγκλημα, δέν φάνηκε άληθινή. 'Ο γιατρός πού έκάλεσαν άμέσως, έπιστοποίησεν, ότι ό θάνατος προήθε από συγκοπή... Έδμόνδος Ζαλού

\*

## ΨΑΡΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΑΤΙΑ

Μέσα στα τόσα παράδοξα της φύσεως προσετέθη τώρα τελευταία και ένα περίεργο ψάρι τό όποιο, έχει κίνησι τό ένδιαφέρον όλου του έπιστημονικού κόσμου της Άμερικής.

Πρό όλίγου καιρού ένας άμερικανός ψαράς πού έψάρευε με τήν τράτα του στις άκτές του Ειρηνικού 'Ωκεανού, έπιασε τυχαίως μέσα στα δίχτυα του και τό περίεργο αυτό ψάρι, τό όποιον έχει... τέσσερα μάτια! Τό ψάρι αυτό πού είναι άρκετά χονδρό και όχι πολύ μεγάλο, μοιάζει παρά πολύ με λιθρίνι. Τό μάτια του χωρισμένα τό ένα από τό άλλο με κάποια λεπτή μεμβράνη, ειχε και τά τέσσερα του ίδιου μεγέθους και χρώματος.



Ο Έδμόνδος Ζαλού



Κάθησε στο πρώτο παγκάκι πού βρήκε μπροστά του.