



ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΚΛΕΜΑΝΣΩ

‘Ο... πιστός στο κκθηκον του υπάλληλος! ‘Η... «εκμυστήρευσις» του γεροστιαστού. Πώς εκδικείται ο Κλεμανσώ. Ένας χαρακτηρισμός του για τους δημοσιογράφους. Πώς... απέφυγε τους Γερμανούς!

‘Όταν ο Κλεμανσώ πρωτόγινε ‘Υπουργός των Έσωτερικών, — στα 1906 — άποφάσισε, μι’ έμφο, να κάνει μιά «έφοδο» στα γραφεία του ‘Υπουργείου του, για να δει με τά ίδια του τά μάτια πως εργάζονται οί ‘Υπάλληλοι.

Στήν «έφοδο» αυτή συνωδευέτο από τόν ιδιαίτερό του γραμματέα. Στο πρώτο γο κρείο που μπήκαν, προς μεγάλη τους έκπληξη... δε βρήκαν κανένα υπάλληλο μέσα! Μπήκαν άμέσως στο διπλανό γραφείο... μι κανείς υπάλληλος δεν βρισκόταν ούτ’ έκει! Στο τρίτο γραφείο τέλος πάντων που μπήκαν, ύπήρχε μόν ένας υπάλληλος μέσα αλλά κι αυτός... κοιμόταν ξεπλωμένος νοχελώς στήν πολυθρόνα του γραφείου του!

‘Ο «ιδιαιτερος» του Κλεμανσώ έκαε να δομήση για να ξυπνήση τόν τεμπέλη υπάλληλο. ‘Ο «Γύρις» όμως τόν έταμάτησε μι ένα κίνημα λέγοντάς του: — Προς θεού! Μην τόν ξυπνήσετε, γιατί τότε άσφαλώς θά... τó σκάση κι’ αυτός σάν τούς άλλους! Είνε κάτι τέλος πάντων να βρισκxται ένας υπάλληλος στή θέσι του... έστω και κοιμισμένος!

Κάποτε στήν Γερουσία μιλούσε κάποιος γεροστιαστής ηλικιωμένος επί ενός σπουδαιότατου ναυτιολογικού ζητήματος. Οί γεροστιασται έκαναν όσο μιροθύσαν περισσότερη ήσυχία, μι ό ρήτωρ ήταν άδύνατο να άκούσθῃ. ‘Η φωνή του λόγω της ηλικίας του, ήταν βραχνή και άσθενική.

Στό τέλος όμως ό Κλεμανσώ έχασε τήν ύπομονή του. — Κύριε πρόεδρε, φράναζε δέν είνε λ ό γ ο ς, είνε... έρωτική εκμυστήρευσις!...

— ‘Ιδού κι’ ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο, που άποδεικνύει πόσο κατά βάθος ό Κλεμανσώ είνε αγαθός, μολονότι διακρηττει σ’ όλους τούς πολιτικούς του λόγους οτι... «ή κακία είνε ή πρώτη άρετή του πολιτικού άνδρός».

‘Ο τέως πρωθυπουργός της Γαλλίας, ύπήρχε στα νειάτα του, ως γνωστόν και θεατρικός συγγραφέας. ‘Υστερα από τήν πρεμιέρα κάποιου έργου του — του «Πέπλου της Εύτυχίας» που προ έτών παίχθηκε κι’ έδω — ό Κατοδλλ Μαντές που ήταν τότε θεατρικός κριτικός της Παρισινής «Ζουρνάλ» τόν... έκουρέλιασε κυριολεκτικώς.

‘Ο Κλεμανσώ έδέχθη μι μεγάλη άπάθεια τήν... κριτική αυτή ψυχρολουσία. ‘Υστερ’ από λίγον καιρό όμως ή τύχη τόφρεσε έτσι ώστε τήν ήμέρα άκριβώς που αυτός ανέλαμβανε τήν διεύθυνση της μεγάλης έφημερίδος «Αίγῃ» ό Μαντές έπρόκειτο να δώσει τήν πρεμιέρα ενός δικού του έργου στήν ‘Οπερα-Κομίκ... ‘Ο θεατρικός της «Αόγῃς» θμηθήκε τήν παλιά επίθεση του Μαντές έναντιόν του Κλεμανσώ και για να κολακεύση τόν νέο διεθυντή του πριν φύγη για να παρακολουθήση τήν παράσταση του νέου έργου έθεώρησε καλό να πάη να τόν ρωτήση «μήπως ελχε να τού δώση τίποτε οδηγίες σχετικώς με τήν κριτική που θά έγραφε τήν άλλη μέρα».

— Μά είσθε ελεύθερος να διατυπώνετε, δι, τή γνώμη θέλετε στήν στήλη σας, τού άπάντησεν ό Κλεμανσώ.

— Βέβαια, μι.

— ‘Α! ναι, τó έργο είνε αυτού του Μαντές... ‘Ε, λοιπόν, άν είνε καλό, να γράψετε πως είνε υπέροχο. Κι’ άν δέν είνε καλό...

— ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ —

‘Ο φιλέλληνα Δουξ του Ουεστμινστερ

Στά 1897, διαρροόντος του ‘Ελληνοτουρκικού πολέμου ό Δουξ του Ουεστμινστερ ό οποίος ήταν πρόεδρος του Φιλελληνικού Κομιτάτου της ‘Αγγλίας, έπήγε μιά μέρα στήν ‘Ελληνική πρεσβεία για ν’ άνακοινώση κάτι στον Πρεσβευτή.

‘Ο Δουξ ήξερε λίγα ελληνικά, τά οποία είχε μάθει άπ’ τή μεγάλη του άγάπη προς τήν ‘Ελλάδα. ‘Απετάνη λοιπόν ‘Ελληνοαγγλιστί στον πορτιέρα και τού ζητούσε να δη τόν ‘Ελληνα επιτετραμμένο. ‘Ο πορτιέρας όμως βλέποντας τήν άπλουστάτη φορεσιά του Δουκός τόν πέρασε για κανέναν άσημον ‘Ελληνα και τού ειπε να περιμένη έως ότου να τελειώση ό κύριός του τή δουλειά του.

Περισσότερο από μιση ώρα περιμένη ό Δουξ στο διάδρομο όταν ό ‘Ελληνα επιτετραμμένος διέταξε να ζητηθῃ τó δνομα του άναμεινοντος επισκέπτου. Φαντάζεσθε λοιπόν τήν στενοχώρια του επιτετραμμένου όταν έμαθε τι παρεξήγησις ελχε γίνει. ‘Εσπευσε να δεξιωθῃ ό ίδιος τόν Δουκα, ζητώντας του συγγνώμη:

— ‘Απενατίας, τόν διέκοψε ό Δουξ, έμχαριστήθηκα πολύ διότι ό ύπρητής σας με πήρε για ‘Ελληνα.

‘Η ‘Ελεημοσύνη του Συγγοφ

‘Α τειρα είνε τ’ ανέκδοτα του Ανδρέα Συγγοφ τά οποία δείχνουν ότι από τόν μεγάλο αυτόν χρηματιστήν δέν έλειπε έτοιμόλογον πνεύμα.

‘Ενας άλήτης κάποτε άφοφ ύστερα από πολλά παρακάλια κατόρθωσε να τού άνοίξουν τήν πόρτα του μεγάρου Συγγοφ, ειπε στον οικοδεσπότη τά εξής:

— ‘Επικαλοσμαι τήν αγαθότητα της καρδιάς σας.

Και έπειδή τó μέτωπο του Συγγοφ συναιφρονήθη, ό άλήτης, έξακολούθησε:

— ...και τó οικογενειακόν σας αίσθημα.

— Και τó οικογενειακόν μου αίσθημα; ρώτησε έκπληκτος ό Συγγοφ. ‘Υπάρχει λοιπόν μεταξυ μας συγγένεια τήν οποίαν άγνωφ έγώ; Ποίος είνε λοιπόν ό βαθμός της συγγενείας μας;

— Είνε οτι και οί δυό μας καταγόμεθα... από τόν ‘Αδάμ!

— ‘Αλήθεια! Και να μι τó έχω σκεφθῃ άκόμη... Νά λοιπόν! Πάρε μιά δεκάρα...

— Μιά δεκάρα; Σε μένα τόν συγγενή σας;

— Ναι! Πήγαινε τώρα και εις τούς άλλους συγγενείς μας και όταν όλοι σου δώσουν οτι σου έδωσα έγώ άσφαλώς θά γείνης πλουσιώτερός μου!

J. W. Chasseaud

δέν πειράζει σείς γράψετε πως έχει κάποια αξία!...

Μερικοί φίλοι του Κλεμανσώ, του μιλούσαν κάποτε για έναν διεθυντή έφημερίδος που ένω, όσο ήταν πρωθυπουργός τόν άνέβριβε στα ούβανια, μόλις έπεσ’ άπ’ τήν ‘Αρχή ούτε τόν άνέφρε καν στο φύλλο του.

— Τουλάχιστον, τού ειπεν ένας άπ’ αυτούς, δέν πιστεύω να πήρε «φυλά» από τó Γραφείο του Τύπου... ‘Ελπίζω να μι σας εξήγησε ποτέ χρομάτα...

— Αυτό εν’ αλήθεια! άπήνητεν ό Κλεμανσώ. Οί δημοσιογράφοι όμως φίλε μου είνε σάν τις γυναίκες: όσο λιγότερα ζητούνε τόσο... περισσότερο μῆς κοστίζουν!

Πρό του Εφρωπαϊκού Πολέμου, ό Κλεμανσώ έπήγαινε τακτικά, κάθε καλοκαίρι και περνούσεν ένα ή δυό μήνες σε διάφορες γερμανικές λουτροπόλεις.

‘Ενας φίλος του, κάποτε, εξέφρασε τήν άπορία του για αυτό έφ’ όσον κάλιστα στή Γαλλία ύπάρχουν τόσο ύγιεινές και όραιές λουτροπόλεις.

‘Ο Κλεμανσώ τότε, άπήνησε με τó περίφημο έλαφρό του χαμόγελο:

— Να σου πω, φίλε μου. Δέν μι’ άρέσουν οί Γερμανοί. ‘Όταν λοιπόν παρετήρησα πως όλοι οί Γερμανοί κοιβαλιώνται κάθε καλοκαίρι στή Γαλλία, συλλογισθηκα πως ή καλύτερη μέθοδος για να παύσω να τούς βλέπω είνε να πηγαίνω έγώ στή Γερμανία!