

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ

# ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ

Του HUGH CONWAY

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

Περνούσα απ' αυτό το δρόμο που ήταν γεμάτος από διαβάτες, μιά ή σέξιφεις μου ήταν πολύ μακριά. Συλλογίζομαι την σοτεινήν έκκλησία του Άγιου Ιωάννου και το γοητευτικό πρόσωπο που είχα δει μέσα σ' αυτή πρό τριών μηνών. Τη στιγμή που ή είχονα της νέας κόρης και της γοηδής ύπηρετίας της παρουσιαζόταν στη μνήμη μου, ύψωμα τ' μάτια μου και νά! Θαύμα! τις είδα και τις δύο μπροστά μου να περνούν από τον πολυδύορφο αυτό δρόμο της καρδιάς του Λονδίνου.

Μ' όλο το ξάφνιασμα που μου ήρθε, δεν μου πέρασε από το μυαλό ή ιδέα ότι ίσως είχα γελαστεί. Όχι! Τις έβλεπα, όπως τις είδα όταν έβγαιναν από την έκκλησία.

— Τι ώραία που είναι! Ώραία όσο ποτέ! Ψιθύρισα μέσα μου ενώ ή καρδιά μου πήγαινε να σπάσει.

Ή δυο γυναίκες με είχαν προσπεράσει.

Μά όχι! δεν θά τις έβλεπα τώρα, αφού έτσι ή μοίρα τ' όθελω να τις ξαναβρω!

Τά αισθήματά μου δεν με γελοούσαν! Την αγαπούσα, την αγαπούσα τρελλά! Ή συγκίνησης που μ' έπιασε ξαναβλέποντάς της δεν μου έπέτρεπε νάχω καμιά άμφιβολία. Δυο φορές την είχα δει, δυο φορές μόνο, μιά αυτό ήταν αρκετό για να πείσω τον έαυτό μου, ότι αν έβλεπε να συνδέσει ποτέ τή ζωή μου με μιά γυναίκα, ή γυναίκα αυτή θά ήταν ή ώραία άγνωστος.

Μιά σέξιφη μονάχα είχα στο μυαλό μου: να κατορθώσω να πλησιάσω τις δυο γυναίκες. Έπί μιά ώρα, όπου κι' αν έπληγαν τις άκολούθησα έξ' άποστάσεως. Όταν έμειναν σέ κανένα μαγαζί περιμένα απ' έξω. Σε λίγο βγήκαν ά' τήν Ρέτζεν-στρητ και περιπάτησαν ως τ' Μαίντα — Βαλ. Έκει πληζαν μέσα σ' ένα σπίτι που, χωρίς άλλο ήταν ή κατοικία τους, για ι σέ λίγη ώρα, ξαναπερνώντας από κει, είδα την κόρη σ' ένα παράθυρο να περιτοείται μερικά λουλούδια.

— Προέπει, είπα, μέσα μου, να γνωρίσω άμέσως αυτή την άγνωστη. Θέλω ν' άποκτησω τ' δικαίωμα να μπω νά την κοιτάξω έλεύθερα μέσα στα ύπεροχα μάτια της. Θέλω να την άκούσω να μιλάη.

Τό σπίτι όπου έμενε ή νέα ήταν, όπως έδειχνε μιά πινακίδα στην πόρτα, πεντιόν όπου νοικιαζόντουσαν διαμερίσματα. Έμειψα τολμηρά μέσα.

— Έχετε κανένα διαμέρισμα για νοίκιασμα; ρώτησα την ιδιοκτήτρια.

Έξείνη μου άπάντησε καταφατικά. Τό διαμέρισμα που ήταν διαθέσιμο άποτελείτο από μιά τραπεζαρία κι' από μιά κρεβατοκάμαρα στο ίσόγειο.

Ή συνεννόησης ήταν εύκολη. Σε ένα μόνο πράγμα δειχτηκε άπαιτητική ή νοικοκυριά: στο ζήτημα των συστάσεων. Της έδωσα ένα σωρό συστάσεις για τ' υποκείμενό μου και αφού της έξηγήσα ότι μόλις έξείνη την ήμερα είχα γυρίσει στην Άγγλια και ότι μου χρειαζόταν κατοικία, επέτρεψε την άδεια να έγχαρισταθώ άμέσως.

Φεύγοντας απ' τ'ό σπίτι, της είπα με προσποιητή άφέλεια.

— Άλήθεια; Ξέχασα να σ'α ρωτήσω, ποιους άλλους ένοικιαστές έχετε έδώ... Δεν πιστεύω να υπάρχουν παιδιά;

— Όχι, κύριε, μόνο μιά κυρία έχω με την ύπηρετιά της... αυτές κάθονται στο πρώτο... Είναι πολύ ήσυχες...

— Έυχαριστώ, της είπα, θά γυρίσω κατά τις έφτά.

Πετάχτηκα τότε ως τ'ό σπίτι μου και αφού πήρα όσα πράγματα μου χρειαζόντουσαν για τή νέα διαμονή μου, είπα στην ύπηρεσία μου ότι θά πήγαινα να μείνω κάμποσο καιρό στο σπίτι ενός φίλου μου στην έξοχή. Στις έφτά, είχα ξαναγυρίσει στο νέο μου διαμέρισμα.

Τό χέρι της Μοίρας με είχε οδηγήσει σέ όλα αυτά. Πώς μπορούσα ν' άμφιβάλω κι' αυτό; Ένψ παρ' όλιγο ν' άποφασίσω να ξαναπιάσω στο Τουρνίνο αναζητώντας έξείνη που αγαπούσα, νά, έξωφνα που την έβρισα έτσι άξαφνα, μέσ' στο Λονδίνο και γινόμενον μάλιστα συγκάτοικός της. Δέ μπορούσα να τ'ό πιστέψω! Δεν τ'ό χωρούσε τ'ό μυαλό μου αυτό... Έπεσα να κοιμηθώ με τήν βεβαιότητα ότι θά την έβλεπα στον ύπνο μου... Μά δεν την είδα... Όλη τή νύχτα, όνειρευόμουν ένα τυφλό που έμπαινε μέσα σ' ένα άγνωστο σπίτι, όπου άκούγε την πένθυμη φωνή μιάς γυναίκας που την έπνιγαν.

IV

## Ή γνωριμία

Μιά βδομάδα πέρασε. Περισσότερο έρωτευμένος από ποτέ, ήμουν βέβαιος ότι ή έξωφνη αυτή άγάπη θά βαστούσε σ' όλη μου τή ζωή κι' ότι δεν ήταν ένα αισθήμα περαστικό που θά σβυνε με τόν καιρό. Καταλάβαινα ότι αυτή ήταν ή πρώτη μου και ή τελευταία μου άγάπη.

Όπόσο τ'ό σχέδιό μου άργούσε πολύ να πραγματοποιηθώ. Τήν έβλεπα κάθε μέρα γιατί παραμόνευα πότε θά μπει και πότε θά βγώ έξω και, κάθε φορά που τή συναντούσα, αναζάλυπτα και μιά καινούρια χάρη άπάνω της. Μά είχε δέξιο ό φίλος μου ό Κέννον. Ή όμορφιά της είχε κάτι τ'ό ξεχωριστό. Αυτό τ'ό πρόσωπο τ'ό τόσο γλυκό, αυτά τ'ά μάτια τ'ά τόσο όνειροπόλα... Έτσι ίσως έξηγείται ή άλλόκοτη γοητεία που έβαστούσε άπάνω μου. Έβράδιζε πάντα με τόν ίδιο τρόπο, στο πρόσωπό της άπλωνόταν πάντοτε μ' άδιατάραχη γαλήνη και είχα προσέξει ότι σπανίως κουβέντιαζε με τή γοητή ύπηρεσία, ή όποία τή συνάδευε και δεν την άφηνε ποτέ. Έχε άρχει να μου φανεί σαν άίνιγμα, τ'ό όποιου τ'ό κάκου έψαχνα να βρω τή λύση.

Έμαθα τ'όνομά της. Λεγόταν Παυλίνα, Παυλίνα Μάρος. Ήταν λοιπόν Άγγλιδα αν και πολλές φορές την άκούσα να λέη μερικώς Ίταλικές λέξεις στη γρηθή ύπηρεσία της τήν Τερέζα. Φάνεται πως δεν ξέρει κανένα και κανείς δεν ξέρει κι' αυτή περισσότερα πράγματα από μένα.

Έξακολουθούσα πάντα, να μένω στο ίδιο διαμέρισμα. Ήταν πραγματικό μαρτύριο τ'ό Ταντάλο για μένα να βρισκόμαι στο ίδιο σπίτι μ' έξινουν που αγαπούσα χωρίς να μου δίνεται καμιά ευκαιρία να την προσεγγίσω. Αύτή ή Τερέζα ή ύπηρεσία της, έμοιαζε σόν ένας ζηλότυπος Άργος που τήν επέβλεπε άγρυπνα. Μου έκοιχνε ένα γοηγορό και δύσπιστο βλέμμα κάθε φορά που τήν συναντούσα με τήν κυρία της και τήν χαιρετούσα. Ή Παυλίνα όμως δέ με άπεθάρρινε. Δεχόταν σοβαρά τ'ό χαιρετισμό μου, αν και μ'ό κάποια άδιαφορία. Ή άξαφνη άγάπη, σκεφτόμουν, δεν μπερδεύ να ίνε άέσως άνοσηβία και παρηγοριόμον έλπίζοντας ότι ή τύχη ίσως μου φύλαγε καμιά έκπληξη για τ'ό τέλος. Τό μονο που έβλεπα ή να νά κατασκευώσω πίσω απ' τ'ό πικρά καραπέτασμα τ'ό παραθύρου μου, παραμονεύοντας τήν είσοδο και τήν έξοδο της αγαπημένης μου. Είχα τούλάχιστο τήν παρηγοριά ότι άνέπνευα τόν ίδιο άέρα που άνέπνευε κι' αύτή και περίμενα να μου δώθ ή ευκαιρία να τήν πλησιάσω.

Νά πως μου προυσιάστηκε ή ευκαιρία.

Ένα βράδι, καθώς καθόμουν στην κάμαρά μου, άκουσα έξω τόν ύλόκοφο γρότο ενός σώματος που πέφτει και μ' άπεγνοσμένη κραυγή. Όρημα έξω και είδα τή γοητή Τερέζα σωριασμένη άπάνω στη σκάλα, ενώ γύρω της ήταν σκορπισμένο σέ κομμάτια τ'ό ωραιότερο σερβίτιο τ'ό τουγιού της σπιτονοικοκυράς.

Έτρεξα άμέσως να βοηθήσω τή γοητή με μιά τέτοια προθυμία σά να ήταν ή ίδια ή μητέρα μου. Προσπάθησα να τήν ανασηκώσω με χλίες προφυλάξεις, μ' αύτή σωριάστηκε πάλι κάτω, λέγοντάς μου ότι ένα από τ'ά πόδια της είχε σπάσει.

Ή Τερέζα δέ μιλούσε καλά τ' Άγγλικά. Τή ή όησα λοιπόν Ίταλικά τί έχει. Έξείνη έμνημόθηκε κάπως άκούγοντας να της μιλάνε τή γλώσσα της και μου είπε ότι είχε στραμπούληξει τ'ό γόνατό της τόσο πολύ ώστε δεν μπορούσε πιά να σηκωθώ.

Προσφέρθηκα να τή μεταφέρω στην κάμαρά της και, χωρίς καμιά έπιφύλαξη, τή σήκωσα και τήν πήρα στην άγκαλιά μου! Ή Παυλίνα σ' όλο αυτό τ'ό διάστημα βρισκόταν στο κεφαλόκαλο με τ'ά μάτια της όρθιόνοικτα, ενώ όλη της ή φυσιογνωμία έξέφραζε τόν τρόμο της. Στάθηκα μιά στιγμή για να της έξηγήσω τι είχε συμβεί και κατόπιν έβαλα τήν γοητή στο κρεβάτι της. Έστειλαν να φωνάξουν γιατρό και καθώς έβανα ν' άποσπρωθώ, ή Παυλίνα μ' έχαρίστησε ψυχρά. Τά μάτια της συνάντησαν τ'ά δικά μου, χωρίς όπόσο να μου φανή ότι με κοιτάζουν. Ναι, πρέπει να τ'ό όμολογήσω ότι ή θεά μου μου φάνηκε κάπως άναίσθητη. Μά τή όμορφιά ήταν αύτή! Δεν ήξερα άλλη γυναίκα με μιά τέτοια όμορφιά που να μπορούσα να τή συγκρίνω μαζί της.

Όταν τήν άποχαίρησα, έξείνη μου έτεινε τ'ό χέρι της, ένα γλυκό χεράκι καλοσηματισμένο. Με δυσκολία κρατήθηκα να τ'ό φιλήσω και να της πώ ότι τόσο καιρό τώρα ή σέξιφεις μου ήταν προσηλωμένη σ' αύτή, σ' αύτή μονάχα.

(Άκολουθεί)



Κ' έπιασα τ'ό χέρι της Παυλίνας...