

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΕΦΑΜΙΛΙΟΝ ΤΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΥ

ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΟΡΤΙΣ

(Συνέχεια ἐξ τοῦ προηγουμένου)

Κάποιο ἀπὸ τὰ ὥρατα αὐτὰ Σεπτεμβριανὰ πρωϊνὰ, ἔβγα ἔξω ἀπ' τὸ σπίτι σου καὶ χαϊρέτισε ἐκ μέρους μου τὸν οὐρανὸν, τὶς λίμνες, τὶς πεδιάδες, τὶς ἐξοχές, ὅλα ἐκεῖνα τὰ προσφιλῆ μου τοιαῦτα σὰν ὅποια τόσες θείες στιγμὲς ἔνοιωσα στὴ βασανισμένη ζωῆ μου.

Χαϊρέτισέ μου τὴ Θηρεσία. ὦ! ἀλλοίμονο! ἀλλοίμονο!... Κάποιος ποὺ πέρασε καὶ τὴν ἐπεσκέφθη, μοῦ εἶπε πὸς τὴν βροχὴν νὸ θρηγῆ στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ πατέρα της. Φτωχὴ κόρη!...

Κι' ἂν τύχη, Λορέντζε, νὰ σὲ φέρει καμμιά ἡμέρα ὁ δρόμος σου ἀπὸ τὰ ἔξω ἀπὸ ἐκεῖνο μονοπάτι τοῦ δάσους ποὺ χαμένο ἔρωτά μου. Παρακαλῶ ὡς τὴ κορυφὴ τοῦ καταπράσινου λοσιάνου, ποὺ θὰ φυλάει γιὰ μένα πάντα ὅλες τὶς τερπνὲς καὶ θλιβερὲς ἀναμνήσεις τοῦ βίου μου...

Ἐκεῖ θὰ βροῖς καὶ τὴν ἐρημὴν ἐκεῖνην βαλαντιδιὰ κάτω ἀπὸ τὴν σιὰ τῆς ὀποιᾶς, ἡμέρες ὀλόκληρες ἔκλαιγα τὸν χαμένο ἔρωτά μου.

Μὰ γιατί ὁμως φίλε μου, γιατί μοῦ ἀναγγέλλεις μὲ δυὸ μόνο ἔξω λόγια, ἐν εἶδες τὴ Θηρεσία...

Σοῦ φαίνεται πὸς εἶνε ἀρετὸ αὐτὸ γιὰ τὴν ἀγωνία ποὺ μὲ βασανίζει στὴ φοβερὴ αἰτῆ νοησά μου;

Γιατὶ δὲν μοῦ γράφεις πὸς ἤ, πὸς περνάει τὶς ἡμέρες της, ποὺ πηγαίνει, τί ἐντύπωση τῆς, ἔκανε ἢ ἀναχώρητῆ μου;

Σοῦ μίλητε ἄραγε καμιά φορὰ γιὰ μένα, Λορέντζε;

Εἶχε τὸ θάρρος νὰ προφέρει τὸνομά μου;...

ὦ! Θεέ μου! πόσο βασανίζομαι φίλε μου. Φοβάμαι, τρέμω μήπως ὁ Ὀδοάρδος τὴν ἄρπαξε καὶ τὴν πῆρε κοτὰ του.

Γράψε μου, Λορέντζε, γράψε μου γιὰ ὅλα αὐτὰ λεπτομερῶς.

Κάθε στιγμὴ ποὺ περνάει τρέχω στὸ ταχυδρομεῖο καὶ ρωτῶ μὴπως ἔχω κανένα νεώτερο γράμμα σου.

Μ' ἀλλοίμονο! Διαρκῶς μοῦ ἀπαντοῦν μ' ἕνα ἔξω ὄχι, ποὺ μοῦ συντριβε τὴν ψυχὴ μου.

Καὶ ἔτσι ἀπογοητευμένος ἀπὸ τὴν ἀνεξήγητῆ αἰτῆ σιωπῆ σου, γυρίζω πάλι σιγά-σιγά στὸ σπίτι μου, ἐνὼ μέσα στῆ ψυχῆ μου ἀρχίζει νὰ γεννιέται ἕνα φριχτὸ προαίσθημα μεγάλης συμφορᾶς, μεγάλης δυστυχίας...

Ἀπὸ ὦρα σὲ ὦρα μοῦ φαίνεται ὅτι ἀκούω ν' ἀπαγγέλλουν τὴν ἀπόφαση τοῦ θανάτου μου...

... Θεέ μου! Θεέ μου! Φαίνεται ὅτι ἡ Θηρεσία μὲ καταράσθηκε!...

Μὰ τί λέω; Παράλογοίμαι; ὦ! τότε λοιπὸν θὰ πάψουν ὅλες αὐτὲς ἡ ἀνόητες πλάνες μου! Διαρκῶς μοῦ φαίνεται ὅτι μὲ ἀπατοῦν, ὅτι με γελοῦν, ὅτι παίζουν καὶ ἀδιαφοροῦν μαζί μου...

Δὲν μπορῶ πιά νὰ ὑποφέρω αὐτὰ τὰ μαρτύρια...

Ἵγίαινε Λορέντζε, Ἵγίαινε.

XI

Φλωρεντία 17 Σεπτεμβρίου

Δὲν ἔχω πιά καμιά ἐλπίδα, Λορέντζε. Σὲ τίποτα πιά δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω.

Βλέπω καθαρὰ πὸς τώρα τελευταία ἡ Θηρεσία προσπαθεῖ νὰ μὲ λησμονήσῃ τὸν δυστυχισμένο...

Μ' ἀλήθεια λοιπὸν εἶχε στείλει τὴν εἰκόνα της στὴν μητέρα της προτοῦ ἀκόμα σοῦ τὴ ζητήσω;

Δὲν μπορῶ βέβαια νὰ μὴ τὸ πιστεύσω ἀφοῦ μοῦ τὸ βεβαίω- νεις εὐθὺς.

Μὰ πρόσεξε φίλε μου. Πρόσεξε μήπως θέλον- τας νὰ θεραπεύσῃς τὸν πόνο μου, μοῦ ἀφαιρέ- σης, χωρὶς νὰ τὸ θέλῃς, τὸ μόνο βάλσαμο ποὺ μοῦ μένει ἀκόμα στὴν ψυχὴ μου.

Ὅλες μου πιά ἡ ἐλπίδες χάθηκαν, Λορέντζε, ἐγκαταλειμένος πιά ἀπ' ὄλους, ἔμεινα μὲ μόνῃ συντροφιά, τὴ βαθεῖα αἰτῆ λύπη στὴν ψυ- χὴ μου...

Σὲ ποῖον λοιπὸν μπορῶ νὰ ἐμπιστευθῶ πιά τὰ μυστικά μου;

Μήπως μὲ προοιδεῖς καὶ σὺ ἀκόμα, φίλε μου; Ἐκφράζω αὐτὴν τὴν ὑποψία καὶ τρέμω Λο- ρέντζε...

Ἐγὼ, σοῦ ὀρκίζομαι, πὸς ποτὲ δὲν θὰ σὲ βγάλω ἀπ' τὴν καρδιά μου, ποτὲ. Ἡ ἀνάμνηση τῆς φιλίας σου θὰ μοῦ εἶνε πάντοτε ἱερὴ καὶ σ' ὅποιανδήποτε καταδρομῆ τῆς τύχης σου, θὰ τρέξω πάντοτε νὰ σὲ βοηθήσω ὅπως μπορῶ...

Μὰ εὐθὺς; Εὐθὺς; Ἦσαν λοιπὸν πεπωρωμένο νὰ χαθοῦν ὅλα τὰ αἰσθήματα, νὰ τελειώσῃ ἔτσι ξαφνικὰ καὶ ἀπότομα μιά τόσο μεγάλη φιλία;

Μὰ ὄχι, ὄχι! Δὲν πρέπει νὰ παραπονοῦμαι γιὰ τὴ φιλία σου, δὲν πρέπει νὰ κατηγορῶ ἐσένα...

Μὲ τὸν ἑαυτὸ μου πρέπει νὰ τὰ βάζω, Λο- ρέντζε. Ναὶ μὲ τὸν ἑαυτὸ μου, μὲ τὴ μοῖρα μου,



μὲ τὴν τύχη μου... Μὰ ὅλοι λοιπὸν θὰ μὲ λησμονήσετε, ὅλοι; Καὶ ὁμως ἐγὼ ποτὲ μὴν θὰ σὰς ξεχάσω καὶ ἡ καρδιά μου καὶ τὰ δάκρυά μου θὰ σὰς ἀκολουθήσουν παντοῦ ὅπου κι' ἂν βροῖσθεθε.

Νὰ ἡ μόνες λέξεις ποὺ μοῦ ἔγραψε ἡ Θηρεσία: «Σκέψου τὶς ἡ- μέρες σου, Λορέντζε. Συλλογίσου τὴ ζωὴ σου... Στὸ ἐπιτάσσει ἐν ὄνοματι τῶν δυνστησῶν μας. Δὲν εἶσαι σὺ μόνον δυνστησῆς φίλε μου... Τὴν εἰκόνα μου θὰ τὴν λάβῃς μόλις μπορῶ νὰ σοῦ τὴ στείλω... Ὁ πατέρας μου σὲ λυπᾶται καὶ κλαίει πολλὲς φορὲς μαζί μου γιὰ σένα... Καὶ ὁμως μοῦ ἀ- παγοῦνται, φίλε μου, νὰ σοῦ γράψω πιά. Καὶ ἐγὼ τοῦ τὸ ὑπόσχομαι κλαίον- τας καὶ κλαίοντας πάλι σοῦ γράφω. Ἵγίαινε, φίλε μου, Ἵγίαινε γιὰ πάντα...»

— Εἶσαι λοιπὸν πιο γενναῖα ἐξὸ ἀπὸ μένα; Ναί, ἀγάπη μου, θὰ ἐπιλαμβάνω πάντα μέσα μου τὰ τελευταία σου αὐτὰ λόγια, ὅταν νὰ ἦταν ἡ τελευταία φωνὴ τῆς ζωῆς σου.

Καὶ τώρα ἀκόμα, ἂν καὶ σ' ἀγαπῶ μὲ τόσο παρὰφορο καὶ δυνατὸ ἔρωτα, ἂν καὶ νοιάθω πὸς ἡ σιωπὴ μου καὶ ἡ ἀφάνεια ἴσου, σοῦ χαρίζουν τὴν ἡσυχία καὶ τὴ γαλήνη, ἂν καὶ ξέρω πὸς μόνο μὲ τὸ θάνατό μου, θὰ μπορῶ νὰ ἐξηγήσω τὸ πάθος μου ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν μας, καὶ ὁμως, μ' ὄλ' αὐτὰ, παρακαλῶ, μὲ ὅλη τὴν ψυχὴ μου, τὸ θεὸ καὶ τὴ φύση νὰ μὲ πάρουν ἀπ' αὐτὸ τὸν κόσμον...

Κι' εἶσι; Τί θὰ γίνῃς λοιπὸν ἐξὸ τότε;

Ἴλλοίμονο! Ζῆσε ὅσο μπορεῖς πιο εὐτυχισμένη σ' αὐτὸ τὸν κόσμον!

Εἶπε ὁ θεὸς νὰ μὴ σοῦ δώσῃ ποτὲ τὰ δεινὰ μου, νὰ μὴ σὲ κἀνῃ ποτὲ νὰ χύσῃς τόσα δάκρυα ὅσα χύνω ἐγὼ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ σοῦ γράφω...

Καὶ ὁμως, τὸ ξέρω, τὸ ξέρω, ἀγάπη μου, πὸς μόνο ἐγὼ-σ' ἔκανα τόσο δυστυχισμένη...

Τὸ ξέρω πὸς ἔτσι μὲ τὸς τὰς ταραχῆς, μὲ τόσα βάσανα καὶ ἀνησυχίες, ἀντήμειψα τὸν πατέρα σου, γιὰ τὶς τόσες φιλικῆς φροντίδες σου, γιὰ τὴν ἐμπιστοσύνην σου, γιὰ τὶς συμ- βουλὲς καὶ γιὰ τὶς περιποιήσεις σου!

Ἴλλοίμονο! Σὲ ποῖον ἄβυσσο βοήσομαι, Θηρεσία μου, ἔξ' αἰτίας αὐτοῦ τοῦ παρὰφο- ρου ἔρωτός μου!

Καὶ ὁμως μὴ ἀπελπίζεσαι! Εἶμαι ἑτοιμὸς νὰ θυσιάσω τὸ πᾶν γιὰ σένα, νὰ σοῦ ἀφιερῶσω ὅλη τὴ ζωὴ μου, ὅλη τὴν ὑπαρξὴ μου...

Σήμερα παρηγορεῖμαι λιγάκι καὶ σκέπτομαι πὸς ὅλα τὰ λάθη μου αὐτὰ ποὺ ἔχω κάνει, ἦταν μοιραῖα, ἦταν γραφτὸ νὰ γίνων...

Ἵπάκου ἐκεῖ ψηλὰ Θηρεσία μου καὶ κάπου ἄλλη δύναμη, στὴν ὁποία δὲν μποροῦμε ποτὲ ν' ἀντισταθοῦμε...

Μ' ἀλλοίμονο! Σὲ ποῖον λοιπὸν μιλάω τόση ὥρα; Σὲ ποῖον γράφω;

Ἴν τύχη Λορέντζε καὶ συναντήσῃς τὴ Θηρεσία στὸ δρόμο, πρόσεξε πρὸς θεοῦ, μὴ τῆς δεῖξῃς τὸ γράμμα μου αὐτό!

Μὴ τῆς μιλήσῃς φίλε μου, πιά γιὰ μένα. Ἴν τύχη καὶ σ' ἔρω- τήσῃ, πὸς της ἀπλῶς ὅτι ζῶ. Πὸς της, Λορέντζε, ἀπλῶς ὅτι ζῶ ἀ- κόμα καὶ μὴ τῆς προσθέσῃς τίποτε ἄλλο. Ἴκου; τίποτα. Οὐτε λέξη!

Προτοῦ τελειῶσω τὸ γράμμα μου αὐτό, αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ σοῦ ἐξιμολογηθῶ, ὅτι τώρα τελευταία, ἀρχισα νὰ εὐχαριστιέμαι γιὰ ὅλες τὶς ἀδυναμίες τῆς ψυχῆς μου...

Καὶ ἐγὼ ὁ ἴδιος τώρα, βλέπω τὶς πληγῆς τῆς βασανισμένης καρ- διας μου, δὲν τρομάζω πιά ὅπως ἄλλοτε. Τὶς κοιτάζω ψύχραιμα καὶ ἀτάραχα...

Σοῦ τὰ ἐξιμολογοῦμαι ὄλ' αὐτὰ, Λορέντζε, γιατί αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη νὰ βγάλω ἕνα βάρος ἀπ' τὴν ψυχὴ μου.

Τώρα τελευταία κι' ἐγὼ ὁ ἴδιος ἔχω φθάσει στὸ σημεῖο νὰ γελῶ καὶ νὰ χοροῦδεύω ὅλες μου τὶς δυστυχίες καὶ ὅλες τὶς ἀδυναμίες τῆς ψυχῆς μου. Κάθε μέρα μὲ τὴ σκέψη μου ξαναγυρίζω στὸ πα- ρελθὸν καὶ ἔτσι, χωρὶς νὰ τὸ θέλω, κατάνω κἀθε στιγμὴ τὶς πληγῆς τῆς καρδιάς μου.

Μοῦ φαίνεται Λορέντζε, πὸς μόνο ἔτσι, μὲ τὰ μαρτύρια αὐτὰ τῆς πολυβασανισμένης ψυχῆς μου, θὰ μπορῶ ν' ἀπολύσω ὅλες μου τὶς ἁμαρτίες καὶ νὰ παραδώσω ἡσυχος τὴν ψυχὴ μου στὸν Ἵγιστο. Ἵγίαινε, μονα- δικὲ μου φίλε, Ἵγίαινε.

XII

Φλωρεντία, 25 Σεπτεμβρίου

Στὴν μακαρία αἰτῆ πόλῃ ποὺ βροῖσκομαι ἡ ἱερὲς Μοῦσες καὶ τὰ γράμματα ἔχουν τε- λείως ἐλευθερωθεῖ ἀπ' τὰ δεσμὰ τοῦ βαρβα- ρισμού. Ὅπου καὶ ἂν στρέψω τὸ βλέμματά μου διακρίνω διάφορα σπῆματα εἰς τὰ ὅποια ἐγεννήθησαν πολλοὶ ἔνδοξοι ἄνδρες τῶν ὀποίων τὸνομα ἐλάμπρυνε τὶς σελίδες τῆς Ἴστορίας τοῦ κόσμου.

Ὅ φίλος σου ὁμως, Λορέντζε, δὲν βροῖσκει πουθενά ἀνάπαυση.



(Ἀκολουθεῖ)