

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΥΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

— Νά, ελεπε, χτύπα την μ' αυτό δυνατά ! Το άξιζε...

Κι' ο Δόν Διάς κατέβηκε κάτω κρατώντας τη Μαγδαληνή στα χέρια του και αφήνοντας το Στραβοχέρη σ' έλευσινή θέση.

‘Η πάλη τότε πήρε άλλο δρόμο. Πιασμένη σφιχτά, η Φρέα κι' ο Στραβοχέρης προσπαθούσαν να πιάσουν κι' οι δυο το μαστίγιο. Σε μία στιγμή έπεσαν κι' οι δυο κάτω, ο Στραβοχέρης από πάνω κι' η γρηά κάτω. Τότε ο Στραβοχέρης κατόρθωσε να πιάσει το μαστίγιο, μ' άμεισως του το άρπαξε η Φρέα και άρχισε να τον χτυπά αλύπητα, ενώ με το άριστέρο της χέρι εξακολουθούσε να ξεσκίζει το λαϊμό του. Μά, έξαφνα, μιά από τις λουριδες του μαστιγίου μπλέχτηκε στο χέρι του Στραβοχέρη. Έκεινος της άρπαξε, τύλιξε μ' αυτή το λαϊμό της γρηάς και άρχισε να τη σφίγγει.

— Άρπασέ με ή σε πνίγω ! της φώναξε.

Τότε η μαγιά της γρηάς διπλασιάστηκε. Μά ο Στραβοχέρης πάτησε το πόδι του άπάνω στο στήθος της κι' έσφιξε τη λουριδα.

Το πρόσωπο της Φρέας μελάνιασε, η γλώσσα της βγήκε έξω απ' το στόμα της και τα χέρια της τεντώθηκαν... Δέν έσώλεψε πια...

II

‘Η ιερή παρακαταθήκη.

Τήν ίδια εκείνη νύχτα, ο παλιός μας φίλος ο μυλωνάς Γουλιέλμος Λοβέρτ, άφηνίσθη από δυο βοηθούς του οι όποιοι, όπως του έλεγαν είχαν να του άναγγείλουν μιά πολύ σπουδαία είδηση. Είταν κι' οι δυο ταραγμένοι πολύ και να τι διηγήθησαν στον μυλωνά.

Κατά τα μεσάνυχτα, γυρίζοντας από το πανηγύρι του Διοικητού, καθώς περνούσαν από το παλάτι του κόμητος της Θούνης είδαν ν' άνοίγει ένα παράθυρο του πρώτου πατώματος και τον κόμητα τον ίδιο να βγαίνει στον έξωστη και να λείι προς κάποιον που περίμενε κάτω στο δρόμο.

— Λοχαγέ Ταγιεφέρ, έσεις είσθε; Οι δυο νέοι βλέποντας έτσι το λιοφιλή κόμητα να έχει σχέσεις μ' ένα τέτοιο ύποκειμενο κρύφτηκαν πίσω από το κούφωμα μιάς πόρτας και παρακολούθησαν όλη τη σκηνή.

— Μάλιστα, ύψηλότατε ! άπήνησε ο τυχοδιώχτης από κάτω. ‘Εγώ είμαι... — Νά τα κλειδιά ! ελεπε τότε ο κόμης. Και έρριξε κάτω ένα μάτσο κλειδιά που έσπευσε να άρπάξει ο Ταγιεφέρ, ο όποιος μαζί με τους άλλους συντρόφους του που περιμέναν παραπέρα έγιναν άφαντοι.

Οι δυο νέοι παρακινούμενοι από την μεγάλη τους περιέργεια, πήραν από πίσω τους κακούργους και έφτασαν έτσι εις την έκκλησία του ‘Αγίου Κεντίνου που την βρήκαν περικυκλωμένη από ένα πλήθος άλλων, οι όποιοι περιμεναν τον άρχηγό τους. Βλέποντας αυτόν να φτάνη και να κρατάη τα ξηιά κλειδιά, οι εξακόσιοι κακούργοι άρχισαν να ουρλιάζουν, και άνοιγοντας τις πόρτες, μπήκαν μέσα στην έκκλησία.

Τότε οι δυο νέοι βάζοντας φτερά στα πόδια τους, έτρεξαν να είδοποιήσουν τον άφέντη τους. ‘Ο Γουλιέλμος στην άρχη τους πέρασε για μεθυμένους, μ' αυτό έπεμεναν και κατώρθωσαν να τον κάνουν να ντυθή και να τον τραβήσουν ως την έκκλησία του ‘Αγίου Κεντίνου.

‘Εκει ο Γουλιέλμος άναγκάστηκε να παραδεχτή ότι όλα όσα του είχαν πει είταν αληθινά. ‘Η έκκλησία με τους θησαυρούς της πόλεως βρισκότανε στα χέρια των ληστών. Βλέποντας αυτό ο μυλωνάς έτρεξε σε μιά γειτονική έκκλησία κι' άρχισε να σημαίνει συναγερμό. Σε λίγο άρκετοι πολιται βοηθούμενοι από δυο ισπανικούς λόχους, μπήκαν μέσα στην έκκλησία. Μά η καταστροφή είχε συντελεσθή πιά, άνεπανόρθωτη. Οι περισσότεροι από τους τυχοδιώκτες είχαν τραπέ εις φυγήν, συναποκομίζοντας τα πλούσια λάφυρά τους. Δέν είχαν άπομείνει παρά καμμιά διακοσαριά, οι όποιοι είχαν άρρήσει.

‘Ο λαός, έξω φρενών άωρησε εναντιον τους και τους έσφαξε όλους εκτός δώδεκα που τους κράτησε για να τους βασανίσει. Μετά της σφαγή, μιά πένθιμη και παγωμένη σιωπή απλώθηκε σε όλο το πλήθος, που είχε συναθροισθή πηδ της μεγάλης πλατειάς της έκκλησίας. ‘Αξαφνα το όνομα του κόμητος της Θούνης άκούστηκε συνοδευόμενο με μιά κατάρα.

‘Η κατάρα αυτή που την έσατόμισε κάποιος άγνωστος στην άρχη δέν είχε καμιά άπήνηση... Και όμως οι βοηθοί του Γουλιέλ-

μου είχαν πει σε πολλούς εκείνα που είχαν δει με τα μάτια τους και η διήγησίς τους κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα. ‘Ο λαός έδίσταζε ακόμα να πιστέψει ότι ο άγαπημένος του κόμης είχε διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα και σιωπούσε.

— ‘Ας ρωτήσουμε τους αιχμαλώτους! ελεπε τότε ο ίδιος άγνωστος που είχε καταραστή προηγούμενος τον κόμητα.

‘Ακούοντας τις λέξεις αυτές το πλήθος ταράχτηκε και μέσα σ' ένα δευτερόλεπτο οι δώδεκα κακούργοι που είχαν έπιζησει άρπάχτηκαν από τους πολιτες και μετεφέρθησαν από το έσωτερικό της έκκλησίας στη μέση της πλατειάς.

‘Αρχισαν άμεισως να τους βασανίζουν για να τους άναγκάσουν να μιλήσουν, πράγμα πους ως τόσο αυτοί δέν τ' άρνήθησαν. ‘Η σκληρότης των βασανιστηριων αυτών είταν έντελως άπάνθρωπος.

Στον Γουλιέλμο, του όποιου ο θυμός είχε περάσει έντομιαταξού, οι όμοιότητες αυτές κάταν φοιχτή έντύπωση. Δέ μπορούσε πιά να τις βλέπη και γι' αυτό άπομακρύνθηκε από το πλήθος και τραβήξε προς το μέγαρο του κόμητος της Θούνης.

Γύρω από το μέγαρο άπόλυτος σιωπή έβασίλευε. Το πράγμα αυτό έφόβισε το Γουλιέλμο, και κτύπησε την μεγάλη έξώπορτα δυνατά. Σε λίγο παρουσιάστηκε ο θυρωρός που έτριβε τα μάτια του από τη νύστα του. ‘Αμα είδε πως ήταν ο Γουλιέλμος παραμέρισε άφήνοντάς τον να μπη μέσα επειδή ο κόμης από τον καιρό της άρπαγής της Μαγδαληνης, είχε διατάξει να δέχονται το Γουλιέλμο όποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νυκτός. ‘Ο Γουλιέλμος ξαφνιασμένος από τη σιωπή που έβασίλευε στο μέγαρο τραβήξε προς τα διαμερίσματα του κόμητος.

Μπρός στην πόρτα του ιδιαίτερου διαματίου του κόμητος κοιμόταν ο άκόλουθος ‘Αρθούρος. ‘Ο Γουλιέλμος τον έξυπνησε και τον παρεκάλεσε να πάη να ξυπνήση τον κύριό του.

‘Ο Λοβέρτ έμεινε μόνος βασανιζόμενος από χιλίες δυο ύποθέσεις. Σε λίγο ξαναφάνηκε ο ‘Αρθούρος, άνήσυχος και ταραγμένος.

— Δέν ξέρω ελεπε, τι έχει ο ύψηλότατος. Του φώναξα πολλές φορές, τόν έτραβήξα από το χέρι, μά αυτός δέν μπόρεσε να ξυπνήση. Και όμως ο κύριός μου κοιμάται, πάντοτε τόσο έλαφριά...

— Θεέ μου ! φώναξε ο Γουλιέλμος συστρέφοντας τα χέρια του. Πρέπει ώστόσο να τον ξυπνήσουμε.

Δέν τολμώ, άπάντησε ο άκόλουθος. Μά άργύπνησε πάρα πολύ γιατί κοιμάται ντυμένος.

Τήν στιγμή εκείνη μιά δυνατή όχλοβοή άκούστηκε απ' έξω. ‘Ο Λοβέρτ έτρεξε προς το παράθυρο και παραμέρισε την κουρτίνα. Στο άβέβαιο φως της αύγης είδε μαζεμένο κάτω άπειρο πλήθος κόσμου που μεγάλεως όλοένα.

Οι δώδεκα αλήται, ύστερ' από τα βασανιστήρια που τους είχαν κάνει, όμολόγησαν ότι ήσαν, ότι δηλαδή ο κόμης της Θούνης είχε παραδόσει στον άρχηγό τους το Ταγιεφέρ τα κλειδιά του ‘Αγίου Κεντίνου.

Και τότε όλος ο λαός έτρεξε προς το μέγαρο του κόμητος, ζητώντας απ' αυτόν με φωνές άπειλητικές, λογαριασμό της προδοσίας του. ‘Ο λαός δέν είχε πιά καμιά άμφιβολία για την προδοσία και όλη η λατρεία του προς τον κόμητα Γοδεφρείδο είχε μεταβληθή σε μίσος.

‘Ο Γουλιέλμος έσπρωξε τον ξαφνιασμένο άκόλουθο και μπήκε μέσα στο διαμάτιο του κόμητος. ‘Ο Γοδεφρείδος κοιμόταν ήσυχος φορώντας τη μεγαλοκρηπή του στολή. ‘Ο Γουλιέλμος βλέποντας την ευγενική φρισογονμία του ένοιωσε όλο τον παληό σεβασμό του να ξαναγεννιέται μέσα του. Πλησίασε και γονατίζοντας κοντά του, έπιασε το χέρι του.

— Έξωχάτατε ! φώναξε, για όνομα του Θεού, έξωχάτατε, ξυπνήσατε. Ξυπνήσατε, σας ίκετεύω... Είνε άνάγκη...

‘Ο κόμης έσάλεψε λίγο, μά πάλι ξαναβυθίστηκε στον ύπνο του. Και ο λαός εξακολουθούσε να ουρλιάζει απ' έξω.

— Έξωχάτατε, φώναξε πάλι ο Γουλιέλμος, προσβάλλουν την τιμή σας... Κινδυνεύετε έξωχάτατε... Ξυπνήσατε !...

‘Ενα τρομαγμένο επιφάνημα άπάντησε στο Γοδεφρείδο. ‘Η πόρτα του διαδρόμου που έφερε στα διαμερίσματα της Δολόρας άνοιξε και η Δολόρα παρουσιάστηκε.

Τήν ίδια στιγμή κραγνές άπειλητικές άκούστηκαν στο δρόμο. — Κάτω ο κόμης της Θούνης ! Θάνατος στον προδότη ! Θάνατος στον άποστάτη.

(Άκολουθεί)



Γύρω απ' το μέγαρο βασίλευε σιωπή.