

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Ο ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΟΣ ΣΑΡΔΟΥ

Τὰ παιδικὰ χρόνια. Δύσκολοι καιροί. «Οί φανταστικοί φίλοι». Τὰ πρώτα έργα. Οικογενειακές συμφορές. Ο Σαρδου συντάκτης λεξικού. Μονάχος στὸ Παρίσι. Ἡ μελέτες του. Ο Σαρδου... κτίστης. Ο θρίαμβος. Τὸ σπίτι τοῦ Μαρλύ. Ο γάμος του κ. λ. π.

Τὰ παιδικὰ τὸν χρόνια ὁ Σαρδου δὲν τὰ πέρασε οὔτε μὴ μεγάλη ἀνεση, ἀλλ' οὔτε καὶ μὲ στερησεις. Ὁ πατέρας του, ὁ Λεάνδρος Σαρδου, διδάσκαλος κατ' ἀρχὰς καὶ κατόπιν ιδιοκτήτης καὶ διευθυντὴς ὁμωνύμου ἐκπαιδευτηρίου, κατάρθωνε πάντοτε νὰ ζῆ καλὰ τὴν οἰκογένειά του ὡς τὸ 1848, ὁπότε ἐξεραγή ἡ ἐπαναστάσις καὶ τὸ Ἐκπαιδευτήριον Σαρδου κατεστράφη.

Ὁ Βικτωριανὸς ἦταν τότε 18 χρόνων. Οἱ γονεῖς του τὸν προώρριζαν γιὰ τὴν Πολυτεχνικὴ Σχολή, ἀλλὰ ὁ ἴδιος ἐπροτίμησε ν' ἀκολουθήσῃ τὴν Ἱατρικὴν. Οἱ σπουδές του ὁμως δὲν ἐστάθη δυνατόν νὰ συνεχισθοῦν, γιὰτὶ ἐστοίχιζαν πολὺ ἀκριβὰ καὶ ὁ πατέρας του δὲν εὐλοποῦσε πιά οἰκονομικῶς μὲ τὶς παραδόσεις πού εἶχε καὶ τὰ σχολικὰ ἐγγεγραμμένα πού ἐγράφε. Ἀναγκάσθηκε λοιπὸν ὁ Βικτωριανὸς νὰ διακόψῃ τὶς σπουδές του.

Εἶχαν ἔρθει πιά οἱ δύσκολοι καιροί. Τότε τοῦ προσεφέρθησαν δύο θέσεις: ἡ μιὰ στὸ ὑπουργεῖον τῆς Παιδείας καὶ ἡ ἄλλη σ' ἕνα ἐπαρχιακὸν κολλέγιον. Μὰ ὁ Βικτωριανὸς ἀρνήθηκε νὰ τίς δεχθῆ, μολοντί καὶ ἡ μιὰ καὶ ἡ ἄλλη θέσις τοῦ ἐξησφαλίζαν ἕνα ἥσυχο μέλλον κ' ἕνα μέτριον μὲν ἀλλ' ἀσφαλὲς κέρδος. Αὐτὸς εἶχεν ἄλλα ὄνειρα. Καὶ δὲν τὰ ἐθυσίασε γιὰ μιὰ σίγουρη ἀλλὰ μέτρια ζωὴ. Προτιμοῦσε νὰ ὑποφέρει προσωρινῶς, παρὰ νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν εὐγενικὴ φιλοδοξία, πρὸς τὴν ὁποία ἀπὸ μικρὸ παιδί εἶχε προσηλωθεῖ. Τ' ὄνειρό του ἦταν νὰ γράφῃ θεατρικὰ ἐργα καὶ νὰ γίνῃ ἐνδοξος. Εἶχε μάλιστα γράψῃ κ' ὅλας μιὰ ἐμμετρὴ κομωδία μὲ τὸν τίτλο «Οἱ φανταστικοί φίλοι» ἡ ὁποία ὁμως δὲν παίχθηκε ποτὲ γιὰτὶ τότε ἀκομῆ ὁ Σαρδου δὲν ἐγνώριζε κανέναν. Εἶχε ἐν τούτοις πεποῖθησι στὸ μέλλον του.

Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀλλεπάλληλες συμφορές χτύπησαν τὴν οἰκογένειά τοῦ Σαρδου. Μέσα σ' ἕνα μῆνα πέθαναν κ' οἱ δύο νεαρὲς ἀδελφές του. Ἡ μητέρα του ἦταν κ' αὐτὴ ἐτοιμοθάνατη, ὁ πατέρας του εἶχε καταχερωθῆ κ' οἱ ἀδελφοὶ του ἦσαν χωρὶς θέσι. Ὁ Βικτωριανὸς ἔτρεξε παντοῦ καὶ κατῶρθασε τέλος μὲ χίλια βάρσανα νὰ πείσῃ ἕναν ἐκδότη νὰ τοῦ ἀναθέσῃ τὴ σύνταξι ἐνός... λεξικού. Ἡ ἐργασία αὐτὴ ἦταν τραχεῖα ἀλλὰ τοῦ ἀπέφερε ἀρχετὰ ὥστε νὰ μπορῆ νὰ βοηθῆ τὴν οἰκογένειά του πού τόσο ὑπέφερε. Κοιμόταν ἐλάχιστα καὶ δὲν ἔπαυε ἐκ παραλλήλου τὸν ἐργασίᾳ τοῦ λεξικού νὰσχολῆται καὶ μὲ τὴν συγγραφή θεατρικῶν ἐργῶν. Αὐτὴ τὴν περίοδο ἔγραψε δύο δράματα, τὰ ὁποία ὁμως δὲν εἶδαν ἐπίσης ποτὲ τὸ φῶς.

Ἀμα τελειώσε τὸ λεξικὸ, οἱ γονεῖς του ἀπεράσιαν νὰ ἐγκατασταθοῦν οἰκογενειακῶς στὴ Νίτσα, ὅπου ὁ γέρο Σαρδου βρῆκε κάποια καλοῦσιμη θέσι.

Ὁ Βικτωριανὸς δὲ θέλησε ν' ἀφήσῃ τὸ Παρίσι, ὅπου προσηθά-νετο, στὶ θὰ θριαμβεῖσῃ. Ἡ μὴνὴ του ἐργασία ἐκείνη τὴν ἐποχὴ, ἦταν μιὰ παράδοξη γαλλικῶν, τρεῖς φορές τὴν ἑβδομάδα, πού τοῦ ἀπέφερε ἐξήντα φράγκα τὸ μῆνα. Ὁ μαθητὴς του ὁ νεαρὸς Σεν-τέρ μπεύς, ὁ γυιὸς τοῦ Σουλμάν Πασά, ἦταν ἐξαιρετικὰ γενναϊό-δωρος! Τοῦ ἔμενε ὁμως διαθέσιμος πολὺς καιρὸς κ' ἔτσι μποροῦσε νὰ ἐπιδίδεται σὲ ἀτελείωτες μελέτες. Δὲν ἀφῆνε τίποτε μὲ τὸ ὁποῖο νὰ μὴ μελετήσῃ. Βυζάντιον, Ἑλλάς, Ἀναγέννησις, 18ος Αἰών, Ἀρχιτεκτονικὴ, Φιλοσοφία, Γαλλικὴ Ἐπανάστασις καὶ ἀκόμη... πνευματικὸς καὶ ἀστρονομία τὸν ἀπασχολοῦσαν. Τὰ πάντα γίνονταν ἀντικείμενον σοβαρᾶς καὶ ἐπισταμένης μελέτης κ' ἔτσι κατάρθωνε τὸν ἐποχὴν αὐτὴ ν' ἀποταμιεύσῃ στὴν ἰσχυρὰ μνήμη του ὅλα ἐκεῖνα πού ἀργότερα χρησιμοποίησε τὸσον ἐπιδέξια στὰ θεατρικὰ του ἐργα.

Μιὰ μέρα πού εἶχε ἀποτελειώ-σει ἕνα δράμα του, τὴν «Καντίντ», ἀποφασίζει νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν περίφημη τότε ἠθοποιὸν Ντεζαζέ γιὰ νὰ τὴν παρακαλέσῃ νὰ τὸ παίξῃ.

Μὲ τὰ χειρόγραφα στὴν τσέπη ἔφθασε στὸ Σαίν — Πόρ, ὅπου ἔ-μενε ἡ Ντεζαζέ. Τὸ σπίτι τῆς ἦ-ταν ἕνα μικρὸ ἀγροτικὸ σπίτι μὲ μεγάλο κῆπο καὶ καγκελόφρακτὴ αὐλή. Ὁ Σαρδου, μόλις τὸ βρῆκε χτύπησε τὴν ἐξώπορτα ἀλλὰ κανεὶς δὲν τοῦ ἀνοίξε. Περιμένε ἀκόμη λίγο καὶ ἐπὶ τελους πήρε τὴν ἀπό-φασιν, ἔστρωξε μόνος του τὴν πόρ-

τα καὶ προχώρησε μέσα στὴν αὐλή. Ἐκανε μιὰ βόλτα γύρω ἀπὸ τὸ σπίτι ἀλλὰ δὲν εἶδε κανένα. Ἐξαφνα ἀκουσε μιὰ φωνὴ ἀπὸ τὸ βάθος τοῦ κήπου.

Ἐτρεξε ἀμέσως πρὸς τὰ ἐκεῖ καὶ βρῆκε τὴ Ντεζαζέ πολὺ ἀλη-σκολημένη, μὲ γυμνὰ τὰ μπράτσια καὶ μὲ ἕνα μυστρί στὸ χερὶ νὰ τσαλαβοντᾷ μέσα σὲ μιὰ σάφην γεμάτη λάσπη.

Εἶχε πέσει ἕνα μέρος τοῦ ἐξωτερικοῦ τοῖχου καὶ ἡ Ντεζαζέ προσπαθοῦσε νὰ τὸν ξανακτίσῃ μόνη της. Μόλις ὁμως ἔβρασε ἕνα τοῦβλο, τὸ διπλανὸ ἔπεφτε, καὶ ξεφώνιζε μὲ εὐθυμὴ ἀπελπισία.

Ὁ Σαρδου δὲν ἔχασε καιρὸ. Ἐβγαλε γρήγορα τὸ σακκάκι του κ' ἀρχισε νὰ δουλεύῃ κ' αὐτός. Οἱ δύο... κτίστης, χωρὶς νὰ λένε λέξι, ξεφουσοῦσαν, ἰδρωναν, καταλασπώνοντουσαν καὶ τέλος κατωρ-θῶσαν νὰ στερεώσουν τὸν τοῖχο. Τότε μόνον ἡ ἠθοποιὸς καὶ ὁ συγ-γραφεὺς ζυττάχηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὰ μάτια καὶ ξεσπάσαν σὲ γέλοιο. Ἀπὸ τὴν κορφή ὡς τὸ νύχια ἦταν γεμάτοι λάσπες κ' ἀσβεστες.

— Τὶ ἐρχόσαστε νὰ κάνετε ἐδῶ; ρώτησε ἡ Ντεζαζέ.

— Ἐρχόμενον νὰ σᾶς διαβάσω ἕνα ἔργον μου, ἀποκρίθηκε ὁ Σαρδου.

— Θὰ τὸ παίξω, εἶπε ἡ Ντεζαζέ καὶ τοῦ ἔδωκε τὸ λασπομένο χερὶ της.

Ἡ «Καντίντ» ἐν τούτοις δὲν ἐπαίχθη ποτὲ. Ἡ ἀγροτικὴ λογοκρισία πού ἐξησκειτο τὴν ἐπο-χὴ ἐκείνη στὸ θέατρο τὸ ἤρε πολὺ τολμηρὸν καὶ ἀπηγόρευσε μὲ πείσμα τὸ παίξιμό του.

Ὁ Σαρδου χωρὶς ν' ἀποθαροῦνθῃ, ξανάρχι-σε νὰ γράφῃ καὶ σὲ 15 μέρες εἶχε ἐτοιμάσει ἕνα νέο ἔργο, «Τὰ πρώτα ὄπλα τοῦ Φιγαρώ» πού ἐπαίχθη μὲ μεγάλη ἐπιτυχία χάρις στὴν Ντεζαζέ.

Ἐπειτα, ἀκολούθησε «ὁ Κύριος Γκαρά» κ' εὐθύς ἀμέσως «Τὰ πόδια τῆς νύμφας».

Μ' αὐτὸ τὸ ἔργον ὁ Σαρδου ἐθρίαμβεσε καὶ κατέκτησε ὀριστικῶς τὸ δύσκολο Παρισινὸν Κοι-νὸν καὶ κατόπιν ὅλο τὸν κόσμον. Ἦταν τότε τριάντα χρόνων. Ἐγκατέλειπε τὸ φτωχὸ σπίτι-κι τοῦ Καρτιέ Λατέν καὶ μετεφέρθη στὸ Μπουλεβάρ.

Τὰ ἐργα του ἐπαίζοντο στὴν Αὐλή, ὅλα τὰ θέατρα τῆς Γαλλίας καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ ἐξήτοῦσαν «Σαρδου».

Τὰ πλούτη ἀκολούθησαν τὴ δόξα. Ἀγόρασε στὸ Μαρλύ μιὰ μεγάλη περιουσίαν μ' ἕνα θαυμάσιον σπίτι κτισμένον ἐπὶ Λουδοβίκου 14ου κ' ἐνετοίχισε ἔξω ἀπ' τὴν πόρτα του μιὰ πλάκα μὲ μιὰ ἐπιγραφή πού ἔχει γίνῃ παροιμιώδης:

«Τὸ ἀγροτικὸ μου αὐτὸ ἄστυλο

Τὸ θέατρο τῆς πληρώσει.

Σ' εὐχαριστῶ, διαβάθρ, πού περιᾶς

Ποῦς ξέρεῖ ἂν σὲ σὲ δὲν τὸ ἀπειλοῦ.

Μέσα σ' αὐτὸ τὸ σπίτι ἔγραψε τὰ περισσότερα ἀπὸ τ' ἀθάνατα ἐργα του, τὴν «Τόσσα», τὴν «Τιμή», τὴν «Φαίδωρα», τὴν «Κυρία δὲ μὲ μέλλει» κ.λ.π. κ.λ.π.

Ὅταν ὁ Σαρδου στὸ σπίτι τοῦ φίλου του Σουλιέ ἐγνώρισε τὴν ἀδελφὴν του δεσποινίδα Ἄννα Σουλιέ, τότε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωὴ του ἐνοιωσε τὸν ἔρωτα, ἕνα ἔρωτα κεραυνοβόλον καὶ βαθύ-τατον. Τὸ ἴδιο βράδι τὴν ἐξήτησε γυναίκα του καὶ σὲ μιὰ ἑβδομά-δα ἔγιναν οἱ γάμοι των στὸ βα-σιλικὸ παρεκκλήσιον τῶν Βερσαί-λιων.

Ἡ μεγαλύτερη εὐτυχία τοῦ Σαρδου ἦταν, ὅπως γράφει ὁ ἴδιος σ' ἕνα γράμμα στὸ φίλο του καὶ κουνιάδου Σουλιέ, ὅταν ὠδή-γησε τὴν ἡμέρα ἐκείνη γοητευμένον τὴν ὥραια κ' εὐγενικὴ γυναίκα του στὸ σπίτι τοῦ Μαρλύ. Ἐκεῖ ἔζησαν πάντα ἀγαπημένοι ὡς τὸ 1908 πού ὁ μεγάλος συγγρα-φεὺς ἐκλείσει γιὰ πάντα τὰ μά-τια.



Βικτωριανὸς Σαρδου



Ὁ Σαρδου στὸ σπίτι του.