

## ΓΑΛΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

## ΤΟΥ AUGUSTE BAILLY

## Ο ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ

— Βοήθεια, βοήθεια, ανοίχτε μου ! Θέλει να με σκοτώσει, θέλει να με σκοτώσει ! Έτσι φώναξε η 'Ασσουντα, η κόρη του Σίρου Σαλβατόρε, βγαίνοντας στην πόρτα της κάμαρης, ξεμαλλιασμένη, ξυπόλυτη, με κουρελιασμένα ρούχα. Η 'Ασσουντα ήταν ένα κορίτσι για τὸ οποιο ὄλοι μιλούσαν με περιφρόνηση στην ἀποκρηνη αὐτῆ συνοικία. Ἄλλοι ἔλεγαν πὸς δὲν ἀκούγε διόλου τὸν πατέρα της καὶ ἠθέλε διαρκῶς νὰ γυρίει ἔξω στοὺς δρόμους μὲ τὸν ἕνα καὶ μὲ τὸν ἄλλον καὶ ἄλλη πάλι, ὅτι τὰ εἶχε ψήσει μὲ κάποιον μαρμαρὰ πὸν ἐργαζότανε ἐκεῖ κοντά. Δὲν περνοῦσε μέρα πὸν νὰ μὴν ἀκούγε κανεὶς μέσα στὸ σπίτι τοῦ Σαλβατόρε φωνές καὶ γκρινίες, οἱ ὁποῖες καταλήγανε πολὺ συχνὰ σ' ἄγριο ἔυλοκόπημα τῆς ἀδιόρθωτης 'Ασσουντας.

Ἡ κόρη τοῦ Σαλβατόρε κατέβηκε φωνάζοντας πάντοτε στὴ σκάλα τοῦ σπιτιοῦ της καὶ πρὶν βγῆ ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα στάθηκε λίγο στὴν εἰσοδο τοῦ ἐσώγιου τοῦ σπιτιοῦ της στὸ ὄποιο κατοικοῦσε ὁ ὑποδηματοποιὸς Μπενετέτο ντὶ Ματέο.

— Βοήθεια, μάπαρμα Μπενετέτο, βοήθεια, ξαναεἶπε ἡ 'Ασσουντα. Ὁ πατέρας μου θέλει νὰ με σκοτώσει καὶ ἔφυγα ἀπὸ τὸ σπίτι του. Σῶσε με γιὰ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, σῶστε με ἐσεῖς πὸν εἰσθε καλὸς ἄνθρωπος !..

Ὁ Μπενετέτο ἀνοῖξε ἀμέσως τὴν πόρτα του.

— Ἐλα μέσα, τῆς εἶπε. Θὰ σὲ σώσω. Μὴ φοβάσαι.

Ἡ 'Ασσουντα μπῆκε στὸ σπίτι τοῦ ντὶ Ματέο καὶ ἔπεσε στὰ πόδια του γιὰ νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ.

Ἐκεῖνη ὁμως τῆ στιγμῆ κατέβηκε ἀπὸ τὴ σκάλα ὁ γέρω Σαλβατόρε, ὁ πατέρας της, ὁ ὁποῖος μόλις εἶδε τὴν κόρη του νὰ μπαινῆ μέσα στὸ ξένο αὐτὸ σπίτι, ἔτρεξε καὶ χτύπησε δυνατὰ τὴν πόρτα.

— Ἀνοίχτε μου ! φώναξε... Δόστε μου τὴν κόρη μου !

Ἡ πόρτα ξανάνοῖξε καὶ ἡ μορφή τοῦ ντὶ Ματέο προβάλλε θυμωμένη.

— Ὅχι ! Ὅχι ! εἶπε ὁ γέρω ὑποδηματοποιὸς στὸν πατέρα τῆς 'Ασσουντας. Ὅχι ! Δὲν θὰ σοῦ δώσω τὸ κορίτσι σου νὰ τὸ σκοτώσης. Ἀρκετὰ πιὰ τὸδερνε τόσο καιρὸ ! Ἡ κόρη σου μοῦ ζήτησε τὴν προστασία μου καὶ ὀφείλω νὰ τῆς τὴν δώσω. Πήγαινε ἀπ' ἐδῶ !

— Καλά, καλά, μορφοῦρισε ὁ Σαλβατόρε. Κράτησε τὴν ἀφοῦ ἐπιμένεις... Μάθε ὁμως ὅτι δὲν ἀξίζει αὐτὸ πὸν κάνεις σ' ἕνα τέτοιο παληκοκοίτισο. Θὰ τὴν γνωρίζεις καλλίτερα καὶ θὰ ἰδῆς τὴ μέρος λόγου εἶνε αὐτὴ ἡ ἄλεποῦ πὸν θέλεις νὰ πάρης στὸ σπίτι σου...

Ὁ ντὶ Ματέο ὁμως χωρὶς νὰ δώσει προσηχὴ στὰ λόγια τοῦ Σαλβατόρε ξανάνοῖξε τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του μὲ ὀργή, ἀφῆνονιας ἔξω τὸν πατέρα τῆς 'Ασσουντας, ὁ ὁποῖος ἔξακολουθοῦσε νὰ φωνάζει καὶ νὰ βρίζει τὴν κόρη του.

\*\*\*

Ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἡμέρα πέρασαν δυὸ ὀλόκληρα χρόνια. Ἡ 'Ασσουντα ζοῦσε μαζὶ μὲ τὸν Μπενετέτο ντὶ Ματέο, ὁ ὁποῖος τὴν εἶχε ἀν κόρη του. Ὁ Σαλβατόρε βλέποντας, ὅτι ἡ κόρη του ἔμενε ἀκόμα στὸ σπίτι τοῦ ντὶ Ματέο, δὲν ἔφερε καμμιὰ ἀντίρρηση, γιὰ εἶχε μεγάλες οἰκονομικὲς στενοχώριες. Ἐπειὰ δὲν ἀγαποῦσε πιὰ τὴν 'Ασσουντα ὕστερα ἀπὸ τὶς τόσες σκηνές πὸν εἶχε κάνει στὸ σπίτι του.

Ἐτσι ἡ 'Ασσουντα ἐλεύθερη πιὰ ἀπὸ τὸν πατρικὸ ζυγὸ τοῦ Σαλβατόρε εἶχε ἀφρωθεῖ τώρα στὸ φρόνιμα τοῦ σπιτιοῦ τοῦ ντὶ Ματέο. Εἶχε μάθει νὰ μαγειρεύῃ, νὰ πλένει καὶ εἶχε γίνει πρώτης τάξεως νοικοκυρὰ. Ὁ γέρω-ὑποδηματοποιὸς ἦταν ἐνθουσιασμένος ἀπὸ τὴ διαγωγή τῆς 'Ασσουντας καὶ ἕνα βράδυ τῆς εἶπε :

— Μπαρῶ, 'Ασσουντα μου ! ἔγινες ἕνα καλὸ κορίτσι. Τώρα πὸν βλέπω ὅτι μεγάλωσες θὰ σοῦ βρῶ καὶ ἕνα καλὸ παιδί νὰ σὲ παντρώσω.

Ἡ 'Ασσουντα μόλις ἀκούσε τὰ λόγια αὐτὰ ταράχθηκε καὶ χαμῆλοσε τὰ μάτια χωρὶς ν' ἀπαντήσῃ.

— Γιατὶ δὲν μιλᾷς ; τῆς εἶπε ὁ γέρω-ὑποδηματοποιός, τί ἔχεις ; Μήπως δὲν θέλεις νὰ παντρευτῆς ;

Ἡ 'Ασσουντα κῦταξε μιὰ στιγμῆ στὰ μάτια τὸν ντὶ Ματέο καὶ χωρὶς νὰ θέλῃ ἔγινε κατακκῶνη :

— Ὅχι ! πιθῶρισε δειλά... Θέλω... νὰ παντρευθῶ...

— Τότε λοιπὸν γιὰτὶ δὲ χαίρεσαι πὸν θὰ σὲ παντρώσω ἐγὼ καὶ θὰ σοῦ βρῶ ἕνα καλὸ γαμπρό...

Ἡ 'Ασσουντα πῆγε κοντὰ νὰ πῆ ἀλλὰ τὰ λόγια μπερδεύτηκαν καὶ σίωπασε πάλι.

Ὁ ντὶ Ματέο κἀτι κατάλαβε. Ἡ 'Ασσουντα ἀσφαλῶς εἶχε μέσος τῆς ἕνα μυστικὸ πὸν τὸ ἔκρυβε ἀπ' αὐτὸν.

— Πές μου ἐλεύθερα, τῆς εἶπε. Μὴ διστάζεις !.. Μήπως ἀγαπᾷς κανένα ;

Τὰ μάτια τῆς κόρης τοῦ Σαλβατόρε ἔλαμψαν ἀπὸ χαρὰ.

— Ναί ! εἶπε στὸν ντὶ Ματέο. Ἀγαπῶ τρία χρόνια τώρα τὸν

Τζούλιο Βιβάντι... καὶ μ' ἀγαπᾷ καὶ ἐκεῖνος τρελλί...!

Μόλις ἀκούσε τὸ ὄνομα αὐτὸ ὁ ντὶ Ματέο ταράχτηκε. Ἦξερε ἀπὸ καιρὸ ὅτι τὸ πρόσωπο αὐτὸ δὲν ἠθέλε μὲ κανέναν τρόπο νὰ τὸ ἀκούσῃ ὁ πατέρας τῆς 'Ασσουντας γιὰ γαμπρὸ του.

— Μὰ αὐτὸν δὲν τὸν θέλει ὁ πατέρας σου τῆς εἶπε ὁ ντὶ Ματέο σὲ λίγο ἀφοῦ τὴν κῦταξε χαρακτηριστικῶς.

— Ἐγὼ δὲν ξέρω ἄλλον ἀπὸ σᾶς γιὰ πατέρα μου, τοῦ εἶπε ἐκείνη...

Ἐμειναν μιὰ στιγμῆ καὶ οἱ δύο τους σκεφτικοί. Σὲ λίγο πρώτη ἡ 'Ασσουντα, ἀφοῦ σιχώθηκε καὶ πῆγε κοντὰ στὸν ντὶ Ματέο, εἶπε μὲ παρακλητικὴ φωνή :

— Τὸν ἀγαπῶ ! τὸν ἀγαπῶ πολὺ ! Σῶστε με ἀκόμα μιὰ φορὰ ἀπ' τὸν πατέρα μου... Μ' ἀγαπᾷ πολὺ καὶ αὐτὸς καὶ εἶνε πολὺ καλὸ παιδί...

Ἡ καλὴ καρδιά τοῦ γέρω Μπενετέτο συγκινήθηκε. Γιατὶ νὰ μὴν τῆς εἶνε γιὰ ἄντρα τὸν ἄνθρωπο πὸν ἠθέλε ἡ καρδιά της ; Γιατὶ νὰ μὴν ἔκανε ὁ ἴδιος δυὸ ψυχές πὸν ἀγαπιώντουσαν ;

Ὁ ντὶ Ματέο σκέφθηκε λίγο ἀκόμα καὶ ὕστερα προσεπάθησε νὰ ἡσυχάσῃ τὴν φτωχὴ 'Ασσουντα πὸν ἔκλαινε, λέγοντας τῆς, ὅτι θὰ ἀνελάμβανε αὐτὸς νὰ κανονίσῃ ἐντέλως τὴν ὑπόθεσι καὶ νὰ δώσει στὴν 'Ασσουντα μὲ κάθε τρόπο, τὸν ἄνθρωπο πὸν ποθοῦσε ἡ ψυχὴ τῆς.

\*\*\*

— Ἐπέρασαν ἀκόμα μερικὲς ἡμέρες. Ὁ νέος Τζούλιο Βιβάντι ἔβλεπε τῶρα συχνὰ τὴν ἀγαπημένη του 'Ασσουντα στὸ σπίτι τοῦ ντὶ Ματέο, ὁ ὁποῖος εἶχε δώσει τὴν ἔγκρισή του γιὰ τὸν γάμο της. Γι' αὐτὸν ἦταν πιὰ τελειωμένη ἡ ὑποθέσι τοῦ γάμου αὐτοῦ. Ἡ 'Ασσουντα δὲν θὰ ἔπαυε ἄλλον ἄντρα ἀπὸ τὸν Τζούλιο, τὸν ὁποῖον συμπαθοῦσε πολὺ καὶ ὁ ντὶ Ματέο. Τὸ μόνο πὸν ἔμενε ἦταν νὰ ζητηθῆ καὶ ἡ ἔγκρισις τοῦ πατέρα τῆς 'Ασσουντας γιὰτὶ ὁ ντὶ Ματέο δὲν τολμοῦσε ν' ἀφήσῃ νὰ γίνῃ αὐτὸς ὁ γάμος χωρὶς νὰ ρωτήσουν καὶ τὸν γέρω Σαλβατόρε.

Ἐτσι εἶχαν τὰ πράγματα ὅταν ἕνα βράδυ ὁ πατέρας τῆς 'Ασσουντας, πὸν εἶχε μάθει, ὅτι ἡ κόρη του εἶχε ἀρξίσει πάλι τὶς σχέσεις μὲ τὸν Τζούλιο, ἔτρεξε στὸ σπίτι τοῦ Μπενετέτο καὶ τὸν κατέστησε προσεχτικὸ γιὰ τὸ σπουδαῖο αὐτὸ ζήτημα, ὅπως τὸ ἔλεγε.

Ὁ Μπενετέτο προσεπάθησε στὴν ἀρχὴ νὰ ἡσυχάσῃ τὸν Σαλβατόρε ἀλλὰ στάθηκε ἀδύνατος.

— Ἡ κόρη μου μπορεῖ νὰ ἔμεινε στὸ σπίτι σου τόσα χρόνια ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ τῆς ἐπιτρέψω νὰ στεφανωθῆ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο.

— Μὰ τὸν ἀγαπᾷ πολὺ ! Δὲν πρέπει νὰ ἐναντιωθῆμι σὲ μιὰ ἀγάβη δύο ψυχῶν, τοῦ ἔλεγε ὁ καλὸς ἐκεῖνος ἄνθρωπος.

— Δὲν δεχομαι γαμμιά συζήτησι ἐπάνω σ' αὐτὸ τὸ θέμα. Ἡ κόρη μου θὰ πάρῃ ὁποῖον τῆς δώσω ἐγὼ.

Βλέποντας ὁ Μπενετέτο ὅτι ὁ πατέρας τῆς 'Ασσουντας ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ θὰ ἐνέκρινε αὐτὸν τὸν γάμο, ἀπεφάσισε νὰ καταφύγῃ σ' ἕνα τέχνασμα πὸν νόμιζε ὅτι θὰ τὸν ἔκανε νὰ μεταπισθῇ.

— Ἐπὶ τέλους, τοῦ εἶπε, δὲν εἶνε πιὰ στὸ χέρι μας... Ἡ 'Ασσουντα εἶνε πιὰ γυναίκα τοῦ Τζούλιο !. Οἱ σχέσεις τους εἶχαν προχωρήσει πολὺ καὶ γιὰ νὰ μὴν ἔκτεθῇ ἡ κόρη σου ἀναγκάστηκε νὰ τὸς παντρώσω...

Τὰ μάτια τοῦ Σαλβατόρε ἄστραψαν ἀπὸ θυμὸ.

— Ἄθλιε ! τοῦ φώναξε... Ἄθλιε !

Καὶ ἐτράβηξε ἀμέσως τὸ μαχαίρι του γιὰ νὰ σκοτώσῃ τὸν ἄθλιο Μπενετέτο...

Τὴν ἴδια ὁμως στιγμῆ, ὁ γέρω-ὑποδηματοποιὸς κατάφερε νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὰ χεῖρα τοῦ Σαλβατόρε καὶ ν' ἀρπάξῃ καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸ τραπέζι ἕνα ξυράφι πὸν ἦταν τοποθετημένον ἐκεῖ κοντὰ στὸ τζάκι.

Μιὰ ἄγρια πάλῃ ἐπικολοῦθησεν. Ὁ Σαλβατόρε μὲ τὸ μαχαίρι στὰ χεῖρα προσπαθοῦσε νὰ ὀμῆσῃ ἐπάνω καὶ ὁ ντὶ Ματέο, κρατώντας πάντα τὸ ξυράφι περιμένει...

Ἐξάφην ὁ πατέρας τῆς 'Ασσουντας πῆρε τὴν ἀπόφασιν καὶ ῥιχτικε ἀκράτητος ἐπάνω στὸν ντὶ Ματέο. Τὰ κορμιά τους μπλέχτηκαν καὶ τὰ δύο φονικά τους ὄργανα λάμπανε μέσα στὸ θαμνὸ φῶς τῆς λάμπας.

Λίγο ἀκόμη πέρασε καὶ ξαφνικὰ μιὰ φωνὴ ἀκούστηκε, μιὰ φωνὴ πόνου καὶ ἀπελπίσας.

— Ἔτσι ! πέθανε τώρα ! πέθανε ! τοῦ φώναξε ὁ ντὶ Ματέο ὀνιγμένως ἐπάνω στὸ κορμὶ τοῦ Σαλβατόρε, πὸν ἔπεσε ἀνάσκελα στὸ πάτωμα τῆς κάμαρας...

Τὸ αἷμα ἔτρεχε ποτάμι καὶ μιὰ βαθειὰ πληγὴ φαινότανε ἀνοιγμένη στὸ λαῖμο τοῦ Σαλβατόρε.

\*\*\*

Λίγες στιγμὲς πέρασαν ἀκόμα καὶ ὁ πατέρας τῆς 'Ασσουντας ξεψύχησε μέσα σὲ φοβερὰ βογγητὰ πὸν ἔβγαιναν ἀπὸ τὸ στό-



Ὁ Σαλβατόρε τράβηξε τὸ μαχαίρι του.



== ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ==

Ένα σκληρό μάθημα καλής συμπεριφοράς

Ο κόμης ντε Σαιν-Μπελιόν είχε κάποτε επαναστατήσει κατά του Λουδοβίκου 14ου και είχε νλειστεί μέσα σ' ένα φρούριο απ' όπου έφυγε αλύπητα τὰ βασιλικά στρατεύματα.

Υστερα όμως από γενναίον αγώνα υπέκυψε τέλος, λόγω εξαντλήσεως των πυρομαχικών του και των τροφίμων και ήχηλωτίσθη.

Η γυναίκα του τότε, ή κόμισσα ντε Σαιν Μπελιόν που ήταν προικισμένη με άτρομητο θάρρος έμεινε μόνη στα κτήματά τους για νά υπερασπίση τὰ συμφέροντα του σιζύγου της.

Μιά μέρα ένας αξιωματικός του Ιππικού διάταξε νά βοσκήσουν τὰ άλογα της ίλης του στην περιοχή του κόμητος χωρίς νά ζητήσει, όπως έσυνήθιζετο τότε, την άδεια του γαιοκτήμονος. Την επομένη, ή κόμισσα του έγραψε ένα ευγενικό γράμμα και του παρεπονείτο για την παράλειψή του αυτή.

Ο αξιωματικός δέν έδωσε καμιά προσοχή. Σε λίγες όμως μέρες λαμβάνει μιάν πρόσκληση εις μονομαχίαν από τον κόμητα ντε Σαιν Μπελιόν, ο όποιος του έζητούσε ικανοποίησιν για την άναίδειά του.

Θέλοντας και μη, κατά τὰ έθιμα της εποχής, ο αξιωματικός έδέχθη και την ωσιμένη ώρα έπηγε εις τον τόπον της μονομαχίας.

Ο κόμης ντε Σαιν Μπελιόν ήτο ήδη εκεί. Ήταν νέος γεμάτος ζωή αλλά πολύ λεπτός και ο αξιωματικός έσκέφθη ότι πολύ εύκολα θά έθετεν εντός μάχης ένα τόνον άδυνάτο αντίπαλο.

Η μονομαχία άρχισε. Στην άρχή πραγματικώς ο αξιωματικός είχε φανερή υπεροχή. Ο κόμης φαινόταν πολύ ταραγμένος. Αίφνης όμως, συγκεντρώνει όλο του το θάρρος και μ' ένα επιδέξιο κτύπημα, άφώπλισε τον αξιωματικό.

Κόμης, ειπε τότε ο νεαρός μονομάχος, δίνοντας το ξίφος στο νικημένο αντίπαλό του, χωρίς άλλο πιστεύετε ότι μονομαχείτε αυτή τη στιγμή με τον κόμητα ντε Σαιν Μπελιόν. Όχι, άπαιτάσθε ! Μονομαχείτε με την σύζυγό του, ή όποια έχει την καλωσύνη νά σας άποδώσει το ξίφος σας. Σας συνιστώ μόνον στο μέλλον νά φέρσθε ευγενέστερα στις κυρίες.

Ο νέος αξιωματικός ένοιωσε τέτοια ντροπή για το πάθημά του, όστε την επομένη εδέρθη νεκρός εις τον τόπον της μονομαχίας, με σπασμένο το ξίφος του στα δύο. Έιχε αυτοκτονήσει.

\*\*\*

Η γυναίκα του Μίλτωνος

Ο μέγας άγγλος ποιητής Μίλτων, αφού τυφλώθηκε παντρεύθηκε με μιá που ήταν μὲν όφραιστάτη, αλλά συγχρόνως ήταν και φοβερά γριουάρα.

Μιά μέρα, ο λόρδος Βούκιγγαμ, του ειπε για νά τον κολακεύση πως ή γυναίκα του ήταν «σοστό τριαντάφυλλο».

— Δέν μπορώ δυστυχώς, άπήνησεν ο ποιητής νά κρίνω από τὰ άρώματά, κρίνω όμως... από τάρχαίτα !

\*\*\*

Ανέκδοτο του 'Αλ. Ραγκαβή

Μιά κυρία παρακάλεσε κάποτε τον Ραγκαβή νά της στείλη τη φωτογραφία του. Ο Ραγκαβής της το υπεσχέθη. Και την άλλη μέρα της την έστειλε με τους έξης στίχους:

«Είν' ή εικόνα όμοια μου, άν νά πιστεύσω πρέπει.

Όμοία μου ; Τι όφρσελι ;

Όταν την στέλλω προς ύμās την ήθελον νά όμιλήη πρό πάντων δέ νά βλέπηη.

.....  
μα του.

Ο ντι Ματέο μόλις συνήλθε λιγάκι και κατάλαβε το έγκλημα που ειχε κάνει, έπηρε άμέσως μιá τρομερή άπόφαση.

Βγάζοντας απ' την τσέπη του ένα λευκό χαρτί έπηρε την πέννα και έγραψε :

«Είδοπαϊά την άστυνομία, ότι σκοτώνομαι μόνος μου κοντά στον άνθρακο αυτόν που σκότωσα με τὰ ίδια μου τὰ χείρα. Αφήνω δηλ μου την περιουσία στη δεσποινίδα Ασοονία Σαλβατόρε, υπό τον όρον νά παντρευη εκείνον που αγαπά και ως μόνον χάριν της ζητώ νά προσέυχεται στο θεό κάποιον — κάποιον για την ψυχή μου.»

Μόλις έγραψε τὰ λόγια αυτά ο ντι Ματέο έκανε τρείς φορές το σταυρό του και παίγοντας πάλι το ματωμένο ξυράφι έκοψε το λαιμό του και έπεσε κάτω στο πάτωμα, λίγο πιά περα από το κερθό σώμα του Σαλβατόρε.  
Auguste Bailly

ΞΕΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ

Του Λουδοβίκου Μπουγιέ

Έσβνο' ή λάμπα και μαζί στο τζάκι κ' ή φωτιά,  
κι' έμεινα μόνος μου χωρίς στον κόσμο κάνα φίλο,  
χωρίς σκυλί που φύλακας νάναι μεσ' στη νυχτιά  
και για το τζάκι άλλοίμονο, δέν έχω ούτ' ένα ξύλο,

Σάν το κεφάλι πίσω μου στρέφω τι νάν αυτό ;  
κάποιο πλανέται φάντασμα μάγνυρας στη γιορτή μου,  
φάντασμα του παλιού καιρού, δλόγνυνο, φοιχτό,  
που βλέποντας τη φοιχή του σβένεται ή φωνή μου.

Τό όνειρό μου έσβυσε χωρίς καμμιάν έλπίδα  
και βλέπω μπρός' μου τον καιρό νά φεύγη σάν πουλί  
και νά με φέρνει στην παλιά της γειότης μου πατρίδα  
στο σπίτι που γεννήθηκα που έζησα παιδί,

Όμοια με κύμα θάλασσας του κόσμον ή κακία  
ανέβηκε στα χείλη μου και κάνει νά πονώ,  
κι' έχει πεθάνει ζωντανό της φοιχής ή μανία  
και πέφτω μπρός' της σά θεα και τίνε προσκυνώ.

Ω ! νύχτα κρύα βοοροχή, νύχτα φόβο γεμάτη  
στο κούφιο μέσα στήθος μου ποίος τάχατε χτυπά  
— Δέν είν' εδώ το σπίτι σου όπου ζητάς διαβάτη  
— Άνοιξε φίλε κι' έσομαι από πολύ μακριά.

Ποίος είσαι ; πές μου που χτυπάς μέσα μου στα πλευρά  
τοσα όδ λίγο ή νυχιά περιμένει θά ορθώσει  
Και μιá φωνή στη σιωπή λέει λυπητερά :  
Είν' ή καρδιά σου που ποτέ δέν έχω αγαπήσει !..

ΣΕ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

Του Λουδοβίκου Μπουγιέ

Έπαιζες τάχατες με με σά μόλεγες για σένα  
πονώ ή νά με γέλαγες ; φροχή μου κόρη πές ;  
ποτές σου μη το βάλ' ο νους πώς έπαιζες με μένα  
γιατί άγάπες μένατε δέ γέλασαν ποτές.

Μόνο την πρώτη άγάπη μας καθώς ήταν και πρώτα  
άγνη, μεγάλη φύλαξ' την δσον άλλη καρμιά,  
την ποιμένη μου ψυχή ύστερα έλα ρωμά  
και μάθε άν σ' αγαπήσε ποτές μου ή καρδιά.

Η λάμπα σου καγότανε σάν έπειρ' από μένα  
τη φλόγα μου. Σάν το Χριστό ποι' στις Κανάς το γάμο  
έκανε το κρασί νερό έτσι κι' έγώ έσείη  
άγάπη μου τον πόνο σου τον έκανα χαρά μου.

Ποτές σου δέν έζησες κι' άν έζησες μιá μέρα  
δέν ήσουν τίποτε παρά κάποιο άδειο κουφάρι,  
ήσουν κιθάρας χτυπιμα, φρόημα του άγρο  
όργανο ποιήναι πάντοτε κάτω άπ' το δούραρι.

Αν είνε το τραγοδι μου γλυκό γιαυτό ποτές φταίει ;  
έγώ ποτές δέν ήμπορώ χωρίς αυτο νά κάνω  
όδε διαβώ το τραγοδιώ, κι' άν δέν το πιά το λέει  
ή πέννα μου π' άλλοίμονο μαζί της θά πεθάνω.

Και τώρα Χαιρε ! άφησε το δρόμο μου νά πάω  
το πρόσωπό σου σκέπασε δέ θέλω νά το δω  
ό έρωσ μου τελείωσε' τώρα δέ σ' αγαπάω  
Άφησε' σου'πα άλλοτες εός δέν τραγοδιώ.

Μεταφρ. Δ. Ν. Γαλάνη

ΣΟΝΝΕΤΟ

Του Remi Belleau

Λουλούδια και χορτάρια έντυχιωμένα  
που ή άγάπη μου τραγοδιά έρωτικά  
σκορπίζοντας πατεί χαϊδευτικά  
με τ' άλαφρό της πόδι δούενα.

Ποτάμια κι' άκρογάλια έντυχιωμένα  
κι' ώ μονοπάτια έσους στοχαστικά  
που όταν διαβαίνη κείνη μουτικά  
φτυρώνουνε χίλια άηθια έρωτημένα.

Αχ ! Και σέ μένα, Πλάστη μου, γιατί  
την ήδονή δέ χάριες αυτή ;  
Πόσο ποιε ή καρδιά μου τού ζηλιάρη !

Αν ειχατε καρδιά, με τι καμάρι  
θά ξερατε πως κάποιο άληθινά  
θεο πλάσμα χαροτώντας σας περνά !

Μεταφρ. Γ. Κοτζίουλα

