

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ - ΕΦΑΜΙΛΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΥ

ΤΟΥ ΟΥΓΟΥ ΦΩΣΚΟΛΟΥ



(Συνέχεια ἐκ τοῦ προηγούμενου)

Καὶ αὐτὴ ἀκόμα ἡ μικρὴ συμπλήσεια ποὺ μοῦ ἔδειξε στὴν ἀρχὴν ποὺ γνωριστήκαμε, εἰμαι καὶ βέβαιος ὅτι προερχόταν ἀπὸ ἔνα γνωνικεῖον ἔγωγεν καὶ, διὰ ταῦτα ἀπὸ αὐτῆν τὴν συμπλήσειαν κρυβόταν ἀσφαλῶς κάποια φοβερή προσοσία !

*Ἐνα μόνο δὲν μπορῶ νὰ ἔξηγήσω ἀκόμα, Λορέντζε ! *Ἐνα πρᾶπανα μόνο, φίλε μου, μὲ κάνει ν' ἀμφιβάλλω, νὰ σκέπτομαι, νὰ βασανίζομαι !

Τι ἔτημανε, ἀκόμης τὸ φίλημα ποὺ μοῦ ἔδωσε τὴ βραδυάντελν στὸ στόμα καὶ ποὺ ἀκόμα τώρα, ὑπέρος ὅπο τόσες ἥμερες, τὸ αἰσθάνομαν νὰ δροσίζει τὰ φλογισμένα κεῖλη μου ;

*Ἐπειτα ἔκεινα τ' ἀφονα δάκρυα ποὺ ἔχουνε μπροστά μου !

Καὶ διμας οὔτε ἔγῳ δὲν ἔχω τὶ νὰ εἰπῶ, Λορέντζε !

*Ἀπὸ ἔτειν τὴ στιγμὴν ἡ Θηρεσία εἶνε ψυχρή μαζί μου. *Ἀπὸ ἔτειν τὴν οὐράνια στιγμὴν ἡ ἀγάπη μου δὲν θέλει πια, δὲν τολμᾶ νά μὲ ίδῃ, νὰ μὲ κυντάξῃ σᾶν πρῶτα στὰ μάτια !

Δὲν ἔσω, Λορέντζε, δὲν ἔχω τὶ νὰ εἰπῶ, τι νὰ ὑποθέσω βλέποντας τὴν ἀνέγηγητη αὐτὴν στάση τῆς !

Μήποτες ἄραγε, ἀπατῶμαι !

Καὶ δταν ἀκόμω τὴν τρομερή ἔτειν λέξη, τὴ τρομερή ἔτεινη ἀπόφασή της : — "Οχι, πο τέ ! Δὲν ὃ ἐ λ ω ν ἄ γ i ν ω δ i κ i ο σ i ο n ! δ ! τότε, φίλε μου, γίνομαι σᾶν τελλός, αἰσθάνομαι μέσα μου μιὰ φοβερή ἀναστάτωση καὶ ἀρχίζω νὰ μελετῶ τὰ πιὸ αἰματρὸ ἔγκλήματα !

Μά όχι, δχι ! Δὲν ἔχω δίκη, δὲν πρέπει νὰ υμρώνω καὶ νὰ τὰ βάζω μὲ τὴν ἀγάπην μου, μὲ τὴν γλυκύνα μου Θηρεσία !

*Οχι, δχι, δὲν εἰσαι στὸ ποὺ φταῖς, ω ! οὐράνια κόρη τῆς ἀγάπης. Ἐγώ, ἔγω, φταίω, ἔγῳ ἔχω δὲν τὴν εὐθύνη τοῦ τρομεροῦ αὐτοῦ τὸν σφάλματος, τῆς φρικτῆς αὐτῆς τῆς προδοσίας !

Ναί ! ναί ! γλυκεία μου Θηρεσία δὲν φταῖς ἔσυ, δὲν μπορεῖς νὰ φταῖς ἔσυ, ἀγαπημένη μου.

Δός μου ἀκόμα ἔνα φίλημα, ἀγγίξε ἀκόμα λίγο τὰ χεῖλη σου στὸ πρόσωπο μου καὶ ὑπέρος ἀφῆσε με, ἀφῆσε με πάλι μονο καὶ ἔσημο μὲ τὰ δηνερού μου, μὲ τὶς παραφορές τῆς ψυχῆς μου...

Ναί ! ἀγάπη μου, ναί ! Θέλω νὰ πεθάνω μπροστά στὰ πόδια σου, δέλω νὰ ἔψυχηται μπροστά στὰ μάτια σου !

*Ἐνα μόνο πρᾶπανα δέλω ἀπὸ σένα, ἀγαπητή μου Θηρεσία, μιὰ μόνο κάρο ζητῶ νὰ μοῦ κάνης, γλυκεία μου κοπέλλα !

Θέλω νὰ πεθάνω, ἀλλὰ δὲν ἔχω γίνει πρῶτα δικός σου, δῆλος δικός σου !

Κι ! ἀν δεν μπορεῖς νὰ γίνης γνωνικα μου, δέλω νὰ γίνης τούλαχιστον ἡ ἀχώριστη συντρόφισσα τοῦ τάρου μου !

Καὶ δχι, δχι ! Μή σπετεβαί, ἀγάπη μου τίποτας ἀλλο ἀπὸ αὐτό !

Πίστεψε δτι ἡ κατάρα τῆς δλεθρίας αὐτῆς ἀγάπης ποὺ γεννήθηκε στὴν ψυχή μου, δὲν θέλω νὰ πέσω στὸ κεφάλι κανενός...

*Σ' ἔμενα μόνο, θέλω νὰ πέσουν διες οι εὐθύνες, δῆλα τὰ βάρη αὐτοῦ τοῦ ἔρωτος...

*Ἄς κλαίω, Θηρεσία μου, ἄς κλαίω ἔγῳ αἰώνια...

Μόνο ἔσυ δέλω νὰ ζῆς εὐτυχισμένη στὸν κόσμο ὀφτόν, μόνο ἔσυ, γλυκεία μου ἀπάπη, δέλω νὰ εἰσαι πάντα γεμάτη-χαρά, γεμάτη ζωή, δίχως καμιὰ ἔννοια, καμιὰ φροντίδα !

Πρόδι Θέρμη, Θηρεσία μου, ὅταν συλλογίζομαι δτι, ἔστω καὶ λιγάκι, μπορεῖς ίσως νὰ ἔχης γίνης δυστυχισμένη ἐξ αἰτίας μου !

Καὶ διμως ἀγαπημένη μου, γιατὶ μὲ ἀποφεύγεις ; Γιατὶ δὲν εἰσαι, σᾶν ἄλλοτε, θεορήματος μου ; "Αν μ' ἀγαπᾶς δῆσο σὲ ἀγαπῶ ἔγῳ γιατὶ, πές μου γιατὶ εἰσαι τόσο ψυχρή δῆταν μὲ βλέπεις μπροστά σου ;

*Ἄχ ! Λορέντζε ! Τὸν τελευταῖον αὐτὸν καιδὶ σοῦ ἔξομολογούμαι πᾶς δσες φορές ζητῶ καμιὰ συμβουλὴ ἀπὸ τὴ λογική μου, διαρκῶς ἀκούων ἀπὸ μέσα μου μιὰ μυστική φωνή νὰ μοῦ λέει τὴ σκληρὴ αὐτὴ ἀπάντηση : Σ' ἔ ἐ ψ ο ν δ τ i δ ἐ ν e i s a i a ἀ τ ο c s ! *Ωστε λοιπὸν πρέπει νὰ ὑπέροχω, Λορέντζε, πρέπει νὰ πονοῦ ἔτοις ὡς τὸ τέλος τοῦ βίου μου ;

Καὶ διμως δχι φίλε μου, δχι !

Ναί, ναί, δ' ἀπαλλαγῶ κάποτε μόνος ἀπὸ τὰ φρικτὰ αὐτὰ βασανιστήρια τῆς ψυχῆς μου, καὶ θά κόψω μὲ τὰ ίδια μου τὰ χέρια τὰ φοβερά αὐτὰ δεσμά τῆς ζωῆς μου !

Καὶ δταν, Λορέντζε, αἰσθάνομαι αὐτὴ τὴν ίδεα τοῦ θανάτου νὰ μὲ κυριεύει, σὲ βεβιαὶ δτι γελάω μὲ τὴν τύχη μου καὶ μὲ τὴν τύχη τῶν ἀνθρώπων, καθὼς καὶ μὲ αὐτὴ ἀκόμα τὴν παντοδύναμια τοῦ Θεοῦ !

XXXIV

28 Μαΐου

Είναι πολλὲς φορές, φίλε μου, τώρα τελευταῖα, ποὺ αἰσθάνομαι γύρω μου, δτι δῆλα εἶνε δῶν κάτω ! Μοὶ φαίνεται, Λορέντζε, δτι δὲν ούρανὸς καὶ ἡ γῆ, δὲν ἡλιος καὶ τὸ φεγγάρι, δη ἔχορά καὶ δη θάλασσα δῆλα καίγονται, δῆλα καταστέφονται, δῆλα μηδενίζονται...

*Ἀν ἔσω δι μέσα σ' δῆλη αὐτὴ τὴ καταστροφὴ ποὺ βλέπω τώρα νὰ γίνεται γύρω μου, δην ἔσερα πῶς δῆλα μποροῦσα νὰ σφίξω ἀκόμα μιὰ φορά τὴ Θηρεσία στὴν ἀγκαλιὰ μου, ω ! πόσο τότε, φίλε μου, δῆλα επιθυμοῦσα νὰ γίνοτανε καὶ στὴν πραγματικότητα αὐτὸς δὲν φερδὸς κατακλυσμός !

XXXV

29 Μαΐου. Χαράματα

*Ω ! τὶ ἀπογοήτευσις ! Τὶ ἀπογοήτευσις ! Εἴναι, Λορέντζε, τὴ νύχτα βλέπω κάθε βράδυ τὴ Θηρεσία στὰ δνειρά μου, ἔνω περνῶ τόσες παραδείσεις στιγμὲς μαζί της στὸν ὄπο μου, τὸ πρωτ... δ ! Θεέ μου ! τὸ πρωτ, δταν ξυπνάω καὶ δὲν τὴν βλέπω πιὰ στὸ πλευρὸ μου, δὲν νοιώθω πιὰ τὴν ἀναπνοή της... τὶ ἀγνωνία, τὶ βασανιστήρια ποὺ νοιώθω μέσως στὴν ψυχή μου !

Μοὺ φαίνεται, Λορέντζε, πῶς δῆλα γίνεται να ταφούσα δῆλα, ἔκεινη ἡ οὐράνια δῆλα, καὶ μέσα στὸ πάνω μου !

*Αχ ! Λορέντζε ! Τούλαχιστον ἀν ἵπαντα νά μη γευθῶ ποτὲ ἔτεινες τὶς στιγμὲς ποὺ πέρασα τότε μαζί της, ἡ τούλαχιστον νά μη τελείωνε ποτὲ ἔκεινη ἡ οὐράνια δῆλα, ἔκεινη ἡ θεία στιγμὴ πού τούλαχιστος ποὺ μοῦ δένθωσε στὸ στόμα μου !

Σήμερα τὸ βράδυ μοῦ φάνηκε δτι ἱκούσα τὴ Θηρεσία νὰ κλαίῃ καὶ νὰ ὁδύρεται μαχούνα, πολὺ μαχούνα... δὲν έχομαι σὲ πιὸ ἔρημο μέρος...

Χωρίς νὰ θέλω, χωρίς νὰ έχω τὶ κάνω, πετάχτηκα ἀμέσως ἀπὸ τὸ κρεβάτι μου καὶ ἀφούσα νὰ ψάχω μέσα στὸ σκοτεινό μου δωμάτιο μήπως συναντήσω καπού έκει τὴ σκιά της, τὸ σῶμα της, τὰ μάτια της !

Μὰ τὰ μαζίλαρια τοῦ κρεβατιοῦ μου ποὺ ήσαν ὑγρὰ ἀπὸ τὰ δάκρυά μου, τὰ ιδρωμένα μαλλιά τοῦ κεφαλοῦ μου, τὸ στήθος μου πού δένασσανε βαθειά, ἡ καρδιά μου πού κτυπούσε δυνατά καὶ δῆλα ἔκεινο τὸ βαθὺ καὶ ἀτέλειωτο σκοτάδι τοῦ δωματίου... δῆλα ! αὐτὰ ἀκούσα νὰ μοῦ φωνάζουν ἀμέσως μὲ μιὰ μυστικὴ φωνή... Τ το ε λ λ ἀ η κ ε ε, τ ο ε λ λ ἀ η κ ε ε λ ο ι π ρ δ ο ν ε !

Κατακίτρινος ἀπὸ τὸ φόρμο μου ἔπεισα μέσως στὸ κρεβάτι μου καὶ ἀφούσα νὰ κλαίω, νὰ κλαίω ἀπαρηγόρητος γιὰ τὸ χαμό, γιὰ τὸ χωρισμὸ τῆς Θηρεσίας μου, τῆς ἀγαπημένης νιου Θηρεσίας...

*Αν μ' ἔβλεπες, Λορέντζε, πόσο ημουνα ἀδύνατος, πόσο ημουνα ώχρος ἔκεινη τὴ στιγμή... (Άκολουθει)

