

ΣΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

GEORGES BEAUME

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΜΑΝΤΕΛΟΝ

Ήταν Κυριακή. Οί καρπάνες της γειτονικής εκκλησίας είχαν χτυπήσει μεσημέρι... Τό μεγάλο πάρκο ήταν γεμάτο από κόσμο, που είχε ξεχυθεί από γωρίς για ν' απολαύση τη θαυμασία λιακάδα.

"Όλα γελούσαν τριγύρω στο καταπράσινο εκείνο πάρκο. Ένα σωρό διαβάτες περνούσαν και ξαναπερνούσαν ψάχνοντας νά βρουν κανένα παγκάκι νά καθήσουν, άλλοι πάλι σφιμαγωμένοι στην πλατεία, έτρωγαν μ' ευχάριστηση τό γλύκισμά τους...

Λίγο πιο πέρα απ'τόν πολύ κόσμο, σέ μιιά γωνιά ενός δημηκίου δρομίσκου καθότανε στο μόνο παγκάκι που ήτανε εκεί, ένας γεροντάκος μαζί με τη γυναίκα του

Τού γέρου τ'α μαλλιά ήταν κάτασπρα και στό πρόσωπό του φαινότουσαν καθαρά τό ίχνη μιιάς μεγάλης και πρόσφατης λύσης. Ή γυναίκα του ντυμένη με μαύρα κρέπια με ωχρή και κουρασμένη φυσιογνωμία καθόταν σιωπηλή κοντά του. Κανείς τους δέ μιλούσε, μόνο κάπου-κάπου ο γέρος αναστενάζε κι' έβγαζε τό μαντήλι ει νά σκουπίση τ'α δακρυσιμένα μάτια του...

— Άγνούλα, Άγνούλα, έλεγε ο δυστυχιμένος...

— Μά μην άρηνεις, Παύλε μου, τόν εαυτό σου νά τόν καταβάλη έτσι ή λύπη... Χρειάζεται και λίγο θάρρος...

— "Όχι, όχι! άπαντούσε εκείνος στερεότατα. Δέν μπορώ νά την ξεχάσω. Άγνούλα, Άγνούλα μου.

Και άρχισε πάλι νά κλαίη σάν μικρό παιδί...

Πέρα από τούς άλλους δρόμους τού πάρκου έφταναν ως εκεί ο θόρυβος τών φωνών τού κόσμου, τ'α γέλια τών παιδιών και οί ήχοι τής μουσικής τού καφενείου που είχε άρξισει νά παίξη...

— Θυμάσαι; ειπε εκείνη τη στιγμή ο γέρος στή γυναίκα του με σβυσμένη φωνή. Δέν θά ήταν άκόμα έξη χρονών. Ήταν την έποχή που νέμαμε σέ κείνη τη νεκρή πόλη. Μου φαίνεται πως ήταν χθές άκόμα. Τι άναμνήσεις; Κάποιο βράδυ. Παίζανε στο θέατρο τίς «Δυό Όρφανές» κι' εγώ, θυμάσαι πέρα την Άγνούλα μας και την πήγα στό θέατρο. Πόσο μου μιλούσε για την ύπόθεση τού έργου... Τής ειχε κάνει μεγάλη εντύπωση... Την καθήμενη τη μικρούλα... την Άγνούλα μας...

Λίγες ήμέρες ειχαν περάσει απ' τό θάνατο τής μικρής τών κόρης Άγνης και ο γιατρός Μαντελόν με τη γυναίκα του δέν έβρισκαν πιά τίποτε στόν κόσμο που νά μπορούσε νά τούς παρηγορήση. Ή Άγνη, ή μόνη έλλίδα τής ζωής τους ειχε πεθάνει δέν ύπηρεζε πιά...

Ειχε πιά άρξισει νά σκοτεινιάζει όταν ο γιατρός Μαντελόν με τη γυναίκα του σηκώθηκαν απ' τό παγκάκι για νά φύγουν.

Μόλις προχώρησαν λίγα βήματα, ο γιατρός στάθηκε μιιά στιγμή και ειπε σάν νά μονολογούσε:

— Και όσο σκέπτομαι πως τώρα τελευταία που ειχε μεγαλώσει δέν άφηνα νά βγαίνει απ' τό σπίτι συχνά... Πόσο ήθελε νά διασκεδάξη τό καιμένο τό κορίτσι μου. Μά εγώ;... "Ό! θεέ μου, τί τύψεις που έχω! Δέν την άφηνα νά πάη πουθενά. Δέκα όκτω χρονών κορίτσι και δέν ειχε πάει σ' ένα χορό, σ' ένα ντάνσιγκ, σέ μιιά φιλική διασκεδάση. Πόσο αισθάνομαι τώρα τη λύπη της. Μου φαίνεται πως την βλέπω άκόμα μπροστά μου νά με παρακαλάει:

— Μπαμπά, νά πάω σήμερα τό άπόγευμα στό τσάι τής Μαίρης;

— "Όχι! τής άπαντούσα. "Όχι! "Αχ! αυτό τό όχι πόσο την στενοχωρούσε! Πόσο την έθλιβε την Άγνούλα μου.

— Ηούχασε, Παύλε τού άποκρίθηκε ή γυναίκα του παίρνοντας τον απ' τό χέρι. Ηούχασε. Δέν μπορούσε νά γίνη άλλοιως. Είχαμε άποφασίσει και οί δύο νά την αναθρέψουμε με άδυστηρες ήθικές άρχές. Μή περάσεις γι' αυτό.

"Ο γιατρός Μαντελόν έσκυψε τό κεφάλι και προχώρησε στηριζόμενος στό χέρι τής γυναίκας του, χωρίς νά τής άπαντήσει καθόλου. Έπέρασαν και οί δύο μέσ' απ' τό πάρκο, απ' τό όποιο ειχε άρξισει πιά νά φεύγη ο κόσμος και έληξαν τό δρόμο που θά τούς έφεραε στό σπίτι τους...

Πέρασαν από τότε τέσσερα χρόνια. "Ο χειμώνας ειχε τελειώσει και ή άνοιξη έμεινε, όπως πάντα γελαστή σκορπίζοντας παντού τ'α μεθυστικά άρώματα τών λουλουδιών της. Ήταν ένα χλιαρό άπόγευμα τού Μαρτίου. Στο ίδιο εκείνο άπόγευμα παγ-



γκάκι τού πάρκου καθότανε τώρα ένας γέρος με μιιάρα ρούχα και με βαρύ πένθος στό καπέλλο του. Κανείς διαβάτης δέν περνούσε από εκείνο τό μέρος. "Ο γέρος καθότανε μόνος και συλλογιζότανε. Τ'α άηδονία κελαιδιούσαν γύρω στό δέντρα τών κήπων τού πάρκου και πέρα από μαζουρά άκούγότανε ένα τραγουδι σιγανά:

*Μικρή, μικρή μου αγαπημένη
ώ! γάργαρες, πόσο καιμένη
Σέ συλλογίζομαι την όω! αυτή
χωρίς νά ξέρω τό γιατί.*

"Ο γέρος, που δέν ήταν άλλος απ' τό γιατρό Μαντελόν, άφού έστριξε ένα μελαγχολικό βλέμμα γύρω του, έβγαλε ύστερα από την τάση του ένα μικρό πένθιο μαντηλάκι και σκούπισε τ'α δακρυσιμένα μάτια του. "Εκλαιγε...

Τέσσερα δλόκληρα χρόνια ειχαν περάσει απ' τό χειμωνιάτικο εκείνο ήλιολουσιμένο πρωί που έδω, στόν ίδιον αυτό πάρκο, καθόταν με τη γυναίκα του και μιλούσε μαζί της γιά τόν πρόσφατο θάνατο τής κόρης του. Και τώρα; πόσος καιρός επέγρασε. Πόσες νέες λύπες γεμίσαμε την πονεμένη ψυχή του! Ή γυναίκα του, ή μόνη συντροφισσα τής ζωής του, ειχε πεθάνει έδω και τσιές μήνες... Και τώρα ο γιατρός Μαντελόν ήταν μόνος, δλουόναχος στόν κόσμο. Στόν ίδιο τάφο με την λατρευτή του Άγνούλα ειχε βάλει και ένα άκόμα νεκρό. Τόν νεκρό τής γυναίκας του. Τι μεγάλες συμφορές που έδωσε ο Θεός στόν κόσμο!...

Τό ίδιο τραγουδι χανότανε τώρα μαζουρά και μόλις άκούγότανε:

*Σέ συλλογίζομαι την όω! αυτή
χωρίς νά ξέρω τό γιατί...*

"Ο γιατρός Μαντελόν κάθισε άκόμα λιγάκι στό μέρος αυτό και ύστερα σηκώθηκε για νά φύγη... Δέν ειχε όμως άπομακρυνθεί και πολύ απ' τό παγκάκι στό όποιο καθότανε και μόλις έστριψε τό μικρό φειδωτό δρομάκι που θά τόν έφεραε σέ μιιά απ' τίς μικρές πλατείες τού πάρκου, αντίχρασε έξαφνα έμπρός του μιιά κοπέλλα, ως εικόμο δύο έτών, που καθότανε εκεί με τη μητέρα της...

"Ο γιατρός Μαντελόν ταραχώθηκε μόλις ειδα αυτές τίς δύο γυναίκες. Ή κόρη μιλούσε την όω! αυτή με τη μητέρα της. Κάτι έλεγαν και γελούσαν.

— Θεέ μου! ειπε ο γιατρός Μαντελόν από μέσα του... Παρ' όλιγον νά πιστέψω πως ξαναζωνάνεψαν απ' τόν τάφο... Τι όμοιότητα που έχουν και οί δύο, με την Άγνούλα μου, με την Ειρήνη μου...

Και ο γιατρός Μαντελόν έστριψε άμέσως απ' τόν άλλον δρομίσκο για νά μη βλέπη πιά αυτό τό θλιβερό θέαμα, που τού ξεόκισε την καρδιά του...

Ειχε πιά άρξισει νά σκοτεινιάζει... "Ο γιατρός έκανε ν' ακολουθήση τη διεύθυνση που θά τόν έφεραε σπήτη του, μα νένάνοιωσε και κάτι φάνηκε πως σκέφθηκε άπότομα...

— Βέβαια, ψιθύρισε... πρέπει νά πάω και σήμερα. Και σάν νά πήρε μιιά φερνακή άπόφαση, ο γιατρός Μαντελόν, άλλαξε δρόμο και έτάχυνε όσο μπορούσε τό βήμα του.

Καθώς περνούσε από τη μεγάλη κεντρική λεωφόρο απ' την όποία πήγαινε κανείς απ' την πόλη στό πάρκο, ο γιατρός σταμάτησε μπροστά σ' ένα υπαίθριο παραπήγμα που πουλούσαν άνθη.

— Λίγους μενεξέδες παρακαλώ, ειπε στόν άνθοπώλη...

Έπληρωσε, έπηρε τ'α λουλούδια στην άγαλιά του, και πήγε σ' ένα ταξί που περνούσε για νά πάη στό Νεκροταφείο.

"Όταν έφτασε στην πόρτα του και πήγε νά μη, άκούει μιιά φωνή νά τού λέη:

— Μην άργήσετε Κύριε, γιατί σέ μιση ώρα θά κλείσουμε.

"Ο γιατρός που δέν φάνηκε νά πρόσεξε στην παρατήρησι αυτή τού θυρωρού, προχώρησε βιαστικά και χάθηκε μέσα στους τάφους...

Θά ειχε περάσει πιά περισσότερο από μιση ώρα ο ήλιος ειχε δύσει και οί πρώτες σκιές τής νύχτας άπλανόντουσαν γύρω στό πυκνά δέντρα που στόλιζαν την κατοικία τών νεκρών. "Ο θυρωρός που έστεκε έξω στην πόρτα, ένας συμπληθητικός γεροντάκος, ειπε σ' ένα νεκροθάφτη που καθότανε εκεί μαζί του και που φαινότανε πως τόν περιέμενε νά φύγουν.

— Κλείσε την πόρτα. Ειπε περασμένες έπτά...

"Ο Νεκροθάφτης τόν κούταξε μιιά στιγμή και ο



ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΕΡΙΚΑ ΡΕΚΟΡ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

Στή σημερινή εποχή αι οικογένειες είνε γενικώς ολιγάριθμες και ή αιτία πρέπει ν' αναζητηθή στην άρξβεια της ζωής και στη βαθμιαία άνδροποίηση του γυναικείου φύλου. Υπάρχουν όμως ακόμα στην Εύρωπή άρκετές οικογένειες με είκοσι και περισσότερα παιδιά και σās αναφέρουμε χάριν περιεργείας μερικά ρεκόρ... πολυτεκνίας.

Στά 1907 μιá γυναικα στο Βέλγιο γέννησε τόν ίδιο χρόνο... έξη παιδιά, δηλαδή τρία τό Γενάρη και τρία τό Δεκέμβρη του αυτού έτους. Στο Παρίσι άλλη μιá, γυναικα ενός φούρναρη, γέννησε... είκοσιένα παιδιά σέ διάστημα έπτά ετών !

Ένας Σκώτος άπόκτησε άπό τη γυναικα του... έβδομήντα δύο εν άλλη παιδιά και τά πενήντα άπ' αυτá έζησαν περισσότερο άπό είκοσι χρόνια τό καθένα.

Ό Θωμάς Γρηγκάλ, διάσημος γιατρός, είχε ζωντανά τριανταεχτώ αδέρφια του άπό τόν ίδιον πατέρα και την ίδια μητέρα.

Έπίσης κάποια κυρία Χόνεβουδ στο Κέντ του πέθανε στα 1620 είχε άφήσει δεκαέξι παιδιά, 114 εγγόνια, 228 δισέγγονα και έννιά τρισέγγονα ήτοι εν άλλη 367 άπογόνους.

Η Λαΐδη Τέμπλ ήταν ευτυχέστερη γιατί πρόφτασε να χαϊδέψη τόν 700όν άπόγονό της !

Άλλά ούτε κι' αυτή, είχε τό ρεκόρ της πολυτεκνίας : Ένα άγγλικό ήμερολόγιο του 1776 αναφέρει ότι κάποιος χωρικός άπό την Ουόλλια 105 έτώνειχε άποκτήσει 30 παιδιά άπό την πρώτη γυναικα του, 10 άπό τη δεύτερη και τέσσερα άπό την τρίτη κι' ό μεγαλύτερος γιούος του περνούσε τό μικρότερο κατά την ηλικία 80 χρόνια ! Ό ίδιος χωρικός ενύχνησε να ίδιή 800 εν άλλη άπογόνους !

Στά 1900 ή Ουόρσουλ Λάιτφροντ άπό την Άγγλια άφησε πεθαίνοντας 163 άπογόνους που άντιπροσώπευαν μαζί μ' αυτή 5 γενεές, ή δέ χήρα του Άμπερχορν της Άγγλιας άφησε 200 άπογόνους.

Άλλά τό ρεκόρ της πολυτεκνίας τό έχει ασφαλώς κάποιος Ουέμπ, ό όποιος μετρησάστευσε στην Άμερικη πρό έκάτον τριάντα ετών και του όποιου ή οικογένεια μετά τρεις γενεές, αριθμεί 1600 μέλη !...

Ό θυρωρός επανέλαβε...

— Δεν πιστεύω να έχη μείνει κανείς μέσα ;
Ό Νεκροθάφτης τότε ειπε στο θυρωρό :

— Βεβαια, θάχουν φύει όλοι... Τώρα να σου πώ, δεν ξέρω γι' αυτόν τόν γεροντάκο πού μπήκε τελευταίος, τόν είδες να βγαίνει ;

— Ά ! ναί ! καλά λές, άπήνησε ό θυρωρός, πού τότε μόνον θυμήθηκε τό γέρο Μαντελόν. Βεβαια μέσα θά είνε άκόμα αυτός... Και του είπα του χριστιανού να μην άργήσει...

Δέν είχε όμως ό θυρωρός αυτός τελειώσει καλά τά λόγια του και άξαφνα ένας ύποκομος χρότος πιστολιού έτάραξε τη μεγάλη ήσυχία πού άπλωνότανε σ' όλη εκείνη την ξρημη περιοχή τών τάφων...

— Πιστολιά ; ειπε ό νεκροθάφτης.. άκουσες...

— Ναί, και μένα θται μου φάνηκε.

Και οι δύο άντρες τότε, χωρίς να χάσουν καιρό έτρεξαν μέσα, και άπ' την είσοδο του νεκροταφείου τράβηξαν προς τά δεξιά χωρίς να ξέρουν πού πρέπει να διευθυνθούν...

— Άπ' έδω νάσαι ; ρώτησε ό θυρωρός...

— Άπ' έδω μου φαίνεται πως τόν είδα να τραβάη χθές, αυτό τό γέρο...

Πραγματικώς δέν είχαν προχωρήσει πολύ και κοντά σ' ένα μεγάλο μνημείο με δύο αγάλματα, κάτω άπό τόν μαρμαρίνο σταυρό, βρισκότανε ξαπλωμένος άνάσκελα ό γιατρός Μαντελόν, με άνοιχμένο τό κρανίο του. Είχε βάλε τό πιστόλι του στο στόμα και ή σφαίρα του είχε άνοιξει τό κεφάλι... Δέν άνάσαις πιά ό δυστυχής...

— Καλά τώλεγα εγώ, καμιά φορά πού τόν έβλεπα, ειπε ό νεκροθάφτης... Δέν μου φαινότανε στα καλά του... Του μιλάγες και δέν σου άπαντούσε ποτέ...

— Τόν κακομοίρη, ειπε ή θυρωρός, κοιτάζοντας τό νεκρό σώμα του γιατρού...

Και άμέσως οι δύο άντρες σκύψανε και πήραν τό πτώμα στα χέρια τους, τό μετέφεραν στην έκκλησία και ύστερα συνεννοηθήκανε ν' αναφέρουν τό γεγονός στην άστυνομία.

Georges Beaume

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΠΩΣ ΕΝΤΕΜΠΟΥΤΑΡΙΣΕ Ο ΠΩΛ ΝΤΕ ΚΟΚ

Ό Πώλ ντέ Κόκ δεκαοκταετής.— «Τό παιδι της γυναικας μου».— Η πρώτη ψυχρολουσία.— Όπου άποδεικνύεται ότι ή ειλικρινεια προς τούς νέους είνε επικίνδυνη.— Μιά κακή άπόφαση.— Ό καλός και τυχερός πατριός.

Σέ όλους σχεδόν είνε γνωστός ό Πώλ ντέ Κόκ, ό περίφημος αυτός Γάλλος μυθιστοριογράφος ό όποιος έγραψε 400 εν άλλη μους μυθιστορημάτων, ήθρογαριών, βαντεβίλλ και τραγουδιών, μεταφρασθέντας σέ όλες τις γλώσσες του πολιτισμένου κόσμου.

Όταν ήτο 17 ετών ό Πώλ ντέ Κόκ είχε προσληφθεί στην ύπηρεσία κάποιου τραπεζίτου ό όποιος τον χρησιμοποίησε για άνιαρες γραφικές δουλειές. Έν τούτοις χωρίς να παραμελεί την άλλην του εργασία, ό νεαρός γραφεύς διεσκέδαζε διαβάζοντας κρηφά άπό τόν προϊστάμενό του τά έργα του Πιγκώλ-Λεμπρέν ενός συγγραφέος πού ήκμαζε τότε. Γοητευμένος ό Πώλ ντέ Κόκ άπό αυτά πού εδιάβαζε, θέλησε να γράψη κι' αυτός και έγραψε πράγματι ένα ρομαντίο—τό πρώτο του μυθιστόρημα—με τόν τίτλο «Τό παιδι της γυναικας μου». Τό έργο αυτό θύμιζε λίγο ένα άλλο έργο του Πιγκώλ-Λεμπρέν, «Τό παιδι της Άποκρηάς».

Τά χειρόγραφα του «Παιδιού της γυναικας μου» άποτελούσαν δύο τόμους και ό Πώλ ντέ Κόκ με τόν ένθουσιασμό και με την αυτοπεποίθηση της νεότητος ήταν βέβαιος ότι σ' όποιον έκδόθη κι' αν παρουσίαζε τά χειρόγραφα του, έκείνος θά τά έδέχτο και θά τά έξέδιδε ευχαριστως.

Άπεράσισε λοιπόν ν' άποτανθή στον βιβλιοπώλη Φάξ, ό όποιος έξέδιδε θεατρικά έργα και του όποιου ήταν τακτικώτατος πελάτης. Με τά χειρόγραφα του υπό μάλης παρουσιάσθηκε ένα άπόγευμα εις τό βιβλιοπωλείον του Φάξ και έζήτησε να του μιλήση ιδιαιτέρως.

Ό Φάξ τόν ώδήγησε στο ιδιαίτερο γραφείο και όταν ό νέος του έκανε την πρότασί του, του άρνήθηκε με τρόπο, λέγοντας του ότι αυτός έξέδιδε μόνο θεατρικά έργα. Τόν συνεβούλευσε δε να άποταθή στους άλλους έκδότας, τόν Μπαριμπά, τόν Νταντύ, τόν Πιγκωφ ή τόν Πολλέ. Ό τελευταίος μάλιστα έσκόπευε να έκδώση μυθιστορήματα.

Ό Πώλ ντέ Κόκ έτρεξε με την καρδιά γεμάτη έλπίδες στον Πολλέ, ό όποιος τόν παρεκάλεσε να του άφήση τά χειρόγραφα και να περάση έπειτα άπό όκτώ ήμέρες. Όταν όμως ξαναπαρουσιάσθηκε ό νέος, έκλει' άπό μιá ββρομάδα ό Πολλέ του ειπε :

Δέν είνε άσχημο, αλλά είνε λίγο μίμησις του Πιγκώλ—Λεμπρέν.

Ηταν ή πρώτη ψυχρολουσία του νεαρού συγχε ιφούς, ό όποιος με λιγώτερες έλπίδες πήγε κατόπιν σέ καμιά εικασαρία στη σειρά έκδότας, κανένας όμως δεν έδέχθη τό βιβλίο του. Παρουσιάσθηκε άκόμη και σέ μερικους διευθυντάς άναγνωστηριών, παρ' όλίγον δε να άρχιση με της γροθιές εναν άπ' αυτους τόν Φουάυ πού είχε την άναίδια να του πη ειλικρινώς την γνώμη του. Ό Πώλ ντέ Κόκ τόν άρπάξε άπ' τόν λαϊκό.

— Θα τό έκδώστε, του έφώναξε. Η θά τό έκδώσετε ή σās σκοτώνω !

Ευτυχώς τη στιγμή εκείνη κάποια άναγνώστρια έμπήκε στο άναγνωστήριο και έσωσε χωρίς να θέλη τόν Πώλ ντέ Κόκ άπό την φυλακή.

Άπελιπισμένος ό νέος άφησε τά χειρόγραφα του να κοιμηθούν δύο δόκλαρα χρόνια στο συρτάρι του. Έπειτα μιá μέρα ξαναδιάβασε τό «Παιδι της γυναικας μου» και τό βρήκε τόσο καλό πού άπεφάσισε να τό έκδώση μόνος του. Άλλά πώς ; Ό μισθός του ήταν μόλις 200 φράγκα τόν μήνα.

Τότε μιá τρομερή ιδέα του κατέβηκε. Εσκέφθηκε ότι μπορούσε να κερδίση τό ποσό του του έρχαιζόταν στη μ π ο υ γ ι ω τ α (ένα λαϊκό τυχερό παιγνίδι πού έσυνειδιζόταν τότε ύπερβολικά).

Μόλις λοιπόν έπήρε τόν μισθό του έτρεξε στην Λέσχη τών Ξένων, όπου έπαίζονταν ή μουγιώτα. Την στιγμή όμως πού περνούσε την πύλη του Άγίου Διονυσίου άκουσε να τόν καλούν. Έγύρισε και είδε τόν Γκουνού τόν τρίτον άνδρα της μητέρας του, ό όποιος τόν ρώτησε πού πηγαίνει.

Ό Πώλ ντέ Κόκ του έξήγησε τόν σκοπό του. Ό πατριός του, πού ήταν μανιώτης παίκτης της μουγιώτας και ήθευε πόσο επικίνδυνο ήταν τό πάθος της χαρτοπαιξίας, του έφώναξε :

— Δυστυχισμένε, θά παίξεις ! Στην ηλικία σου !

Και του έπρότεινε να παίξη έκείνος για λογαριασμό του.

Ό νέος έπεριέμεινε μιá ώρα με άγωνία τρομερή.

— Δοιπόν, τόν ρηθηκε ό Πώλ ντέ Κόκ.

— Είσαι πολύ ευγενικό παιδι και θάταν έγγλημα να σε κάνη κανείς να ύποφέρης. Με τά διακόσια φράγκα σου έκέρδισα ένα χιλιάριο. Νά, πάρτα.

Με τά λεφτά έκείνα ό Πώλ ντέ Κόκ έξέδωσε σ' ένα μικρό τυπογραφείο της οδού Τυρέν, τό «Παιδι της Γυναικας μου» τό όποιον του έστοίχισε 800 φράγκα μόνον.

