

καρδιές τους χτυπούσαν δυνατά... Μιά παλιά λησμονημένη αγάπη ξαναγεννιότανε αυτή τη στιγμή μέσα τους και όλο το παρελθόν, μιά χαμένης ζωής, ξαναγύριζε στη φαντασία των δυο αυτών δυστυχισμένων ψυχών.

— Ποτέ δεν τόλεγα, πώς θά σέ ξαναβλέπανε τὰ μάτια μου, Παύλο, του ψιθύρισε εκείνη, ύστερ' από λίγο.

— Και μάλιστα, έτσι Λουίζα ! Έτσι, σάν σήμερα, με μιά τέτοια φρογιά, περιπέτεια.

— Ακίνητοι κι' οι δυο έστεξαν κοντά στο τραπέζι, άγκαλιασμένοι σφιχτά ό ένας με τον άλλον.

— Ήμιονα άποφασίσησε εκείνη, να σέ σκοτώσω, αν δέ μου ληγες τόνουμά σου, του έλεγε εκείνη κνττάζοντάς τον στά μάτια. Είχα φοβηθεί πολύ.

Τη στιγμή όμως αυτή, πριν προφτάσει ό Παύλος να της άπαντήση, άκούστηκαν βήματα στο διάδρομο.

— Ό Στέφανος... ό άντρας μου, έκανε ή Λουίζα και τραβήχτηκε από κοντά του.

Και πριν άκόμα συνέλθουν και οι δυο από την ταραχή των αυτή, μπηκε στην τραπεζαρία ό Στέφανος, ό άντρας της Λουίζας.

— Στέφανε, ήρθε ό Παύλος, τόν είδες ;

— Α ! τό ξέω, άπήνησε εκείνος, πέρασε απ' τό Σιδηροοργείο και τούδωσα μ' έλιστα και τό κλειδί νάνοίξη τό σπίτι, γιατί φαντάστηκε πώς δέν θάσαι έδώ.

Και ύστερα γυρίζοντας προς τον Παύλο προσέθεσε :

— Πώς σου φαίνεται λοιπόν ή γυναίκα μου ;

— Μιά πρώτης τάξεως σύντροφος της ζωής σου, Στέφανε, του άπήνησε γελώντας ό Παύλος.

Η Λουίζα έμπηξε βιαστικά στην χούβρα να έτοιμάση τό βραδυνό φαγητό και σέ λίγο και οι τρεις κάθισαν στο τραπέζι.

— Καλώς ώρισες, Παύλο, έλεγε ό Στέφανος στο φίλο του μόλις άρχισαν να τρώνε.

— Καλώς σάς βρήκα, Στέφανε, άπήνησε ό Παύλος, ένφ' τὰ μάτια του έπεσαν επάνω στά μάτια της Λουίζας ή όποια καθότανε άπέναντί του.

Σέ λίγο όταν τελείωσαν τό τραπέζι, ό Στέφανος πρότεινε στο φίλο του τον Παύλο να κάνουν μιά βόλτα ως έξω.

— Είπε καλή βραδυνά του έλεγε. Πάμε λιγάκι έως τό καφενείο του Μπάμπη—Λύν, θέλω ά ά θυμηθούμε λίγο τὰ παλιά μας.

Ό Παύλος δέν μπόρεσε να φέρη καμιά αντίρρηση.

Χαιρέτησε τη Λουίζα προσπαθώντας να πνίξη μέσα του όλο τό ασθμα που πλημμύριζε τώρα την ψυχή του.

Η Λουίζα τον κνττάξε στά μάτια και τούδωσε τό χέρι.

Και οι δυο φίλοι έφυγαν άκολουθούμενοι άπό τη Λουίζα, ή όποια τους συνόδευσε ως την έξώπορτα.

Όταν ή γυναίκα του σιδηροοργού έμεινε μόνη στο σπίτι της δέν μπόρεσε να συγκρατήση τον πόνο που έσφιγγε ως τώρα την ψυχή της : «ό πιστός, ό άγαπημένος της Παύλος ζούσε λοιπόν άκόμα... Ζούσε εκείνος για τον όποιον είχε κάνει τόσα όνειρα, είχε περάσει τόσες άγωνίες, στά χρόνια εκείνα που ήταν άκόμα κοριτσάκι...»

Η Λουίζα έπεσε μιά στιγμή σ' ένα ξεθωριασμένο παλιό καναπέ που ήταν στην τραπεζαρία και έκλεισε τὰ μάτια με τὰ χέρια της...

Όλο τό παρελθόν πέρασε για μιά στιγμή σάν όνειρο απ' τὰ μάτια της.

Σηκώθηκε άπότομα ταραγμένη κι' έτρεξε στην κάμαρά της. Σ' ένα παλιό σεντόνι που βρισκόταν κοντά στο κρεβάτι της ή Λουίζα έπηγε να βρη κάτι που είχε από χρόνια εκεί λησμονημένο. Με χέρια που τρέμανε από μιά δυνατή συγκίνηση άνοιξε τό σεντόνι αυτό, έψαξε μέσα σέ κάτι σουβέλλια και κάτω απ' αυτά άνέσχυσε ένα μικρό τενεκεδάκι κουνιάκι. Η Λουίζα τό άνοιξε με προσοχή. Μέσα σ' αυτό βρισκόταν μιά παλιά φωτογραφία του Παύλου Ρουμέρο, όταν ήταν άκόμα 18 ετών...

Η Λουίζα δέν μπόρεσε να κρατήση τὰ δάκρυά της...

Έσκυψε και έφερε τὰ χείλη της στο νεαρό πρόσωπο του Παύλου που την εκνττάξε τώρα σ' αυτήν την φωτογραφία, όπως την πρώτη εκείνη φορά.

Η Λουίζα με τη φωτογραφία στο χέρι έκλαιγε τώρα μιά παλιά λησμονημένη αγάπη, μιά αγάπη που δέν μπορούσε πιά να ξαναζήση στην καρδιά της...
Henri Barbusse

ΔΗΛΩΣΙΣ

Γενικός αντιπρόσωπος του «Μπουκέτου» έν Λευκωσία της Κύπρου τυγχάνει ό κ. Γεώργιος Χ. Ύψηλάντης προς τον όποιον, παρακαλούμεν, όπως άπευθώνωνται όλοι οι φίλοι του «Μπουκέτου», δι' ότι άφορᾷ τό περιοδικόν μας και τὰς εκδόσεις μας.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ο ΜΠΑΜΠΗΣ

Ξαπλωμένος μπροστά στη σόμπα, πάνω στο παχύ χαλί της καμαρούλας του, με την ψεύτικη άρχουδά του στην άγκαλιά του ό Μπάμπης συλλογίζεται. Η μίς του έλεγε πώς πρέπει να λυπάται τὰ φτωγά παιδιά που κρύνουν και πεινούν. Ό Μπάμπης ρώτησε γιατί κρύνουν και πεινούν τὰ παιδιά και γιατί ήταν φτωγά και ή μίς του έξηγήσε ότι είχε φύγει ή μαμά τους. Ό Μπάμπης είναι ένα πολύ σκεπτικό και έξυπνο άγοράκι μιά δέν καταλαβαίνει και πολύ καλά πώς μπορεί να φύγη μιά μαμά και ν' αφήση μόνο τό μικρό παιδί της. Η δικιά του ή μαμά τον πέρνει πάντα μαζί της όταν πάει στο Vichy. Έκείνη δέν τον άφησε ποτέ μόνο να κρύνει και να πεινά... ποτέ.

Μιά μέρα του είπαν να μην κρύνει θόρυβο γιατί ή μαμά του είχε πονοκέφαλο. Και έτσι πολλές μέρες ό καϊμένος ό Μπάμπης περπατούσε στις μύτες των ποδιών του γιατί δέν ήθελε να άνησυχήση την μαμά του τόσο την αγαπούσε. Δέν την έβλεπε πιά, ούτε και τόν μπαμπά του όσπου μιά μέρα τον πήγαν στη θεία του. Ό Μπάμπης χάρηκε πολύ, είχε άρχισει να φοβάται τό σπίτι του πούγε γίνει σιωπηλό και βουβό. Και τό βράδυ, όταν γύρισε ή θεία του τον βρήκε να γελᾷ δυνατά και χαρούμενα. Ποτέ δέν ήταν τόσο ευτυχισμένος. Μά κείνη τον άρπαξε άπότομα στην άγκαλιά της, φωνάζοντας : «Σώπα, σώπα, μη γελᾷς, φτωγό όρφανό». Και ό Μπάμπης σάν ξαναγύρισε στο σπίτι που ήταν τώρα πιο σιωπηλό από πριν, ξαλωθηκε πάλι στην άγαπημένη του θεία, πήρε πάλι την άγαπημένη του άρχουδά και την ρώτησε γιατί έκλαιγαν όλοι, γιατί δέν έπρεπε να γελᾷ, γιατί τον έλεγαν όρφανό. Μά ή άρχουδά δέν ήξευρε... Και ό Μπάμπης δέν ξαναείδε την μαμά του...

Μιά φορά που έβλεπε να ρωτήση τον μπαμπά του πότε θά την ξαναβρᾷ έπε τον πήγαν τόσο γρηγορά απ' τό δομᾷτιο που τρομαγμένος δέν ξαναρώτησε.

Καμιά φορά, τώρα, ξεχνούσαν να ζεστάνουν τό κρεββάτι του πριν πλαγιάση και ό Μπάμπης κρύνει. Και σάν ζυπνούσε δέν ήταν πάντα έτοιμη ή σοκολάτα του και ό Μπάμπης πεινούσε. Κι' αυτό δέν είχε γίνει ποτέ ποτέ πριν... πριν που έβλεπε την μαμά του και που μπορούσε να γελᾷ. Και ξαπλωμένος στο χαλί ό Μπάμπης συλλογίζεται τόσο πιο καλά ήταν τότε, πριν. Α, τότε τό είχε καταλάβει πολύ καλά πώς όταν φεύγει ή μαμά τό μικρό άγοράκι της κρύνει και πεινά. Και τό ξέρει ότι έφυγε ή μαμά του. Ρώτησε την Αννέττα την καμαριέρα τι θά πη όρφανό και αυτή του έπε. Ναι βέβαια τώρα είναι σάν τὰ φτωγά εκείνα για τὰ όποια τούγε μιλήσει. Μήπως κι' αυτός δέν κρύνει, δέν πεινά, καμιά φορά :

Μιά μέρα που έλαμπε ό ήλιος στον καταγάλανο ουρανό ό Μπάμπης σκέφθηκε ότι μπορούσε να τρέξει λίγο στον κηπο. Αλλά έπειδή στην Άγγλία δέν βγαίνει ποτέ ποτέ ήλιος — κι' αυτό τό είχε διαβάση στο μεγάλο άγγλικό του βιβλίο— ή μίς δέν θά καταλάβαινε αν της έξηγούσε ότι με τον ήλιο δέν κρύνει κανείς. Γι' αυτό τον έφυγε κρυφά και πήγε να παίξη κοντά στά κάγκελα για να μην τον βλέπουν από τό σπίτι. Σέ λίγο άκουσε μιά κλαυμύριχη φωνή να ζητά έλεημοσύνη. Σήκωσε τό ξανθό του κεφάλι και είδε ένα ζητιανάκι πίσω από τὰ κάγκελα. Ό Μπάμπης τό γνώρισε άμέσως. Θά ήταν κανένα φτωγό σάν κι' αυτόν. Του χαιμογέλασε γλυκά, σάν σέ φίλο, και πλησιάζει...

— Τι θέλεις ; ρώτησε.

— Πεινώ, έλεγε τό παιδί, δώσε μου λίγο ψωμί.

— Σεύρω— έλεγε ό Μπάμπης και χαμογέλασε πάλι.

— Πεινώ, κρύνω, έλεγε πάλι τό φτωγό, δώσε μου τίποτα άρχοντοπούλου μου.

— Σεύρω, ξανάτε τό άγοράκι σκεπτικά, ξεύρω. Πονούσε τό κεφάλι της μαμάς σου και έφυγε και πήγε μακριά για να μην πονή πιά. Τό ξεύρω, έτσι έφυγε και ή δικη μου μαμά...

Τό φτωγό γύρισε πίσω και δείχνοντας μιά κουρελιάρια που είχε πλησιάζει :

— Τι λές; έλεγε με έκκληξη, δέν έφυγε ή μαμά μου.

Ό Μπάμπης κνττάξε την γυναίκα.

— Αύτη είναι ή μαμά σου ; Ρώτησε.

Τό παιδί ένευσε καταρατικά.

— Λοιπόν, έλεγε σιγά ό Μπάμπης ένφ' τὰ γλυκά παιδικά του μάτια πήγαναν γεμάτα άγωνία από τό πρόσωπο της μάνας στο πρόσωπο του παιδιού, λοιπόν, απ' ου' έσάν δέν έφυγε ή μαμά σου, πώς πεινάς ; πώς κρύνεις ;

Ξαπλωμένος μπροστά στη φωτιά στο παχύ χαλί της κάμαράς του ό Μπάμπης συλλογίζεται. Άόρστη, μιά βαθειά ριζωμένη στην παιδική καρδιά του, ή άγωνία κάποιου άκατανόητου, τον τυραννεί.
Α. Ρ. Μ.



ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ

„ΜΠΟΥΚΕΤΟ”

ΕΙΚΟΣΙΟΚΤΑΣΕΛΙΔΙΟΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ

Με θαυμασίαν τρίχρωμον εικόνα

Έξωφύλλου