

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Του ΑΙΜΕ ΖΙΡΩΝ

ΜΙΑ ΕΡΩΤΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

[*Ἡ ἱστορία αὐτῆ συνέβη τὴν ἐποχὴ πού ἡ ζωὴ ἦταν ὥραια σὰν ὄνειρο, καὶ παρόξενη σὰν παραμύθι.*]

Βρισκόμαστε στὰ 1785, στὴ Βενετία. Τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων τοῦ ἔτους αὐτοῦ πλῆθος κόσμος συγκεντρώνονταν σ' ἓνα πλούσιο μέγαρο ποὺ λαμπε ἀπὸ τὰ πολλὰ φῶτα. Τὸ μέγαρο αὐτὸ εἶταν ἡ λέσχη πού ἰδρύθηκε στὰ 1676, τεράστιο κτίριο ἀφιερωμένο ἀποκλειστικὰ στὸ χαρτοπαίγνιο. Τὸ πλῆθος ἔμπαινε μέσα μὲ πυρετώδη νευρικότητα καὶ μαζεύονταν σὲ μιὰ ἀπέραντη αἴθουσα ποὺ ἔχε 80 τραπέζια. Σὲ κάθε τραπέζι εἶταν πρόεδρος ἓνα πρόσωπο μὲ μαύρη μάσκα, μὲ στολὴ ἄρχοντα. Γύρω ἀπ' τὸ τραπέζι πηγαίνονταν ξανθὲς κόρες μὲ προκλητικὰ καὶ πλούσια φορέματα, κόρες καλῶν οἰκογενειῶν μέσα σὲ μαύρα τριμνά τους μὲ τὸ μικρὸ τρίκοχο σκουφάκι στὸ κεφάλι, πλῆθος προσωποποδοφόροι.

Στὸ μεγάλο τραπέζι καθόταν, ὡς γερουσιάρχης, ἓνα μέλος τοῦ Συμβουλίου τοῦ Λόγῃ — ἓνας ἀνάτατος ἄρχοντας — πού μιλοῦσε καὶ χειρονομοῦσε μὲ ὀλίγια ἀταραξία. Γύρω του ὄλοι χαρτοπαίξαν μὲ μανία. Ἀπ' ὄλους ὅμως τὸν ἀσυλλόγιστο καὶ παράφορο χαρτοπαίκτη ξεχώριζε ἓνας νέος, πού ἔκανε σὰν τραλλός.

Εἶχε παίξει ὅλα τὰ διαμαντὰ πού ἔφερε ἀπάνω του, καὶ τάχασε. Βρισκινδύνεσε τὰ θαυμάσια κ' ἄτιμητα ἐπιπλά του μεγάρου του, καὶ τάχασε. Ἐβαλε στὸ παιχνίδι τὴν ἑξακουστὴ συλλογὴ του δυὸ πίνακες τοῦ Γιτανοῦ καὶ τοῦ Βερονέζ, καὶ τὴν ἔχασε. Ἐπαιξε

καὶ τὰ χρυσαφικά πού ἡ οἰκογένειά του εἶχε μαζέψει, ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεὰ, ἀπ' τὸ ἐμπόριο πού ἔκανε μὲ τὴν Ἀνατολή, καὶ τάχασε κ' αὐτὰ. Ἐπαιξε καὶ τὰ λείψανα κάποιου ἀγίου τὰ ὅποια ἓνας Πατριάρχης τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶχε δωρήσει σ' ἓνα πρόγονό του, δόγη καὶ τάχασε καὶ τοῦτα. Ἐχασε καὶ τὸ μέγαρο πού εἶχε στὴ μεγάλη Διώρυγα καὶ τὴν ὀμορφὴ βίλλα του, πού εἶτανε χτισμένη πάνω στὸ Βρέντα. Ἐχασε ὅλη τὴν περιουσία του, χωρὶς νὰ βγάλῃ λέξι ἀπ' τὸ στόμα του.

Καὶ ὅταν σήκωσε τὸ πρόσωπό του, πού ἡ μάσκα του εἶχε γίνει μούσκεμα — ἴσως ἀπὸ τὸν ἰδρώτα, ἴσως πάλι κ' ἀπὸ τὰ δάκρυα — στάθηκε ἀκίνητος, σὰν κεραινοπληχτος. — Ἄν σου ἀνῆκε ὁ Ἀπόστολος Ἅγιος Μάρκος, θὰ τὸν ἔπαιζες κ' αὐτὸν στὰ χαρτὰ, Σίμα Κοράλλι; ρώτησε ἀργά — ἀργὰ ἡ ψυχρὴ φωνὴ τοῦ Ἀρχοντα.

— Ναι! θὰ ἔπαιζα καὶ τὴ θέσι μου στὸν Παράδεισο, ἂν εἶμιον βέβαιος πὸς θὰ πάω στὸν παράδεισο. Μά, ποιὸς ἀπὸ σὰς θὰ μοῦ δανείσῃ τώρα μονάχα ἓνα σκεῦδο, γιὰ νὰ δαμάσω τὴν κακία μου τύχη;

Κανεὶς δὲν τοῦ ἀποκρίθηκε. Οἱ μάσκες τῶν παρισταμένων τὸν κοίταζαν ἀδιάφορα.

\*\*\*

— Κάτι σου μένει ἀκόμα, τοῦ ξανάπε ὁ πατριζίος. Τὸ δαχτυλίδι αὐτὸ, πού ἔχεις στὸ μεγάλο σου δάχτυλο. Μπορεῖς νὰ ξαναγίνεις πλούσιος μ' αὐτὸ.

Ὁ Σίμας ἄπλωσε τὸ χέρι του καὶ κοίταξε τὸ δαχτυλίδι — ἓνα σμαράγδι μὲ δύο δεμένες ἄλυσσιδες, περασμένες ἀπὸ ἓνα τόξο. Μὰ τὸ κλεισι ἀμέσως μὲ δύναμη σὰ νὰ φοβόταν μήπως ὁ πειρασμὸς τὸν κάνει νὰ τ' ἀφήσῃ κ' αὐτὸ πάνω στὸ τραπέζι.

— Σου δίνω ἑκατὸ πενήντα χιλιάδες δουκάτα γι' αὐτὸ τὸ δαχτυλίδι καί...!

Ὁ Πατριζίος τράβηξε κοντὰ του τὸ Σίμα καὶ τοῦ ψιθύρισε κάποιο ὄνομα στ' αὐτὸ. Ἐκεῖνος ἀναπήδησε.

— Ἐκατὸ πενήντα χιλιάδες δουκάτα!... ἐπανελάβε σὰν ἡχὸ. Ἔστο! Τὸ παίζω μὰ κ' ἔξω!

Τράβηξε μ' ὀρμὴ τὸ δαχτυλίδι ἀπ' τὸ χέρι του, τ' ἄφησε πάνω στὸ τραπέζι, ἀκούμπησε διπλά του τὴ γροθιά κ' ἔγειρε πάνω ἀπ' τὰ ζάρια, ἐνῶ ἀπ' τὸ λαμπὸν τὸ ξέφευγε ἓνα στραγγαλισμένο ἔμφωνητό. Τὰ μάτια του φαίνονταν σὰ δυὸ κόκκινες τρύπες στὸ βῆθος τῆς προσωπίδας. Τὰ ζάρια κουνιῶνταν μὲς στὸ ποτήρι, κυλᾶνε στὸ μαρμαρο — στεκόταν ἀκίνητα. Ὅτε πνοὴ δὲν ἀκούγεται. Μονάχα ὁ Σίμας Κοράλλι μούγκρισε κ' ἄφησε τὸ κεφάλι του νὰ γείρει στὸ στήθος του, ἐνῶ τὰ νύχτα του ἔσκιζαν τὶς σάρκες του κάτω ἀπ' τὸ λεπτὸ ντόμινο. Εἶχε χάσει!...

Τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἡ καμπάνη τῆς Βενετίας, ἄρχισαν νὰ προσκαλοῦν μὲ χαροπὲς κωδωνοκρουσιές τοὺς χριστιανούς νὰ γιορτάσουν τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Ὁ προσωποποδοφόρος μαρκήσιος φέρωσε τὸ δαχτυλίδι πού εἶχε κερδίσει ἀπ' τὸ Σίμα Κοράλλι, σηκώθηκε ἀργά-ἀργὰ καὶ βγήκε ἔξω.

Τράβηξε γιὰ τὴν Παναγία τοῦ Μάσκολι ἀκολουθούμενος ἀπὸ δυὸ ὑπηρέτες του. Μονάχα κείνη ἡ ἐκκλησία εἶταν ἔρημη καὶ σκοτεινὴ γιὰτὶ βρισκότανε μαζουὰ ἀπ' τὴν πόλη.

Μιὰ γυναίκα εἶτανε κεῖ γονατισμένη σκεπασμένη μ' ἓνα μαῦρο μανδύα. Τὸ κομψὸ τῆς κεφαλῆς — μὲ τὰ ξανθὰ μαλλιά τῆς πού εἶχαν τὸ χρῶμα τοῦ σελήνοφωτος — ἔφερε κ' ἀκουμποῦσε πάνω σὰ κάταστρα χέρι τῆς, πού εἶταν ἐνομιμένη σὲ ἄφρηνη κ' ἐξστατικὴ προσευχῇ.

Ὁ Πατριζίος τὴν πλησίασε, ἔσκυψε καὶ τῆς ψιθύρισε στ' αὐτὸ:

— Κόμησσα Κλάρα Τερτούλια!

Ἐκεῖνη ἀνατίρισε καὶ σήκωσε ἀπότομα τὸ κεφάλι.

— Ὁ ἀρραβωνιαστὴς σας, ὁ Σίμας Κοράλλι, σὰς ἔπαιξε ἀπόψε στὰ ζάρια. Καὶ σὰς ἔχασε. Νὰ κ' ἡ ἀπόδειξη: τὸ δαχτυλίδι τῶν ἀρραβωνίων σας.

Ἡ κόμησσα χλόμιασε κ' ἀναστέναξε μὲ τρόμο.

Τὴν ἴδια στιγμὴ πῆδησε μπροστὰ του μὲς ἀπ' τὸ σκοτάδι, κ' ὁ Σίμας Κοράλλι, ἀρπάζοντας τὸν Πατριζίο ἀπ' τὸ χέρι:

— Ὅποιος κ' ἂν εἶσαι, τοῦ εἶπε λυπήσου με!

— Ἐπαιξες; Ἐχασες; ἀπάντησε σκληρὰ ἔκεινος.

— Ναι, τὸ ἀναγνωρίζω. Μὰ δὸς μου πίσω, σὲ θερμοπαρακαλῶ, αὐτὸ τὸ δαχτυλίδι.

— Ἀπὸ πότε οἱ Κοράλλι ζητᾶνε πίσω ἔκεινα πού ἔχασαν στὸ παιχνίδι;

— Μὰ τὴν Κόλαση! θὰ σοῦ τὸ πάω πίσω διὰ τῆς βίας.

— Ἀπὸ πότε οἱ Κοράλλι ἐνεδρεύουν γιὰ νὰ ληστεύσουν ἔκεινους πού τοὺς κέρδιζαν στὸ παιχνίδι;

Τρομερὴ βλαστήμια ἔσφυγε ἀπ' τὸ στόμα τοῦ Σίμα. Μὰ ὁ Πατριζίος ἔκανε τότε νόημα στοὺς δυὸ ὑπηρέτες του πού στεκότανε στὴν πόρτα τῆς ἐκκλησίας.

— Μὰ τὴν ὥραια πύλη τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου, νὰ τὸν ρίξετε νὰ σαπίσει στὴ φυλακῆ!...

Οἱ δυὸ ἄνδρες ἔκλεισαν τὸ στόμα τοῦ Σίμα μ' ἓνα πανί καὶ τὸν τράβηξαν ἀπὸ κεῖ, ἐνῶ ἔκεινος φαίνονταν λιγοθυμισμένος...  
\*\*\*

Μιὰ γόνδολα σιζεῖ τώρα περὶφρανα τὰ νερὰ τοῦ καναλιοῦ καὶ στέκεται μπρὸς στὴ σκάλα ἐνὸς κομποῦ μὰ θλιβεροῦ μεγάρου.

Ἐνας προσωποποδοφόρος πηδαίει ἀπὸ μέσα. Ἀνεβαίνει μινι-μάνι τὰ τοῖα σκαλιὰ καὶ χτυπάει τὴν πόρτα.

— Γιὰ τὴν κόμησσα Κλάρα Τερτούλια! λέει ὁ ἄγγιστος στὸν ὑπηρέτη πού τοῦ ἀνοίγει τὴν πόρτα — καὶ τοῦ δίνει ἓνα μικρὸ σιδερένιο κιβώτιο. Ὑστερα, ξανακατεβαίνει καὶ μπαίνει στὴ γόνδολα — πού ἀπομακρύνεται ἀμέσως.

— Γιὰ μένα; ρώτησε μὲ περιέργεια τὸν ὑπηρέτη.

Ἦρε τὸ σιδερένιο κιβώτιο καὶ τὸ κοίταξε. Ἐνα κλειδάκι εἶτανε στὴν κλειδονιά. Τὸ γύρισε ἀφηρημένα καί...!

...Στὸ βῆθος τοῦ κιβωτίου εἶδε ἓνα χέρι ἀνθρώπινο, ἔρεσθ ἀκόμα, — τὸ ὅποιο πρὸ ὀλίγου θὰ εἶχε κοπεῖ ἀπὸ ἓνα σῶμα, — αἰματωμένο ἀπαῖσιο φρικαλέο... Καὶ στὸ μεγάλο δάχτυλό του, πού κουνιόταν ἀκόμα, ἔλαμπε ἓνα δαχτυλίδι, ἓνα σμαράγδι μὲ δύο δεμένες ἄλυσσιδες, περασμένες ἀπὸ ἓνα τόξο. Καὶ τὸ χέρι αὐτὸ εἶτανε τοῦ Γερβᾶσιου Ποζάρι, τοῦ Συμβούλου τοῦ Λόγῃ.

Ἡ Κόμησσα σορμίστηκε στὸ πάτομα, χωρὶς νὰ βγάλει λέξι ἀπ' τὸ στόμα τῆς, χωρὶς νὰ κλάψει. Εἶχε καταλάβει...  
\*\*\*

Ὁ ἀρραβωνιαστὴς τῆς ὁ Σίμα Κοράλλι, πού τόσο σκληρὰ εἶχεν ἐκδιζηθῆ τὸν Πατριζίο, ἔγινε ἄφαντος ἀπὸ κείνη τὴ νύχτα. Μὰ, καθὲ νύχτα τῶν Χριστουγέννων, κάποιος μυστηριώδης ἄνθρωπος ἀφῆνε μπρὸς στὴν πόρτα τοῦ μεγάρου τῆς κόμησσας — πού εἶνε ἀπὸ τότε τρολλή — ἓνα σιδερένιο κιβώτιο.

Τὸ κιβώτιο αὐτὸ περιεχεῖ ἓνα κερνίνο χέρι, βαμμένο κόκκινον στὸ μεγάλο του δάχτυλο λάμπει πάντα ἓνα δαχτυλίδι — ὅμοιο μὲ τὸ δαχτυλίδι τῶν ἀρραβωνίων τῆς κόμησσας Κλάρας Τερτούλια μὲ τὸν εἰρηγὴ Σίμα Κοράλλι.  
Μεταφραστὴς: Ν. Ἀδάκρυτος

