



ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΗΤΙ

Η τελευταίες γαλλικές εφημερίδες αναφέρουν το εξής τρομακτικό γεγονός :

Στο Βαλάνς — Άμπρι, μία μικρή πόλη της Νορμανδίας, κατοικούσε η οικογένεια του απόστρατου Συνταγματάρχη κ. Λεντέκ, απότελουμένη απ' αυτόν, την γυναίκα του, τα δύο παιδιά του και μία υπηρέτρια.

Η ζωή της οικογένειας Λεντέκ στο Βαλάνς — Άμπρι περνούσε ήρεμα και εύτυχη, όταν από ενός μηνός κάποιος άπρόδοτος έπισηδόο ένα βράδυ, άνεσπώτισε όλο το ήσυχο αυτό σπήτι και όλίγον έλειψε να στοιχίση και την ζωή της κ. Λεντέκ. Ίδού τι έλεγε συμβεί : Η οικογένεια είχε καθίσει στο τραπέζι για να δειπνήση και όπως πάντα, έστειλαν και αυτό τό βράδυ στο ύπνογειο του σπιτιού, την υπηρέτρια να τους πιάση λίγο κρασί από τά βαρέλια που είχαν εκεί. Η υπηρέτρια άναψε ένα κερί και κατέβηκε κρατώντας τη μπουκάλα του κρασιού. Δεν έλεγε όμως άκόμα πλησιάζει στά βαρέλια, όταν έξαφνα άκουσε κοντά της μία βραχνή φωνή : « Άλλοίμονο !... Άλλοίμονο !... » συγχρόνως δε ένοιωσε ένα άόρατο και δυνατό φύσημα να της σβήνη τό κερί. Η υπηρέτρια μόλις μπόρεσε να κρατηθή στά πόδια της, και τρελλή από την τρομάρα έτρεξε, ανέβηκε τις σκάλες και με την ψυχή στά δόντια παρουσίαστηκε σ' άφεντικό της για ν' άναγγείλη τό τρομακτικό φαινόμενο.

Στην άρχή κανείς δεν την πίστεψε· όλοι νόμισαν πως έπρόκειτο περί φάρσας και άρχισαν να γελούν. Η υπηρέτρια όμως έπέμενε τόσο που άνάγκασε την κ. Λεντέκ να κατεβή μαζί της στο ύπνογειο. Ο κ. Λεντέκ τους συνόδευσε έως στην έπάνω πόρταν της σκάλας του ύπνογειου, τους άναψε τό κερί και περίμενε. Η κ. Λεντέκ πληγαινε μπροστά και από πίσω άκολουθούσε η υπηρέτρια. Κατέβησαν τη σκάλα και πλησιάζαν στά βαρέλια, όταν η ίδια φωνή ξανακούστηκε και πάλι, πιο δυνατή μάλιστα αυτή τη φορά :

« Άλλοίμονο, άλλοίμονο » και σχεδόν άμέσως τό ίδιο άόρατο και δυνατό φύσημα έσβυσε και πάλι τό κερί.

Η κ. Λεντέκ έχασε τις αισθήσεις της κι' έπεσε κάτω, η δε υπηρέτρια έβγαλε τόσο δυνατές φωνές που άκούστηκαν κι' έλάναι στην πόρτα που περίμενε ό κύριός της, ό όποιος έτρεξε να κατεβή τη σκάλα για να ιδή τι συμβαίνει.

Ο Συνταγματάρχης βοηθούμενος και από την υπηρέτριαν σύχωνσαν στό χέρι τους την κυρία Λεντέκ και έτοιμαζόντουσαν να την μεταφέρουν επάνω, όταν άκουσαν την ίδια βραχνή φωνή να επαναλαμβάνη στερεότυπα :

— Άλλοίμονο ! άλλοίμονο !  
Ο Συνταγματάρχης κίτταξε γύρω του για ν' άδη τι συμβαίνει, μά δεν είδε τίποτε. Μονάχα η φωνή επανελαμβάνετο διαρκώς.  
Όταν ανέβηκε επάνω άποφάσισε να ζητήση και τη γνώμη ενός γιατρού φίλου του, ό όποιος κατοικούσε λίγο πιο πέρα απ' τό σπίτι του. Ο Γιάτρος έφθασε άμέσως και μόλις του διηγήθηκαν τό φαινόμενο αυτό κατέβηκε και αυτός στο ύπνογειο, άκουσε τη φωνή, μά δεν μπόρεσε να δώσει καμιά εξήγηση και έτσι ό Λεντέκ άναγκάστηκε ν' άναφέρει τό πράγμα στον άστυνόμο και στό Δήμαρχο του Βαλάνς — Άμπρι. Τώρα ό Συνταγματάρχης σκέπτεται πως δεν θό ήταν διόλου άσχημο να έγκαταλείψη τό στοιχειωμένο αυτό σπήτι.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Υπό της Έκδοτικής Έταιρείας «Αθηνά» Α. Ράλλη εξέδόθη εις κοινήν έκδοσιν οι «Διαλεχτές ιστορίες» ήτοι συλλογή διηγημάτων των Γρηγ. Ξενοπούλου, Αιμ. Δάφνης, Στεφ. Δάφνης, Δ. Βουτυρά, Χάρη Σταυατίου, Ν. Λαλαδιώτη, Ίσ. Άρι, Α. Παλαδής, Κ. Φωτιάη, Β. Φρέρη, Ν. Κατηλάρη, Χρ. Άγγελουμάτη, κ.λ.π.

Το φίλημα αυτό μούκανε έντύπωσή. Κατάλαβα πως ό γυιός μου γελιόταν. Νόμισε πως είμουνα ή φιλενάδα του.

— Σε λυπάμαι, δυστυχισμένη Φαννύ μου. Θα σου δώσιαι πολύ αυτό...

Σπαράχτηκα για τό λάθος του.Μά δε μίλησα, δεν φανερώθηκα : Άντιθέτως φοβόμουνα, μην καταλάβη ό γυιός μου πως έλεγε κάνει λάθος : Σιγά-σιγά, μάλιστα έννοιωσα μέσα μου μία μεγάλη εύχαρίστησι 'Εχάριζα στό γυιό μου ύπνοροχος στιγμές...

Έξαφνα ό Μπελλό, ό αρχιδεσμοφύλακας, μούπιασε τό χέρι και μ' έπληρε από κεί..

Την τελευταία αυτή νύχτα, ήταν λίγες μέρες πρό των Χριστουγέννων, την πέρασα μ' άγωνία... Ο ύπνος με πήρε άργά, μετά τά μεσάνυχτα. Και κοιμήθηκα βαρειά, βαθειά, σάν νάχα πέσει σέ λήθαργο. Κοιμήθηκα ως άργά τό πρωί... Όταν ξύπνησα, ό ήλιος ήταν ψηλά στον ούρανό. Την πρώτη στιγμή, που ξύπνησα και είδα πως ήταν μερα, σκέφτηκα πως είχανε τελειώσει όλα. Μ' έπιασε τότε μεγάλη άπελισία. Έπειτα όμως θυμήθηκα τό φλογερο φίλι του, σκέφτηκα πως έλεγε φώνει απ' τον κόσμο τούτον εύχαριστήμενος, κι' έννοιωσα μέσα μου μία παράξην άνακούφιση...

Μετφρ. Σταδ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΤΟ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΣΠΗΤΙ

Νύχτα μυστηρίων. Χριστουγέννων ύγρα. Η Ζωή μοιράζει στον καθένα δώρα.

— Άνοιξε ! — Ποιός είσαι ; — Η θεά σου ή Λύξα, που όλη σου τη νεότη να χρονώσω με είδες μέσα στα όνειρά σου σάν με ούράνια τόξα. Άνοιξε σου πέρω μάγισσας ελπίδες !

— Φύγε ! το σπιτιού μου δεν άνοίγει ή θύρα. Να κερνής φαρμάκια σούχαρην ή Μοίρα.

— Άνοιξε ! — Ποιός είσαι ; — Ο θεός του κόσμου. Όλοι με λατρεύουν, όλοι με δοξάζουν. Έως, δάξ, κάλλη, σκύβουν δια εμπρός μου. Άνοιξα τη θύρα ! Πλοΐτο μ' όνομάσου !

— Σν την έντυχία δε γνωρίζεις, τράβα ! Πίω σου δε σόγνο τη ζωή μου σκιάβα.

— Άνοιξε ! — Ποιός είσαι ; — Δεν ύπόχρει μένος, που να μη μ' άνοίγουν διάπλατη τη θύρα σε παιάνια μπλαινι και καλέβρια ό Έως ; την καρδιά να μάνω έρχομαι τη χέρα.

— Φύγε ! την ψυχή μου πότισες με μίσση, τό άραχλό μου σπαιε σό μου τώχεις κλείσει...

Γεώργιος Στρατήγης

ΑΠΟ ΤΑ ΧΕΙΝΟΠΩΡΙΝΑ

Και βέβηλο σέ μιάν άχρα όνειρου τη γυλιανή άκρογαλιά και τ' άνηθόμενα περιβόλια που παίζαμε παιδιά μικρά.

Όχιμ ! τι άρ φεύγουνε τα χρόνια και με τα χρόνια του φτερά τι κι' άρ τ' άγέρι του χεινότεωρου μάς έχει άγγισει την καρδιά ;

Ακόμα έσύ, τρελλή, λουλούδια μαδάς και πιο τρελλός έγώ στένω πευβόλια στον άγέρα και χρίζω πρόγους στο γυιό !

Κώστας Χατζέπουλες

ΠΑΛΙΑ ΑΓΑΠΗ

Και τώρα σάν πρώτα σου φέρνω λουλούδια και πάλι σάν τότε σου γράφω τραγούδια : τί τάχα άρ σπόρισαν τα μάθρα μαλιτιά σου ; τί τάχα άρ παρώνει και διαόγρει ή άγκυλιά σου ;

Το κάθε τραγούδι μου κι' ένας καρμός μου γι' αυτά που στο πλάι σου, διαβήκαν εμπρός μου. Το κάθε λουλούδι στα πόδια σου εκεί ζυπνάει μία στιγμούλα της ζωής μαρική.

Την πρώτη σου νόθη με τ' όνειρο ζήσε ! Στιγμές που διαβήχαι κι' ό λογικός τους είσαι, που άπλώνει, μακραινει, με τ' όνειρο άντάμα και γίνεται θόρηος, και χίνεται κλάμα.

Σερνείται μπροστά σου ζητώντας άκόμα να πάρη δροσιά τό φρυγμένο μου στήμα θουσουίλα, που δροσίζεις κάποιον καιό βουσουίλα που άπομένει δίχως νερό !

Ν. Πετρεζής

ΧΙΝΟΠΩΡΙΑΤΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ

Σεραγαδικές. Χινοπώρο... Στά φύλλα της πεομένη κοίτεται ή Φύσις — άμορφη γυναίκα άροσοτημένη. Το χόμα όργό και οδοντοται σ' αυτό δυό μάθρα φιδια του σιδηρόδρομου οι τραγιές, έγνοιες, καίμοι, ταξίδια !

Βαρό τό τραίνο κάποτε περνάει αισιούς : τό χόμα για λίγο τρέμει, μά ή βονη μακραινει κι' όλο σβήνει. Τότε ή γυναίκα που έντρομη τινάχτηκε στό στρώμα, και τέντωσε τά μάτια της θολά, τά ξανακλείνει...

Βραδυάζει... Στου τηλεγράφου τά σύματα, που άρχά μόλις χωρίζουν, ή ψυχή του κάμπου είνε χυμένη : σέ μία άτρα που την άγγιζεν ό Πόνος κι' άοργνή ληγμούς γυναίκειους, στεναγμούς ν' άφήνη άπελιτισμένη !..

Αιμιλία Στ. Δάφνη

Άγοράστε όλοι

ΤΟ ΗΜΕΡΟΓΟΓΙΟ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ»

Τοδ 1927