

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΥ

ΤΟ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣΜΕΝΟ ΧΕΡΙ

ΤΟΥ HENRI BORDEAUX

Ήμουν νεός τότε, στην ηλικία που ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη των περιπετειών. Είχα αποφασίσει εκείνο το χρόνο να περάσω όλο το χειμώνα στην Έλβετία, άπάνω στις Άλπεις. Είχα βαρεθεί τη μονότονη ζωή των πόλεων, κι έδει άπάνω ήλιζα πως θα μου τύχαινε επιτέλους καμιά περιπέτεια...

Εγκαταστάθηκα σ' ένα χωριό που βρισκότανε στην κοιλάδα της Ύζης. Μιά μέρα αποφάσισα να κάνω μια εξδρομή μόνος μου. Θέληνα να πάω απ' το χωριό που ήμουν ως τη μικρή πόλη Μπουνεβάλ. Η απόσταση δεν είχε και πολύ μεγάλη, ούτε κι ο δρόμος δύσκολος. Έκείνη την ημέρα όμως είχε όμίχλη, κι' αυτό μεκανε να χωσιμερήσω πολύ. Χωσιμερήσα τόσο, που δεν πρόφτασα να γυρίσω στο χωριό μου προτού νυχτώσει, κι' έχασα το δρόμο... Η βρα ήταν άρκετά προχωρημένη, κι' άρχισε να χιονίζει. Το κρύο όσο πήγαινε και δυνάμωνε, και το χιόνι σ' ε λίγο έπεφτε πολύ πυκνό. Ο καιρός είχε διατηρηθεί όλη την ημέρα θαμνός, τώρα όμως χαλάρωσε. Κατάλαβα πως σ' ε λίγο θα ξέσπαζε θύελλα...

Δεν είχα πειρά καμιά ήλιδα να βρω το δρόμο μου, κι' άρχισα να φοβάμαι... Τι θάγανα; Ποι θά περναγα τη νύχτα; Δεν ήξερα τί να κάνω, και γύριζα εδώ κι' εκεί σούρνοντας για να μη πέσω σ'ε καμιά χαράδρα... Άξαφνα, μαζουά, είδα ένα φως κόκκινο να καίη... Υπέθεσα πως θάτανε καλύβα, κι' έβουνα άμέσως κατά κεφί. Φαντάζεσθ' εύκολα τη χαρά μου, όταν είδα πως δεν ήτανε καλύβα, αλλά σπιτι. Είχα σωθει... Θά γυπούσα, θά μ' άνοιγανε, κι' άμα τους έλεγα ποιος ήμουνα και τί είχα πάθει, βέβαια δε θά με διάχανε...

Πήγα λοιπόν άμέσως και χτύπησα την πόρτα. Άκουσα τότε από μέσα έναν παράξενο θόρυβο, σαν να τραβούσαν έπιπλα... Σ' ε λίγο ο κρότος αυτός έπαψε, κι' άκουστήγανε βήματα... Έπειτα πάφανε κι' αυτά κι' έγινε σιωπή... Κανείς όμως δεν ήρθε να μ' άνοιξη... Συναχτύπησα λοιπόν την πόρτα, δυνατώτερα αυτή τη φορά. Δεν έλαβα απάντησι, άκουσα όμως να σιγομιλάνε μέσα, και σ' ε λίγο άκουσα πάλι βήματα. Κίπτοις φοχόταν να μ' άνοιξη.

Η πόρτα άνοιξε, κι' ένας μεσοκοπος άνθρωπος φάνηκε στο κατώφλι. Κρατούσε στο χέρι ένα φανάρι, κι' είχε μια μεγάλη σταχτιά γενειάδα.

— Ποιος είναι; τί θέλετε, με ρώτησε. Του είπα τί είχα πάθει και τον παρεζέλασα να με φιλοξενήσθω αυτή τη βραδυά. Έν τώ μεταξύ, μια γυναίκα και δυο μικρά παιδιά ήρθαν και σταθήσαν πίσω του.

Μόλις άκουσε το πάθημά μου, ο άνθρωπος με τη γενειάδα μούτε ξερά—ξερά :

— Έλάτε μέσα. Ο άνθρωπος με την γενειάδα με πήγε σ'ε μια μεγάλη κάμαρα, που καθώς κατάλαβα άμέσως, χορησίμενε και για τραπέζα και για κουζίνα. Στη μέση ήτανε στρωμένο ένα τραπέζι, κι' άπάνω άχνιζε ή σούπα... — Δε θά κοιμηθήτε νησιτικός, μούπε. Θά φάτε και σ'ε; μαζί μας...

Τους ευχαρίστησα, κάθισα μαζί τους στο τραπέζι κι' άρχισαμε να τρώμε. Ήμουν τρομερά χορησίμενος. Γι' αυτό μόλις φάγαμε, τους παρεζέλασα να μου πουνε που θά μπορούσα να ξεπλωθώ...

— Θά σ'ε δώσωμε δωμάτιο, μούπανε.

Τους ευχαρίστησα πάλι για την καλωσύνη τους, και τους άκολούθησα στο διάδρομο. Άνεβήγαμε μια σκαλίτσα στενή και άπότομη, με στενά και ψηλά σκαλοπάτια, και μπήγαμε σ'ε μια καμαρούλα κομψή, καθαρή και περιποιημένη. Ήτανε σοφίτα. Το παράθυρο έβλεπε προς τα κεραμίδια τα φορτωμένα χιόνι...

Σ'ε μια γωνιά, ήταν ένα καλό κρεβάτι. Δίπλα στο κρεβάτι είδα μια καρέκλα, κι' απέναντι ένα μικρό τραπέζι.

Μόλις έμεινα μόνος μου, άρχισα, ευχαριστήμενος για την τύχη μου, να γδύνωμαι. Σ'ε δυο λεπτά ήμουν έτοιμος να πέσω...

Κατάλαβα όμως τότε στην κάμαρα αυτή μια μυρωδιά, που δεν την είχα προσέξει όταν μπήκα στο δωμάτιο. Μύριζε μουλάρι. Μύριζε όπως μυρίζουνε συνήθως τα δωμάτια εκείνα που δεν καθαίται κανέναν μέσα και που τάφηνονε πολλή καιρό κλειστά. Η μυρωδιά αυτή δε μ' άρεσε και επειδή νόμισα πως δε θά μ' άφηνε να κοιμηθώ, πήγα ν' άνοιξώ το παράθυρο για ν' άερισθώ λιγάκι το δωμάτιο.

Δυσκολεύτηκα πολύ ώσπου να το κατορθώσω, διατί το χιόνι τό



Περιοδεύουσα σούρνοντας για να μη πέσω σ'ε καμιά χαράδρα.

στιβαγμένο άπέξω δεν άφηνε τα παράθυράλλα ν' άνοιξουν. Τέλος δεν είχα καλά—καλά κατορθώση ν' άνοιξω το παράθυρο, όταν συνέβη κάτι που με γέμισε φρίκη! Άξαφνα, ένα χέρι φάνηκε στο παράθυρο. Ένα χέρι ανθρώπου, με μανίτα από πράσινο βελούδο... πέρασε το άνοιγμα του παραθύρου, χερματίστηκε μέσα και στάθηκε έτσι άκίνητο...

Είχα σταθεί σαν άποσβολομένο, άκίνας για το κάθε τί. Δεν ήξερα αν έπρεπε να πιστέψω τα μάτια μου...

Μόλις πέρασε ή πρώτη έντύπωση, αποφάσισα να μάθω τί ήταν αυτό το χέρι... Το ζήτησα προσεκτικά. Έμεινε έντελώς άκίνητο, δεν έκανε την παραμικρότερη κίνηση. Αποφάσισα να το πιάσω. Προχώρησα, κι' ετόλμησα ν' άγγιξώ το μυστηριώδες χέρι... Το πασπάτησα με τα δάχτυλά μου, τόπιασα, τόσφιξα...

Μιά άνατριχίλα πέρασε το κορμί μου... Το χέρι αυτό ήταν παγωμένο, ξηλασμένο, κοκκαλιασμένο... Το μανίτα ήταν από πράσινο βελούδο, κι' άνιχε όπως κατάλαβα άμέσως, σ' έν' άπ' τα χοντρά βελούδινα σακάκια που φορούν οι χοιριόι των Άλπεων. Δεν υπήρχε καί άμφιβολία... Ένα πτόμα βρισκόταν έσω στη σκαλί, άπάνω στα κεραμίδια...

Για να βεβαιωθώ όριστικά, έσπυρα και ζήτησα έξω. Ναι, έτσι ήταν. Το σώμα ενός ανθρώπου ήτανε ξεπλωμένο φαρδύ πλατύ στα κεραμίδια...

Σάν το είδα, έννοιωσα ένα νέο φόβο, κι' ένας σωρός σκέψεις πέρασαν σαν άστραλή άπ' το μυαλό μου. Ασφαλώς, είπα μέσα μου, σ' αυτό το σπίτι είναι καζούργοι. Βέβαια, γι' αυτό με μπάσαν έτσι

πρόθυμα μέσα... Ναι, για να με σκοτώσουν και να με ληστεύουν, όπως θά σκοτώσανε κι' αυτόν τον κακομοίρη. Θάχε κι' αυτός ζητήσει τη φιλοξενία τους, θά τον είχανε κι' αυτόν βάλει να κοιμηθώ σ' αυτήν τη σοφίτα... Έπειτα, άργότερα, άμα τον πήρε ο ύπνος, θά μπήγανε μέσα, θά τον σκοτώσανε, θά του πήσαν τα πράγματα του, και... έπειδή φαίνεται δεν μπόρεσαν άμέσως να τον θάψουν, τον άφίσανε προσωρινώς στα κεραμίδια...

Ά μ' άκούσα πού τώξερα δε θά καθόμουνα να μου κάνουνε κι' έμένα τα ίδια... Κύτταξα την πόρτα μου και είδα πως δεν είχε σύρτη και δεν έκλεινε από μέσα. Ά, μ' ά τώρα ήταν ολοφάνερο... Είχα πέσει σ'ε χέρι κακούργων... Η θέση μου ήταν τρομερή, μα ότι και να μου συνέβαινε, δε θά καθόμουνα να με σφάζουνε σαν τραγί... Έπρεπε να φύγω, να φύγω άμέσως...

Ντόθηκα βιαστικά, φορτώθηκα πάλι τον ταξιδιωτικό μου σακκο, άνοιξα την πόρτα, κι' άρχισα να κατεβαίνω τη σκαλί. Τα χοντροπάκουτσα που φορούσα έξαναν να μ' άκούσουν από κάτω. Κι' έτσι, όταν κατέβηκα, ήρθε ο άνθρωπος με την γενειάδα, με τη λάμπα στο χέρι, και με ρώτησε :

— Δεν πέσατε κούρε; Μήπως θέλετε τίποτα;

Τά χροιάστηκα... Με είχε πιάσει... Ήλιζα πως θά τα κατάφερα να

φύγω χωρίς να το κατάλαβαν, μα δεν το κατορθώσα. Δεν τάχασα όμως, και προσπάθησα να δικαιολογηθώ. Είπα πως είχα ξεκουραστεί και πως νόμιζα πως τώρα θά μπορούσα να βρω το δρόμο μου. Άν μόν το κατορθώνα, είπα πως θά γύριζα πίσω...

Όταν τίκουσε όμως αυτό, ο άνθρωπος με τη γενειάδα τούτε ξερά—ξερά :

— Όχι!

Και μουζκλεισε το δρόμο...

Το αίμα μου πάγωσε μέσα μου... Ήμουνα χαμένος... Ήμουν έντελώς όπλος, και κάθε αντίσταση θάτανε περιττή και άσκοπη... Μολαταύτα, δε θέλησα να ύποχωρήσω έτσι εύκολα και να παρα-



Στάθηκα σαν άποσβολομένος μη μπορώντας να κάμω τίποτα...

φύγω χωρίς να το κατάλαβαν, μα δεν το κατορθώσα. Δεν τάχασα όμως, και προσπάθησα να δικαιολογηθώ. Είπα πως είχα ξεκουραστεί και πως νόμιζα πως τώρα θά μπορούσα να βρω το δρόμο μου. Άν μόν το κατορθώνα, είπα πως θά γύριζα πίσω...

Όταν τίκουσε όμως αυτό, ο άνθρωπος με τη γενειάδα τούτε ξερά—ξερά :

— Όχι!

Και μουζκλεισε το δρόμο...

Το αίμα μου πάγωσε μέσα μου... Ήμουνα χαμένος... Ήμουν έντελώς όπλος, και κάθε αντίσταση θάτανε περιττή και άσκοπη... Μολαταύτα, δε θέλησα να ύποχωρήσω έτσι εύκολα και να παρα-

δοθώ άμέσως. Και γι' αυτό του είπα :

— Τι θά πη αυτό ; Άρίστε με νά περάσω...

Ό άνθρωπος όμως στάθηκε μπροστά μου, άκούμησε τη ράχη του στην έξωπορτα, άνοιξε και τά δύο του χέρια, και είπε πάλι με έπιτακτική φωνή :

— Όχι !

Και σέ λίγο προσέθεσε.

— Δέν βγαίνουν έξω με τέτοιον καιρό !

— Άνοιξε τότε την πόρτα και μούπε :

— Δέστε και σεις...

Είχε δίκιο... Αύτην την ώρα ή θύελλα έμείνετο... Θάτανε τρέλλα νά βγη κανείς έξω μ' αυτόν τον καιρό...

Τό χιόνι έπεφτε βαρύ και πυκνό, τό κρύο έτσουζε, κι' ό άέρας φύσαγε.

Αύτη τη στιγμή ή γυναίκα του άνδρώπου με τη γενειάδα φάνηκε στην άκρη του διαδρόμου. Την είδα νά πηγαίνει προς τό μέρος που βρισκόταν ή σάλα και την άκουσα ν' άνεβαίνει βιαστικά άπάνω. Άμέσως σγεδόν κατέρηξε πάλι κάτω και κάτω πήγε και ψιθύρισε στ' αύτι του άνδρός της.

Αυτός μ' έκτύπηζε τότε καλά-καλά, μ' έναν τρόπο παράξενο... Έγώ τον ήβλεπα σάν αστιγμένος... Έτοιμαζόμουνο πάλι νά του πω πώς ήταν άπόλυτος ανάγκη νά φύγω, αλλά προτού μιλήσω, ό άνδρώπος με τη γενειάδα χαμογέλασε και μούπε :

— Ξέρω τι έχετε... Είδατε τό χέρι και φριβήθηκατε... Ά, μιά δέν έπρεπε νά περαχτήτε τόσο... Ξέρετε, είν' ό πατέρας μου... Δέν είσαστ' όμως άπ' αυτά τά μέρη και δέν ξέρετε τίς συνήθειες του τόπου μας...

Πρέπει λοιπόν νά μάθετε πώς όταν στον τόπο μας πεθάνη κανένας τό χειμώνα δέν τον θάβουμε άμέσως γιατί δέν μπορούμε. Τό χιόνι βλέπετε δέν μας άφίνει. Με τό χιόνι, είν' άδύνατο νά σκάψη κανείς γιά τάφο. Έπειτα είνε και δύσκολο νάβρη κανείς ένα λείψανο και νά τό πάη άπ' τό σπίτι στην εκκλησιά και στό κοιμητήριο, μ' αυτό τό χιόνι. Γι' αυτό λοιπόν συνειθίζουμε ν' άφίνουμε τό νεκρό στη σκεπή. Κάνει κρύο πολύ έκει άπάνω, και τό χιόνι διατηρεί τά πτώματα. Μόλις λιώνουνε τά χιόνια κι' έρθη ή άνοιξη, τους πέρνουμε και τους θάβουμε...

Η κάμαρα που σάς δάσαμε, άπάνω στην σοφίτα, ήταν ή κάμαρα του πατέρα μου. Είν' ή καλύτερή μας κάμαρα... Ό πατέρας πέθανε έδώ κι' ένα μήνα και τον βάλανε στη σκεπή... Σεις άνοίξατε φαίνεται τό παράθυρο, και μ' αυτό πρῶτα τά χιόνια πούτανε μπροστά και κάνατε τό λείψανο νά γλιστρήση... Κι' έτυχε τό χέρι του νά μη μέσασ... Θά τρομάξατε πολύ... Μας συγχωρείτε, δέ λέγαμε ποτέ πώς θά σάς τύγαινε τέτοιο πράγμα... Στά μέρη μας όμως, ό κόσμος έχει την ιδέα πώς δέν πρέπει ποτέ νά κοιμηθῆ στην κάμαρα που πέθανε ένας άνθρωπος, άλλος άνθρωπος του σπιτιού, προτού κοιμηθῆ στην κάμαρα αύτη ένας ξένος.

Γι' αυτό δέν πήγαμε νά κοιμηθῆ κανένας μας στην κάμαρα αύτη, και την είχαμε, άπ' την ήμερα που πέθανε ό πατέρας μου, κλεισμένη. Και γι' αυτό βάλανε σάς νά κοιμηθῆτε έκει... Τώρα όμως... θέλετε νά σάς στράσουμε νά κοιμηθῆτε έδώ ; Έγώ όμως, ήτυχος πάλι, δέν τους έβλα σε τέτοιον κόπο... Πήγα πάλι άπάνω και κοιμήθηκα θανάσιμα ως τό πρωί.

Διασκευή Στκθ.

Δέ λέγαμε ποτέ πώς θά σάς τύγαινε τέτοιο πράγμα...

Μικρά περιεργά

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΟΥ ΣΑΧΟΥ

Θέλετε νά μάθετε τους τίτλους του Σάχου της Περσίας ; Ακούσθε : «Υψηλός και ισχυρός, άστρο την κεφαλήν του όποιου σκεπάσει ό Ήλιος, άστρο άνωτερο άπ' όλα τ' άλλα άστρα, άστρο όλόφωτο, κύβιος των όσμων—και των όράων,—του Κανζάσου και του Ταύρου, των τεσσάρων ποταμών Ευφράτου, Τίγριδος, Αράξου και Ίνδου, ό όποιος πηγάζουνο άπό τό δάκρυά του, έντιμος άπόγονος άπ' τόν πατέρα του καταγόμενος, καθέφτης άρετής, θάλασσα άγάπης, λίμνη άγαθότητος, όδον εύγενείας, μενεξές ποιότητος και...μοζχοζάρντο παρηγορίας άπ' !»

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Είνε πολύ εύκολο άλήθεια νά πείση κανείς μιά γυναίκα ότι την αγαπά, μιά δέν είνε δύσκολο εύκολό νά ζή κανείς σέ όλη τη ζωή του με την άγάπη της.

Η γυναίκα πρέπει άσφαλώς νά έπλάσθητε τελευταία άπ' τό Θεό, γιατί ή δημιουργία της άπαιτούσε ήσυχία και πολύ σέψη...

Ό έρως είνε εύτυχία, είνε όμορφιά, και γι' αυτό δέν μπορεί νά διαρκέση.

Η γυναίκα που αγαπά έναν άνδρα, όταν περάσουν τό χρόνια, δέν αγαπά πιά αυτόν, αλλά τό έρωτικό της παρελθόν.

ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ

Τι τραβούσαν οι Γάλλοι στό Μεσαίωνα.— Φόρος επί του πάχους !—Πώς κυνηγούσε ένας ψευδάρχης.—Τό δικαίωμα της καταστροφής.—Η «Πολυθρόνα του Δαγοβέρτη».—Ό κυυγας γιά... τά βώδια !—Η βατραχομαχία των Παρισίων.—Και ή άστραπή της Γαλλικής Έπαναστάσεως.

Άν υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παραπονούμενοι ότι καταπιέζεται ή άτομη ήλευθερία, άς διαβάσουν παρακάτω τι τραβούσαν άλλοτε οι Γάλλοι από τους λεγομένους «χωροδεσπότης» τον, κατά την φεουδαρχικήν εποχήν :

Στά χρόνια της πρώτης δυναστείας τό νά είνε κανείς εύτοφής—έθεορείτο λόγος γιά έξουσιοστή φορολογία—προς όφελος των εύγενών, έννοείται. Κάθε πολίτης που υπερέβαινε τό ανάλογο πάχος έπλήρωνε φόρο, ό όποιος έμεγάλανε ή έμείζανε άναλόγως των διαστάσεων του φορολογουμένου. Κοιλιά και προγούλι μόνο στους άρχοντες έπετρέπετο !...

Τό δικαίωμα του κτηνιού άνήκε άποκλειστικώς στους φεουδάρχες. Άλοίμονο σέ κείνον που θά τον έπιαναν νά κτηνιάη. Ένας από τους άρχοντας τη Βανδέας έννοούσε νά γυρίση πάντοτε φορτωμένος κτηνιά. Μιά μέρα λοιπόν που τά πράγματα δέν τώ έπληγαν καλά και έγύριζε θυμωμένος, είδε στά χωράδια του παλατιού του έναν έργάτη που καταγίνεταν σέ επιδιορθώσις «Άς ρίξουμε και τη τελευταία τουφεκιά μας !» είπε. Και σκοπεύσας, έροίξε κάτω νεκρό τό δυστυχισμένο έργάτη.

Εκτός των άγγαρειών, στίς όποιες ήταν ύποχρεωμένοι οι χωρικοί, έπείθαναν και τό έξής : «Όταν ό Κύριος δέν ήταν ευχαριστημένος από τους ύπηκόους του, ή κάποτε και χάριν άλλης διασκέδασσεως, άφηνε λυτά τ' άλόγα του και τά πολυάριθμα κτηνηγτικά του σκυλιά μέσα στό καλλιεργημένο χωράφι του φοροού χωρικού και σέ λίγη ώρα του τό κάνανε γής Μαδιάμ. Τά δικαίωμα τούτο έκκαλειτο «ντρονά ντέ ραβά» δηλ. τό «δικαίωμα της καταστροφής !...»

Άπειράριθμοι ήταν οι έτήσιοι φόροι. Μερικοί δέ έξ αυτών και κωμικοί π. χ. Έπί Καρόλου του Παλαζού ό ύποτελής ήταν ύποχρεωμένος σέ κάθε έπίσκεψη εύγενούς νά δίνουνο μιά νταμιζάνα κρασί, ένα γουρουνόπουλο, δύο κόττες, δέκα αυγά και χορτάρι γιά τ' άλόγα του. Οι Βασιλείς της πρώτης δυναστείας δεχόντουσαν τά δώρα αυτά—δηλοτικά της πίστωσης των ύπηκόων των—ξαλλομένοι σέ μιά όλόκληρη πολυθρόνα, την όποιαν και σήμερα μπορεί νά ιδη κανείς στη Βασιλική Βιβλιοθήκη των Παρισίων. Έχει την έπιγραφή : «Η πολυθρόνα του Δαγοβέρτη».

Δουλικώτερος όμως ήταν ό άκόλουθος φόρος. Οι χωροδεσπότης της κομοπόλεως Μανί, κοντά στό Ποντάρι, υπερχείοναν τίς γυναίκες του διαμερισματος αυτού νά περιφέρωνται κάθε νύχτα γύρω από τους πόργους τους, όσες φορές έμάθαιναν ότι ή τάδε πουργοδέσποινα ήταν σέ... ένδιαφέροσα κατάστασι ! Η ύποχρέωσις αύτη ήταν ζαταναγκαστική ως τό τέλος του 11ου αιώνου.

Στην ίδια έπαρχία ένας χωροδεσπότης ύποχρέωνε τους ύπηκόους του νά έρχονται μιά φορά τό χρόνο και νά του παρουσιάζουν τά μάγουλά του. Τότε ό άρχοντας έδινε ένα χαστούκι ή μιά μυτιά ή τραβούσε τ' αυτιά τους, άναλόγως του κειού που θά είχε !

Αί ύποτελείς του χωροδεσπότης της έπαρχίας Μπιντελοτύ Βρετανής ήταν ύποχρεωμένοι την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πεντηκοστής νά γονατίζουν μπροστά στον Κύριο τους και νά του κόβουν τά νύχια των ποδιών του. Μπορούσαν όμως ν' αλλάξαουνο άπό την ύποχρέωσι αύτη άν έπρόσφεραν δύο καλοθρεμμένους γάλους γιά τίς γιορτές των Χριστουγέννων ή ένα καλάθι δροσερά σταφύλια και ένα χρυσό φαλλίδι την Πεντηκοστή. «Όλα αυτά ως δείγματα σεβασμού !

Κατά τόν 14ον αιώνα ό άρχοντας της Λαζέκ, στην Πικαρδιά υπεχρέωνε τίς γυναίκες των ύπηκόων του νά κρατούν τά πόδια της γυναίκας του, κατά την ήμεραν των γάμων του. Μπορούσαν όμως ν' αποφυγούν την ύποχρέωσι αύτη, άν οι άντρες τους έδέχοντο νά δαθθούνο από τίς γυναίκες τους στην αλλη του Πήγου της Λαζέκ, κατά τό διάστημα της πρώτης ώρας, την όποιαν περνούσε ό πουργοδεσπότης την πρώτη μέρα των γάμων του στό δωματίο του με την πουργοδεσποίνα του !

Ό μέγας Άρχων του δουκάτου της Ροάν άπαιτούσε από τους ύπηκόους του μικρά πράγματα. Νά του φέρνουν κάθε χρόνο τρία αυγά και τρεις πεντάρες. Αυτά όμως έπρεπε νά προσφερθούνο έπάνω σέ άγμα συρόμενο από έξη βώδια, τά όποια κρατούσε έπίσης. Ό κυυγας λοιπόν ήταν γιά τά... βώδια !

Στη Βρετανή, οι κατοικούντες στη λίμνη Γκρανλιέ και έννοικιάζοντες τό δικαίωμα του ψαρεύματος ήταν ύποχρεωμένοι νά χορεύουν μπροστά στον Άρχοντά τους χορό που νά μιν έξη χορευθή άλλοτε, νά τραγουδούνο στίχους κωμικούς γιά τιμή του σέ μουσική που νά μιν την είχε άκούσει άλλοτε ! Ό Άρχοντας αυτός ήθελε, βέβαια, νά ένθαρρύνη τίς όρατες τέχνες !

Αυτά τραβούσαν οι Γάλλοι. Οι έξουτελισμοί όμως αυτοί και τ' άλλα βάσανα έφεραν τη φοβερή άστραπή της 14ης Ιουλίου 1789. Η Γαλλική Έπαναστάσις, άρχίζοντας άπό την καρατομία του Λουδοβίκου 14ου, άπήλαξε τη χώρα από άρχοντας, εύγενείς και χωροδεσπότης που άτιμάζανε τον άνθρωπιμό, και έγάμισε την ήλευθερία στους Γάλλους.