



ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

DECLARATION

ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΑΡ ΛΕΓΚΟΥΕ



Μιά, δεσποινίς κάνετε, σάς παρακαλώ, μιιά στιγμή ύπομονη κι' άκούστε με προσεχτικά, είδημη δε θά τελειώσω- με ποτέ.

Σάς αγαπώ, δεσποινίς σάς αγαπώ τρελλά, μιιά σεις δέν πρέπει να μ' αγαπήσετε—άκούτε καλά τί σάς λέω :—δέν πρέπει...

Σάς παρακαλώ : μη μιλάτε ! Μην άνοίγετε τό γλυσό σας στοματάκι... Μαντέψο τί θέλετε να μου πείτε : Ποτέ δέν πέρασε άπ' τό νού σας ή ιδέα να μ' αγαπήσετε, και γι' αυτό άκούψω μ' άκούτε τώρα χατάπληχτη, σκανδαλισμηνή...

Φουσιζά... Είνε κάτι πράγματα, κάτι όμολογίες τίς όποιες μιιά κόρη δε μπορεί να πη χωρίς να την είρωνευθούν οι φίληνάδες της...

Και όμως, δεσποινίς, ...μ' αγαπάτε...

Ω ! μη μιλάτε...μην άνοίγετε άκόμα τό στόμα σας... Άκούτε με μονάχα :

Όταν σάς αντίμισσα για πρώτη φορά, άμέσως προμάντευσα τί θά συνέβαινε. Σάς είδα μετροστά μου τόσο ώραία, τόσο γοητευτική, να κάθεστε τόσο φρόνιμα άμέσως στον πατέρα και τί μητέρα σας. Τό μινιόν κατελάκι σας έρχιχε μιιά ύποβλητική σκιά στο μαγευτικό σας πρόσωπο—πού έκανε τά μάτια σας ναχουν κάποια παράξενη έσωτερική θερμοτήτα. Μονάχα τά μάτια σας έβλεπα, με τί μυστηριώδη φλόγα τους, μες στην σκιά πού άχνοςκέπαζε όλο τό προφίλ σας.

Και άμέσως διάβασα στα βάθη της καρδιάς σας : Μ' αγαπούσατε ήδη...

Μά, γιατί θέλετε να φύγετε : Σάς ίκετεύω, μη φεύγετε άκόμα. Μη φοβόσαστε...

Άφου τίποτα δέν εινε δυνατό να υπάσχη άναμεταξύ μας, εκτός ίσως από τί φιλία και, ίσως—ίσως, και από την άδιαφορία...

Δώστε μου τά χεράκια σας, τά κομπά σας τά χεράκια, και... νοιώσατε, εδώ, εδώ, την καρδιά μου πού χτυπάει τόσο δυνατά για σας... Μη μιλάτε, μη !...

Θέλησα να φύγω μακριά σας. Άλλόμοιο όμως ; Είταν ήδη πολύ άργά.

Τά βλέμματά σας σμίζανε με τά δικά μου.

Του φθάνει του κεραυνού ένα μονάχα δευτερόλεπτο για να πέσει και να φέρη καταστροφή.

Άν έφευγα τότε, αυτό θά εσήμαινε δειλία εκ μέρους μου, και για σας θά εΐταν ό πόνος, ό αιώνιος πόνος.

Και έμεινα.

Θά μπορούσα να φύγω άπ' την πρώτη μέρα, να φύγω χωρίς να επιστρέψω ποτέ. Και σεις θά κλαίγατε τότε, θά κλαίγατε τότε κρυφά άπ' όλους, χωρίς να ύποπτευε- σε πως και γώ έκλαψα πολλές νύχτες με την άνάμνηση της γλυκειάς μορφής σας...

Ναι, ξερω... ή μητέρα σας σας έχει δώσει σοφές και στοχαστικές συμβουλές.

Όλες οι μητέρες δίνουν σοφές συμβου- λές σε χοριτσάκια σαν και σας. Άκούστε τις αυτές... Και μην άκούτε τί σας λένε οι νέοι. Οι ύποσχέσεις των νέων εινε ψευ- τικές, δολερές...

Είστε σήμερα δεκάξη χρονών, μικρούλα μου... Δεκάξη χρονών !... Πλάθετε με τί φαντασία σας όνειρα λαμπρά, πού δίνουν στα μάτια σας αυτή τί λάμψη, στο κορμί σας αυτήν την ευκινησία. Άχ ! δέν ξερετε την μικρή αλήθεια δέν ξερετε πως τά όνειρά σας πετάνε πολύ ψηλά και πως για να σμίξουνε με τά δικά μας—τά χαμηλά και ταπεινά—πρέπει να σπάσετε τά φτερά σας. Οι όνειροφαντασίες σας έχουν τί λάμψη του άνοιξιότατου ήλιου. Τό χλωμό και άσθενικό μας σελινόφως θά τις σκότουνε !...

Άκούστε τά σοφά λόγια της μητέρας σας.

Ό έρωτας, αγαπημένη μου μικρούλα, εινε ώραιος μονάχα στα βιβλία... Στη ζωή, στην πραγματικότητα, εινε κάτι όλότελα διαφορετικό. Χάνει λιά όλη τί λεπτή ποιηση πού τον διακρίνει.

Μην πιστεύετε τους ποιητές. Άκούστε τί σας λέει ή μαμά σας.

Όχι, δεσποινίς, δε σας κοροΐδεψα, μιιά έχουνται στιγμές στον άνθρωπο πού του εινε λιό ευχάριστο να στέκεται από μακριά και να χαμαρώνει ένα μπουμπουκι, παρά να πλησιάση και να τό κόψει.

Θάρθει μιιά μέρα πού θάνθισει τό μπουμπουκι αυτό και θάρθει μιιά άλλη μέρα πού θά μαραθεί, πούθά ξεφυλλίσουνε τά πέταλά του. Μι ! ; ; Ξερεί άκόμα τί τύχη τό περιμένει. Φαντάζεται πως θά

έξη ή άμέτρητα προινά. Πιστεύει στα γλυκόλογα της ελαφριάς πεταλούδας.

Μά, την αγγή, δέν τό ξεαγαβρίζουν.

Τή νύχτα είχε φροήσει δυνατός άνεμος και τό σκόρπισε.

Ναι, θάρθει ό χειμώνας, και πολύ σύντομα μάλιστα, αγαπη- μένο μου μπουμπουκι.

Σ' αγαπώ, μιιά...

Άκου τί σου λέει ή φρόνιμη μαμά σου...

Τώρα, δεσποινίς, μπορείτε να φύγετε. Και πρέπει να φύγετε—να κάιτετε στο παράθυρό σας και να ξεκολουθήσετε τό κέντημά σας.

Και από ψηλά θά με βλέπετε να περνάω άπ' τό δρόμο, σκυ- φτός, χαμπουριασμένος, τόσο άγνώριστος, μιιά τόσο άγνωριστος πού δε θά μ' αναγνωρίσετε ούτε σεις.

Νά, κοιτάχτε, άφηνω τά λεπτά σας δαχτυλάκια... Φευγάτε γλή- γυρα, φευγάτε όσο εινε άκόμα καιρός...

Πώς ;
Λέ θέλετε να φύγετε ;
Άνω φρέμματα ;

Άχ ! Τερέζα μου, μ' αγαπούσες λοιπόν ; Μ' αγαπούσες από καιρό, κρυφή μου ;

Έλα τώρα μην κλαίς, σκούπισε τά ματάκια σου και φύλαξε τά δάκρυά σου γι' άλλες περιστάσεις...

Γύρε στην αγαλιά μου, αγαπη- μένη μου μικρούλα.

Σ' αγαπώ, Τερέζα μου, σε λατρεύω, γλυκειά μου αγαπή !...

Μπερνάρ Λεγκουέ

Ο ΤΑΜΕΡΛΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΧΑΦΙΖ

Πώς έσώθη ή Σιράζ

Ό Χάφιζ ό διάσημος Πέρσης ποιη- τής του 14ου αιώνος ζούσε στη Σιράζ, πού επωνομαζόνταν και «Ρόδο της Περσίας». Καλλιερώνοντας μόνος του τά ρόδα του χήπου του έγραφε και ποιήματα. Μαζί με τάλλα είχε γράψει και τό φημισμένο ποίημα για τά ρόδα, πού σε κάποια στροφή του έλεγε : «Ά- φησε τό ρόδο στην τριανταφυλλιά. Άν τό κόψης θά πεθάνη κι' έτσι θά χάσης και την ομορφιά του και την ευωδιά. Δέ μπορείς τίχα χωρίς να τό καταστρέ- ψης να έπωφεληθής από ότι έχει πολι- τιμότερο να σου προσφέρει ; Άφησε λοιπόν τό ρόδο στην τριανταφυλλιά...»

Η φήμη του Χάφιζ είχε φτάσει ως τον Ταμερλάνο τον αιμοβόρο Τά- ταρο κατακτητή, πού σκόρπιζε τότε τον τρόμο και τον δλεθρο στον κόσμο. Θαύμαζε τό Χάφιζ και ήθελε να τον γνωρίση. Πολεμούσε τους Πέρσας και έτοιμαζόνταν να παραδώση στ' άγρια μπουλούκια του την ώραία Σιράζ. Ολόγεινάνθρωποι αυτοί μ'έπι κε- φαλής τον Ταμερλάνο είχαν φτάσει στις πύλες της, όταν βλέποντα ξε- φανικά ένα γέρο ασπρουάλλη να βγαίνει από τά τείχη και να πλησιάζη.

— Είμαι ό Χάφιζ ό ποιητής. εινε φτάνοντας, πού τόσο επιθυ- μούσες να γνωρίσης.

Τό πρόσωπο του άγριου κατακτητή πήρε μιιά γλυκειάν έκφραση :

— Χάφιζ, του λέει, πές μας κανένα από τά ώραία σου ποιη- ματα. Και κείνος άρχισε :

— Άφησε τό ρόδο στην τριανταφυλλιά . . .

— Οί στίχοι σου εινε πολύ ώραίοι και θά βαδίσω σύμφωνα μ' αυτούς, εινε ό Ταμερλάνος. Έγώ αγαπώ τά ρόδα και δέν τά κα- ταστρέφω.

Τότε ό Χάφιζ δείχνοντας την πόλη ειπε :

— Μεγαλειότατε δέν ξερείς ότι ή Σιράζ λέγεται και Ρόδο της Περσίας ;

Ό Ταμερλάνος άφρισε. Μιά άστραπή θυμού πέρασε από τά μά- τια του. Στάθηκε σωπαίνοντας μιιά στιγμή και κατόπι ύψώνοντας τό κεφάλι ειπε :

«Ό ποιητής των ρόδων έσωσε τό Ρόδο»

Και κράτησε την ύπόσχεσή του.



—...Τερέζα, μ' αγαπάς, λοιπόν ;