

# Ο ΘΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

— Τι χιονιά ή φρετινή! Σίγουρα θα κατέβουν λύκοι... Γύρισε τὰ κάστανά, Φίλιππα, νὰ μὴ καούν.

Πρόλαβε ὅμως ἡ Τερεζίτα καὶ γύρισε τὰ κάστανά γιὰ νὰ καλοπιάσῃ τὸν παπού. Σύνθηξε ὕστερα σὰν γατίτσα κοντὰ του, μὲ χίλια σέκρῳτα :

— Παπού, θὰ μὰς πῆς κανένα παραμῦθι γιὰ λύκους ;  
— Ναι, παιδί μου. Θὰ σοῦ πῶ τὸ παραμῦθι τῶν Γάλλων ποῦ κατέβησαν σὺν λύκοι ἀπὸ τὸ βουνό γιὰ νὰ πιούν τὸ αἷμα τῆς Ἰσπανίας.

— Ἀλήθεια, παπού ;  
Ἄ Φίλιππας, ποῦ διάβαζε τὸ γαλλικό του μᾶθημα, σήκωσε τὸ κεφάλι.

— Θὰ μὰς πῆς γιὰ τὴν πολιτοχρῆση τῆς Σαραγκόσας, παπού ;  
— Ναι, παιδί μου ! Πρόσπεε ὅμως τὰ κάστανά και μὴν ἀφήσῃς νὰ βρῶσῃ ἡ φωτιά.  
— Προσέχω ἐγὼ παπού ! εἶπε ἡ Τερεζίτα.

\*\*\*

— Λοιπὸν, παιδιά μου, ἔνα βράδυ χιονίσε ὅπως ἀπόψε, φοβόμαστε πὼς τὸ πρωὶ θὰ κατεβούν οἱ λύκοι.

— Καὶ κατέβησαν, παπού ;  
— Ὁχι, ἀλλὰ κατέβησαν οἱ Γάλλοι καὶ μὰς κατάστρεψαν τὰ σπαρτὰ μας τόσο ποῦ ἔπεσε μεγάλη κείνα στὸν τόπο καὶ δὲν εἶχαμε ὅπως ἀπόψε οὐτε κάστανά στη φωτιά.

Ἐκεὶ ποῦ καθόμαστε κοντὰ στη φωτιά ἀκούσαμε νὰ χτυποῦν δυνατὰ στὴν πόρτα... Ὁ πατέρας μου ἀνοίξε καὶ μῆξε στὸ σπῆτι ἕνας στρατιώτης γάλλος χιονισμένος καὶ παγωμένος ἀπὸ τὸ κρύο. Τὸ ἄλογο του ἦταν κ' αὐτὸ παγωμένο καὶ κατὰποτο.

— Καὶ τί ἤθελε παπού, ὁ στρατιώτης ;

— Δὲν ξέραμε τὴν γλώσσά του, ἀλλὰ καταλάβαμε ὅτι ζητοῦσε καταφύγιο γι' αὐτὸν καὶ γιὰ τὸ ἄλογο του. Δέσαμε λοιπὸν τὸ ἄλογο στὸ ἀχοῖθι καὶ βοήθησαμε τὸν στρατιώτη νὰ συνέλθῃ. Τοῦ δώσαμε κρασί καὶ ἕνα κομμάτι χοιρινό τὸ χάρηκε τόσο, ὥστε ἔλεγε ἕνα σοφοὺ πρόμματα στὴ γλώσσά του. Ἐμεῖς ὅμως δὲν καταλαβαίναμε τίποτε.

Κατόπιν τὸν βάλουμε νὰ κοιμηθῇ σ' ἕνα καλὸ κρεββάτι καὶ οὔτε παρατηρήσαμε ὅτι ἦταν ἀγγελιοφόρος. Θὰ πῆγαίνε βέβαια καμιά διαταγή, γιὰ νὰ σφάζουν ὁσους μποροῦν περισσότερους ἰσπανοὺς ἢ νὰ κάψουν τὴν Σαραγκόσα. Τὸ πρωὶ ὅταν σηκώθηκε ἦταν πολὺ εὐχαριστήμενος καὶ ζήτησε τὸ ἄλογο του γιὰ νὰ φύγῃ. Τὸ ἄλογο ὅμως κούτσαινε, γιὰτὶ ὁ πατέρας μου τοῦ εἶχε κάνει τὴν νύχτα μιὰ πληγὴ στὸ πόδι.

— Γιατί παπού ;  
— Γιὰ νὰ μὴν κἀει τὴ διαταγὴ ποῦ κρατοῦσε ἐπάνω του ὁ Γάλλος στους ἔχθρους τῆς Ἰσπανίας.

— Ἄ ! τί κακὸ πράγμα ὁ πόλεμος...

— Λοιπὸν, ὅταν ὁ γάλλος εἶδε ὅτι δὲν εἶχε ἄλογο γιὰ νὰ φύγῃ στεναχωρέθηκε πολὺ. Ὁ πατέρας μου τότε τοῦ ἔδωσε νὰ καταλάβῃ μὲ νεύματα ὅτι ἐκεὶ κοντὰ κάπου, εἶχαν ἕνα καλὸ ἄλογο ποῦ μπορούσε νὰ καβαλλιζέφῃ καὶ νὰ φύγῃ. Καὶ τὸν παρέσυρε στὸ χέριμα τοῦ Ραμόν, ποῦ ὄπρηξε ἕνας μεγάλος λάκκος. Ὁ γάλλος κῦτσε τὸν λάκκο μὲ περιέργεια.

— Τὸν ἀνοίξαμε γιὰ νὰ θάψουμε τοὺς ἔχθρους τοῦ τόπου μας ! τοῦ εἶπε ὁ πατέρας μου καὶ μὲ μὴ μὰ σπρωξιά τὸν ἔριξε μέσα.

— Καὶ τί ἀπόγινε παπού ;  
— Ὁ Γάλλος σήκωσε τὰ χέρια ψηλά καὶ ζητοῦσε βοήθεια. Ὁ πατέρας μου ὅμως πῆρε ἕνα φτυάρι καὶ ἄρχισε νὰ ρίχνει τὸ χιονισμένο χῶμα μέσα στὸ λάκκο.

— Καὶ ὁ στρατιώτης ;  
— Τὸ χῶμα ἀνέβαινε σιγά—σιγά καὶ τοῦ μάγκωσε τὰ πόδια.

Αὐτὸς ἐξακολουθοῦσε νὰ παρακαλεῖ νὰ κλαίει. Ὁ πατέρας μου ὅμως τοῦρρηξε χῶμα στὸ κεφάλι, μαζί μὲ χιονία, μὲ πέτρες καὶ μὲ ὅτι εἶχαμε ἐκεὶ κοντὰ. Στὸ τέλος ὁ γάλλος λιγοθύμησε καὶ ἔπαυσε νὰ παρακαλεῖ.

— Ἄχ, Θεέ μου ! ψιθύρισε ἡ Τερεζίτα, τί ἤθελες νὰ κάνῃ ; Φταίει ὁ πόλεμος. Ἄν δὲν ἦταν πόλεμος δὲν θὰ τὸν βασάνιζε ἔτσι.

Ἄ Φίλιππας εἶχε κλείσει τὸ γαλλικό βιβλίο του καὶ ἄκουε μὲ προσοχὴ, ἐνῶ ἡ Τερεζίτα ἔκλαιγε.

Ἄ παπού εἶξακολουθῆσε :

— Στὸ τέλος ὁ πατέρας μου τὸν ἄφησε ἔτσι χωμένο στὸ λάκκο ὅς τὸ λαμῖο. Ἐνας ἄλλος πατριώτης πῆγε κ' ἔκοψε τὸ κεφάλι του.



Ἐνας Γάλλος ἀγγελιοφόρος...

Σὲ λίγες ἑβδομάδες ἔπαυε ὁ πόλεμος καὶ ἔφυγαν οἱ γάλλοι. Ἀπὸ τὸν γάλλο ἀπὸν κρατὸ μόνο ἕνα χωριουδάκι γιὰ ἐνθύμιο μὲ μιὰ φωτογραφία κ' ἕνα γράμμα.

— Ποῦ εἶνε, παπού ; ρώτησε ὁ Φίλιππας.  
— Ἐκεὶ, στὸ μικρὸ σπαρτὶ. Ἀλήθεια, μπορεῖς νὰ διαβάσῃς τὴν ἐπιστολὴ, Φίλιππα ; Ποτὲ μὲν ἔμαθα τί γράφει.

— Ναι, παπού, καταλαβαίνω τὰ γαλλικά.

Ἄ Φίλιππας κἀθήσε κοντὰ στη φωτιά καὶ ἄρχισε νὰ διαβάσει τὴν ἐπιστολὴ τοῦ γάλλου στρατιώτη :

Ἄγαπημένε μου πατέρα,

«Τὶ τρομερὸ πράγμα αὐτὸς ὁ πόλεμος ! Φαντάσου νὰ εἶσαι ὁποιοσδήποτε νὰ σκοτώνης ἀνθρώπους ποῦ δὲν σοῦ ἔχουν κάνει ποτὲ τοὺς τὸ παραμικρὸ κακό... Ἀπόψε μὲ φιλοξένησαν σ' ἕνα ἰσπανικὸ σπίτι. Φαίνονται καλοὶ ἀνθρώποι ... Πούξ ξέρεῖ ὅμως ; Ἄδριο ἴσως νὰ τοὺς σκοτώσουν κ' αὐτοὺς οἱ δικοὶ μας, γιὰτὶ πρόκειται νὰ καταληφθῇ τὸ χωριό του. Τὶ φταῖνε οἱ καλοὶ αὐτοὶ ἀνθρώποι ;

\* Πατέρα μου νὰ μοῦ φιλήσῃς τὴ Μαριάννα καὶ ὅταν ἔρθω μὲ τὸ καλὸ θὰ τῆς χαιρῶ τὸ μεριδί μου γιὰ νὰ παντρευθῇ μὲ τὸν Ρονάο. Πὼς πῆγαν τὰ σπαρτὰ ; Δὲν μοῦ ἔγραψες διόλου. Ἐγὼ τὸ πρωὶ φεύγω γιὰ τὸ μέτωπο μὲ σοβαρὰς διαταγὰς. Μοῦ φαίνεται πὼς θὰ χυθῇ πολὺ αἷμα. Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του !...»

Σὲ φίλῳ, τὸ παιδί σου  
Ροβέρτος Πετε.

Ὅταν ὁ Φίλιππας τελείωσε τὴν ἀνάγνωσι τῆς ἐπιστολῆς ἐζείνης ἡ Τερεζίτα εἶχε ἀποκοιμηθῇ. Ὁ παπούς, ἀκίνητος, κῦτσε τὴ φωτιά. Ἐξὼ χιονίσε βαρεῖα...

Ἄντωνίο Θουάγια

## ΠΟΛΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

### ΟΙ ΤΡΥΛΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΙΚΟΣ

ΤΟΥ L. LEMENSKI

Μιὰ φορὰ—πάνε τώρα πολλὰ χροῖνα—ἕνας χοριζὸς ποῦ γύριζε τὸ βράδυ κοιρασμένος στὸ χωριό του, ρωτήσε ἀπὸ περιέργεια μερικὸς γυῖλλοι ποῦ ἀπάντησε στὸ δρόμο του :

— Μὰ γιὰ πέστε μου ; Πὼς γίνεται ἐστὶς οἱ γυῖλλοι, ποῦ εἴσατε μαῦροι καὶ λαμπεροὶ σὰν χάντρες, νὰ μὴ βγάξτε οὔτε ἕνα τριλῆμα, νὰ μὴ τριλῆτε διόλου τὴν ἡμέρα, καὶ μόνο τὸ βράδυ μὲ τὸ φεγγάρι ν' ἀρχίζετε νὰ τραγουδάτε ;

Καὶ οἱ γυῖλλοι τοῦ ἀποκρίθηκαν, ὅλοι σύμφωνοι, μὲ μιὰ φωνή :

— Ἄ! μὴ σοῦ φαίνεται παράξενο ! Τὴν ἡμέρα μὲ τὸ φῶς καὶ μὲ τὸν ἥλιο, κἀν. νν τέτοιο βούισμα γύρω οἱ σφήκες καὶ οἱ μέλισσες, ποῦ ἂν ἔλαμαε νὰ μιλήσουμε κ' ἐμεῖς, ἡ φωνὴ μας θὰ πνιγότανε μέσα στὶς δυνατὲς ἐξείνες φωνές τους...

Κανεὶς δὲν θὰ μὰς ἀκούε ἀν τραγουδοῦσαμε τὴν ἡμέρα καὶ δὲν θὰ πρόσεξε στὸ τραγούδι μας κανεὶς...

Ἄ χοριζὸς δὲν καταλάβαινε καὶ ἐξακολουθοῦσε νὰ τοὺς κοττάξῃ μὲ τὴν ἴδια ἀπορία...

Μὰ οἱ γυῖλλοι συνέχισαν μὲ τὴν ἴδια πάντα φωνή, ὅλοι σύμφωνοι γι' αὐτὸ ποῦ ἔλεγαν :

— Μὰ τὸ βράδι, τὸ ἡσυχὸ βράδι, ὅταν βγαίνει τὸ χλομὸ καὶ ἡρεμο φεγγάρι, τὸ τραγούδι μας πρέλει ν' ἀρχίσῃ... Τότε ὅλοι μας ἀρχίζουμε νὰ τραγουδάμε μὲ τίς μικρὰς μας φωνές κ' ἔτσι μὲ τὸ θόρυβο ποῦ κάνουμε τὴ νύχτα φανερωνοῦμε στοὺς ἀνθρώπους πὼς ἡ ζωὴ δὲν πέθανε τὴ νύχτα, ὅπως πολλοὶ νομίζουν...

Ἐδῶ οἱ γυῖλλοι σταμάτησαν καὶ ἄρχισαν τὸ νυχτερινὸ τους τραγούδι, γιὰτὶ εἶχε πέσει πιά παντοῦ τὸ σκοτάδι...

Καὶ ὁ χοριζὸς ποῦ καὶ πάλι δὲν ἐνόησε τίποτα ἐκοῦνησε τὸ κεφάλι του καὶ συνέχισε τὸ δρόμο του μονομουρξίνοντας...

— Τὰ παληόντοια !... Ἐχουμε πολλὰς φορὰς κ' αὐτὰ τὴ φιλοσοφία τους !...

ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝ τὸ ὑπ' ἀριθμὸν 5 φύλλον τοῦ «Μπουκέτου» ἀντὶ δρχμῶν 10.