

ΙΝΔΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

THE ALEXANDRA GRIMANELLI

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ

Μία μικρή βορεινή πολιτεία στις Ίνδιες, ένα σπιτάκι Ευρωπαϊκού ρυθμού, ένας μικρός κήπος δλο πρασινάδα, μία μακρυνά βεράτζα...

Έδω και χρόνια κάθε νύχτα ένας άνθρωπος άγιος έκοβε βόλτες άπάνω σ' αυτή τη βεράτζα και στον κήπο κρατώντας στο ένα χέρι του ένα φανάρι και στο άλλο ένα μαστούνι με σιδερένια άκρη.

Ήταν ο Μανγάλ ο νυχτοφύλακας παλιός κλέφτης, διάσημος άλλοτε για τις ληστείες του και για την τόλμη του. Ή αντίθεσις μεταξύ του τορινού του και του παλιού επαγγέλματος δεν είχε τίποτε το άσυνητόστον για ένα κάτοικο των Ίνδιων...

Τη νύχτα αυτή ο Μανγάλ άφύλαγε με περισσότερο από κάθε άλλη φορά ζήλο γιατί οι ζόριοι του σπιτιού είχαν πάει ταξείδι. Στο σπίτι είχαν το μικρό παιδί τους με την παραμύνα του, ενώ το ύππερητικό προσωπίκο κοιμώταν στα δωμάτια του, στο βάθος του κήπου.

Μόλις άρχισε να βυθίζεται σε μία γλυκεριά νάοχη, όταν ένας έλαφρός, άλλ' ευδιάκριτος θόρυβος έφθασε στ' αυτιά του. Στο λεφτό ήταν όμοιος. Ο θόρυβος έρχοταν από τη δεξιά γωνία της βεράτζας. Γρήγορα σηγή - σιγά προς τα έξω και βρέθηκε αντιμετώπος μ' ένα νέο άντρα, που το δυνατό σώμα του έτανε ντυμένο με ζουρέλια. Τά άγρια μάτια του έλαμπαν σαν λεπίδες μες το σκοτάδι.



— Παισιόμενος γόορα, γέρο...

—Γέρο, άφησε με να περάσω.

Ο Μανγάλ κατάλυε μια βλασφημία και ειπε :

— Άνθρωπε ξεδιάντροπε, πώς τόλμησες να έρθης έδω ; Είμαι κ' εγώ από τη φυλή των κλεφτών, δεν τό ξέρεις ; Ήρθες να κλέψεις τους ανθρώπους, που τρέφουν ένα από τους αδελφούς σας ; Δεν ξέρεις τό ιερό έθιμο ή δεν ξέρεις ότι είμαι ένας από τους δικούς σας ;

— Ξέρω ότι μέσα στο σπίτι αυτό ύπάρχουν πολλά λεφτά, χρυσά κοντάλια και μαχαίρια από άσημ' έλα, άρρησε με να περάσω. Φτάνουν τά λόγια. Δεν είσαι πιά από τους δικούς μου... Είσαι έχθρός των δικών μας. Σ' δεν έχεις ντροπή επάνω σου, που ενώ ήσουν ελεύθερος στα βουνά και στα δάση, τά άπαρνήθηρες όλα αυτά για να σαπίσης σά συνλλι άπάνω σ' αυτό τό στρώμα !

Ο Μανγάλ δεν όριμπε πάνω σ' αυτόν τον αθάδη όπως θά περίμενε κανείς. Κοίταξε τά χαλαρητορικά του καθώς τά φώτιζε τό φώς της σελήνης και του φαναριού του.

— Είσαι από τη χώρα ; τον ρώτησε.

— Ναι, απάντησε εκεινός ξερά.

— Κ' οι γονείς σου ;

—Οί γονείς μου... Τους έχω χάσει από έξη χρόνων παιδί κ' από τότε δεν τους ξαναείδα. Ο πατέρας μου ήταν κλέφτης και μία νύχτα που τον κυνηγούσε ή άστυνομία με είχε κ' έμένα άπάνω από άλογο του. Μά στο δρόμο έπεσα σε μία τάφρο μεταξύ του Έταβά και του Σικομαπιά. Ο πατέρας μου δεν με είδε όταν έπεσα και εξακολούθησε τό δρόμο του. Ένας φακίρης με μάζεψε από την τάφρο μά άργότερα έφυγα κ' έγεννα κλέφτης.

— Μεταξύ του Έταβά και του Σικομαπιά ! ξαναέπε ο Μανγάλ με φωνή παρξένη κ' έξαφνα με άγωνία ειπε στον κλέφτη :

— Δείξε μου τά χέρια σου. Στον άριστερό αντίχειρα έχεις ένα σημάδι σε σχήμα σταυρού ;

— Ναι, νάτο... αλλά που τό ξέρεις, έσύ αυτό ;

— Είμαι ο πατέρας σου, είμαι ο Μανγάλ. Σε γύφωνα τόσα γρόνια. Έμένα με κυνηγούσαν οι άστυνομικοί εκεινη τη νύχτα. Ή μότρα ήταν έτοιμη να ξεπάση ζείνο τό βράδι τό θημάσα ;

— Είσαι ο πατέρας μου... ειπε ο άλλος.

Άλλά αυτή ή απίστευτη αποζάλυψη δεν φαινόταν να τούγει ζάνει καμιά έντύποσι. Θάλεγε κανείς ότι όλα ταύτα δεν είχαν καμιά σημασία γι' αυτόν.

— Αϊ, καλά ! Έτσι θάνα ειπε. Άλλά άρχετα φλιμαρίσαμε. Πασιόμενος τώρα, γέρο ! Θέλω να μπω μέσα. Μπορείς να κάνης τον πληγωμένο ή ότι δεν με πήρες χαμπάρι.

— Όχι ! απάντησε ο Μανγάλ, ύστερα από μια άγωνιώδη στιγμή σιωπής.

— Τότε θά περάσω με τό ζορι.

— Θά χτυπήσεις τον πατέρα σου ;

— Είμαι ένας κλέφτης και θά χτυπήσω τον φύλακα.

Ο πατέρας κοιτάξε στοργικά τό γιού του. Τόν αγαπούσε όχι μόνο γιατί ήταν παιδί του αλλά και γιατί είχε γίνει, σαν κ' αυτόν, κλέφτης. Ο γέρος βλέποντας τό παιδί, νοσταλγούσε όλη εκεινη την παλιά ζωή του. Αυτό τό παιδί ήταν δύο φορές άλια του, γιατί ή ίδια άγρια πνοή κυλούσε μέσα στις φλέβες του γιού του. Ήταν ο ίδιος ο έαυτός του, ο παλιός Μανγάλ, αυτός που στεζόταν τώρα άπειλητικός μπροστά του.

Άλλά ο σημερινός Μανγάλ, ο ήμερος Μανγάλ, ο φύλακας ζούρεπε να παλαίψη με τον παλιό Μανγάλ, τον άγριο Μανγάλ, τον κλέφτη. Δεν είχε καιρό για χάσιμο. Ο γιός του τον σημάδευε με τη γροθιά του στο σαγόνι.

Και τότε μια πρωτάκουστη και σκληρότατη πάλη άρχισε κάτω από τό φώς της σελήνης μέσα στη νύχτα. Οι δύο άνθρωποι, ο πατέρας κ' ο γιός, χτυπιόντουσαν άνελεήμονα διασταυρώνοντας τά ροπαλά τους. Είχε κάτι τι τό υπεράνθρωπο αυτός ο πατέρας που πάλευε έναντιόν του γιού του, με όλες του τις δυνάμεις, με όλην του την τέχνη σά λυσσασμένος σαν να είχε μπροστά του ένα άγνωστο καζούργο. Άγωνιζόταν με λύσσα και όμως ευχόταν μ' όλην του την καρδιά, να νικηθή ή να πέση εξαντλημένος, για να φύγη τό παιδί του άτιμώρητο.

Χτυπούσε με την καρδιά σφιγμένη από την άγωνία μηπως σκόνηνε τό γιού του. Τά χτυπήματά του έζαναν πιο πολύ κακό σ' αυτόν τον ίδιο παρά σε κείνον που τά λάβαινε. Μιά άνεικπιη χαρά τον πλημύρισε όταν έννοιωσε ότι επί τέλους άρχισε να χάνη τις δυνάμεις του. Είχαν πέσει κ' οι δύο άπάνω στον τοίχο του σπιτιού. Ο νέος έσταξε ιδρώτα, και ο Μανγάλ διάστα να καταφέρει τό τελειωτικό του χτύπημα. Τέλος κίνοντας μια υπεράνθρωπη προσπάθεια έστριψε στα χέρια του τη μαγκούρα του και τη σήκωσε για να χτυπήση τό γιού του με όλη του τη δύναμη. Μά συγχρόνος από τά βάρη της μυχής του ύψονόταν μια ικεσία προς τό Θεό του : « Βισνού, σώς τον !...Κάνε να μη τον βοηθ τό χτύπημά μου !...Μά ο άλλος με τό τρομερό τό χέρι, τον προλαβε και του κατάφερε μια τρομερή γροθιά στο μέτωπο. Ο εξαντλημένος φύλακας δεν άργησε να πέση κάτω.

Τότε ο νέος άμμοστάζοντας και άγιος, προσπέρασε τό κορμι του πατέρα του, έσπασε ένα τζάμι και μπηξε μέσα στο σπίτι. Γέμισε γρήγορα-γρήγορα τις τσέπες του με διάφορα χρυσαφικά, έπειτα πήδησε από τό παράθυρο και χάθηκε μέσα στην έρημιά και τη νύχτα. Η άστυνομία έφτασε ύστερα από μερικες ώρες. Ο κλέφτης ήταν πιά μακρυνά. Δυο άστυνομικοί βρήκαν στη βεράτζα τό σώμα του φύλακα με τό πρόσωπο προμένο από τά χτυπήματα, ενώ τό αίμα έτρεχε ποτάμι από τ' αυτιά και από τους ροτάφους του. Έσκυψαν και τον σημάσαν. Ο άνθρωπος που τον ρωζιζαν πεθαμένο άνοιξε τά μάτια του, είδε τά πρόσωπα των άστυνομικών, είδε τη βεράτζα και θνημήθηκε.

Τότε σηκώοντας τό κεφάλι ρώτησε με φωνή, που μόλις άκουγόταν.

— Και ο κλέφτης ;

— Έφυγε ! ειπε ένας από τους άστυνομικούς.

— Έφυγε ! ξαναέπε ο γέρος μ' ένα παράξενο χαμόγελο.

— Δεν έπρεπε να του τό πης αυτό ! ειπε ο δεύτερος άστυνομικός στον σύντροφο του. Ο φύλακας εινε χτυπημένος για καλά και θά πεθάνη. Έπρεπε να του πης ότι ο ληστής πιάσθηκε. Θά τον ευχαριστούσες. Κύττα τον πώς κάνει τά μύτρα του !

Μά εκεινο που φαινόταν στο πρόσωπό του είταν ένα χαμόγελο... Τά φλογιμένα χείλη του Μανγάλ τραυλούσαν λίγο καθώς έλεγε μέσα του μια θερμή προσευχή στον Βισνού, που έσωσε τό παιδί του.

Και σε λίγο ξεψύχησε...

Alexandra Grimanelli