

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

# “Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΥΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

‘Οδηγούμενοι από τον κύριό τους ξεχύθηκαν σ’ όλα τα διαμερίσματα της εκκλησίας, ψάχνοντας στους άβυσσους, στα εξομολογητήρια, τους βωμούς, παντού. Μά του γάχου! ‘Ο δόν Διέγος Διάξ είχε γίνει άφαντος, σαν να είχε πετάξει στους αιθέρες.

### IV “Οπου ξαναφαινόταν ο Στραβοχέρης

‘Όσο ο ‘Ισπανός δεν είχε πετάξει. Άπεναντίας...

‘Ενώ ο κόμης της Θούνης, τυφλωμένος από τη σκόνη, στηρηγόυριζε, ο δόν Διάξ έφερε γύρω το βουκό και συσπειρώθηκε μεταξύ της ‘Αγίας Τραπέζης και του τοίχου. Σ’ ένα κοίλωμα αυτού του τοίχου, βαθειά, είχαν κολλημένο ένα χάλκινο κουμπι το οποίο ο δόν Διάξ έπιεσε. ‘Αμέσως μιά πλάκα παραμέρισε και μιά σκοτεινή τρύπα φάνηκε μέσα στην όποια ο ‘Ισπανός χώθηκε σούρνοντας. ‘Όταν ο ‘Ισπανός πέρασε ολοκληρώσε, η πλάκα ξαναπήγε στη θέση της.

‘Ο δόν Διάξ είχε πει. ‘Ανάπνευσε, άκουγε γελώντας τις επιφωνήσεις των οπλιτών οι οποίοι έφραξαν να τον βρουν μέσα στην εκκλησία και έπειτα άρχισε να κατεβαίνει την ύπνομο. ‘Εκει που τελείωνε η ύπνομος κι άρχιζαν διάφορες ύπογειες στοές, ένας δαυλός άναμμένος ήταν κλημμένος στο χώμα. ‘Ο δόν Διάξ τον έπηρε κι άρχισε να βαδίζει.

Κανείς στην Τουραίνη δεν εΐξερε την ύπαρξη των ύπογειων αυτών στοών, εκτός από το δόν Διάξ και δύο μέλη του συμβουλίου της ‘Ιερής ‘Εξέτασεως.

‘Ο δόν Διάξ καθώς περπατούσε, κοίταζε το δαχτυλάδι που είχε δώσει στον Πλουστέ και το όποιον είχε πάρει από ολίγου άπ’ τον κόμητα.

Μιά βαθειά ουνίδα, ίσκιωνε το πρόσωπο του.

— ‘Η ύπόσχεση είχε χάος! Προέπει να την εκτελέσω. ‘Αλλά αν η έπιστροφή της Μαγαληνής πρόκειται να μ’ έμποδίση στην πραγματοποίηση των σχεδίων μου! Μά κι’ ο πατέρας της μου στάθηκε κάποτε έμποδίο, αλλά το υπερπήδησα...

Χτύπησε το πόδι του με πείσμα κι’ έτάχυνε το βήμα του.

Θάγε περπατήσει ως ένα τέταρτο της ώρας, όταν έξαφνα στάθηκε, έχωσε το χέρι του σ’ ένα άνοιγμα του τοίχου κι’ έβγαλε από μέσα μιά σκάλα. Την έστηριξε στον τοίχο κι’ άρχισε ν’ ανεβαίνει. ‘Όταν έφτασε στο ύψος των ύπογειων έσπασε με το χέρι του μιά κατακαχή, η όποια δεν φαινόταν διώλο από κάτω.

‘Η κατακαχή αυτή έβγαζε σ’ ένα στενό τετραγώνιο χώρο, ο όποιος δεν ήταν άλλο από το κοίλωμα του βάθρου του αγάλματος της ‘Αρτέμιδος το όποιο βρισκόταν μέσα στους κήπους του παλατιού του κόμητος της Θούνης. ‘Εκει ο δόν Διάξ πίεςε ένα κουμπι κι’ άμέσως μιά πλάκα του βάθρου υπεχώρησε. ‘Από το άνοιγμα αυτό ο δόν Διάξ έβγαλε το κεφάλι του έξω.

Τίποτε δεν έσάλευε μέσα στον κήπο. Μακριά, μέσα στα πρώτα φύτα της χαρσανής, φαινόταν το παλάτι του κόμητος βυθισμένο στον ύπνο του.

— Καλά! ψιθύρισε ο ‘Ισπανός. ‘Εχει κάτω κανείς δεν έξυπνησε. ‘Ο κόμης και οι άνθρωποι του θα χάσουν πολλή ώρα ακόμα ψάχνοντας για να με βρουν. Προσφάνω ακόμη να έπισκεφθώ τα έργα μου.

Ξανάβαλε το κεφάλι του μέσα κι’ έπίεσε το έλατήριο. ‘Η μαριμάνη πλάκα ξαναπήγε στη θέση της άδόρφα.

‘Ο δόν Διάξ κατέβηκε στο βάθος του ύπογειου, έβαλε τη σκάλα στο μέρος από το όποιο την είχε πάρει, ξαναπήγε το δαυλό του κι’ έξακολούθησε το δρόμο του. Μονάχα που τράβηξε προς άλλη διεύθυνση.

‘Αντι να βαδίζει και’ εΐδεταν έμπρός του, όπως έκανε ως τώρα, πήρε μιά πлагινή στοά που τραβούσε προς τη διεύθυνση του μεγάρου της Θούνης. ‘Η στοά μπήκε δύο η τριών χιλιάδων ποδιών κι’ ένας τοίχος την έκοβε άποτομα.

Στη μέση του τοίχου αυτού άνοιγε μιά τρύπα, η όποια, όπως φαινόταν, από τα χρώματα που είχαν σωριασμένα κάτω, είχε γίνει τώρα τελευταία. ‘Ο δόν Διάξ συμμαζεΐτηκε και σκυφτός πέρασε άπ’ την τρύπα. ‘Ακουσε τότε χτύπους ύπόκωφους που άνηχούσαν κατά ίσα διαστήματα.

— Διάβολε! γούλλισε, το ζώνον αυτό έξασε ότι έμμερώνει. Και έσπευσε να φτάση στην άλλη άκρη του περάσματος. ‘Εχει ένα φανάρι που κρεμόταν στον τοίχο, έριχνε κοκκινωπό φως γύρω του. ‘Ενας άντρας καθισμένος σ’ ένα θρανίο χτυπούσε με μιά άξίνα τον τοίχο άπέναντι του, βγάζοντας σε κάθε του χτύπο έν άγκανάρι η ένα κομμάτι ξύλο.

— Φτάνει! φώναξε ο ‘Ισπανός.

‘Ο άνθρωπος στράφηκε σκουπίζοντας με το άριστερό του χέρι τον ιδρώτα ο όποιος πλημύριζε το κάπνισχο και βλακώδες του πρόσωπο. ‘Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Στέφανος ο Στραβοχέρης.

Πώς είχε κατορθώσει να σωθή αυτός ο άθλιος που όλος όκοσμος στην Τουραίνη τον περνούσε από δύο μηνών για πεθαμμένο; Είπε ανάγκη να το πούμε αυτό, πριν προχωρήσουμε στην ιστορία μας.

Μιά νύχτα ο δόν Διάξ, γυρνώντας από μιά συνέντευξη με τον Κοττερέλ και είχε πάρει πάλι τους ύπογειους δρόμους των κατακομβών. ‘Αξαφνα, άκουσε κάτι να λέφτει μ’ έναν ύπόκωφο κρότο κοντά του. ‘Ο ‘Ισπανός στάθηκε και φοβισμένος για μιά στιγμή, τράβηξε το σπαθι του. Μά άμέσως ανάδρασε.

Είταν εκείνη τη στιγμή σ’ έναν κύκλο όπου έτελειώνταν δεκα στοές κι’ ο όποιος βρισκόταν κάτω από τη μεγάλη Πλατεία της πόλεως. ‘Αμέσως ο δόν Διάξ κατάλαβε από που προήρχετο αυτός ο ήχος. Κάποιο ζώο η κανείς άνθρωπος είχε πέσει μέσα στο πηγάδι του ‘Αγιου Κεντίου.

Τότε ο δόν Διάξ προχώρησε προς τον άντικρινό του τοίχο κι’ εκεί ετραβήξε ένα σφύρι.

Μιά μικρή σιδερένια πόρτα άνοιξε. ‘Ο ‘Ισπανός έβαλε το φανάρι του μες’ άπ’ το άνοιγμα κι’ άμέσως είδε έναν άνθρωπο να άγωνίζεται και να ξενυχιάζεται προσπαθώντας να κρατηθή από τους τοίχους του πηγαδιού για να μη βουλιάξει μέσα στο νερό, το όποιο βρισκόταν δυό πόδια περί χαμηλά από την πόρτα.

‘Ο δόν Διάξ άναγνώρισε άμέσως στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού τον Στραβοχέρη, εκείνο που την ημέρα της άφίξεώς του στην Τουραίνη του είχε περάσει το σχοινι στο λαίμο.

Μόλις τον είδε ο ‘Ισπανός άρχισε να χαμογελά και να σκύβη το κεφάλι του για να δη καλύτερα.

‘Ο Στραβοχέρης είχε χάσει πιά τις δυνάμεις του, τα δαχτυλά του άφρασαν τον τοίχο από τον όποιο ήταν γαντζωμένος και ο δυστυχής βουλιάζε μέσα στο νερό.

— Καλό κατευόδιο! του φώναξε ο δόν Διάξ.

Κι’ έκανε να κλείση την πόρτα, μά άμέσως μιά ιδέα τον έκανε ν’ αλλάξη γνώμη. Για να εκτελέση κάποιο σχέδιο που μελετούσε ο ‘Ισπανός, χρειαζόταν κάποιον άνθρωπο στον όποιο να κινή ο,τι θέλει. ‘Αν έσωζε το Στραβοχέρη από το βέρβαιο θάνατο, θα είχε τον άνθρωπο αυτό.

‘Ο δόν Διάξ έσπυγε λοιπόν προς το πηγάδι και τη στιγμή που ο Στραβοχέρης θα βουλιάζε για τελευταία φορά τον ετραβήξε από τα μαλλιά και τον έβγαλε έξω.

Σε μιά ώρα ο Στραβοχέρης άνοιξε τα μάτια του κι’ αντίκρυξε γύρω του ένα άδιαπεραστο σκότος. Βρισκόταν ξεπλωμένος σε μιά παρειά άχυροστορμην και σκεπασμένος με βαρετά παπλώματα. Χίλιες δυό σκέψεις γεννήθηκαν άμέσως στο μυαλό του.

Ποιός τον είχε τραβήξει από το πηγάδι; Ποιό βρισκόταν; Σηκώθηκε και ψηλαφώντας άρχισε να ψάχνη γύρω του. Μά προς όλας τις διευθύνσεις έβλεπε ότι ο τοίχος του έφραζε κάθε έξοδο.

‘Ο Στραβοχέρης έτρόμαξε τότε ελασθητικά. Φαντάστηκε πως το κακούρημά του είχε ανακαλυφθί και ότι τον είχαν φυλακίσει, για να τον οδηγήσουν αβριο στην κρεμάλα.

‘Εκείνη τη στιγμή άκουσε βήματα άπ’ έξω και τον κρότο ενός κλειδιού που μπαίνει στη κλειδαρότρυπα. ‘Αμέσως η πόρτα άνοιξε κι’ ο δόν Διάξ παρουσιάστηκε οίχοντάς το φως του φαναριού του άπάνω στα πελινά χαρακτηριστικά του Στραβοχέρη. Μόλις τον αντίκρυσε ο Στραβοχέρης έκανε περίτρωμος πίσω ως που ακούμπησε στον τοίχο. ‘Όταν έφτασε εκεί έριξε ένα βλέμμα γύρω στο δωμάτιο που βρισκόταν, το όποιο φουζότανε τώρα από το φανάρι του Διάξ.

‘Αμέσως κατάλαβε ότι βρισκόταν σε μιά άδουσα βασανιστηρίων. ‘Απάνω στους τοίχους είχαν κρεμασμένα διάφορα σιδερένια έργαλεία, άλυσσιδες, κύφονες, έλάσματα οδός, πριόνια, σφύρες και άλλα. Κάτω στο πάτωμα βρισκόντουσαν μαγκάλια για την άνάλυση του μολυβιού και ένα σωρό λουριά και σοκιά.

‘Ο Στραβοχέρης δε θέλησε να δη περισσότερα. ‘Επεσε άμέσως στα πόδια του δόν Διάξ και βέβαιος ότι έμελλαν να τον βασανίσουν, αν δεν όμολογούσε την όληαγη της Μαγαληνής άρχισε κλαίγοντας να τα όμολογη όλα, χωρίς ο δόν Διάξ να του κάνει χαμιά ερωτήσεων! ‘Ο ‘Ισπανός στην όληαγη δεν έδωσε χαμιά προσηχη σ’ αυτή την ιστορία, είταν μάάλιστα διατεθειμένος να τον σταματήση όταν χτύπησε στ’ αυτιά του τόνουα του Πλουστέ.

‘Ο δόν Διέγος έγινε τότε προσεγγικός.

Λένε ότι και τα πιό αμβροσά θηρία έχουν μέσα τους το εΐσθημα της ευγνωμοσύνης. ‘Ο Πλουστέ του είχε σώσει κάποτε τη ζωή, με κίνδυνο της δικής του.

(Άκολουθεί)



Στο άνοιγμα μέσα είναι μιά σκάλα.