

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

"Η, — άκόμα χειρότερο, — άν έβλεπε στην άγκαλιά του με κλάμματα ; άν τούλεγε πώς αυτό ήταν άνωτερο άπ' τή θέλησή της, — όπως κιόλα θάταν, — πώς δέν μπορούσες να ζήση χωρίς αυτόν, κι άν τού έπρότεινε να φύγουν οι δυό τους άφίονοντας μάμαρο τόν Νίκο, όπως είχαν φύγει τότε κι' έκεινοι άφίονοντας μάμαρο τήν 'Ελένη ; ...

"Όχι, όχι... κάτι άλλο, λιγότερο επικίνδυνο άπό μιά τέτοια σκηνή.

"Αλλά τί ;

"Ο Τάκης δέν έβρισκε τίποτα.

Προσπαθούσε μόνο νάποφύγη τή νύφη του όσο μπορούσε. Έξακολούθησε να γιορτάζη τάχα με τούς φίλους του έξω. Δέν έτρωγε στο σπίτι ούτε μεσημέρι ούτε βράδυ. "Όλο στή; Κάκιας βρισκόταν, στο άπάνω. Και τίς ώρες που ήταν ύποχρωμένος να ελθε σπίτι του, — δέν ήθελε πάλι να καταλάβουν τίποτε, να ύποπτευθούν, — καθόταν κλεισμένος στην κάμαρα του ή έβγαίνε στη σάλα μόνο σάν ήταν εκεί κι' άλλοι πολλοί. Τή Δώρα φοβόταν και να τή κοιτάξη. Ποιος ξέρει τι μομφή, τι ίκασία ή τι ελφονία θα διάβαζε μέσα στα φοβερά έκεινα μάτια τα φαιοπράσινα, που άλλαζαν χίλιες εκφράσεις στο λεπτό !.. Τή νύχτα γύριζε άργά, πολύ άργά, όταν εΐταν πιά βέβαιος πώς θα κοιμόταν όλοι. Τότε μόνο αισθανόταν κάποια ήσυχία, κάποια άσφάλεια και στο σπίτι του. Και κλειδωνόταν στην κάμαρά του, κι' έσπευτε στο κρεβάτι του, για ν' άρχυλνήρη συνήθως με σκέψεις ως τα ξημερώματα.

"Άφινε έτσι τα πράγματα να τρέχουν. Και σιγά-σιγά άρχισε να ήσυχάζη και να έλπίζη πώς ή παραφορά τής Δώρας ήταν κάτι στιγμιαίο, παροδικό, και πώς έφτασε τό έλαφρό έκεινο σπερξισμό του για να τήν κάμη να συνέλθη...

"Αλλά θάβλεπε σε λίγο πόσο ήταν γελασμένος.

Τό πρωί έκεινο είχε κάποια εργασία, που δέν επιδεχόταν άναβολή. Και για πρώτη φορά μετά τήν εκδήλωση τής Δώρας που δέν άναστατώσε, άποφάσισε να μείνη στο σπίτι και να εργασθή.

Στην κάμαρά του, — μιά άρκετό μεγάλη κάμαρα, — είχε και τό κρεβάτι του, και τό γραφείο του, και τήν έπιστημονική του βιβλιοθηκούλα. Ένα παραβάν έχωριζε τόν κοιτώνα, να πούμι, άπό τό μικρο σπουδαστήριο όπου δεχόταν καμιά φορά και τούς πεύ στενούς του φίλους. Έκει μέσα λοιπόν είχε κλεισθεί και, άφου πήρε μονάχος του τό πρωινό του πρόγευμα, άνοιξε τό χαρτιά του κι' έτοιμαστηκε ν' άρχιση τήν εργασία του.

"Ήταν άργά, περασμένες δέκα. Οί άλλοι στο σπίτι σηκόνωνταν πολύ πεύ νωρίς. Πρώ πολλού ο Νίκος είχε φύγει για τήν Τράπεζα κι' ή Δώρα, — κατά τύχη τάκους ο Τάκης άπ' τή μητέρα του, — νεννόταν για να παη στα έμπορικά.

"Ωραία ! συλλογίσθησε. Θά γυρίση μετά τό μεσημέρι. "Ο Νίκος θά-ναι έδω. Τρώω μιά στιγμή μαζί τους κι' εξακολουθώ. "Ως τίς τρεις που θα φύγη πάλι ο Νίκος, θάχω τελειώσει. Και τότε βγαίνω μαζί του."

"Εργαζόταν ήσυχος. Είχε περάσει ως μιά ώρα. Κι' άξαφνα κάποιος τού χτύπησε.

— Έμπρός ! έκαμε άνύποπτος.

"Η πόρτα άνοιξε κι' είδε μπροστά του τή Δώρα με μιά ρόμπα τού σπιτιού !

— "Αί έκαμε, δέν πήγες στα έμπορικά ; !

"Ο τόνος του θάδαιχνεπολό τρόμο, γιατί ή Δώρα γέλασε και ελπε : — Μπά, σε καλό σου !.. Δέν πήγα στα έμπορικά, έ, κι' ύστερα ; Παρακάλεσα τή μαμμά να πάη γιατί... βαριόμουν.

— "Α, πήγες ή μαμμά ; έκαμε ο Τάκης με τόν ίδιο σχεδόν τόνο.

— Ναι, γαί, τού άποκριθηκε ; πήγες ή μαμμά. Με άλλους λόγους, είμαι στο σπίτι μονάχη. Κι' άν επιτρέψης, ήθα να καθήσω λίγο μαζί σου, γιατί δέν έχω συντροφιά και

στενοχωριέμαι.

— Κοιμένη Δώρα... ευχαριστος... άλλα... δέν πώς καλύτερα άπάνω, στην Κάκια... Έγώ... με συγχωρείς... άλλα σήμερα έχω μιά βιαστική εργασία... και...

Τόν έκοψαν τά γέλια τής Δώρας.

— 'Αλήθεια, Τάκη, τού είπε γελώντας άκόμα, με φοβάσαι ! με άποφύγεις !... Έλα, και δέν έχεις καμιά βιαστική εργασία. Τί, έξετάσεις πάλι θά δώσης ;... Κι' ή Κάκια λείπει... πήγες κι' αυτή με τή μαμά στα έμπορικά... Έλα, μην είσαι κακός και... άνόητος ! Τί φοβάσαι ; Άφισέ με να καθήσω λιγάκι έδω. Και πές μου τίποτα να περάση ή ώρα. "Αχ, νάξερεις πώς στενοχωριέμαι !

Μιλώντας, είχε άφήσει λίγο-λίγο τά γέλια, είχε σοβαρευθή, !.. όταν εκάθησε σε μιά πολυθρονίτσα, δίπλα σ' έκεινη που καθόταν ο Τάκης, τό προσωπό της είχε μ' άληθινή έκφραση στενοχωρίας, θλίψης, πόνου...

— "Αχ, νάξερεις πόσο ύποφέρω ! εξακολούθησε, ελνε άπελπισία.. Νάξερα Τάκη, πώς θάμουν τόσο δυτυχησμένη, δέν θα παντρευόμουν ποτέ... Μά τώρα ελνε άργά... "Ε, ίσως ελνε και τό κοίμα τής 'Ελένης. Πρέπει να τό πληρώσω. "Οτι κάνει κανείς στη ζωή του, δέν τό πληρώνει ; Αυτό ελνε νόμος...

Σώπασε. "Ο Τάκης, σκυφτός στα χαρτιά του, δέν τής έλεγε λέξη. Φοβόταν...

— Γιατί δέ μου μιλάς ; τού ξανάπε σε λίγο. Πές μου, καυμένη, τίποτα να με παρηγοήσης... Κι' εργασία, αλήθεια, άν έχης, κάμη τη θυσία να τήν άφήσης. Αυτή τή στιγμή έχω άνάγκη... Υποφέρω... Παρηγορήσε με !..

— Νόστιμο κι' αυτό ! έκαμε ο Τάκης. Πώς θέλεις να πέ παρηγορησω, άφου δέν ξέρω τι έχης ; Και γιατί δέν τό λές τού άντρός σου ; Αυτός θα σε παρηγορούσε καλύτερα.

— Κι' άν ή αίτία ελνε αυτός ; άποκριθηκε ζωηρά ή Δώρα.

— "Ο Νίκος ; ! άπόρησε ο Τάκης τάχεις με τό Νίκο ; με τό Νίκο που σε λατρεύει ;

— Ναι, άλλα και με ητλεύει !.. "Η ζήλεια του, Τάκη μου, ελνε πιά άνεύπορη !.. "Αν δέν ντρεπόμουν τόν κόσμο, θα τόν άφίνα.

Γιατί σε βεβαίω, δέν συχαίνουμαι τίποτα περισσότερο στον κόσμο άπό τό ζηλιάρη !.. Άλλά να σου πώ και κάτι άλλο ;... μην τρομάζης, Τάκη ! μόνο λυπήσου με : δέν τον αγαπά πιά !

— Τό Νίκο ; !..

— Ναι, γαί, τό Νίκο !.. Σε σένα μόνο τό έμπιστεύομαι...

— Μά γιατί ; γιατί !.. Τί σου έκαμε αυτός ο άνθρώπος ; Τί κακό είδες στα χέρια του, στο σπίτι του. Τί σ' άπαγοίτησε άπό τόν καιρό που τόν πήρες, που τόν εκλεψες μάλιστα, ξεροελλαμένη μαζί του σε τέτοιο βαθμό ;...

— Μά σου είπα : ελνε ζηλιάρης, ελνε καχύποπτος, με ύποπτεύεται, με φυλάει, έχει τήν ιδέα, — φαντάσου ! — πώς ελχ' άγαπητικούς άπό έφτά χρονών κοριτσάκια και νομίζει πώς και τώρα... Ουφ ! έπί τέλους δέν ξέρω ! Ξέρει ποτε κανείς γιατί παύει ν' αγαπά έναν άνθρωπο ; ξέρει γιατί άρχίζει ν' αγαπή έναν άλλον ; Αυτά, Τάκη μου, ελνε άθέλητα, άνάιτια, άνεξήγητα. Τί τα θές λοιπόν και τα γυρεύεις ; Δέν αγαπά τόν άντρα μου, τελείωσε ! Και πώς θέλεις να μην είμαι ή πεύ δυτυχησμένη γυναίκα τού κόσμου, άφου ζω κατ' άνάγκη, και θα ζήσω για πάντα, μ' έναν άνθρωπο που δέν τόν αγαπά ; Πές μου ! έσύ τώρα πές μου !.. Μου φαίνεται πώς ξέρεις άρκετά να με παρηγορήσης. "Αν ύπάρχει παρηγορία σε τέτοια δυτυχία !

"Ε, Τάκη ;... Πές μου !

"Εγινε πάλι σιγή. "Ο Τάκης, χωρίς να τήν κοιτάζη συλλογίζόταν. Και σε λίγο τής ελπε :

— Αυτό, τώρα, πρέπει να τό μάθη ο άντρας σου.

— Ποιό ; πώς δέν τόν αγαπά πιά ;

(Άκολουθεί)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΟΥ ΠΕΘΑΜΕΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Στην άμμουδιά κάτου άπ' τήν τάπια τού κάστρου τού θάλασσιου, ή βάρκα πλενοφόρησε σάπια τού πεθαμένου ναυτικού.

"Άχριστη συντροφία του.

Δέν είχε κι' άλλον άπ' αυτή στο μαζόν κόσμο έδω κάτου Μάνα, γυναίκα κι' άδερφή . .

Κι' ο χάρος όταν ήρθε άνόμα, σ' αυτή τόν βοήε μια βραδιά, και τώρα λυώνει αυτός στο χώμα και λυώνει αυτή στην άμμουδιά.

"Αχ ! Μά γιατί να τούς χωρίσουν τήν ώρα έκεινη τή γραφή ! Τή βάρκα του έπρεπε να σκίσουν, να κάμουν κάσα του άπ' αυτή !

Κι' άς μπηξουν κανε τώρ άκόμα, άπό τά σάπια της κλειστά σταυρό στού τάφου του τό χώμα και κάγκελα σειρά σειρά . . .

Γ. Αθάνας.