

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΖ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Και τώρα σέ ρωτώ ; Τι θα γίνει άμα τό κάνετε αυτό ; Σās ρωτώ τι θά γίνει άν τά περιεργα δάχτυλά της συναντήσουν κανένα κομμάτι χάλκινο πού εινε μέ τέχνη κρυμμένο κατ' άπ' τόν αυχένα του φορήτρου σας ;

Ένας βρυχηθμός βγήκε από τό λαϊμό του Βρινδινοῦ, ό όποιος σιγά-σιγά εινε πλησιάζει τό δόν Διέγο. Μά αυτός εξακολούθησε : — “Ω! τότε, τότε ποιά έκπληξη για τή Μαγδαληνή! Τι θέαμα θά θαμπώσει τά μάτια της! Μόλις θ' άγγίζει τό χάλκινο αυτό κομμάτι ό έσωτερικό μέρος του τάρου θ' άνασηκωθεί και θά βγάλει μπροστά της ένα πελώριο κίβωτό, γεμάτο ως άπάνω μέ χρυσά νομίσματα, διαμάντια, μαργαριτάρια, χρυσά βάρα και λειψανοθήκες; Ξέρεις για ποιές λειψανοθήκες σου μιλάω ; Έκείνες πού έκλεψες κατά τή διαπραγή του ναού της Παναγίας. Όλοι αυτοί οι θησαυροί, εινε οι οικονομίες σου, καταχθόνιους άνθρωπε, και καθώς τό ελεγες ένα βράδι στην έντιμον μητέρα σου μ' αυτούς θά μπορούσαν νά πλουτίσουν τρείς αυτοκράτορες !

“Ο Βρινδινός ένοιωθε τό μυαλό του νά κλονίζεται. Ρωτιόταν μοναχός του τι θαύμα έγινε, ποιά πρωτοφανής μαγεία και μπορούσε ό άνθρωπος αυτός νά μάθει όχι μονάχα τό παρελθόν του και τά μεγαλύτερα μυστικά του, άλλα και αυτά άκόμη τά λόγια πού ειχε πει στ' αὐτή τής; μητέρας του.

— Νά τι εινε ή Μαγδαληνή, εξακολούθησε ό δόν Διέγος, και θέλω νά μάθω, σου ξαναλέω, άν τό θέαμα αυτό της έστοίχισε τή ζωή της.

“Ο Βρινδινός ειναν όλος άγωνία, ή άναπνοή του ειχε κοπεί. Μέσ' από τις ρώπες της μούρης κάσκας του δόν Διάξ έβλεπε κρυφωμένα άπάνω του δυό μάτια κίτρινα και ψυχρά σαν του φαιδιού.

— Δέν άπαντās τίποτε ; ρώτησε ειρωνικά ό Διέγος Διάξ.

— Νά! άπάντησε ό τυχοδιώκτης. Αὐτή εινε ή άπάντησή μου!

Και σηκώνοντας τό χερι του στο όποιο κρατούσε τό μαχαίρι, χτύπησε τόν δόν Διάξ στο στήθος.

Τό χτύπημα ειναν τόσο δυνατό ώστε τό μαχαίρι έσπασε και ό Βρινδινός νόμισε πως ειχε διαπεράσει τό στήθος του έχθρου του.

“Αλλά ό Έξάδελφος του Διαβόλου άνέπαφος, άρχισε νά γελάη έβαλε τά χέρια του άπάνω στους ώμους του Βρινδινοῦ και χωρίς πολλή προσπάθεια τόν έγονάτισε στο πατομα και δέν ειπε παρά αὐτή τή λέξη μόνο :

— Κτίνος !

— “Ω ! φώναξε ό Βρινδινός νοιώθοντας τόν έαυτό του χαμένο, ώστε εινε στ' αλήθεια ό Διάβολος !

— “Αλλοίμονο, όχι ! άπάντησε ό άλλος, άλλα έχω τή συνήθεια νά φοράω από μέσα θώρακα από άτσάλι. Βλέπεις λοιπόν, άγαπητέ μου Βρινδινέ, ότι δέν σου φέρομαι σαν άγύρτης. Άντι νά σε κάνω νά φανταστής ότι ειμαι στ' αλήθεια ό Διάβολος, έγώ, άπεναντίας, σου φανερώνω όλα μου τά μικρά μυστικά !

— Χάθηκα! ψιθύρισαν ό τυχοδιώκτης.

— Και τό άξίζεις ! Γιατί βλέπεις όλοφάνερα ότι θά μπορούσα νά σε στείλω στην κρεμάλα, όχι μια άλλα δέκα φορές κι' όμως δέν τό έκανα, βλέπεις ότι ξερω πού βρίσκονται οι θησαυροί σου κι' όμως δέν τους άγγίξα... και σύ, και σύ, άθλιε, άντι νά μ' ευχαριστείς προσπαθείς προδοτικά νά χάσεις τό μαχαίρι σου μέσ' στα πλευρά μου... Στ' αλήθεια αυτό όχι μόνο μεγάλη άχαριστία εινε, άλλα και μεγάλη κοιταμάρα... “Η μήπως νομίζεις ότι τό μυστικό σου μονάχα έγώ τό ξερω κι' ότι, άν πεθάνω πρώτα, δέν θά τό ξέρεις κανείς πού ;

— “Ω ! φώναξε ό Βρινδινός, άν τό είξερε κανείς άλλος έκτός από σε, από καιρό θά μου ειχε άρπάξει τά αγαθά μου.

— Τους καρπούς των έγκλημάτων σου.

— Έστο ! παραδέχτηκε ό Βρινδινός. Και σείς, καταλαβαίνω, γιατί δέν τους πήρατε άς τώρα. Γιατί, πριν τό κάνετε αυτό, σκεπύεστε νά μέ χρησιμοποιήσετε για μια δουλειά πού δέν την ξερω.

— Αυτό εινε αλήθεια, ειπε ό δόν Διάξ.

Και σπαράχνοντας μέ τό πόδι τά δυό κομμάτια του μαχαριού του Βρινδινοῦ, επρόσθεσε :

— “Ας δοῦμε τώρα μ' αυτό τό μαχαίρι έσφαξεις τάχα τή Μαγδαληνή;

— “Η Μαγδαληνή ξη, άπάντησε ό Βρινδινός.

— Καλά νά, αυτό έπρεπε νά μου πής προ ένός τετάρτου της ώρας. Έτσι λοιπόν, ξη, τό έπιβραβιώνεις ;

— Τό έλπίζω τουλάχιστο...
— Διάβολε ! δέν είσαι λοιπόν βέβαιος ... “Ε τότε παρακάλεσε τό Θεό νά μή βγής γελασμένος στην έλιπίδα σου, γιατί άλλωθς...

— ‘Αλλοιως ;... έκανε μέ άγωνία ό Βρινδινός.
— ‘Αλλοιως θά πεθάνεις φτωχός Ματθαίε !... ψιθύρισε ό δόν Διέγος, μιμούμενος τή φωνή της Φρέας όταν έκείνη έλαγε στο γιό της τή θλίβεσή αὐτή προφητεια. Πήγαινε τώρα στη δουλειά σου, δέ σε κρατάω πιά...
‘Αλλά ό Βρινδινός δέν εσάλεψε από τή θέση του. ‘Η άπροσδόκητη αὐτή έπείκεια, ή γλυκειά ειρωνία των λόγων του ‘Ισπανοῦ τόν ειχαν τρομάξει. “Υστερ' από κάποιο διαταγή ρώτησε :
— Και τι πρέπει νά την κάνω τή Μαγδαληνή ;
— Συμβουλές μου γραυείες τώρα ;
— “Οχι, περιμένα διαταγές σας εςχοχώτατε !
— Τότε λοιπόν, εξακολούθησε νά την κρατάς άκόμη φυλακισμένη. Πρόσεξε νά μη σου δραπτευόσαι. Και προπάντων φρόντισε ώστε αὐτή νά ζήση όσο πιο πολλή καιρό εινε δυνατό. Νά διτ μορτώ νά σε συμβουλευσω κι' ότι εινε τό ποιδ ωφέλιμο για σενα...
— Δέ σας καταλαβαίνω, εςχοχώτατε.
— Και όμως δέ χρειάζεται σοφία για νά μέ καταλάβεις. “Ακου λοιπόν : τήν ήμέρα πού ή Μαγδαληνή, ζωντανή ή πεθαμένη, θά βγη από τό σπίτι σου, τήν ήμέρα αὐτή πρέπει και σύ νά στεταλης τόν τελευταίο άποχαιρητισμό, τόν αλιτίο, στις οικονομίες σου. Μέ καταλαβαίνεις τώρα ;

“Ο Βρινδινός φώναξε τότε μέ φρίκη και άγωνία :
— Τότε σφήστε με νά φύγω άμέσως ! Χίλιοι κερανοί ! Αὐτή τή στιγμή ή Μαγδαληνή διατρέχει κίνδυνο θανάτου κι' όσα λεπτά τής ώρας περνούν τόσες έλιπίδες σωτηρίας μου φεύγουν.

— Και ποιός σε κραταίει, άκριβέ μου Βρινδινέ ; άπάντησε ό δόν Διάξ.

Μου φαίνεται πως δέ σ' έμποδίζει ή βροχή νά φύγεις, γιατί αὐτή έχει ώρα πού έπαψα.

“Ο Βρινδινός δρησε άμέσως, κατέβηκε τή σκάλη και χωρίς κανείς νά τόν έμποδίση αὐτή τή φορά, βγήκε στο δρόμο, κι' άρχισε νά τρέχη μ' όλη του τή δύναμη, ψιθυρίζοντας λαχναρισμένος :

— “Ας φτάσω τουλάχιστο γρήγορα !

XXI

‘Η άντεκδίκησης του Βρινδινοῦ

‘Εδω εινε άνάγκη νά εξηγήσουμε πως έγινε ή άρπαγή της Μαγδαληνης και γι' αυτό θά ξεναγηρίσουμε στη στιγμή πού ό Βρινδινός φημαμένος, μέ τά χέρια και τά πόδια δεμένα, πετάχτηκε από τή Μαγδαληνή και τόν σοματοφύλακα της στη φυλακή του Βερναδίνου.

‘Η Μαγδαληνή, του ειχε ύποσχεθεί, εινε αλήθεια, ότι μόλις έφευγε ό ύποκόμης Φλορεστάν ντε Μορλά θα τόν ελευθερώσανε' μά ό Βρινδινός πολύ λίγο πίστευε στην ύπόσχεση αὐτή και γι' αυτό μια μεγάλη μαγία τόν έπιασε, μόλις βρέθηκε μόνος στη φυλακή του. Τό αλμα ειχε άνεβεί ύλόκληρο στο κεφάλι του, τόσο πού κατάλαβε ότι έπρεπε όπωσδήποτε νά σηκωθή όρθιος για νά μήν του έρθε συμφοράς.

Γι' αυτό προσπάθησε ν' ανακαθήση, μά του κάκου ! “Επειτα άρχισε νά σέρνεται και κατόρθωσε νά φτάση ως τόν τοίχο όπου άκούμπησε τήν πλάτη του και χρησιμοποιώντας τις ώμοπλάτες του για στήριγμα κατόρθωσε νά σηκωθή και νά'σταθή όρθος στο πόδια του. Μά καθώς σηκώνονταν, τά χέρια του πού ειταν δεμένα από πίσω γάντζωσαν σ' ένα σιδερένιο άντικειμένο. Έταν ένα καρφί πού ειταν μπηγμένο στον τοίχο. ‘Αμέσως μια έμπνευση ήρθε στο Βρινδινό. Σκέφθηκε ότι τρίβοντας τά δεμά του σ' αυτό τό καρφί θά μπορούσε νά τό κόψη κι' άρχισε άμέσως τό έργο του.

“Ολη τήν ήμέρα του ό Βρινδινός τήν εδαπάνησε σ' αὐτή τή δουλειά. Κατά τό βράδι ένα σικινι κόπηκε. Αυτό ήταν όλο, άμέσως και τάλλα άρχισαν νά λύνονται σχεδόν μόνα τους. Μόλις ένοιωσε τά χέρια του ελευθερα, έβγαλε τό φριματό του, έστρεψέ τά πόδια του, άνάνευσε βαθειά και κτύπησε ειρωνικά τόν λόκρο της φυλακής του πού ειταν διπλωκλειστωμένη. Σέ δέκα λεπτά τήν ειχε άνοιξει.

Μόλις βγήκε από τή φυλακή του άνέβηκε στην κάμαρα του Φλορεστάν, μά δέ βρήκε κανέναν εκεί.

— “Εφυγε, φώναξε μέ λύσσα.

“Ο Βρινδινός όμως γελιόταν, γιατί άν κοιταξε από τό παράθυρο ατόν κήπο του μεγάρου της Θούνης, θά έβλεπε σ' ατόν τόν Φλορεστάν και τόν δόν Διάξ.

Μά δέν ειχε τήν έμπνευση νά κοιτάξη. Τά βλέμματά του όμως έπασαν άπάνω στο τραπέζι της κάμαρας, όπου βρισκόταν τό δέμα μέ τις τρεις χιλιάδες σκούδα και τό γράμμα της Μαγδαληνης, πού τάχε αφήσει εκεί ό Φλορεστάν. (‘Ακολουθεί)



‘Ο Βρινδινός ειναν δεμένος χειροπόδαρα.