

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΜΥΣΤΙΣΤΕΡΗΜΑ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

‘Ο νέος φαινόταν καμμά τριανταριά χρονών. Πολύ όμορφη και πολύ τσαχπίνικη φυσιογνωμία. ‘Ανθρωπος του κόσμου και της εποχής. ‘Υφος κατακτητικό και λουλούδι στη μπουντουνιέρα που μόλις ξεχώριζε μέσ’ στο χαμένο φόντο...

— Χμ ! έκαμε! Πόρος !... Δέ σου τόκα ‘γώ πώς μέ κάποιον τάχες ψημένα κεί στον Πόρο !... Νά τος !... Νάτος ό όμορφονιός... ‘Α, ψεύτρα Δώρα !...ψεύτρα Δωρούλα !...

Μιλούσε ήτχα, σιγά, μό μέ τι κόπο κρατούσε τή λύσσα του, μέ τι προσπάθεια περιοριζόταν σ’ ένα ειρωνικό, σαρκαστικό ‘υφος! ‘Απ’ τή φούρα της, ή Δώρα δέν μπορούσε νά προσφέρη λέξη. Πώς τήν έπαθε !... Πώς έξεχασε νά ψάξη τό βιβλίο εκείνο πριν τό πετάξη στην έταξέρα !... ‘Όλα τά είχε ψάξει κι είχε βγάλει χαρτάκια που δέν έβγαν τίποτα, γραμματόσημα σφραγισμένα, ειρωνιότακια και λουλούδια ξερά. Κι’ αυτό νά τάφήση έτσι ; Τι κακονυχία! ‘Αι στο διάβολο !

- ‘Επιτέλους μίλησε :
- Θά μου δώσης τό γράμμα μου ; ...
- Τι νά τό κάνης ;
- Δός μου και θά ιδή :
- ‘Όρίστε !

Τής τώδωσε, περίεργος νά ιδή τι θά τόκανε. Και μόλις ή Δώρα τόβγαλε στο χέρι, άποκαρύνθηκε γοργά, τόχιος κομματάκια-κομματάκια και τό πέταξε άπ’ τό παράθυρο. — Αυτό είνε περασμένα, είνε. Δέν έχουν καμιά αξία και καμιά σημασία.

‘Ο Νίκος είχε τρέξει νά τήν έμποδίσω, αλλά δέν πρόφτασε : ‘Η καταστροφή είχε γίνει! τό πολύτιμο δοκουμέντο, τό κομματιασμένο, τό είχε πάρει ό άνεμος.

Καταστενοχωρήθηκε. Θά θυμόταν άραγε τή φυσιογνωμία εκείνη μέ μιá στιγμή που τήν είδε ; Θάβλεπε νά τήν έβλεπε καλύτερα... Και τώρα ποιάς ξέρει πώς ψέματά θά τόβλεπε. Θάταν ικανή νά του άρνηθή, νά του διαστρέψη και τήν έρωτική άφιέρωσή.

— Δέν έβρεπε νά τό σχίσης, τής είπε. Τόν καϊμένο τόν κύριο ‘Αλέκο !... ‘Επειτα κι’ εγώ... πώς θά θυμάμαι πάντα τόνομά του, κι’ εκείνο τό «στην πολυαγαπημένη μου Δωρούλα» και τή χρονολογία ;... Και νά τήν έξεχασα !... 22 Αύγουστου ήταν ή 25 ;... ‘Όχι, όχι, τή θυμήθηκα ! 26 !

— Είσαι γελοίος ! του άποκρίθηκε γριζίζοντας στη θέση της. Δέν έλεγε καθόλου «στην πολυαγαπημένη μου Δωρούλα»... έλεγε «στη»...

‘Ο Ν.κος έβγαλε έξω φρενών. — Δώρα ! τής φώναξε. Πιάσε ! Δέ θά μέ κοροϊδίσης και μπροστά στα μάτια μου !... Αυτό σου τό άπαγορεύω !... Είχες έναν έραστή τό καλοκαίρι που τό περάσαστε στον Πόρο. Τό είχε καταλάβει, μου τό άρνήθηκες, τό έμαθα άπ αυτή τή φωτογραφία. ‘Ομολόγησέ το και σύ. Θά τό παραδεχθώ, θά τό άνεχθώ. ‘Αλλά μή μου πής ψέματά μή προσπαθήσης νά τά μπάλωσής, γιατί θά χαλάσω τόν κόσμο !

‘Η Δώρα, άπό τή στιγμή που έτχισε τό δοκουμέντ’ό, ήταν ήτχη σά νάχε γλυτώσει. Κι’ άψηφιστα του άποκρίθηκε : — Και δέν τά χαλάς ; ‘Εσύ θά τό μετανοιώσης ; Γιατί επιτέλους τι είδες, τί ; Μιά φωτογραφία. ‘Ενα κάρτ—ποστάλ μέ φωτογραφία. ‘Ε, ύστερα ;... ‘Επειτα δηλαδή ότι... Νόσημο κι’ αυτό !... ‘Εσύ δέ έκαμες ποτέ φωτογραφία ; Και δέν τή χάρισες σέ μιá έξοχή, νά τό συμπαιθήσης, νά τό νοστιμευθής, νά τό κάνης γούστο ;... Είε κανένα κακό ;... Λοιπόν ναι, θά καταδεχθώ νά σου τό έξηγήσω.

Και του τό έξηγησης : ‘Ο κ. ‘Αλέκος Εύαγγελάρης, αξιωματικός του Ναυτικού, ήταν φίλος του πατέρα της. Στη φωτογραφία φαινόταν κιό νέος, μέ ήτο ηλικιωμένος άνθρωπος, άπάνω άπό σαράντα χρονών. ‘Όταν τόν γνώρισες στο Πόρο, ή Δώρα δέν ήταν παρά κοριτσόπουλο, μπικνίκα. Τή χάρτινα και τή φιλοτέλεσε μπροστά σ’ όλους, τήν καθίσει σά γονάτα του και τής έλεγε ιστορίες «για πολύ μικρά παιδιά». Τήν έκανε γούστο, όσας καμιά φορά ό μεγάλοι τις μπικνέρες. ‘Αλλά ποτέ γιά κακό, ποτέ !... Φιλία άθώα, πατριική, νόμιμη και συνηθισμένη. Πώς ;

Μιά μέρα ό κ. ‘Αλέκος τής έδειξε τή φωτογραφία του. Τό θυμόταν σά νάγεινε χτές. «Μου μοιάζει ;» τή ρώτησε. ‘Η Δώρα τήν πήρε σά χέρια της, τήν κοίταξε και του είπε : «‘Α, άπαράλαχτος μου τήν χαρίζεις νά σάς θυμάμαι ; — ‘Ακούς εκεί ! χάρισμά σου, μικρή μου φίλη ! — Ναι, μέ θά μου γράψετε άπάνω και δυό λόγια ; — Πολύ εύχαρίστως !» Τής έγραψε μέ τό στολογράφο του «γιατ’ ήταν έξω, στο καφενείο, μαζί μέ όλους,» ή Δώρα τήν έκρυψε και !... τελείωσε. Αυτό ήταν όλο !

‘Απ’ αυτά ό Νίκος δέν πίστευε ούτε τά μισά. Καμώθηκε όμως πώς είχε πειστή κι’ έξακολούθησε νά τήν ρωτά χωρίς θυμό, μέ τό σκοπό νά τήν μπερδέψη και νά τήν τσακώση.

- Και που βρίσκεται τώρα αυτός ;
- Ξέρω κι’ εγώ ; του άποκρίθηκε ήρεμη ή Δώρα νομίζεις πώς τόν ξαναείδα ; πος τόν βλέπω ;...
- ‘Ηταν παντρεμένος ;
- ‘Όχι... Τώρα όμως μπορεί νά παντρεύτηκε.
- ‘Ηταν όλοι μπροστά όταν σου έδωκε τή φωτογραφία ;
- ‘Όλοι !
- ‘Ηλαδής ;
- Οί δικί μου, οί φίλοι μας, οί φίλοι του, μέ μεγάλη παρέα του Πόρου.

— ‘Όστε θά μπορούσες νά φέρης πολλούς μάρτυρες... ‘Η Δώρα πάλι άγρίωσε :

— Θέλεις και μάρτυρες φώναξε. ‘Α, μέ, Νίκο, τό παράκαμες ! Φτάνει πιά ! ‘Όπως λέξη γι’ αυτό τό ζήτημα ! ‘Εγώ τουλάχιστο δέν ξανανοιώγω τό στόμα μου. ‘Εσύ άν θέλεις, λέγε.

‘Όχι, ούτε ό Νίκος δέν θά τής έλεγε πιά τίποτα. Τήν είχε πάλι φροβηθεί. Σκέφθηκε όμως πώς άπό κάποιον θά μπορούσε νά μάθη. Και μιá μέρα, που ήταν νομάχος μέ τόν πεθερό του, τόν ρώτησε «άπό περιέργεια» :

— Γνωρίζετε, άλήθεια, κάποιον αξιωματικόν του Ναυτικού, ‘Αλέκο Εύαγγέλη ;

‘Ο γέρος τόν κοίταξε παράξενα. Σά ν’ ήθελε νά θυμηθή, σά νά θυμήθηκε κάτι δυσάρεστο ή σά νά μνή ήξερε τί ν’ άπαντήρη. ‘Επιτέλους έκαμε ένα μορφασμό και είπε :

- Πω... Τι τόν θές αυτόν ;... ‘Εγώ δέν έχω φίλους μέ τέτοια ύποκειμένα...
- Γιατί ; μέ τι είνε ;...
- ‘Ενας τιποτένιος ! ‘Ο κόσμος μπορεί νά τόν έχη σέ υπόληψη, μέ εγώ... αυτά δέν τά σηκώνω... ‘Ενας γλεντζές σου λέω, και χαρτοπαίκτης, βουτηγμένος σά ά χροή ως τό λαϊμό. Παντρεύτηκε, έγραψε τήν προίκα τής γυναίκας του και τή χώρισε... Νά σου πώ : μήν ήρθε και στην Τράπεζα νά κινή κανένα δ’ίνειο ; Μακρυνά ! μακρυνά !
- ‘Όχι, όχι... δέν πρόκειται γι’ αυτό !... δέν τόν γνωρίζω εγώ... Γι’ άλλο σάς ρωτάω... ‘Εκεί στον Πόρο, κάποιο καλοκαίρι... ήταν τής παρέας σας ;
- Ποτέ !
- Δέν έρχοταν μαζί σας, δέν καθόταν σ’ τό καφενείο ;...
- Ποτέ !

— Μά ή Δώρα μου είπε ότι ήταν φίλος σας...

— ‘Α, ή Δώρα... ή Δώρα μπορεί... Δηλαδή αυτή, — έ, ήταν και μικρή τότε, — πήγαινε κάπου-κάπου μέ παρέες που ήταν κι’ αυτός... Είχε φίλες και κορίτσια τής ηλικίας της, που αυτός ήταν πραγματικώς πατριός τους φίλος. Στην παρέα μας όμως έδα, δέν έρχότανε. Δέν τόν ήθελε εγώ. Του έκανα μούτρα. Τέτοια ύποκειμένα, σ’ού λέω ! Μακρυνά, μακρυνά !...

— ‘Όποτε δέν έδωσε κάποτε τή φωτογραφία του στη Δώρα, μπροστά σας ;...

— Τή φωτογραφία του ; Τις λές, καλέ ;... Αυτό ποιός τό είπε ;

‘Εμπιστευτικά, παρακαλώντας νά μνήν κάμη λόγο σέ κανένα, ό Νίκος διηγήθηκε στον πεθερό του τήν ιστορία : Πώς είχε βρεί τή φωτογραφία του κ. ‘Αλέκου σ’ ένα βιβλίο τής Δώρας, μέ άφιέρωση, και τι του είχε πει ή Δώρα όταν τή ρώτησε γιά τίς σχέσεις τους.

Στήν αρχή, ό γέρο Πετρόκοπλος φάνηκε πολύ ταραγμένος. ‘Επειτα όμως, σά νά σκεφθηκε πώς έβρεπε νά συγκαταστή και νά τά μπάλωσή, είπε :

— Ξέρω κι’ εγώ ;... μπορεί... δέ θυμοῦμαι κόλα... ‘Ισως καμιά μέρα που νά μνή ήμουν κι’ εγώ μπροστά...

— Μά ή Δώρα μου είπε πώς είσαστε. Μου είπε ακόμα πώς ό κ. ‘Αλέκος ήταν δικός σας φίλος. Γιατί σάς παρακάτω θέλησε νά μέ γιάσει ;...

Μήπως είχε τίποτα μ’ αυτόν τόν... παληάνθρωπο ; ‘Ο πεθερός άν και βέβαιος, τό άρνήθηκε μ’ ύλη του τή δύναμη :

— ‘Α, μά, μετά !... Μήν είσαι τόσο φιλόποπος καϊμένο !... Τήν φωτογραφία θά τής τήν έδωσε φανερά άδιάφορος άν δέν είμουν κι’ εγώ παρών ή... άν δέν τό θυμοῦμαι. Φίλος μου όχι, δέν ήταν. Πάντα όμως γνώριμος. Κι’ ή Δώρα σου τόν είπε φίλο... έ, δέν καταλιβαίνεις ;... άμα είδε πώς ύποπτευθήκες... Για νά μέ παρεξηγήσεις, ντέ !... Τέτοια ψεματάκια δέν έχουν σημασία.

(‘Ακολουθεί)

