

ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

TOY MASHINGTON IRVING

Ο ΤΥΧΕΡΟΣ

Ζούσε μιά φορά σ'η Γρενάδα ένας χριστός που είχε μεγάλη οικογένεια και που ήτα 'ε πολύ φτωχός, γιατί σπάνια εύρισκε δουλειά κι' έβγαζε πολύ λίγα. Μιά νύχτα, εκεί που κοιμότανε, τον ξυπνήσανε κάτι δονατά χτυπήματα σ'την πόρτα της καλύβας του. Όταν σηκώθηκε κι' άνοιξε, είδε μπροστά του έναν παπά, ψηλό, λιγνό και κίτρινο σ'ό πρόσωπο.

— Άκουσε, φίλε μου, τίλε ο άγνωστος. Ξέρω πώς είσαι καλός άνθρωπος και μπορεί κανείς νάχη εμπιστοσύνη σ'ε σένα. Αναλαυβάνεις να μου κάνης άποψη μιά δουλειά ;

— Πολύ ευχαρίστως, σε νιόθ Πάντρε, άποκρίθηκε ο χριστός. — Αν θέλης όμως να πληρωθής καλά, τού ειπε ο παπάς, πρέπει να μ' άφισης να σου δώσω τιά μτία μ' ένα μαντίλι, γιατί δέν πρέπει να δής που θά σ'ε πάω.

Ο φτωχός χριστός έμεινε σύμφωνος. Κι' όταν τούδωσε τιά μτία, ο παπάς τόν πήρε άπό τή χέρι και τόν πέρασε άπάνω σ'αυτό λαβωρίνθς στενάθς δρομίσκων. Τέλος σταθήκανε μπροστά σ'την πόρτα ενός μεγάλου σπιτιού. Ο παπάς έβγαλε άπό τήν τσέπη του ένα κλειδί, τώβλεσε σ'την κλειδαριά, κι' άνοιξε μιά μεγάλη και βρειά πόρτα. Μήκανε μέσα.

Ο παπάς, πήρε τότε τή χριστό άπο τή χέρι, τόν πέρασε άπό κάτι μακρείς και ακοεινούς διαδρόμους, και τέλος τόν έβγαλε σ'ε μιά μεγάλη αίθλη, που βρισκότανε σ'τη μέση άκριβας τού κτιρίου. Έκει ο παπάς τού άκουσε τή μαντίλι που τού σκέπαζε τή τιά μτία, κι' ο χριστός είδε τότε πώς βρισκότανε σ'ε μιά αίθλη που τή φώτιζε άνορθά μιά μικρή λάμπα πουταν κρεμωμένη σ'τόν τοίχς. Σ'τη μέση τής αίθλης είδε τήν άδειανή μισιδρινη λεκάνη ενός παλιού μαυριτανικού συντριβανιού.

— Κάτω άπ' αυτό τή συντριβάνη που βλέπεις έδώ, τού ειπε ο παπάς, θέλω να σκάψης και να μου φτιάξης ένα μικρό-μικρό ύπόγειο. Τούβλα, πέτρες, άσβέτους κι' σ'τι άλλο σου χρειάζεται, εινε δώ, σ'τη διάθεσή σου. Και τούδειξε με τή χέρι ένα σωρό πέτρες, τούβλα, χώμα κι' άλλα σ'νάεργα, που τ'άχε έτοιμα άπό πριν και τού τ'άχε βάλει εκεί κοντά.

Κι' ο φτωχός εργάτης άρχισε τή δουλειά του. Δούλεψε όλη τή νύχτα, μα δέν πρόφτασε να τελειώση. Κατά τή χαράματα, ο παπάς τούβλεσε σ'ό χέρι ένα χρυσό νόμισμα, τούδωσε πάλι τιά μτία, και τόν πήγε πάλι σ'ό σπ'τι του.

— Θάρθης άποψη πάλι να τελειώσης τή δουλειά σου ; τόν έρώτησε προτού φύγη ο παπάς.

— Πολύ ευχαρίστως, σε νιόθ Πάντρε. Άφού με πληρώνης καλά, γιατί να μ'ην έρθω ;

Έκεινο τή βράδι, κατά τιά μεσάνυχτα, ο παπάς ήρθε πάλι, τούδωσε όπς και τήν άλλη βραδιά τιά μτία και τόν πήρε. Σ'αυτή τή νύχτα μέσα, ο εργάτης μπόρεσε να τελειώση τήν κρηψώνα. Κι' όταν ήταν όλα έτοιμα, ο παπάς ειπε τού εργάτη :

— Τώρα θέλω νάρθης να με βρηθήσης να κουβαλήσω έδώ τιά πράματα που θέλω να κρηψώ σ' αυτό τή μικρό ύπόγειο που μούφτιαξης.

Ο φτωχός εργάτης, μόλις τάκουσε αυτό, φοβήθηκε. Τι νάταν αυτό που ήθελε να κρηψή ο παπάς ; Δέν ειπ' όμως τίποτα, κι' άφισε τόν παπά να τόν δδήγη'η εκεί που ήθελε. Τόν πήγε σ'ε μιά μικρή καμαρούλα που βρισκότανε σ'ε μιά άπομνη γωνιά τού σπιτιού. Έκει μέσα βρισκόντοσαν τέσσερα μικρά κιούπ'ι.

— Αυτό πρέπει να τιά κουβαλήσοιμε τώρα κάτω, τού ειπε ο παπάς, δείχνοντάς του τιά κιούπ'ια.

Τιά τέσσερα αυτά κιούπ'ια ήτανε γεμάτα χρυσάφι, άσημ, κι' άλλους θησαυρούς ! Ητανε πολύ βρειά, και με κόπο μεγάλο και δυσκολία τιά σκεπάζανε και τιά πήγανε σ'την κρηψώνα.

Άφού τιά βίβανε και τιά τέσσερα μέσα και τιά σκεπάζανε με χώμα, ο παπάς ειπε τού εργάτη να σκώση πάλι με τιά πλάκες τήν άνοιγμα πουχε κάνει. Κι' όταν έβγινε κι' αυτό και κάθε ίχνος τής κρηψικής χάθηκε, ο παπάς έδωσε πάλι τού κτιστή τιά μτία και τόν έβγαλε άπό τή σπ'τι του. Κι' άφού περάσανε κι' αυτή τή φορά ένα σωρό στενά σονκιά σταθήκανε. Ο παπάς τού έδωσε άλλο ένα χρυσό νόμισμα σ'ό χέρι, και τού ειπε :

— Θά μείνης έδώ ώσπου ν' άκούσης να χροπνή η καμπάνα τής εκκλησιάς. Αν τολμήσης κι' άνοιξης τιά μτία σου προτού τήν άκούσης να χροπνή, θά σου συμβή κάτι κακό !

Μ' αυτά τιά λόγια, ο παπάς τόν άφισε και έφυγε. Μόλις άκουσε τόν πρώτο χτύπο τής καμπάνας, ο φίλος της έλυσε τή μαντίλι που τού σκέπιζε τιά μτία και είδε τότε πώς βρισκότανε σ'την όρθη τού ποταμού Ζενίλ. Σηκώθηκε άμέσως και ξεκίνησε για τή σπ'τι του.

Με τιά δυό χρυσά νομίσματα που τούδωσε ο παπάς, ο φτωχός χριστός έζησε καλά με τή φαμίλια του καμμιό δεκαπενταριά μέρες. Άμα πέρασαν όμως κι' αυτές, ο κτιστής έβγινε φτωχός όπς ; ήτανε και πρώτα. Δουλειά δέν εύρισκε, κι' δσο πήγανε η ζωή του χειροτέρεσε. Πέχασαν έτσι μερικά χρόνια. Ένα βράδι όμως, ζαφρικά, εκεί που καθότανε σ'την πόρτα τής καλύβας του, ήρθε και τού έβλεπε ένας γέρος που μένε σ'η Γρενάδη και

ξέραν όλοι πώς είχε μεγάλη περιουσία, ιδίως κτήματα και σπ'τια, πώς ήτανε πολύ φιλάργυρος, και άισχροκερδής τοκογλόφος... Τόν κύταξε πρώτα καλά-καλά, κάτ' άπ' τιά μεγάλη και προεξέχοντα φρούδια του, και έπειτα τούπε :

— Μου λένε, φίλε μου, πώς είσαι πολύ φτωχός...

— Αυτό φαίνεται και μόνο του, σε νιόθ...

— Όποτε θά ήθελες να μου κάνης μιά δουλειά, ε ; Και δέ θά μούπλερνες και πολύ άκριβά, δέν ειπ' έτσι ;

— Ό, δόστε μου δουλειά να κάνω, και θά σ'ας πάρω λιγώτερα άπ' δτι θά σ'ας έπαιρνε κάθε άλλος χριστός τής Γρενάδης...

— Άκουσε λοιπόν τί σ'ε θέλω. Έχω ένα σπ'τι πελώρι που δ κόσμος λέει πώς εινε στοιχειωμένο και γι' αυτό δέ μπόρω να τή νοικιάσω. Θέλω λοιπόν να εγκατασταθώ ενώ σ' αυτό. Μά για να πάω να καθήσω εκεί μέσα, πρέπει να τή διορθώσω, γιατί εινε σ'ε κακό χάλι. Γι' αυτό σ'ε θέλω.

Και ο γέρος πήρε τή χριστό και τόν πήγε μαζί του σ' ένα μεγάλο αλλά πολύ παλιό σπ'τι, που φαίνονταν άκατοικητο και που θάλεγε κανείς δτι σ'ε λίγο θά γκρεμιότανε.

Περάσανε μαζί πολλές άδειανές κάμαρες και κάμπουσες σκοτεινούς διαδρόμους, και τέλος φτάσανε σ'ε μιά αίθλη. Σ'τη μέση τής αίθλης βρισκότανε ένα παλιό μαυριτανικό συντριβάνη...

Ο φτωχός εργάτης σιθόθηκε μιά στιγμή άκίνητος... Κάποτε είχε ζανάρθει σ' αυτό τή σπ'τι, σ'ε τήν αίθλη τή τιά μτία μαυριτανικό συντριβάνη... Μά πότε ; Κι' άξαφνα θυμήθηκε... Ητανε τή σπ'τι όπου τόν είχε πάλι τότε ο παπάς...

— Δέ μού λες αλήθεια, ρώτησε τή νοικοκύρη τού σπιτιού, ποιός καθότανε σ' αυτό τή σπ'τι πρώτα ;

— Άστονε, που να πάρη ο διάολος, έκαμε ο νοικοκύρης. Ηταν ένας γέρος παπά ; κακός άνθρωπος, τσιγγούνης, εργαϊστής, πολύ πλούσιος. Όλος ο κόσμος τώ'ρε αυτό κι' επειδή ο παπάς αυτός σογγενή δέν είχε κανέναν, ο κόσμος νόμιζε πώς θάφινε όλη του τήν περιουσία σ'την εκκλησία. Μιά μέρα άξαφνα-άξαφνα ο παπάς αυτός πέθανε. Τρέσανε τότε όλοι οι παπάδες και οι καλόγεροι να πάρουνε τιά πλούτη του... Άλλά τή μόνο που μπόρεσαν να βρούν άφού ψάξαν σ' όλο αυτό τή σπ'τι, ήτανε λίγα δουκάτα μέσα σ' ένα π'τεινο πογγί... Κι' αυτά τιά πληρώνα τώρα ενώ.

Γιατί ο κόσμος λέει πώς ο παπάς αυτός έχει βουκολαμίσσει και γυρίζει τή νύχτα σπ'τι μου. Λένε πώς τόν άκοινε τή νύχτα να μετρή τούς θησαυρούς του και να περνατρή μέσα σ'ό σπ'τι που με τή βαρή βάδιμά του. Λέν' άκόμα πώς άκοινε κι' άναστεναγμούς καμμιό φορά...

— Αν ειπ' αλήθεια αυτά η όχι, δέν ξέρω. Έγω δέν έχω άκούσει ποτέ τίποτα τέτοιο. Άλλ' έξ αίτίας άλλων ανθρώπων τών διαδόσεων δέν μπορώ να βρω νοικητή, γιατί κανέναν δέν χρεχεται να καθήση σ'ε σπ'τι που ο κόσμος τώ'χει για στοιχειωμένο.

Κι' έτσι δέν έχω κανένα εισόδημα άπ' αυτό τή σπ'τι. Άποφάσισα λοιπόν νάρθω ενώ να καθήσω έδώ μέσα.

— Α ! έτσι ; Έκαμε άμέσως μόλις τάκουσε αυτά ο χριστός. Άφ'ησε με να μένω με τιά φαμίλια μου σ'ό σπ'τι σας ώσπου να τελειώση η επισκευή, για να μη πληρώσω νοίκι, και δέ θά σ'ας ζητήσω τίποτε άλλο. Όσο για τή φάντασμα τού γέρου παπά, δέν πιστεύω νά'ναι αλήθεια. Είμαι καλός χριστιανός και δέν θά φοβήσομαι όσ'τε κι' άν ο Όζαποδά ο ίδιος έρχότανε και μού παρουσιαζότανε μπροστά μου...

Ο νοικοκύρης τού σπιτιού, ευχαριστημένος που δέ θά τούπλερνε λεπτά ο χριστός, δέχτηκε άμέσως με χαρά τήν πρότασι τού εργάτη και τούπε νάρθη να εγκατασταθή με τιά φαμίλια του όποτε θέλει. Τήν άλλη μέρα, ο φίλος μας είχε εγκατασταθεί μίσλας, και οργά-οργά, άρχισε να επιδιορθώνη τή σπ'τι. Όττε τή φάντασμα τού γέρου παπά είδε ποτέ τον εκεί μέσα, όττε σεναγμυθ' άκουσε. Κι' άτι ν' άκούη τή γέρο παπά να μετρή τούς θησαυρούς του, τούδ' μετράνε τώρα αυτός ο ίδιος...

Τή νύχτα, που δέν τόν έβλεπε κανέναν, ο φτωχός χριστός πήγαινε κι' έπερνε άπό τούς θησαυρούς πουτ'ανε κρυμμένοι κάτ' άπ' τή συντριβάνη...

Κι' έτσι, σ'ε λίγο καιρό, ο πιο φτωχός χριστός τής Γρενάδας έγινε ένας άπ' τούς πλουσιωτέρους ανθρώπους τής Ισπανίας όλης...

Κανέναν δέν έμαθε ποτέ τή μυστική του. Ο μόνος που τώμαθε, έπειτα όμως άπ' πολλά χρόνια, ήταν ο γιός του. Τήν ώρη που πέθανε ο χριστός φανέρωσε σ'ε μεγαλειότερο παιδί του που δέ κληρονομούσε τή μεγάλη του περιουσία πώς είχε πλουτήσαι. Και, μετ'ην άσιστη ένοχλή να μ'ην π'η σ'ε κανέναν τίποτα άπολύτως, ο πατέρας του τούπε για τή μυστική τού συντριβανιού και για τούς θησαυρούς τού παπά πουρθε και τόν πήγε άπ' τή σπ'τι του τόν κληρ' που δ' γιός του ήτανε μωρό άκόμα...

(Μετάφρασις)

