

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ ΡΟΜΑΝΩΦ



(Ο συγγραφέας του διηγήματος αυτού, Παντελέμων Ρομανώφ, άνηκει στη νέα γενιά των συγγραφέων της Σοβιετικής Ρωσίας. Με το ρεαλιστικό του ταλέντο, που θυμίζει σε όρισμένα του σημεία τον Τσέχοφ, περιγράφει τις διάφορες απόψεις της ζωής των αγρόνων και των πόλεων, μετά μεγάλη την επανάσταση. Το «Δώρο του Ουρανού» το διήγημά του που δημοσιεύουμε, γράφηκε στα 1920, στην εποχή που ή άθλιότης και ή πείνα, ανάγκησαν τα εκατομμύρια των Ρώσων χωρικών ν' αφήσουν τα χωριά τους, και να τρέχουν χιλιάδες βέρτοια μακριά, ζητώντας νάβρουν λίγο άλευρο).

Καθισμένες σε μία σανίδα, στριγωμένη άπάνω στα δύο πλευρά ενός βαγονιού έμπορευμάτων, τρεις ήλικιωμένες χωριάτισσες ταξίδευαν μαζί. Οι δύο τους είχαν από ένα σακκι άλευρι, ή τρίτη δέν είχε παρά ένα μικρό δεματάκι. Είχαν μαζί την σανίδα που καθόντουσαν από ένα σταθμό, την έστησαν στο άνοιχτό βαγόνι και την έκαναν κάθισμα, ν' έγκαταστάθηκαν εκεί χωρίς νά τις δει κανείς.

— Θεέ μου, έκανα παραπάνω από τραχούσια βέρτοια για νά βρω άλευρι και, αντί γι' αυτό, μου έλεψαν και τ' λεφτά μου, ειπε ή χωριάτισσα με το μικρό δέμα κι' άρχισε νά κλαίει.

— Αυτό θά πει δυστυχία, άπάντησε ή γειτόνισσά της, μά γριά που τ'α πόδια της είχαν τυλιγμένα με γκέτες πάνινες, δεμένες με σπάγους. Έμένα ο καλός θεός με βόηθησε. Είπε άλήθεια πως δέν κοιμήθηκα νύχτες ολόκληρες και τ'α μάτια μου κοντεύουν νά κλείσουν, μά όταν συλλογίζομαι ότι πηγαίνω άλευρι σπίτι, αυτό μου ζεσταίνει την καρδιά. Και μπορεί νά πει κανείς πως το πέτυχα με το τίποτε : όπως και σένα, έλεψαν κι' ενός άλλου ανθρώπου τ'α λεφτά, που είχαν πολύ χειρότερα γτυμισμένα από σένα κ' έπειδή δέν είχε βγάλει εισιτήριο για νά γυρίσει στο χωριό του που μούλησε το άλευρι του για ένα χαρτί των χιλίων ρουβλιών (*).

— Σωστό ουρανοκατέβατο δώρο, τή διάκοψε ή άλλη χωριάτη. 'Η γριά που είχε τ' άλευρι στέναξε με συμπάθεια για την άτυχία της συνταξιδιώτισσάς της, έπειτα άγγιξε το σακκι της ; με το χέρι της κ' εκάθησε πιο άνετα άκουμπώντας το ποδάρι της στ' άπάνω μέρος του χαμηλού πλευρού του βαγονιού.

— Χριστέ μου, Παναγία μου, τί έκανα ! ειπε ή χωριάτη με το μικρό δέμα. Πώς θά τολμήσω ν' άντικρύσω το γέρο μου χωρίς νά του πάω άλευρι ; Έχει γίνει σαν τσίρως από την αδυναμία.

— Έγω μπόρεσα νά βρω λίγο άλευρι ! ειπε ή τρίτη χωριάτισσα που το σακκι της είχαν δύο φορές μικρότερο από το σακκι της γριάς. Μά έσύ τί τύχη που την ειχες νά πάρης ένα τέτοιον σακκι με χίλια ρούβλια !

Το τραίνο κατέβαινε γοργά μία κατοφεριά. Τό βαγόνια ταλαντεύοντουσαν δυνατά. Έξαφνα ή γριά με το μεγάλο σακκι έβγαλε μία κραυγή που δέν είχε τίποτε το ανθρώπινο και σαν κάτι νά την τρώβησε από κάτω, χάθηκε μέσ άπ' τις ρόδες του τραίνου.

Καθώς είχε άκουμπημένο το πόδι της στην άκρη του βαγονιού. γλύστρωσε και το πόδι της μπλέχτηκε στη ρόδα που την τρώβησε ολόκληρη από κάτω.

Όλα αυτά τα είδαν οι άλλες δύο χωριάτισσες σαν μία άστραπή. Τότε ή χωριάτισσα με το μικρό δέμα, έσκυψε έξω από το βαγόνι και κοίταξε πίσω. Έβγαλε μία κραυγή και σκέπασε τ'α μάτια της. Είδε ν' αναπηδή έπάνω στις γραμμές ένας καταματωμένος όγκος, σαν κόττα που την έχουν σφάξει.

Άρχισε τότε νά ουρλιάζει δυνατά και νά ζητά ή βοήθεια. — Άδικα χάνεις τις φωνές σου, τής ειπε ή άλλη. Πέρσασ από πάνω της το τραίνο ;

— Ναι, την πέρασε από πάνω. Φοική ! άπάντησε ή χωριάτισσα με το μικρό δέμα κοιτώντας κατευθείαν μπροστά της με μάτια που δέν είχε μεγαλώσει ο τρόμος.

Σάπασαν μία στιγμή, ταραγμένες από το δράμα που είχαν δει. — Άν πέρασε από πάνω της το τραίνο, σίγουρα πέθανε, ειπε ή μία.

— Νά τί ειπε ο άνθρωπος. Ζή και έπειτα πιά τίποτε... Και στο σπίτι της μετρούν τις ώρες περιμένοντάς την νά γυρίσει με το άλευρι.

— Έλεγε πως τ' άλευρι αυτό είχαν ουρανοκατέβατο δώρο και δέν είχαμε όταν το κρατούσε ότι είχε το θάνατο στους ώμους της.

— Άχ... Θεέ μου, αυτό που είδα θά με κάνει νάχω επιφύλαξες μία βδομάδα ολόκληρη. Σάν την είδα από το βαγόνι το κορμί της αναπηδούσε μέσ' στα αίματά της. Μπορεί νάβαι ακόμα ζωντανή και δέν έκανε καλά που δέ μ' άφησες νά σταματήσω το τραίνο.

— Δέν είχε τύχη... άπάντησε ή χωριάτισσα. Άν πέρασε το τραίνο από πάνω της, έστω και νά μην ξεψύχασε άμέσως, δέ θά ζή ή πολλήν ώρα. Ό καλός θεός την τιμώρησε γιατί έποφελήθη-

κε τή δυστυχία κεινού που του έλεψαν τ'α λεφτά και του πήρε το άλευρι... Έ ! το είχε άγοράσει για μία πεντήρα κι' είχαν τόσο εύχαριστημένη.

Έναςάσπασαν πάλι κ' έμειναν για κάμποσο ασάλευτες. Έπειτα κοιτάξαν μαζί κ' οι δύο το σακκι της γριάς. Τά βλέμματά τους συναντήθηκαν.

Το τραίνο πλησίαζε σ' ένα σταθμό. Τότε ή μία χωριάτισσα θέλησε νά βάλη το σακκούλακι της άπάνω στο σακκι της πεθαμένης γριάς.

— Έ ! τής ειπε ή άλλη τ'ι πώς νά κάνεις εκεί ; Δικό σου είναι το άλευρι ;

- Μπάρ, μήπως ειπε δικό σου ;
- Δέν ειπα τέτοιον πράμα ; μά ούτε και δικό σου ειπε.
- Έ, αφού δέν ειπε δικό σου, κλείσε το στόμα σου.

Και ή χωριάτισσα έβραζε το σακκούλι της άπάνω στο μεγάλο σακκι, μ' ένα τρόπο τέτοιον σαν και τ'α δύο σακκιά νά είχαν δικά της.

- Τί κάνεις εκεί ; τής φώναζε τότε ή χωριάτη με το μικρό δέμα. Το άλευρι δέν ειπε δικό σου.
- Μίλα πιο καλά.
- Θά βάλω τ'ο σακκούλι σου από το σακκι, ναι ή όχι.
- Γιατί ; Θέλεις νά πάρης ενύ το μεγάλο σακκι ;
- Έσύ θέλεις νά το πάρης, τής ειπε ή άλλη. Μά έννοια σου, όταν φτάσουμε στο σταθμό θά πω πως μ' έμποδίσες νά ζητήσω βοήθεια, όταν ή δυστυχισμένη γριά έπεσε έξω από το τραίνο. Έχεις μαζί σου ένα ολόκληρο σακκι άλευρι και δέν σου φτάνει. Θέλεις νά κλέψης και το άλευρι μιάς πεθαμένης. Βγάλε γοργόρα το σακκούλι σου από κει, γιατί θά το πετάξω κάτω άπ' το βαγόνι.

Κι' έκανε νά πάρη το σακκούλι της άλλης. Έκείνη τότε την άρπαξε από τ'α μαλλιά.

— Ά, έτσι μου έσαι ! τής ειπε.

Η χωριάτισσα με το μικρό πακέτο, άφηνοντας την αντιπαλό της νά την πιάση από τ'α μαλλιά, την άρπαξε με τ'α δύο χέρια από το λαιμό. Εκείνη άρχισε νά ρογγάζη κι' αφήνοντας τ'α μαλλιά της άλλης, προσπαθούσε με το ένα χέρι νά εφορήσει τ'α δάχτυλα που την έπνιγαν, και με το άλλο έσφιγγε σασμαδικά το σακκι άπάνω της.

Τέλος τ'α μάτια της χωριάτισσας πετάχτηκαν από τις κόγχες τους και άνικανη πιά ν' άντιστοθή τρώβησε τ'α δάχτυλά της που τ'α είχε γαντζώσει στα χέρια της άλλης που τής έσφιγγαν το λαιμό. Η γυναίκα με το μικρό δέμα έξακολούθησε νά σφίγγη ακόμα λίγο, τινάζοντάς την κάθε τόσο. Το κεφάλι της είχε γυρίσει πίσω. Έπειτα την άφησε και μ' ένα γοργό κίνημα τράβηξε κοντά της το σακκι.

— Άν ξαναρχίσεις, θά σε πετάξω έξω, τής ειπε. Δέ σου έφτανε το σακκι σου μά ήθελες νά πάρεις και τ'ων άλλων.

Η άλλη χωριάτισσα άρχισε νά κλαίει.

— Δός μου τουλάχιστο το μισό, φώναζε στεναζοντας.

— Ά ! βρώμα, ή άλλη θάταν ακόμα ζωντανή μά δέν ήθελες νά φωνάξεις για νά τής πάρεις το άλευρι.

Μακριά φάνηκε ο σταθμός. Η χωριάτισσα με το σακκούλι σκούπισε τ'α δάκρυά της, μά δέν έπαυε νά λείει :

— Δός μου δύο ό.άδες μόνο...

Η άλλη στεκόταν άκίνητη σαν άγαλμα και κοίταζε κατευθείαν εμπρός της. Μονάκι τ'α χέρια της κρατούσαν γερά το σακκι.

Μόλις το τραίνο σταμάτησε πήδηξε έξω άπ' το βαγόνι. Έρριξε το σακκι στον όμο και χόρως νά κοιτάξει πίσω της, τρώβησε προς την άλλη μεριά του σταθμού.

Η άλλη καρφωμένη στη θέση της κοίταξε το σακκούλι της που είχαν ακριβώς δύο φορές πιο μικρό από το σακκι της πεθαμένης που τής πήρε ή συνταξιδιώτισσά της και τ'α μάτια της άνοιγόκλειναν θλιβερά.

Μέσ' από τ'α δάκρυά της που τής έθόλωναν το βλέμμα παρακολουθούσε τή συνταξιδιώτισσά της που έφευγε μέσα στο βράδι. Την έβλεπε νάπομακρύνεται με το βαρύ φορτίο της και νά φανερώνει τή μεγάλη της χαρά για τον αναπάντεχο θησαυρό της, κάνοντας όλοένα το σταυρό της... Παντελέμων Ρομανώφ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Την 22αν Αύγουστου έγινε το ένταύθα ή βάπτισμα του χαρισμένου μικρού του κ. Χ. Κοντογούρη, εις τόν όποιον άδόθη τ'ο όνομα Παναγιώτης — Φίλιππος. Άνάδοχο παρόστη ο κ. Παντελής Κ. Νεουδάκης. Εις τούς γονείς και ανάδοχο εύχομαι νά τούς ζήση. Σ. Τ.

(*) Είπε γνωστό τί άσημαντη αξία είχαν τ'α 1000 ρούβλια το 1920.