

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,,

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Είχε τάχα κάνει κι' αυτή χρήση των υπηρεσιών του Βρινδινού ; Είχε προδώσει τον τίμιον σύζυγόν της ; Αδύσως τις σκέψεις έκανε μέσα του ο κόμης και συνδυάζοντας τις σχέσεις της 'Ιωάννας με τη Μαγδαληνή, άρχισε να τον πιάνη μία προκατάληψη κατά της τελευταίας.

Φαντάστηκε μάλιστα έτσι ο κόμης πως είχε βοηθί τη λύση του μυστηριώδους αυτού αινίγματος. “Όσο θλιβερή κι' αν ήπηρεζε γι' αυτόν η άναγκη να περιφρονήσει στο εξής την προστατευομένη της συζύγου του και την κόρη του πιδ άφοσιωμένου του ύπηρετου, είτανε βέβαιος πιά ότι η Μαγδαληνή δεν είχε άπαχθή, αλλά είχε παρουσηθή από τού μυστηριώδη αυτόν εύπατρίδη τον όποιον είχε φιλοξενήσει στο σπίτι της.

Είχε λοιπόν άπατήσει τού μνηστήρα της κι' έπωφελουμένη των ταραχών κατώρθωσε να φύγη άπαρατήρητη με τον άπαγωγέα της από την έπαρχία της Τουραίνης. Σ' αυτή την ύπόθεση ο Βρινδινούς είχε παίξει τού συνηθισμένου του ρόλου κι' ο Στραβοχέρης, ό όποιος είχε κατηγορηθή ότι έκλεψε τη Μαγδαληνή για λογαριασμό του, δεν είταν παρά άπλο όργανο των φυγάδων.

“Όλες αυτές οι σκέψεις είχαν γεννηθή μέσ' στο μυαλό του κόμης, σκέψεις οι όποιες ήμερα με την ήμερα, γίνοντουσαν πεποιθήσεις. Δεν άμφεβαλλε πιά. Μία περιφρονητική άδιαφορία άντικατάστησε τού πατρικό φίλο που είχε για τη Μαγδαληνή και διέκοψε κάθε άναζητηση.

“Ετσι λοιπόν όλα είχαν συνωμοήσει εναντίον της φτωχής Μαγδαληνης.

“Ο ύπερασπιστής της της έστρεψε τα νότια, ό μνηστήρ της είταν βαρειά τραυματισμένος, έτοιμοθίνατος και ό Λοβέρτ κατασκόπευε τη γυναίκα του και περιπαίειτο τον Πλουσέτ.

Μονάχα η 'Ιωάννα κι' ό Κοχεφέρ έκλαιγαν τη χαμένη, αλλά τι μπορούσαν να κάνουν αυτοί που ούτε δύναμη, ούτε λεπτά είχαν ;

Μονάχα ό Θεός μπορούσε πιά νάρθη βοηθός στη δυστυχισμένη κόρη του Λαντιού...

Αυό βδομάδες μετά τη νύχτα της λεηλασίας των έκκλησιών συνέβη η άκόλουθος σκηνή στην Τουραίνη.

Είταν παραμένο μεσημέρι. Από τού πρωί ή βροχή, παγωμένη, πούζε τα περιβόλια και ή χαράρια που άκλωνόντουσαν γύρω από τού ερημο σπίτι της Φρέας.

Τό έτοιμόροπο αυτό σπίτι είταν θεόκλειστο, ίχνος καπνού δεν έβγαίνε από τη στέγη του και τίποτε, τελοσπάντων, δε φανέρωνε ότι τού ρημάδι αυτό είταν κατοικημένο.

“Ός τόσο αν κανείς άψηγκραζότανε με προσοχή δάκουγε μία βαθεία κραυγή παρατεταμένη, διαπεραστική, κλαψιφίριχη...

Σέ λίγο η πόρτα άνοιχτηκε κι' ένας άνθραπος που φορούσε ράσο καπουκίνου έβγαλε τού κεφάλι του έξω και κοίταξε γύρω προσεχτικά.

“Αμα είδες τη μοναξιά που επικρατούσε, μπήκε μέσα, έκασε μπρός σ' ένα τραπέζι, είπε μερικέες λέξεις σε μία γυναίκα που βρισκόταν εκεί κι' έπειτα άφού κατέβασε την κουκούλα του ως τη μύτη, βγήκε έξω, έκλεισε με προσοχή την πόρτα κι' άρχισε να βαδίζει.

“Ο καπουκίνος αυτός είταν ένας καλοκατωμένος γέρος ρωμαλέος και πολύ ευκίνητος. Στά χέρια του έπαιζε ένα κομπολόι, αλλά μία χοντρή μαγκούρα που κρατούσε κάτω από τη μασάλη του φανέρωνε ότι την ασφάλειά του δεν την έμπιστευότανε στο ράσο του.

“Αφού είδε πιά καλά ότι κανένας δεν βρισκόταν γύρω, μ' άποφασιστικό και γοργό βήμα, άψηφώντας τον παγωμένο άέρα και τη βροχή, πήρε τού δρόμο της πόλεως που τ' άμείριητα καμπαναριά της φαινόντουσαν στον ορίζοντα.

Μά δεν είχε προχωρήσει ούτε πενήντα βήματα όταν έκαφνα άκουσε ένα φτέρνισμα πίσω του, πράγμα που τον έκανε να ηδηγή μέσα σε μία γούβα γεμάτη λάσπες για να κρυφτή.

“Εκεί, τράβηξε τού μαχαίρι του και βγάζοντας τού κεφάλι του έξω άπ' τη γούβα, προσπάθησε να διακρίνει ποιός είχε φτερνιστεί. Στην άρχη δεν διακρίνε τίποτε.

Μά έπειτα, μέσ' άπ' τούς άτιμούς της βροχής, τού φάνηκε ότι διάκρινε ένα άλλο καλόγερο που φορούσε ράσο όμοιο με τού δικού του, με την διαφορά μόνο ότι αυτού είταν λίγο πιδ άνοιχτό στο χούμω.

“Αμέσως τότε πήδηξε έξω από τη γούβα βλαστημώντας κι' άρχισε να τρέχει. “Αν τον έβλεπαν να τρέχει σαν τού ζαρκάδι, να στρέψει όλη την όρα και να κοιτάζει πίσω του, έπειτα να ξαναπαίρνει φόρα και να περιστρέφει άπειλητικά και προκλητικά τη ράβδου του, άμέσως θα καταλαβαίνατε ότι μ' αυτόν τον τρόπο έλπικε ότι θα φοβόταν και θα τον άφηνε ήσυχω ό ένοχλητικός συνάδελφός του, που τόσο μυστηριώδως είχε παρουσιαστεί μέσα σ' εκείνη

την έρημιά.

“Ο τελευταίος από τού ράσο του φαινόταν πως άνηκε στο τάγμα των Φραγκισκανών. Έξακολουθούσε να παρακολουθεί τον καπουκίνο από άποστάσεως είκοσι βημάτων, κανονίζοντας τού βήμα του σύμφωνα με τού δικό του, έξαφανιζόμενος όταν ό καπουκίνος γύριζε πίσω για να τον συναντήσει και μη άπαντώντας στο «ποιός είσαι ;» τού άγνώστου εν Χριστώ αδελφού του.

“Ο καπουκίνος, όπως φαινόταν, είταν άνδρετός, αλλά, όπως ό ίδιος φανέρωνε άκόμα, θεωρούσε τη φρόνηση προτιμητέα της άνδρείας στην προκειμένη περίπτωση. Είχε βέβαια τούς λόγους του να μη θέλει να μπλέξη με κανένα.

“Αλλά ποιός είταν άραγε ό μυστηριώδης αυτός φραγκισκανός, ή σκά έκείνη που φαινόταν κι' έξαφανιζόταν μέσα στην ύγρη άτμόσφαιρα ;

“Είταν κατάσκοπος ή φάντασμα ; “Όστόσο, ό καπουκίνος μας λίγο φρόντισε να τού εξακριβώσει αυτοί τα σηκώνοντας τού ράσο του ως τού γόνατα άρχισε να φεύγει με μία άβηταστη ταχύτητα.

“Υστερ' από δέκα λεπτών τέτοιω λαχαισιασμένο δρόμο νόμισε πως είταν πιά ασφαλής και γύρισε πίσω του για να βεβαιωθεί γι' αυτό. “Ω ! τι έκπληξης που τον περίμενε ! “Όχι μόνον έλάχιστα είχε προηγηθεί τού άγνώστου μονιχού, αλλά αυτή τη φορά είδε όχι μόνον αυτόν, αλλά κι' έναν άλλο καλόγερο να τον παρακολουθεί.

“Αμέσως τότε γύρισε πάλι μπρός και τού έβλεπε στα πόδια με όση ταχύτητα μπορούσε.

“Ενας άδιάφορος διαβάτης βλέποντας τους θα ένόμιζε ότι οι καλόγεροι έκαναν άγωνας δρόμου. Σέ λίγο ό καπουκίνος λαχαισιασμένος, στάθηκε και πάλι, στράφηκε πίσω του και κίτταξε.

Φρικη !... Αυτή τη φορά τρεις φραγκισκανοί καλόγεροι τον παρακολουθούσαν κατά πόδας.

— Που βρέθηκαν τόσοι συνάδελφοι ! είπε βλαστημώντας ό καπουκίνος. Για να δούμε θα άφρηθούνε.

Και στρέφοντας πίσω πέταξε προς τη διεύθυνση των τριών φραγκισκανών τη βαρειά μαγκούρα του.

“Η μαγκούρα σφύριξε πετώντας στον άέρα κι' έπεσε μέσα στη λάσπη, ενώ ένα τριπλό δυνατό γέλιο άκούστηκε από τη διεύθυνση των τριών φραγκισκανών.

“Ο τρόμος τώρα έβαλε φτερά στα πόδια τού καπουκίνου... Χωρίς να σκεφτεί καν να ξαναπάρει τη μαγκούρα του, έτρεχε με κλειστά τού μάτια μέσ' από γούβες, χαντάκια, ρέματα, πηδώντας πέτρες, πασιμένους κορμούς δέντρων, ως δτου χτυπόντας άπάνω σ' ένα τοίχο που δεν τον είδε, κυλάστηκε καταγής.

— Πιάστηκα ! ψιθύρισε.

Κ' έχασε τις αισθήσεις του.

“Η βροχή γινόταν όλοένα και πιδ ραγδαία και ή όρητή της έκανε τον καπουκίνο να συνέλθει. Μισάνοιξε τού μάτια του, άνακάθησε στη θέση του, κοίταξε γύρω του και είδε πως είταν μόνος.

“Οι τρεις φραγκισκανοί είχαν γίνει άφαντοι.

Γεμάτος έκπληξη, χαρά και κούραση σηκώθηκε δοθιος. Τότε κατάλαβε ότι ό τοίχος στον όποιο είχε σκυντάψει είταν ένας παλιός ανέμιονμος έρειπωμένος, που μπορούσε ώστόσο να τού χρησιμεύσει ως καταφύγιο.

“Ανέβηκε τη σκουληκοφαγωμένη σκάλα του και μπήκε μέσα στην καμαρούλα τού μύλου. Τά πατώματα ήταν σάπια και τού ταβάνι άνοιγμένο.

Καθώς μπήκε μέσα τρεις κουκουβάγιες πέταξαν από μία τρύπα και τάρματα δλόκληρα από μυίγες άρχισαν να πετούν.

Μ' όλα του τού χάλια, τού καταφύγιο αυτό προκάλεσε τον ένθουσιασμό τού καπουκίνου.

Μπορούσε να καθήσει εκεί, ν' αναπαυθή ; και ν' άσπεύγεινά έκουρα-στηλό : ούς διώκτες του ! Ποτέ δε νείχε έλλίσειε μία τρυφή καλή τύχη.

“Η πρώτη του φροντίδα ήταν ν' άναπνεύση άνετα : έπειτα έσκυψε από τού φρεγγίτη έπειτα και κοίταξε έξω, όσο μπορούσε μακρύτερα.

“Όλα έπήγαιναν καλά. Οι καταρράχτες τού ουρανού είχαν άνοιξει και ή βοή της πόδας γέμισε όλη την έξοχη, και κανείς, άπολύτως κανείς, δε φαινότανε πουθενά.

— Δόξα σοι ό Θεός ! ψιθύρισε μ' ευλάβεια ό καλόγερος : ότι κι' αν είταν, κατάσκοποι ή φατνάσματα, έχασαν τού ίχνη μου.

Κι' άμέσως μισάνοιξε τού ράσο του, έβγαλε ένα φλασκί από μέσα τού κοίταξε με χαρά και τού έφερε με λαχτάρα στο στόμα του.

“Αλλά άλλοίμονο ! τις εύτυχίες αυτού τού κόσμου διαδέχονται ταχύτητα οι θλίψεις. Ένώ ό καλόγερός της άρχισε να ρουφά με ήδονη τού περιεχόμενο τού φλασκιού, σπιρούνια άκούστηκαν να βροντούν άπ' έξω.

— Κατάρα !... Στρατιώτες έρχονται τώρα !... φώναξε.

(Άκολουθεί)



“Ο καλόγερος έκασε μπρός σ' ένα τραπέζι.