

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

«Ο ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ»

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΣ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

Κανείς δεν του απάντησε εκτός από το λοχαγό των τυχοδιωκτών Ταγιεφέρ, ο οποίος είπε :

— Φέρτε τον μου εδώ· θέλω να τον γδάρω ζωντανό.
‘Ο Πλουσέτ κατάλαβε πιά ότι είχαν χαμένος. Γι’αυτό τον έπιασε μιά μανία σφαγής κι’άρχισε να χτυπάει και να σκοτώνει αδιάκοπα.
‘Η αξίνα του έσπευτε και ξανασικωνότανε στάζοντας από αίματα.

Οι επιτιθέμενοι, εκπληκτοι, τον έκοίταζαν και δεν άποφασίζαν να του ριχτούν όλοι μαζί, γιατί φοβόντουσαν. ‘Ηθελαν να τον πιάσουν, όταν θά είχε ξαναγληθεί πιά, εκ του ασφαλούς.

Δεν θά περίμεναν και πολύ γιατί ο ζυθοποιός άρχισε να ξανατλείται κι’ από τις πληγές του το αίμα κυλούσε αφθονο.

‘Εσπρινι όμως ένας σάλος απότομος έτάραξε το πλήθος.

Κίτι άπροσδόκητο γινόταν στην άλλη άκρη της πλατείας. ‘Ερχόταν άραγε καμιά βοήθεια που δεν την περιμενε ο Πλουσέτ ;

‘Εφριξε ένα βλέμμα πάλι απ’ τα κεφάλια των δημίων του...

‘Ενα βλέμμα γοργό σαν άστρατη...

Μιά ένα σκληρό δόρυ βυθίστηκε εκείνη τη στιγμή στο μηρό του.

‘Επεσε τότε γονατά τον ξαναγλημέως, ίγκομαχώντας, μάγαζινιζόμενος πάντοτε. Μιά σκοτεινή όμως άπλωθηκε μπροστά του κι’ έκλεισε χωρίς να θέλει τα μάτια του.

— ‘Ορθιος ! ψιθύρισε. Θέλω να πεθάνω όρθιος!

Και άσπαιροντας άνορθώθηκε με μιά σεργιή προσπάθεια. Μιά άμέσως η αξίνα του ξέφυγε από τα χέρια κι’ έπεσε κάτω... Μιά σπαθιά του χαράκωσε τότε το στήθος και έπεσε κι’ αυτός μέσα στο σωρό των νεκρών, που ο ίδιος τους είχε θανατώσει...

Μά την ίδια στιγμή, οι δολοφόνοι παραμέριζαν. ‘Ο πληγωμένος Πλουσέτ ένιωσε να τον σηκώνει κόποιο δυνατό χέρι, δροσερός άέρας έπύρριξε στο καταματωμένο του πρόσωπο κι’ άνοιξε τα μάτια του.

Είδη πως ήταν ξαπλωμένος άπάνω στην πλοσία σέλλα του άλόγου ενός εύπατρίδου, ο οποίος χτυπούσε άκατάπαστα με το δόρυ του τα στήθη των κακούργων που άρχιζαν να σκορπίζονται.

‘Από μακριά έχότανε και μιά συνοδεία πολιτών.

‘Ο Πλουσέτ τή μισοείδε δλα αυτά θολά και μπερδεμένα... ‘Επειτα ένιωσε τους κροτάφους του να βουίζουν, τή μάτια του να σκοτεινιάζουν και του φάνηκε πως τον έφριχαν στο βάθος μιάς άβυσσου.

Κ’ έλιποθύμησε.

‘Αλλά πρόφτασε να ρίξει ένα βλέμμα στο σωτήρα του και να ψιθυρίσει τόνομα του κόμητος Γοδεφριδον της Θούνης.

XVIII

Τά κατορθώματα ενός καπού-κίνου.

‘Ο κόμης της Θούνης με την άκολουθία του ξαναγύρισε στην Τουραίνη.

‘Αφού συνόδευσε τή Δολόρα στον πύργο του ‘Αγίου ‘Αμάνδου, ο κόμης της Θούνης ξαναγύρισε βιαστικά στην Τουραίνη μαζί με τήν ‘Ακολουθία του. ‘Εκεί φώρσε βιαστικά τήν πολεμική του πανοπλία και καθ’ όλο το διάστημα της ημέρας έτρεχε σε όλα τή σημεία της πόλεως, προσπαθώντας να ύπερασπισή τις έκκλησίες από τις επιθέσεις των διαμαρτυρομένων και των κακοποιών.

Στό μεγάλο του έντομεταξύ επικρατούσε μεγάλη σύγχυσις. Κανείς δεν τολμούσε να του άναγγείλει τήν άκατανόητη ξαναάνισή της Μαγδαληνής. Μόλις το βράδι έμαθε το γεγονός αυτό κι’ έφρόντισε να μνή μάθη σχετικώς ή Δολόρα τίποτα. ‘Ο κόμης ελάτρευσε τή σύζυγό του και θά προτιμούσε τό θάνατο παρά να λυπηθεί εκείνη.

Φανταστήτε λοιπόν ποιός ήταν ο θυμός του και ή άπελπισία του όταν μετά μιάς έβδομάδος άδικης άναζητήσεως, δέ μόρσε να ξαναβρή τή χαμένη Μαγδαληνή και να τήν άποδόση σ’ εκείνη ή όποία τήν άγαπούσε και τή θεωρούσε σαν κόρη της...

‘Ως τόσο ο κόμης δεν άποθαρήνθηκε. Σήκωσε όλους τους άνθρώπους του στό τοιόρι, ξάδωπε πολλά χρήματα, έκανε χίλιες δυό ύποσχέσεις και διάταξε να του παρουσιασούν άμέσως όποιον θά του έφερνε έστω και μι’ άσήμαντη πληροφορία.

‘Ο πρώτος που παρουσιάστηκε ήταν ο Γουλιέλμος Λοβέρτ, ο φίλος μας ο μιλωνάς. Διηγήθηκε στον κόμητα όσα έξερε σχετικώς με τό Στραβοχέρη, καθώς και τον πνιγμό του στό πηγάδι.

‘Αμέσως ο κόμης διάταξε μερικους άνθρώπους να τριβούν στο πηγάδι, με τήν έλπίδα μήπως εύρισκαν στό πτώμα του πνιγμένου τίποτε έγγραφα που να μορρέσουν να του δώσουν καμιά πληροφορία.

‘Αλλά, παράδοξο πράγμα ! τό πτώμα του Στραβοχέρη δέ βρέθηκε μέσα στό πηγάδι.

Τι είχε γίνει ; Και δέν εΐταν μονίχα αυτό τό μυστήριο στην ύπόθεση της ξαναφανίσεως της Μαγδαληνής. Κι’ ίδού άμέσως και δεύτερο μυστήριο παρουσιάστηκε:

‘Ο Φρίτζ ο ίπποκόμος που είχε βοηθήσει τή Μαγδαληνή όταν ο Βρινδινός ήθελε να τήν πνίξη, άπεκάλυψε στον κόμητα όλα αυτά τή πράγματα.

Είπε ότι κάθε πρωί συνόδευε τή Μαγδαληνή στό σπίτι του περιφραγτό όπου εκείνη έπιανε μόνη της κρατώντας ένα καλάθι με τρόφιμα, ότι αυτός τήν έπερίμενε απ’ έξω, ότι τέλους τον είχε παρακαλέσει να μνή πη σχετικώς τίποτε σε κανένα.

Τό ίδιο μάλιστα πρωί της ημέρας που χάρθηκε — έπρόσθεσε ο ίπποκόμος, τήν άκουσα να σφυρίζη μέσα από τό σπίτι ζητώντας μου βοήθει. ‘Ετρεξε άμέσως μέσα και βρήκα έναν άγνωστο γέρο που προσπαθούσε να τή πνίξη. Τόν έπιασα τότε, τόν έδεσα τή χέρια και τή πόδια και τον έκλείσαμε μέσα σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο, όπου ίσως να βρισκείται ακόμα.

— Πώς φώναξε ο κόμης, δέ μου έκανε λόγο γι’ αυτά έξη μέρες τώρα που τήν έχουμε χάσει ! ‘Αλλά κερδίει ο γέρος αυτός να έξη πεθάνει και μονάχα αυτός θά μπορούσε να μάς πληροφορήσει.

‘Αμέσως τότε ξεκίνησε γιά τό ερημικό σπίτι του περιφραγτό.

‘Αλλοίμονο όμως ! Στό σπίτι αυτό δέ βρισκότανε πιά κανείς. Μέσα στό σκοτεινό δωμάτιο, όπου είχαν φυλακίσει τό Βρινδινο μονάχα τή σχοινιά του βρισκότουσαν, πράγμα που φανέρωνε ότι είχε δραπέτευσει.

‘Ο κόμης Γοδεφριδος εΐταν κατάπληκτος. ‘Ολα αυτά τή πράγματα, όπως του παρουσιάζόντουσαν, δέν εΐταν διόλου ύπερ της Μαγδαληνής. ‘Ωστόσο ο κόμης έδίσταζε να βγάλλη συμπεράσματα εις βάρος της, γιατί εΐξερε πόσο άγνη και τίμια εΐταν.

Σκυθρωπός ο κόμης άφου πήρε τό κλειδί του έτοιμόορροπου σπιτιού, έγύρισε στό μεγάλο του.

‘Εκεί μιά γυνίκα τον περιμενε κλαιγοντας.

Εΐταν ή ‘Ιωάννα, ή σύζυγος του Λοβέρτ.

Λυπημένη ύπερβολικά γιά τήν άπαγωγή της φίλης της, με τήν πεποίθηση ότι ή κατάθεση της θά διευκόλυνε τις άναζητήσεως, άποφάσισε να μλήση, άν και είχε ορκιστή στη Μαγδαληνή να οιασδήποτε. Διηγήθηκε λοιπόν πως ένας νέος και ώς άγιος ευγενής είχε πνιγθεί σε μιά μονομαχία που έγινε στό περιφραγτό των Βερνανδιων, μπροστά παράθυρα του σπιτιού της Μαγδαληνής, και πως ή τελευταία τον περισυνέλεξε στό σπίτι της, όπου επί έξη βδομάδες τον έπεριποιεΐτο.

— Τό όνομα του νέου αυτού ; ρώτησε ο κόμης.

‘Η ‘Ιωάννα δέν τό εΐξερε.

— Ποιός γιανρός τον έπεσκέπτετο στό διάστημα της άσθενείας του ; ξαναρώτησε ο κόμης.

‘Η ‘Ιωάννα απάντησε ότι δέν είχαν προσκαλέσει γιανρό, άλλα είχαν έμπιστευθεί τον τραναιά στις φρονιδες ενός προσώπου πολυμαθούς και έμπιστου, τό όποιο αυτή ή ίδια είχε συστήσει στη φίλη της.

‘Όταν ο κόμης τήν ερώτησε γιά τό όνομα του προσώπου αυτού, ή ‘Ιωάννα κικκίνισε και χαμήλωσε τή μάτια της. ‘Επειτα όμως, όταν τήν έβεβαίωσαν ότι τόνομα αυτό θά συντελούσε πολύ στην άνεύρεση της Μαγδαληνής, τότε τρέμοντας έπρόσφερε σιγά τόνομα του Βρινδινο.

Τι εσήμανε ή ύπερβολική αυτή άμνηχανία της νέας και ποιός εΐταν αυτός ο άνθρωπος.

‘Ο άρχων της Θούνης θέλησε να τή μάθη όλα αυτά. ‘Εψαξαν γιά τον Βρινδινο, έπεσκέψθησαν τό παλιόσπιτο όπου κατοικούσε με τή μητέρα του, μα του κάκου.

‘Όποις τό σπίτι του περιφραγτό, έτσι και τό σπίτι της Φρέας εΐταν ερημιο κι’ άκατοίκητο. Δέ βρήκαν πουθενά τό Βρινδινο, όσως δέν είχαν βρή τον ύποκόμητα Φλωρεστάν, όσως δέν είχαν βρει και τό πτώμα του Στραβοχέρη.

‘Ωστόσο μόρσεσαν να συλλέξουν άρκετές πληροφορίες σχετικώς με τό Βρινδινο και τή διάφορα επαγγέλματα που έκανε και ίδιως τό του μεσάζοντος μεταξύ των έρωτευμένων.

Αυτό εΐταν άσφαλώς ή άφορητή που έκανε τήν ‘Ιωάννα να ταραχτή τόσο.

(‘Ακολουθεί)

