

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΥΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

“Ορμησε λοιπόν μπροστά και άνοιξε δρόμο μέσ’ απ’ τὸ πλήθος, τὸ ὁποῖο δὲν ἔδωκε καμμία προσοχὴ σ’ αὐτόν.
“Ἡ ὥρα ἐσήμαινε τέσσερες...

XVII

Οἱ Λῦκοι ἐνεδρεύουν

Πολλὴ πρὶν διωδραματισθοῦν ὅσα διηγήθηκαμ προηγούμενος, ὁ Νικόλας Πλουσέτ, ἀρῶν ἄφησε καθὼς θὰ θυμᾶστε, τὸ Γουλιέλμο νὰ παραφυλάει ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ Στραβοχέρι, ἐτράβηξε βιαστικά πρὸς τὸ παλάτι τοῦ κόμητος τῆς Θούνης.

Τὴ στιγμὴ ἀκριβῆς πού ἀντίκρουε τὴ μεγαλοπρεπὴ στοὰ τοῦ μεγάρου κάτω ἀπ’ τὴ λάμψη τοῦ φεγγαριοῦ, ὁ θυρωρὸς ντυμένος μὲ τὴ μεγάλη του στολὴ μὲ τ’ ἀσημένια σειρήνια ἔβγαине ἔξω κρατώντας τὸ δόρυ του. “Ἐνας σωματώδης ἀνθρωπος ἀκολουθοῦσε τὸ θυρωρὸ, ὁ ὁποῖος ἀφῆν τὸν ὀδήγησε ὡς τὴν ἐξωτερικὴ πύλη ξαναγύρισε μέσα.

“Ὁ ἀνθρωπος αὐτὸς δὲν εἶταν ἄλλος ἀπὸ τὸν Κοχεφῆρ, ὁ ὁποῖος, ὅταν ἀναγνώρισε τὸν Πλουσέτ, ῥίχτηκε στὴν ἀγκαλιά του.

— “Ὁ! φτωχὸ μου παιδί, τοῦ εἶπε κλαίγοντας, εἴμαστε πολλὸ δυστυχισμένοι! Κανεῖς δὲν εἶνε ἐδῶ.

— Κανεῖς! Ξαναῖς ὁ Πλουσέτ χλωμαίνοντας.

Τότε ὁ Κοχεφῆρ διηγήθηκε στὸ μέλλοντα γαμπρὸ του ὅτι ὁ “Ἀρχων τῆς Θούνης, ὁ ὁποῖος εἶχε εἰδοποιηθεῖ ἀπὸ καιρὸς ὅτι ὑπέρχε φόβος ταραχῶν, ἐνόμισε καθήκον του ν’ ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὴν ἐβαλε μέσα αὐτὸν ἔνα ἄμαξ κ’ ἔφυγε μαζί της γιὰ νὰ τὴ συνοδέψῃ ὡς τὸν πύργο τοῦ “Ἁγίου “Αρχαδίου, ὁ ὁποῖος βρισκόταν τέσσερες λεῦγες μακριὰ ἀπὸ τὴν Τουραίνη.

— Καὶ τότε θὰ γυρίσῃ; ρώτησε ὁ Πλουσέτ ὅταν ὁ Κοχεφῆρ τελείωσε τὴν κουβέντα του.

— Σὲ λίγες ὥρες, κατὰ τὰ ξημερώματα θὰ εἶν’ ἐδῶ.

“Ὁ Νικόλας ἔπιασε τὸ κεφάλι του μὲ τὰ χέρια.

— Καὶ τώρα τί θὰ κάνουμε; φώναξε μὲ λύσσα.

— Τί ἄλλο νὰ κάνουμε, ὑπάντησε ὁ Κοχεφῆρ, παρὰ νὰ ὑπομένουμε καὶ νὰ περιμένουμε.

— Νὰ ὑπομένουμε! Ξαναῖς ὁ νέος μὲ λύσσα.

Κι’ ἀφίνοντας τὸν Κοχεφῆρ ὅλη τὴν ὑπόλοιπὴ νύχτα, προσπαθοῦσε νὰ γίνῃ δεκτὸς ἀπὸ κανέναν δικαστὴ τῆς πόλεως, μὰ κανεῖς δ’ ἔν τού ἔδινε προσοχὴ. “Ὁ φίλος, μας εἶταν ἀσημαντὸ πρόσωπο καὶ δὲν μποροῦσε ἔνας δικαστὴς νὰ διακόψῃ τὸν ὕπνο του γιὰ τὸ χαιτῆρι του.

Κατὰ τὶς τρεῖς τὸ πρωτὸ ξαναγύρισε στὸ ζυθοπωλεῖο του. Σκυθρωπὸς, καταβλημένος, μὲ πυρετὸ, βυθίστηκε σ’ ἔνα λήθαργο, ὁ ὁποῖος οὔτε ὕπνος εἶταν, οὔτε ἐγρήγορσις.

Σὲ λίγο ἄρχισε νὰ φέγγῃ.

Ξημέρωσε ἡ εικοστὴ τρίτη Αὐγούστου 1556.

Τὴ στιγμὴ ἐκεῖνη ἀκούστηκαν ἀπ’ ἔξω πυροβολισμοί, ἄγριοι ψαλλμοί, βλαστημίες καὶ κραυγές.

“Ὁ Νικόλαος ὕψωσε τὸ κεφάλι του, χωρὶς νὰ καταλαβαίνῃ. Οἱ κραυγὲς αὐτὲς εἶχαν χτυπήσει στ’ αὐτὰ του, μὰ χωρὶς νὰ τὸν κίνησαν νὰ προσέξῃ, χωρὶς νὰ τὸν τραβήξουν ἀπὸ τὴν βύθισή του. Δάκρυα κυλοῦσαν ἀπάνω στὰ μάγουλά του. Τὰ σκούπισε μὲ θεοτὸ καὶ καθὼς ἔκανε αὐτὴ τὴν κίνηση, τὰ μάτια του καρφώθηκαν ἀπάνω στὸ χρυσοῦ δαχτυλίδι πού φοροῦσε στὸν παρήμεσου τοῦ δεξιοῦ του χερσιοῦ.

Τότε σὰ μὴ ἀστραπὴ τὰ φώτισε τὸ λογικὸ του, πετάχτηκε ὀρθὸς. “Ὁ Νικόλαος θυμήθηκε: Τὸ δαχτυλίδι αὐτὸ τοῦ τὸ εἶχε χάσει ὁ ἴγρωστος γι’ αὐτόν Ἰσπανὸς — ὁ δὸν Διάξ — πού τὸν εἶχε σώσει ἀπὸ τὰ χέρια τῶν διαμαρτυρομένων.

Καί, χαρίζοντας τοῦ τοῦ, τοῦ εἶπε πει:

“Ἄν ποτὲ κανένα δυστύχημα σὲ ἀπειλήσῃ, ἔμπα κατὰ τὴν αὐγὴ τῆς Μητρόπολι, βάλε τὸ δαχτυλίδι αὐτὸ στὸ ἁγιαστήριο τῆς Παναγίας καὶ ἀμέσως μιά μυστηριώδης βοήθεια θὰ σὲ προστατεύσῃ...”

“Ὁ Πλουσέτ τὰ θυμήθηκε ὅλ’ αὐτὰ. Εἶνε ἀλήθεια ὅτι δὲν πίστευε καὶ πολλὸ στὴ μυστηριώδη αὐτὴ προστασία, μὰ, τελωσπάντων, εἶχε μίαν ἐλπίδα.

Γι’ αὐτὸ καὶ βγήκε τρέχοντας ἀπὸ τὸ σπίτι του.

“Ὁ δρόμο εἶταν γεμάτος σκοτεινὲς εἰκόνες, ἀγάλματα καισαυρῶν, μὰ ὁ Πλουσέτ ὅτε κἀν ἐπρόσεξε ὅλ’ αὐτὰ.

“Ἔτρεχε, ἔτρεχε, πετοῦσε...

“Ἀνοίγοντας δρόμο μέσ’ ἀπ’ τοὺς γέρους καὶ τὶς γυναῖκες πού ἐκλαιγαν οὐρλιάζοντας γιὰ τὴν ἱερουλιὰ πού γινότανε, ἔφτασε στὴν πλατεία τῆς Παναγίας.

“Ἐκεῖ πιά ἡ κατάσταση εἶταν τόσο μεγάλη ὥστε δὲ μπόρεσε νὰ μὴ σταθεῖ καὶ νὰ προσέξῃ.

Οἱ διαμαρτυρόμενοι εἶχαν τελειώσει τὸ ἔργο τους. Χωρὶς νὰ ἔξρουν τί κάνουν, φανατισμένοι ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερομένους, εἶχαν καταστρέφει, ὡς εἰδῶλα δῆθεν, τὶς εἰκόνες, τὰ ἐμβλήματα καὶ τὰ ἀγάλματα τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων.

“Ἐπειτα μὲ ἥσυχη τὴ συνειδησὴ τους, βέβαιοι ὅτι εἶχαν κάνει ἔργο θεάρεστο, ἀπεσούθησαν ἥσυχα.

“Ἄλλὰ μόλις αὐτοὶ ἀποτραβήχτηκαν, πεντακόσιοι ὡς ἑξακόσιοι κακοῦργοι, πού οὔτε καθολικοὶ εἶταν, οὔτε διαμαρτυρόμενοι, ἀλλὰ ἄνθρωποι τῆς ἀγχόνης, ξεχύθηκαν μέσα στὴν πόλη.

Πρέπει ἐδῶ νὰ ἐξηγήσουμε ποιοὶ εἶταν οἱ κακοῦργοι αὐτοὶ καὶ ἀπὸ πού προήρχοντο. Τὴν ἐποχὴ ἐκεῖνη κανένα κράτος δὲν εἶχε μόνιμο στρατὸ. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἐπειδὴ τοὺς πολέμους παρουσιαζόταν ἀνεπάρκεια τῶν ἀνδρῶν, κάθε κράτος βρισκόταν στὴν ἀνάγκη νὰ προσλαμβάνῃ μισθοφόρους, οἱ ὁποῖοι συνήθως ἦσαν τυχοδιώκτες, ἀλήτες, κλέφτες, δολοφόνοι, περιφερόμενοι ἀπὸ κράτος σὲ κράτος, κατὰ στίφη. “Ὀλοι αὐτοὶ οἱ ἄθλιοι ἐξέλεγαν μόνου τους ἔνα σύντροφο τους πού τὸν ὀνόμαζαν λοχαγὸ γιὰ νὰ τοὺς χρησιμοῦναι ὡς ἀρχηγὸ ἐν καιρῷ εἰρήνης, ἐφόσον ἐν καιρῷ πολέμου, ὑπῆρχοντο ὑπὸ τὰς διαταγὰς τῶν ἀξιοματικῶν τοῦ στρατεύματος στὸ ὁποῖο ὑπηρετοῦσαν.

“Ὅταν δὲν εἶταν πόλεμος, οἱ μισθοφόροι αὐτοὶ γίνοντουσαν πληγὴ γιὰ τὸν τόπο τὸν ὁποῖο εἶχαν ὑπηρετήσει καὶ ἀπὸ τὴν ὑπερησία τοῦ ὁποῖου εἶχαν ὑπολυθεῖ. Φορολογοῦσαν τοὺς φτωχοὺς κατοίκους τῶν πόλεων καὶ τῶν χωριῶν, δολοφονοῦσαν, ἔλεβαν ἀτιμωρητεῖ γιατί εἶταν ἀδύνατο τὸ κράτος νὰ τοὺς ἐπιβληθῇ.

Κατὰ τοὺς μεγάλους πολέμους τοῦ Καρόλου Α’, πολλὲς χιλιάδες ἀπὸ τοὺς ἀλήτας αὐτοὺς εἶχαν στρατολογηθεῖ ἀπὸ τὰ ἰσπανικὰ στρατεύματα. “Ὅταν ἐτελείωσαν οἱ πόλεμοι εἶταν πιά ἀδύνατο νὰ τοὺς διαλύσουν. Καὶ ἔτσι οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς συμμορίες αὐτὲς εἰςῶσαν τὸ Βέλγιο καὶ τὴν “Ὀλλανδία, ὅπου ζοῦσαν μὲ ληστείες.

Καὶ μετὰ δεκαπέντε ἀκόμη χρόνια βρισκόντουσαν ἐκεῖ.

“Ἀπ’ αὐτοὺς εἶταν κ’ οἱ πεντακόσιοι ἢ ἑξακόσιοι κακοῦργοι πού ἀναφέραμε παραπάνω. “Ὅταν ὁ Πλουσέτ ἔφτασε στὴν πλατεία τῆς μητροπόλεως, ἐκεῖνοι ἐληλατοῦσαν τὴν ἐκκλησία.

“Ἐσπάζαν, συνέτριβαν, δὲν ἄφιναν τίποτε στὴ θέση του.

Αὐτὰ ὅμως ὅλα δὲν ἔκαναν τὸ φίλο μας νὰ λιγαστέψῃ τὴν ὀρμὴ του. Πέρασε μαρμαρίζοντας μὲ τοὺς ἀγκῶνας τὸ βρομιερὸ ἐκείνο πλήθος πού ἐφραξε τὸν πρόναο.

Μόλις ἀντελήφθη καλλίτερα τὴ συνέβαινε ἐνοιωσε τὸ αἵμα ν’ ἀναβράξῃ μέσα του.

Μπαινοντας μέσα, ἔστρεψε χωρὶς νὰ θέλῃ τὰ μάτια του μπρὸς τὸ ἁγιαστήριο τῆς Παναγίας, ψάχνοντας νὰ βρῇ τὸ μεγάλο λευκὸ ἄγαλμα πρὸς τὸ ὁποῖο εἶχαν ὀρμιστεῖ μὲ τὴ Μαγδαληνὴ αἰωνία ἄγαπη.

Τὸ ἄγαλμα εἶταν σφραγισμένο καταγῆς. Τρεῖς ἀλήτες τὸ εἶχαν δέσει μ’ ἔνα σχοινὶ καὶ τὸ τραβοῦσαν γελώντας καὶ κραυγάζοντας. “Ὁ θυμὸς ἔκανε τὸν Πλουσέτ νὰ μανιάσῃ.

Χωρὶς νὰ σκεφτεῖ τίποτε ἄραψε ἀπὸ κάτω μὰ ἀκονισμένην ἀξίνα, τὴ σήκωσε καὶ χτυπώντας μὲ δύναμη ἔκοψε τὸ σχοινί. Οἱ δυὸ ἀπὸ τοὺς ἀλήτες ἔπεσαν κάτω, καθὼς κόπηκε τὸ σχοινί. “Ὁ τρίτος ὄρμησε κατὰ τοῦ Πλουσέτ ἀφρίζοντας.

Μὰ ὁ ζυθοπώλης τὸν πρόλαβε καὶ τὸν χτύπησε μὲ τὸ μαχαίρι του καὶ ἀμέσως βγήκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία.

“Ἄλλὰ μόλις πέρασε τὸ νάρθηκα, εἶδε ὅτι ὅλο ἐκεῖνο τὸ πλήθος τῶν κακοῦργων ἔτρεχε πίσω του φωνάζοντας:

— Προδοῖς!... Προδοῖς!... Θάνατος στὸν κατάσκοπο!...

“Ὁ Πλουσέτ ἀντελήφθη ὅτι εἶταν χαμένος. Γι’ αὐτὸ στρέφοντας πίσω του φώναξε:

— Μακρὰ! ὁποιος μ’ ἀγγίξει.

“Ἄλλὰ δὲν πρόφτασε ν’ ἀποτελειώσῃ τὴ φράση του. Κάποιος βύθισε τὸ μαχαίρι του στὴν πλάτη του.

Τότε, ἀφρίζοντας, σήκωσε τὴν ἀξίνα, τὴν ἐφερε ἔνα γύρο κ’ ἄρχισε νὰ χτυπᾷ. Τρεῖς τέσσερα κεφάλια συνετρίβησαν ἀπὸ τὰ τρομαρὰ χτυπήματά του. Τότε, ἐπὶ οἱ κακοῦργοι παραμέριζαν, ὁ Πλουσέτ ἄρχισε νὰ τρέχει καὶ πῆγε καὶ στάθηκε στὸν τοῖχο τῆς μητροπόλεως, ἔχοντας ἔτσι ἀσφαλισμένα τὰ νῦτα του. “Ἐκεῖ, συγκινημένος ὅλες του τὶς δυνάμεις του κ’ ἄρχισε νὰ φωνάζει:

— Βοήθεια!... Βοήθεια!... Μὲ σκοτώνουν... Πολίται τῆς Τουραίνης, μὲ σκοτώνουν!

(‘Ακολουθεῖ)



“Ὁ Πλουσέτ ἄρχισε νὰ τρέχει.