

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΗΣ

Τοῦ ANATOLE LE BRAZ

ΤΟ ΠΡΟΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΚΟΥΠΙΩΝ

Ένα βράδι, ύστερ' όπ' τό φαί, καθόμαστε και κουβεντιάσαμε, πλάι στη φωτιά. Βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα και μπο- ρείτε να φαντασθήτε άν φυσούσε έξω ό άέρας.

Είμουν τότε δέκα χρόνων—σήμερα είμαι έξήντα τριών—μά τέ- τοιες άναμνήσεις δέ φεύγουν από τό μυαλό παρά όταν ή ζωή φεύγει από τό σώμα.

Ακούγοντας έξω την καταιγίδα να σύρλιαζει, έρχόταν πολύ φυ- σικό να μιλάμε για τό μεγαλύτερο άδελφό μου τό Γουλιέλμο πού είτανε τότε ναύτης στον Όκεανό. Έμ μητέρα μου έλεγε όλοένα πως είχαμε καιρό να λάβουμε γράμμα .ου. Τό τελευταίο του γράμμα είτανε από τό Βαλκαράιζο. Σ' ατό τό γράμμα έγραφε πως είταν τόλυ καλά, μά έχρονολογείτο πρόδ έξη μηνών.

— Θίθελα, έλεγε ή μητέρα μου, τί έξερα πού βρισκεται αύτή τη στιγμή. Πώς φοβάμαι αύτό τό άποψι... πτωρίνι.

Έπειτα άρχισαμε τις συνηθισμένες μας προσευχές στις όποιες προσέθεσαμε ένα «Πάτερ ήμών» έπίτηδες για τόν άδελφό μου τό Γουλιέλμο κ' έπήγαμε για να κοιμηθούμε. Έγώ κοιμόμουν μαζί με την άδελφή μου την Κουκάγια. Είχαμε μισοκοιμηθεί πιά όταν ή φωνή της μητέρας μου μάς ξύπνησε ξαφνικά. Τό κρεββάτι της βρι- σκόταν δίπλα στην άκρη του δικού μας πλάι, στό τζάκι :

- Έ, παιδία, δέν άκούτε ;
- Τί πράγμα, μητέρα ;
- Αυτό τόν κρότο έξω.

Έγώ κοιμόμουν άπ τό έξω μέρος του κρεββατιού. Άνασηκώθηκα και τέντωσα τ' αυτιά μου.

— Ναι, είπα, άκούω τόν κρότο πού κάνουν τέσσερα κουπία χτυ- πώντας τό νερό.

— Αυτό μόνο ; ρώτησε ή καλή μου μητέρα.

— Όχι, μά τό ναί ! Άκούω άκόμα κι' ανθρώπους να κουβεν- τιάζουν...

— Πετάξου λοιπόν άπ'τό κρεβ- βάτι σου, Μαρι! Σέντ (έτσι με φώ- ναζαν συντομεύοντας τόνομα μου Μαριος Ύακινθος) και μισάνοιξε τό παράθυρο για νό μπορέσεις να καταλαβεις σε ποιά γλώσσα μιλούν.

Υπάκουσα. Μισάνοιξα τό πα- ράθυρο με προφύλαξη, από φόβο μήπως ή μόρα μου χτυπήσει κατά πρόσωπο τά παντζούρια.

Οι φωνές έρχοντουσαν από τη θάλασσα πού μονάχα ό δρόμος της παραλας τη χωρίζε από τό σπίτι μας, στό όποιο άκόμα κατοικώ. Εί- τανε βέβαια οι φωνές τεσσά- ρων κωπηλατών, των όποιων τό χτύπο των κουπιών ειλ' άκούσει πρό όλίγου. Μά εκείνο πού μου φάνηκε παραδοξο είταν πως όκαθένας των φαινόταν σά να μιλάει σέμιά γλώσ- σα διαφορετική. Μερικές λέξεις έ- φτασαν ως τ' αυτιά μου. Τις θυ- μομαι άκόμη. Νά εες : *Όθρα... Σινεμδα... Νιάλι... Αριμπόνε...*

Άγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, άπ' όλα μαζί είτανε μερδεμένα σ' αυ- τές τις λέξεις. Μου φάνηκε άκόμα ότι ένας από τους ανθρώπους της μυστηριώδους αυτής ψαρόβαρκας μιλούσε βρεττόνικα. Μά μέσα σ' αύτή τη βαβυλωνία των γλωσσών και προπάντων μ' αύτό τόν άνεμο, δέ μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε.

- Έ λοιπόν, Μαρι—Σέντ, τι είλε ; με ρώτησε ή μητέρα μου.
- Πρέπει νάναι, άπάντησα, ή βάρκα κανενός καραβιού πού νανάγησε έδώ κοντά κ' έχει μέσα ναύτες από διάφορους τόπους.
- Άναψε τότε τό φά ; για να μπορέσουν να βρούν αύτοι ψα- χοί άνθρωποι ένα σπίτι φατισμένο όταν θά βρούν έξω.

Η μητέρα μου ήταν μά γενναία πού ήθελε πάντα να βοηθάει τους άλλους και προπάντων όταν αύτοι είταν θαλασσινοί, γιατί στό σπίτι μας όλοι, από πατέρα σό γνιό, γίνοντουσαν θαλασσινοί.

Άναψε τό φά και μισοντύθηκα. Έτρεμα από τό κρύο, και κάπως, τό όμολογώ, από τό φόβο. Έπειτα στάθηκα εκεί περιμένον- τας... μισή ώρα, μά όρα... Μά κανείς δέν ήρθε να χτυπήσει την πόρτα μας, άν και οι άνθρωποι της βάρκας θάπρεπε να έχουν βγή πιά έξω. Δέν άκουγόταν πιά ούτε ήχος κουπιών, ούτε ήχος φωνών. Στο τέλος, ή μητέρα μου, μου είλε να πίσω πάλι να κοι- μηθώ ή Κουκάγια ή άδελφή μου, κοιμόταν πιά βαθιά. Μόλον τόν άλλόκοτο φόβο πού με είλε πιάσει δέν άργησα να κάνω κ' έγώ τό ίδιο.

Την άλλη μέρα, μόλις έφρεξε, ή πρώτη φροντίδα της μητέρας μου είτανε να πάει να ζητήση πληροφορίες. Μά άν και ρώτησε

γυρνώντας από πόρτα σε πόρτα, δέ μόρεςε να μάθη τίποτε. Κανείς, εκτός από μάς, δέν άκουσε κουπία και φωνές. Κ' οι τελωνο- φύλακες πού είταν, εκείνη τη νύχτα, της ύπηρεσίας μεταξύ Μπου- κελές και Τρεζίτλ, έπιαναν τόν πιο μεγάλο τους όρκο ότι όλη τη νύχτα δέν είχαν δη καρδίρι κ' ότι ούτε μά βάρκα δέν τόλμησε να ζυγώσει στη άκτή.

Η μητέρα μου γύρισε σπίτι, κατάχλωμη. Όλη την ήμέρα την περάσαμε περιμένοντας τη νύχτα με άνυ- πομονησία, άν και φοβόμαστε τόν έρχομό της.

Καθώς καθόμαστε να φάμε, τό δεύτερο από τάδέρφια, πού είλε φεύγει χτες για ψάρεμα ως τό Τέρρος, παρουσιάστηκε σ' ήν πόρτα. Δέ λογαριάσαμε να γυρίσει τόσο γλήγορα. Έφρενα ένα σεβρίσιο και γι' αύτόν κ' άρχισαμε να τρώμε. Μιά μεγάλη σιωπή έβράβαινε σ' όλους μας.

Άξαφνα ό άδελφός μου έβγαλε μά κραυγή : — Καποιος κλαίει εκεί ψηλά ! είπε, ύψώνοντας τά μάτια προς τό ταβάνι.

— Θά ήπιας πολύ, του άπάντησε ή μητέρα μου πού ώστόσο αύτή ή κραυγή την έτρόμαξε.

— Μάνα, δες καλλίτερα έδώ ! της είπε τότε. Δέν πιστεύω κ' αύτά έδώ νάναι σταλαματιές από τη θάλασσα.

Κι' άπόθεσε τό χέρι του στό τραπέζι. Τρία δάκρια είχαν στά- ξει άγνωστο από πού άπάνω σ' αύτό.

Κοιτάξαμε όλοι προς τό ταβάνι, μά δέν είδαμε τίποτε. Η μητέρα μου είλε γίνει χλωμή σαν πτώμα.

— Αυτό είν' άσχημο προμήνυμα, είπε, κάποιο κακό θά χτύπη- σε κανέναν από τους δικούς μας.



— Κάποιος κλαίει εκεί ψηλά ! είπε.

Πέσαμε να κοιμηθούμε. Μά ή ίδια σκέψη μάς κρατήσε όλους άγρυ- πνους ως ότου ή κούραση ένίκησε τόν τρόμο μας. Ό άνεμος είλε ήσυχά- σει. Η νύχτα είταν σιωπηλή. Εκεί- νο τό βράδι δέν άκούσαμε τίποτε ξε- χωριστό... Μά δέν έπινε τό ίδιο και τό τρίτο βράδι. Μόλις έσβησε ή μη- τέρα μου τό φάς, έφτασε πάλι ως τ' αυτιά μας τό πλικ—πλόκ τεσ- σάρων κουπιών πού χτυπούσαν τό νερό, δυό δυό. Έγώ άμέσως σηκώθη- κα. Αυτή τη φορά ήθελα νάχω τη συνείδηση μου καθαρή, ήθελα να δώ. Ντύθηκα και βγήκα έξω. Η θάλα- σα έλαμπε όλόκληρη μέσ' στό φάς του φεγγαριού. Έψαξα με τά μάτια όλη την επιφάνεια των νερών. Δέν είδα παρά τους βράχους του Σαίν— Τζ'λντας, πού μοιάζουν με οκάχια και πολύ μακριά τά Έφρανήσια. Βάρκα πουθενά !

Και όμως τό πλικ—πλόκ εξακο- λουθούσε νάνηχει μέσα στη νύχτα, σαν τό κανονικό tik—τάκ του ρολο- γιού άν και οι κωπηλάτες άπόψε τρα- βούσαν σιωπηλοί και δέν κουβεντια- ζαν στις διάφορες γλώσσες τους.

Ό άδελφός μου ήρθε και με σν- νάνησε στην παραλία. Είλε τό μάτι του πιο γυμνασμένο από τό δικό μου. Μά τι τόφελο ! Όυτε κ' αύτός μό- ρεσε να δει τίποτε πού όλο ή μάνα.

— Έ λοιπόν ; ρώτησε ή μητέρα μου όταν γυρίσαμε σπίτι.

— Αυτά όλα θάναι προμήνυματα για τη ζωή του Γουλιέλμου ! της άπάντησε ό άδελφός μου σοβαρά.

Η μητέρα μου από τό κρεββάτι της άρχισε να λέει μά προ- σευχή.

Σκεπτόμαστε όλοι τό μεγάλο μας άδελφό τό Γουλιέλμο και καθώς προσευχόμαστε, δέ μπορούσαμε να κρατήσουμε τους λη- γμούς μας.

\*\*\*

Σ' ένα μήνα μάθαμε από τό ύποπτακροείο του κλοίου πού είταν μαρκαριμένος ό Γουλιέλμος, πως είλε πεθάνει.

Ένα γράμμα από τόν καπετάνιο ό όποιος μάς έστειλε τα πρά- γματα τόν μάς έδινε λεπτομέρειες για τό θάνατο του. Άκριβώς τό βράδι πού για πρώτη φορά είχαμε άκούσει τόν ήχο των κουπιών, ό Γουλιέλμος ό όποιος βρισκόταν στό Καρικάλ των Ίνδιάν, δια- τάχθηκε να βγή έξω με τη βάρκα του καραβιού για να πάρει με- ρικούς άξωματικούς. Σαναγύρισε στό καραβι με δυνατό μονοκί- φηλο. Την άλλη μέρα πυρετός άγριος τόν έπιασε και την τρίτη μέρα πέθανε κ' έβγαλαν τό πτώμα του άπ'τό καράβι με τη βάρκα για να τό θάψουν στό καθολικό κοιμητήριο του Καρικάλ.

Σ' αυτό τόν κόσμο δέν κρέπει να έσφραγίστα κανείς για τίποτε. Όλα γίνονται με τη θέληση του Θεού.

Anatole le Braz