



ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΡΩΤΑ

ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΕΡΗΜΑ



π

Α



Λ' η γαϊτανιά χαζεύει μπροστά σ' ένα σπίτι που φγγυροβαλεί στη σκοτεινιά κι' αντίχειρ στην ήσυχια του νυχτερινού δρόμου. Άπξω είνε σταματισμένα άμαξια κι' αυτοκίνητα. Κάθε στιγμή φτάνουν κι' άλλα, παίρνουν σειρά, αποβιβάζουν μαυροφορεμένους κυρίους και πολύχρωμες κυρίες, φεύγουν. Υπηρετές του σπιτιού, ύπηρετές του μαγαζιού, καλοντυμένοι, γελαστοί, άνοιγουν τά πορτόνια, ύποδέχονται, όδηγούν, βοηθούν. Τόσος κόσμος! Είνε γάμος άνοχτός. Ο Πετράκης ό Πετρόπουλος, ό πλούσιος έμπορος, παντρεύει την κόρη του τη μεγάλη, την Έλένη, με το Νίκο το Ζάτουρα, έναν όμορφο νέο, από καλό σπίτι, ύπάλληλο σε μι ά Τράπεζα.

Νά τος κιάλα, με το κορμύ του φράκο, με το φαλιδιμένο του μουστακάκι, μ' ένα άσπρο λουλουδι στη μπουτουνιέρα, φρέσκος, ζωνρός, χαρούμενος, μ' άνα όσάν άνήσυχος κάπου-κάπου, όσάν άφηρημένος... Στιγμή δέν σταματά ό' ένα μέρος' και με κανένα δέν παραμυθεί. Ρατζέ, μ' ά δέν κάθεται νά πάρη άπάντησή' τόν ρωτούν μ' ά φεύγει χωρίς νάπάντηση. Κι' ό φίλοι του γελούν :

« Τι συγνημένοσ που είναι άπόψε ό Νίκος ! »
Ναί, έχει και κρούει με κόπο συγκίνηση μεγάλη. Μά τόσο μεγάλη, όστε δύσκολα θά την δικαιολογούσε ή περίπτωση. Τι διάβολο ! δέν έκανε κανένα γάμο « μετ' έμποδιών » δέν έπαυσε την « κόρη τών όνειρων του » ύστερ' από βάσανα και χρόνια' ούτ' έβραζε πάλι στο χέρι καμιά τρανιάχη προίκα ή καμιά έκτακτη όμορφιά. Η Έλένη, ή πρωτότοκη του κύρ-Πετράκη, ήταν ένα κορίτσι όπως όλα τά κορίτσια της τάξης της. Όμορφούλα, κομφούλα, με λίγο πιάνο, με λίγα γαλλικά και με πεντακόσιες μόνο χιλιάδες. (Ό πατέρας της μπορεί νά είχε' μά δέν της έδινε περισσότερα, γιατί λογάριζε και τί δεύτερη, τη Δώρα' λογάριζε και τους τρεις μικρότερους γιούς.) Του Νίκου, που παντρολογιόταν εκείνο τόν καιρό, άφου παντρεύτηκε κι' ή τελευταία του αδελφή, τ' ό την προξένεψαν. Την είδε, τού άρεσε, τή σ' σιμεύτηκε, την έρωτεύτηκε και λιγάκι, την άρραβώνιασε. Έ, ύστερα ; Ηταν λόγος νά κάνει έτσι έπειδι άπόψε θά τη στεφάωνε και θά την έπαιρνε, πρώτα στην Κρησιά για τά μελίμνα κι' ύστερα στο σπίτι του ;

Κι' όμως, νά ! Ό γαμπρός με το φράκο και το άσπρο λουλουδι έκανε... μά ξερετε πώς έκανε ; Σά νά φοβόταν από στιγμή σε στιγμή καμιά καταστροφή. Νά τούλεγε άξαφνα : « δε σου τί δίνουμε, φεύγα ! » Η νάρχόνταν, στη μέση της τελετής, νά τόν έπιαναν και νά τόν πήγαιναν στη φυλακή για κλέφτη ή συνωμοτή. Γι' αυτό άπορούσαν ό φίλοι του : « Συγνημένοσ που την έχει άπόψε ό Νίκος !... »

Τους ξεφυγε γρήγορα, τους άφρασε νά μαζεύονται και νά περιμένουν στα όαλόνια, ένα, δύο, τρία σαλόνια, και το χόλλ τέσσερα, φωταγωγημένα, άνθοστόλιστα, γεμάτα γαμήλια δώρα, βάζα, άγάλματα, σεβίτσια, ζαργινιέρες, κι' αυτός ανέβηκε στο άπάνω. Έκει ήταν ό κάμαρες. Έκει έντυναν τη νύφη.

Χτύπησε μι ά πόρτα.
— Ποιός ;
— Έγώ... έτοιμη ;
— Α, όχ, Νίκο μου, άκόμα.
— Καλά, καλά...
Η πόρτα όμως μσανόειξε και πετάχτηκε στο διάδρομο ή Δώρα.

Βοηθούσε, φαίνεται, στο ντύσιμο την αδελφή της' άλλ' άμα άκουσε άπξω το Νίκο, βγήκε γά νά ιδή... πώς τού πήγαινε το φράκο...
Τόν κάνει γελοίο ; είνε γελώντας καθός έραιναι.

Μά μόλις τόν αντίκρουσε, σοβαρεύτηκε. Και, χωρίς νά ρίξη ούτε μι ματιά στο φράκο, — μόνο στα μάτια τόν κοίταξε, — τού ψιθύρισε θλιβερά :
— Λοιπόν, άπόψε...
Έκείνη τη στιγμή, άπ' το διάδρομο δέν περνούσε κανείς. Ο Νίκος κοίταξε γύρω του με φόβο και, ξαφνικά, άπότομα, άρπαξε τη Δώρα άπ' το χέρι και την τράβηξε στην κάμαρά της που ήταν άντίκρουσε.

— Έλα δώ !... έλα δώ !...
— Αχ, Νίκο !... Νίκο !...
« Έπαισαν ό ένας στην άγκαλιά του άλλου

— Σάπα !...
« Έκλειγε τόν πόρτα χωρίς νά της άφήση το χέρι, και της είνε :
— Δώρα, είναι μι ά τρελλός !... Δέν μπορώ !... Πές μου μιή λέξη και χαλώ αυτό το γάμο την τελευταία στιγμή. Θέλεις ;
— Τρελλάθηκες άληθινά ! ; τού άποκρίθηκε' πώς μπορεί ποτέ νά γίνη αυτό ;...
— Μάγαπās ;
— Σ' άγαπώ, μά...
— Τότε γίνεται !
— Μά πώς ; πώς ;... Θέ μου !... Τώρα πιά ;...
— Θά φύγω κρυφά... θά χαθώ... και θάφήσω ένα γράμμα πώς το μετάνιωσά.

— Είνε άργά, Νίκο !... Δέ θά μπορέσω νά το ύποφέρω αυτό... Φαντάσου τι κακό θά γινόταν μπροστά μου ! Και νά ξερω πώς έγώ είναι ή αιτία ; « Όχι ! Άδύνατο, Νίκο ! Άσπύηπου με !... »

Τη στιγμή εκείνη, γεφυρόντάς κάτι τι, μήκη στην κάμαρα ή μητέρα. Δέν παραξενεύτηκε καθόλου, μά καθόλου, που βρήκε κεί μέσα το Νίκο με τη Δώρα. Άν ήταν δυνατός νά φαντασθώ τέτοιο πράγμα !... Καμάρωσε μόνο λίγο το γαμπρό, — ήταν και βασιτική, — τού σύστησε νά πάη κάτω, γιατί έπρεπε νάνα στην « ύποδοχη », πήρε το πράγμα που ήθελε και βγήκε.

Σ' αυτό το άναμεταξύ, ό Νίκος είχε σκεφθει.
— Δώρα ! είνε. Άφου δέν μπορείς νά μείνεις, τότε... έλα και συ ! Νά φύγουμε μαζί ! Άπόψε ! Τώρα ! Άλλη λύσις δέν ύπάρχει !...
— Νίκο !... μά τί λές !
— Μ' άγαπās ;
— Ώ !
— Τότε θά φύγουμε μαζί. Τώρα εϋθύς ! Έλα !... Άποφάσισε !...
Δέν έχουμε καιρό... Έγώ φεύγω κιάλα. Και σε περιμένοω κάτω, στην πορτούλα της ύπηρεσίας, έξω, στο κάγγελο.



Δέν τού άποκρίθηκε, σά νά της κόπηκε ή φωνή. Τόν κοίταξε μόνο με τά μεγάλα, τά γλαρά, τά φαιοπράσινα μάτια της. Την κοίταζε και κείνος. Κοιτάχτηκαν έτσι λίγες στιγμές. Οί ψυχές τους μίλησιν με τά μάτια. Τέλος ή Δώρα είνε με άπόφαση :
— Ναί ! Πήγαινε ! Θάρθώ !
Και σφιγγοντας το χέρι του νευρικό, τόν φίλησε γοργά στο στόμα.

Δέν είχε λοιπόν το λόγο του ό Νίκος, που ήταν έτσι άνήσυχος, νευρικός, άλλόκοτος, κείνο το βράδυ ; Μά πού νά ξεφουν, πού νά φαντάζονται ό φίλοι του !...
Είχε άρραβωνιάσει την Έλένη, την είνε έρωτευθει κιάλα λιγάκι, — το είπαμε, — κι' ύστερα... τρελλάθηκε από έρωτα με την αδελφή της !

Τη μικρή Δώρα δέν την έγνώριζε πείν. Έλειπε στη Νάξο, όταν έγειναν τά προξενιά κι' ό γαμπρός μήκης στο σπίτι, κλεισμένη εκεί στις Καλόγριες. Κι' ήταν μόνο δεκαπέντε μέρες που είχε έρθει, για νά παρασταθώ στο γάμο της Έλένης.

Ναί, δεκαπέντε μόνο μέρες την έγνώριζε ό Νίκος' άλλα ήταν τρελλός από την πρώτη μέρα που την είδε !

Αυτό το παράξενο κορίτσι τούκανε μι έντύπωση που ποτέ στη ζωή του δέν την είχε δοκιμάσει. Και δέν ήταν ή Δώρα ούτε δεκαεφτά χρονώ. Κι' αν την κοίταζε κανείς καλά, δε θά μπορούσας νά την πεί ούτε όμορφη. Πιό κανονικά τουλάχιστο, μιό γεμάμενα, ήταν τά χαρακτηριστικά της Έλένης. Μά τί το θές, που ή Δώρα είχε το πιό άφράτο, το πιό δροσερό, μά και το πιό θερμό κορμι που μπορούσας νάχη ένα κοριτόπουλο της ηλικίας της ! και προπάντων εκείνα τά μάτια, — ω, εκείνα τά μάτια, τά μεγάλα, τά γλαρά, τά φαιοπράσινα, μάτια γυναίκας που γεννήθηκε γι' άγάπη !

Άδύνατο ν' άντίσταθώ κανείς σε — τια όταν τόν κοίταζαν έρωτικά ! Κ' μοιρο το Νίκο έτσι τόν κοίτα... Δώρα κατάλαβε άμέσως τ' άκμας στο « γαμπρό »... πούμε πώς την προκάλε νός της άρρασε, της άρτια της νά τού μιλά

τόν τραβούν, να τόν τρελαίνουν, όπως τ'όκανε, από ένστικτο, χωρίς να θέλη, κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σ'έναν άντρα που της άρεσε, — μιά νέο, μιά μεσόκοπο, μιά νεάζοντα γέρο, μιά λεύτερο, μιά παντομένο, μιά ξένο, μιά συγγενή, φτάνει νάταν άντρας και λιγάκι του γούστου της...

Από τη Νάξο, όταν έγινάν οι άρραβώνες, του είχε στείλει ένα συγχαρητήριο γραμμα, μερικές κάρτες, μιά φωτογραφία της παρμένη στο Μοναστήρι και λίγα ξερά γιασεμιά. Ο Νίκος είχε ιδεί κι άλλες φωτογραφίες της Δώρας στο σπίτι. Μ' από καρμιά δέν είχε συγκινηθεί. Ούτε τ'αγαψιμάτα της, τ'α κοινότητα τρυφερόλογα, του φάνηκαν τίποτα έκτακτο. Κι όταν μιά μέρα του είπαν «ή Δώρα έρχεται αύριο», ό άνθρωπος δέν είχε καρμιά ιδέα του τί θάβλεπε. «Καλώς να έλθη!» Κι άξαφνα να ιδή μπροστά του τ'όλοδροσο κι'όλοδρομο εκείνο πλάσμα, ν' αντίκρυση εκείνα τ'α θαυμάσια μάτια, που άπ' την πρώτη στιγμή λές και τούλεγαν «σ' αγαπώ!» σέ θέλω!»

Τούρθε αληθινή κατακεφαλιά. Άλλά γιατί λοιπόν δέ χάλασε εύθους τόν άρραβώνα; Γιατί δέν είχε καθαρά: «αγάπησα τη Δώρα και θέλω τη Δώρα»; ...

Ντράπηκε. Ένόμιζε πως δέν είχε πιά τ'ο δικαίωμα. Τέσσερες μήνες μαζί του, ή Έλένη τόν είχε αγαπήσει. Κι όσα λίγο την είχε έρωτευθεί κι' αυτός, της είχε πεί όμως πως ήταν ή ζωή του κι' ή ευτυχία του... Πώς θά της έλθη τώρα: έκαια λόσου; ζωή μου κι' ευτυχία μου είνε ή άδερφή σου!; ... Τούρχόταν δύσκολο... Έπειτα, δέν ήξερε ακόμα πως ήταν και τόσο αγιάτρευτα έρωτευμένος με τη Δώρα. Ένόμιζε πως με την οικειότητα θά του περνούσε, θά τ'ο συνήθιζε, θά τ'ο υπέφερε τελοςπάντων. Αυτός θάπαρνε την Έλένη κι' ή Δώρα θά γυρίζε στην Νάξο. Ο γάμος, ή γυναικία του, θά τόν έκανε να την ξεχάσει...

Μά όχι, ήταν αδύνατο! Όσο περνούσαν οι μέρες, τόσο ποθούσε τη Δώρα. Όσο τόν κοίταζε κείνη με τ'α έρωτικά της μάτια, τόσο άναβε ό άνθρωπος, τόσο έχανε τ'ο νού του. Έπιτέλους δέ βάσταζε. Της είπε:

— Δώρα, αν σέ γνώριζα προτύτερα, θάπαρνα σένα! ... Σ' αγαπήσα από την πρώτη στιγμή με κοιταξες!

Άδιστακτα του άποκρίθηκε:

— Κι' εγώ! ... Μά τώρα είνε άργά! ...

— Ναί, δυστυχώς...

Είπαν, γενναία κι' οι δύο, να καταπνέουν τ'ο αίσθημά τους. Τ'ο «καθήκον» έπρεπε να υπερισχύσει. Άλλά πού! Ούτε ή έρωτική φύση της Δώρας μπορούσε να νικήθη, ούτε ή ξαφνική τρέλλα του Νίκου. Και την πρώτη φορά που έμειναν οι δύο τους, ύστερ' από την πρώτη εξομολόγηση, — ήταν στο σπίτι, μιά ώρα που ό Νίκος είχε πάει πριν γυρίσουν από τ'α μαγαζιά ή Έλένη κι' ή μητέρα, — έπεσαν ό ένας στην άγκαλιά του άλλου με κλάμματα, μ' άναστενάγματα, με φιλιιά:

— Άχ, τί δυστυχισμένοι που είμαστε μεϊς!

— Μά και τί ευτυχισμένοι! ...

— Θέ μου! τί θά κάμουμε τώρα; ...

— Τίποτα! θά φιλιόμαστε! ...

Ένόμιζαν πως αυτό θάταν μόνο, πως θά μπορούσε νάταν μόνο αυτό. Άλλά ύστερ' από τ'ο πρώτο εκείνο άγκάλιασμα και την άνεκλάλητη ήδονη που είχε δώσει και στους δύο, κατάλαβαν πως θάταν πολύ δύσκολο να ζήσουν ένωμένοι... τόσο λίγο. Έπρεπε να ένωθούν όλοκληρωτικά. Ο Νίκος τούλάχιστο έβλεπε πως όχι μόνο αγαπούσε πιά με τ'α όλα του τη μικρή Δώρα, αλλά και πως δέν μπορούσε να νικήθη καν άλλη γυναίκα. Άν έπαρνε, αν έπέμενε να πάρη την Έλένη από «καθήκον», θά την έκανε δυστυχισμένη όσο ήταν κι' αυτός...

— Δώρα! ... Έσένα πρέπει να πάρω! Δέν μπορώ! Θά τ'ο πω!

— Όχι! Δέν είναι οσστό! Πώς μπορώ εγώ να πάρω τόν άρραβωνιαστικό της άδερφής μου; Τι θά πη; Τι θά κούν; ...

— Δέ μάγαπες λοιπόν;

— Σέ λατρεύω... μά... αυτό δέν γίνεται... Όχι, χρυσέ μου,

όχι...

Και τόν φιλούσε για τελευταία φορά. Κι' έπειτα σέ λίγο ξεναρχίζε...

Μ' αυτούς τούς διαταγμούς και τ'α κρυφοφιλήματα περνούσαν οι μέρες, κι' ή όριμένη για τ'ο στεφάνωμα πλησίαζε.

Ο Νίκος είχε έρθει σέ μιά πολύ παράξενη κατάσταση: Κουινόταν σ'α νευρώσαστο, σ'άν αυτόματα. Έκανε, δ.τι χρειαζόταν ή γάμο, σ'α να μην είχε τίποτ' άλλο στο νού του άπ' αυτόν. Ήταν βέβαιος πως ό γάμος του με την Έλένη δέν θά

...νε άχι την τελευταία στιγμή, όταν θά τόν ποθούσε γαίνε καθόλου κείνο τ'ο βράδυ στο σπίτι της. Ήταν «δέν μπορώ» την παραμονή; ... Δέν ή ήξερε: πως δέν ήταν άργά, όπως ένόμιζε άργά. Όσο δέν αρχίζει και δέν τελειώνει μιά χαρά να κοπή και σή μέση,

είνε καιρός.

Και νά, την τελευταία ώρα, λίγο πριν πάη στο σπίτι σ'α γαμπρός με τ'ο φράκο του, ό Νίκος τ'ο βρήκε. Και την τελευταία στιγμή, στή κάμαρα της Δώρας, όταν μπήκε ή μητέρα και τούς έκοψε την όμιλία, εκείνος τ'ο ξανασκέφθηκε και τάποσ'... ε:

Άπόψε δέν θάπαρνε την Έλένη, αλλά θάφευγε με τη Δώρα. Άπόψε, ναί.

Είχε χάσει στην τσέπη του πανταλονιού του, μ'άτοσο, τ'α τ'α κάρτες που του είχε δώσει τ'ο πρωτ' ό πεθερ' ός του για τ'α μελιμηνά. Είχε βάλει στο πορτοφόλι του και μερικά τεκάκια που είχε από δικά του. Του έφταναν. Μιά μικρή βίλλα στην Κηφισιά, έπιπλωμένη, την είχε νοικιάσει για να πάη εκεί, μετά τ'ο στεφάνωμα, με την Έλένη. Θά πήγαινε, πριν από τ'ο στεφάνωμα, με τη Δώρα. Τελείωσε!

— Δώρα! πές μου μωή λέξη! ...

Πώς μπορούσε και κείνη να μη τ'ο την πη; Και τ'ο την είχε. Και δέν ήταν μισή. Ήταν μιά, όλόκληρη, γεμάτη, τρανταχτή:

— Ναί!

Ο Νίκος κατέβηκε κάτω βιαστικός, μοιράζοντας γελάνια και χειραφίτες, πέρασε τ'ο χώλλ και χ'αθήκε στο βεστιαριο. Φόρεσε τ'ο έπανωφόρι του, πήρε τ'ο καπέλλο του και τ'ο μπαστούνι του.

— Φεύγετε, κύριε Νίκο; τόν ρώτησε ή καμαριέρα που δέν είχε βοηθήσει.

— Ναί, μιά στιγμή, κάτι ξεχάσα... Άν με ζήτησουν, πές πως σέ πέντε λεπτά θάμαι δω. Φεύγω μάλιστα από πίσω.

Κι' άντι να γυρίση στο χώλλ, πήρε τούς έσωτερικούς διαδρόμους κι' έφτασε ως την κόρτα της ύπηρεσίας.

Δέν ήταν αυτή τ'ο «κάγκελο» που είχε πεί της Δώρας. Τ'ο σπίτι του Πετρόπουλου από πίσω, έβγαζε σέ μιάν άλλόκοτη αύλη που έμοιαζε με δρομάκο. Δεξιά κι' άριστερά, είχε σπ'άνια, χαμόσιπτα. Και στρίβοντας, τέλειωνε σ'ένα στενό άνοιγμα, που τ'ο έκλειναν, όταν ήθελαν, μ' ένα κάγκελο. Άλλά τ'ο κάγκελο αυτό ήταν πάντα σχεδόν άνοιχτό. Μπαίνόβγαίναν νύχτα-μέρα όι ύπηρετές τ'ο σπιτιού, όι φωνιστές, όι προμηθευτές κι' όι φτωχοί άνθρωποι που κατοικούσαν σ' ένα-δυό από τ'α χαμόσιπτα εκείνα. Τάλλα τ'α χρησιμοποιούσε ό νοικοκύρης γι' άποθήκες.

Ή καγκελόπορτα, — για να την ποίμε έτσι, — έβγαζε σ'έναν άρκετά πλατ'ό δρόμο, παράλληλο με τόν άλλον όπου ήταν ή φάτσα τ'ο σπιτιού. Και τ' αυτοκίνητα, τ' αμάξια, άφίροντας τούς καλεσμένους, έστριβαν κι' έφευγαν από τόν πεινδ'ό αυτό δρόμο.

Ο Νίκος στάθηκε μιά στιγμή και μάτιασε ένα σωφ'ερ που δέν ένγνωριζε.

— Βαγγέλη, στάσου!

Τ'ο αυτοκίνητο στάθηκε.

— Με π'ας στην Κηφισιά;

— Μάλιστα, κύριε Νίκο, όρίστε!

— Έχεις βενζίνα;

— Μπόλκιη!

— Περμένε. Θά πάμε δυό.

«Κύριε Νίκο», «Βαγγέλη», τίποτ' άλλο. Γνωριμιά της πάτσας. Ο σωφ'ερ δέν ήξερε καθόλου πως ό μωστερης του παντρευόταν άπόψε και πως για τ'ο γάμο του είχε άφίσει αυτές προ όλίγου σ'αυό κ. Πετρόπουλου δυό κυρίες κι' έναν κύριο. Δέν ήξερε ακόμα ούτε πως τ'ο τυφλοσόκακο εκείνο με την καγκελόπορτα συγκοινωνούσε με τ'ο σπίτι τ'ο γάμου. Τί τ'ο παράξενο λοιπόν άν

ό κ. Νίκος, κουκουλωμένος μ' ένα βαρ'ό έπανωφόρι και περιμένοντας κάποιον ή κάποιαν εκεί χάμο, τ'ο έλεγε να τόν πάη στην Κηφισιά; Κ' ήταν Κυριακή βράδυ, ή ώρα δέκα παρά τέταρτο. Πολύ φυσικό!

Ο Νίκος πότε βημάτιζε μέσα στο στενό, πότε στεκόταν στο κάγκελο. Έβρισκε πως άργούσε ή Δώρα κι' άνησυχούσε, φοβόταν... Μην τ'ο μετάνιωσει; Μην την έλιασιν; ...

Όχι. Η Δώρα δέν τ'ο μετάνιωσει, ούτ' έμποδίστηκε από τίποτα.

Ήταν ως που να πη τ'ο ναί. Τ'ο είχε; Τελείωσε! Και νά την σέ λίγο, με μιά έσάρπα, μ' ένα κανελλά έπανωφόρι και μιά βαλίτσα στο χέρι.

Περπατούσε σιγά, κούτασε οσεδόν, για ή βαλίτσα, — ή ίδια εκείνη που είχε έρθει προ δεκαπέντε ήμερών από τη Νάξο και που την είχε γαμίσει ακόμα μ' ό,τι βρήκε πρόχειρο στην κάμαρά της, — την έβράβαινε.

Ο Νίκος έτρεξε και της την πήρε.

«Ω, λαθρομάρτιο!» σκέφθηκε ό σωφ'ερ άμα είδε τη γυναικία σιλονέτια στο τυφλοσόκακο.

«Ά, όχι, συγγένισσα», σκέφθηκε άμα είδε πως δέν ήταν παρά ένα κοριτσόπουλο με μιά βαλίτσα.

— Έλα! Έχουμε κι' αυτοκίνητο...

— Μά που θά πάμε; Στ'ο σπίτι σου;

— Σιωπή!

Φόρτωσαν τη βαλίτσα, μπήκαν στο αυτοκίνητο και δρόμο.

(Ακολουθεί)



Ή Δώρα δέν εΐτανε ούτε δεκαεφτά χρονών...