

ΤΟ ΜΥΣ ΣΤΟΡΙΜΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ

Η ΜΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΣΕ

ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΥΚΟΛΑΚΑ", ΜΠΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

"Επειτα υπό την οδηγία της Μαργαρίτας, πήραμε τη μούμια της βασιλίσσης Τέρα από την κάμαρα της και την πήγαμε στην κάμαρα του πατέρα της, όπου την άφισαμε σ' ένα καναπέ. Τη σκεπάσαμε μ' ένα σεντόνι, ούτως ώστε αν ξυπνούσε θα μπορούσε άμέσως να σηκωθεί. Το κομμένο της χέρι το βάλαμε άπάνω στο στήθος της, στη θέσι ακριβώς που τώχαμε βρει, κι από κάτω από αυτό το κόμμα των επτά άστέρων, που ο κ. Τρελόνου το είχε ήδη βγάλει από το χροματοκιβώτιό του.

Τη στιγμή που τ' έβαζε κάτω από το χέρι της βασιλίσσης, έλαμψε και ακτινοβολήσε, σά νάχε φωτιά μέσα του!...

"Ήτανε παράξενο ό θέαμα που επηκολούθησε. Οι άνδρες, σοβαροί κι άμύλητοι, σηκώσαμε τη μούμια. Σε μία στιγμή, καθώς την πηγαίναμε, έπεσε το σεντόνι που την έσκεπαζε και η βασιλίσσα φάνηκε σάν άλε βάστρινο άγαλμα...

Τη βάλαμε στον καναπέ της άλλης κάμαρας, που είχαμε έτοιμάσει για το μεγάλο ιπράμα και όπου τα ηλεκτρικά έρχονταν άφθονο φως.

"Η ώρα έφτανε. Δέν έπρεπε να χασομερψάμε.

Βάλαμε λοιπόν πρώτα τις προσοπίδες μας, και καθήσαμε έπειτα ό καθένας στη θέσι που είχαμε προηγουμένως όρισει.

"Εγώ στάθηκα κοντι στην πόρτα, εκεί ακριβώς που ήταν όλοι οι διακόπται. Ήμουνα έτοιμος να τους χειρισθώ σύμφωνα με τις διαταγές που θά μουδίνε ο κ. Τρελόνου.

"Ο δόκτωρ Ουδέκστερ θά στεκότανε πίσω από τον καναπέ όπου είχαμε βάσει τη μούμια. Αυτός θά είχε το νου του διαρκώς στη μούμια και θά πρόσεχε τι θά συνέβαινε με τη βασιλίσσα Τέρα.

"Η Μαργαρίτα θά στεκότανε δίπλα του. Κρατούσε στά χέρια της το Σύλβιο, και ήταν έτοιμη να τον βάλη άπάνω ή δίπλα στον καναπέ, όποτε θά το έκρινε σωστό.

"Ο κ. Τρελόνου και ο κ. Κορμπέκ είχαν αναλάβει ν' ανάψουνε τις λάμπες και να τις προσέχουν έπειτα μη σβύσουνε.

"Έβλεπα το χτύπημα του όρολογιού έκανε να σκατήσουν μέσα μας ό καρδιές μας. Μας φάνηκε ότι έσήμανε το τέλος του κόμμου! ΜΙΑ! ΔΥΟ! ΤΡΕΙΣ!

Προτού χτυπήσει τρίτη φορά το ρολόι, έγω είχα σβύσει το ηλεκτρικό φως, κι ο κ. Τρελόνου με τον Κορμπέκ είχαν ανάψει τις λάμπες...

Τά φωτίλια πιάνανε σιγά-σιγά...

Μέσα στο θαμπό φως των λυχνων που άνάβανε σιγά-σιγά, μετά το δυνατό και κάτασπρο ηλεκτρικό, μάς φαινότουσαν τά πράγματα πειο παράξενα.

Σέ λίγο δευτερόλεπτα, οι λάμπες πήρανε φωτιά κι άνάψανε για καλά. Κάνανε ένα φως γλυκό και σταθερό, τόδοποιο όσο πήγαινε και δυνάμωνε. Άπό γαλλίξιο έγινε κιτρινωπό, κι από κιτρινωπό κάτασπρο. Αυτό διήρκεσε κάμποσην ώρα, που μάς φάνηκε αιδώς όλόκληρης... Μά ακόμα δέν είχε συμβη τίποτε με το μαγικό κιβώτιο, που περιμέναμε τόσο άνυπόμονα ν' άνοιξη...

Τέλος, άρχισε άπάνω στο κουτί να φαίνεται μια παράξενη, λεπτή και αιδιόρατη λάμψη... Ή λάμψη αυτή δυνάμωνε όλοένα. Τέλος, δυνάμωνε τόσο, που το μαγικό κιβώτιο φαινότανε σάν άναμμένο κάρβουνο. "Ετσι έμεινε κάμποσην ώρα, ενώ έμεις περιμέναμ εναγωνίως το άποτέλεσμα...

"Άεφα, άκούσαμε έναν ήχο, έναν ήχο πνιγμένο, σά να προέρχεται από κάποια μικρή έκρηξη μέσα στο κιβώτιο...

Είδαμε τότε το σκέπασμα του μαγικού κιβωτίου να σηκώνεται μόνο του σ' ένα ύψος τριών ή τεσσάρων δακτύλων πάνω από το κουτί. Τά βλέπαμε όλα αυτά καλά τώρα, γιατί το δωμάτιο είχε πλημμυρίσει από το λαμπρό και δυνατό φως που έρχονε το μαγικό κιβώτιο.

Άμέσως έπειτα, είδαμε το σκέπασμα, καθώς στεκότανε έτσι μετέωρο στον άέρα, να γέρνει σιγά-σιγά πρós το ένα μέρος και να σηκώνεται άπ' τ' άλλο, σά να το έπιεζε από κάτω καμμία μυστηριώδης δύναμις. Και τότε, ενώ το μαγικό κιβώτιο έλαμπε όλοένα, άρχισε από μέσα να γαίγει ένα άέριο ύποπρόσιτο, που έμοιαζε με μπανό. Δέν μπορούσε να το μυρίσει καλά έξ ατίας της προσοπίδος μου μ' όλην όμως την προσοπίδα που φορούσα, αισθάνθηκα μια άοριστη, παράξενη και διαπερατική όσμη.

Σιγά-σιγά, ό καπνός αυτός άρχισε να γίνεται όλο ένα και πειο πυκνός: έπειτα άρχισε να βγαίνει άφθονώτερος, πειο γρήγορος, πειο βαρύν και σκι τινός, και ό πυκνός τολύπες του κάνανε να σκοτεινιάξη όλόκληρο το δωμάτιο.

Έκείνη τη στιγμή μου ήλθε μια άκατανίκητη πιθυμία να πάω κοντά στη Μαργαρίτα, που την έβλεπα τώρα, ανάμεσα στον πυκνό καπνό που με γυμνιστήν κάμαρα, να στέκεται όρθια

πίσω από τον καναπέ. Καθώς όμως την κοιτούσα, είδα τον δόκτωρα Ουδέκστερ να σφριάζεται χάμο... Δέν είχε λιποθυμήσει, γιατί τον είδα να κουνάει το χέρι του μπρός-πίσω, σά να μάς έλεγε να μη νοιαστούμε γι' αυτόν.

Τώρα και η σιλουέτες του κ. Τρελόνου και του κ. Κορμπέκ άρχισανε να μη φαίνονται πειο καθαρά, γιατί ό καπνός αυτός είχε σχηματίσει γύρω μας όλόκληρα σύννεφα, βαρεία και μαυροπράσινα. Τέλος, τους έχασα όλοσδιόλου άπ' τά μάτια μου, ό καπνός μου τάρκρυβε όλα.

Το μαγικό κιβώτιο εξακολουθούσε να λάμπη θανάτω όπως πρίν: ενώ, σιγά-σιγά, οι λάμπες είχαν άρχισει να θαμπώνουνε και να τρεμοσβόνη.

Στην άρχή, νόμισα πώς θά μάς έπνιγε ό μαύρος αυτός καπνός που μάς είχε περιβάσει όλους εκει μέσα. "Επειτα όμως είδα ότι είχε τελειώσει το λάδι. Πολύ γρήγορα είχε τελειώσει... Θά κατανάλωσαν πολύ λάδι φαίνεται για να επέλθη τέτοιο άποτέλεσμα...

"Εγώ περιμένα τώρα ν' άκούσω την προσταγή του κ. Τρελόνου ν' ανάψω το φως. Περιμένα ώρα πολλή, και κάθε στιγμή νόμιζα πώς θ' άκουγα τη φωνή του να μου λέη να γυρίσω το διακόπτη. Άλλά ό κ. Τρελόνου δέν μιλούσε. Άρχισα ν' άνησυχώ. Περιμένα ακόμα, κυττάζοντας με φόβο τις πυκνές τολύπες του καπνού να βγαίνουν από το λαμπρό κουτί, ενώ οι λυχνον σβήναν ένας-ένας... Τέλος, δέν έμεινε αναμμένη παρὰ μία λάμπα, και το φως της ήτανε κιτρινωπό κι έτοιμο να σβύση. Το μόνο φως που φωτίεζε τώρα την κάμαρα προήρχεται από το μαγικό κιβώτιο.

"Εγώ είχα τώρα τά μάτια μου διαρκώς γυρισμένα προς το μέρος της Μαργαρίτας. Γι' αυτήν άνησυχούσα περισσότερο...

"Έβλεπα ακόμα τάρκρυβο της φόρεμα, πίσω από τη μούμια την εξαλωμένη στον καναπέ. Με τη μούμια δέν είδα να συμβη τίποτε.

"Ο Σύλβιος ήταν άνησυχος, και το μόνο που άκουγα ήταν τά νισουρήματα του.

"Ο καπνός έβγαίνε διαρκώς και γινόταν όλοένα πειο βαρύν, πειο μαύρος, πειο πυκνός. Τέλος άρχισε να με κάνη ν' άναπέσω δύσκολα και να μου περάξη τά μάτια, αν και φορούσα όπως πάντα την προσοπίδα μου.

Σέ λίγο όμως οι όγκοι του καπνού που βγαίνανε από το μαγικό κιβώτιο άρχισανε σιγά-σιγά να λιγοστεύουνε, και ό καπνός που βγαίνε τώρα φαινόταν ελαφρότερος και άραιότερος.

Αυτή τη στιγμή, στην άλλη άκρη της κάμαρας, είδα ένα άσπρο πράγμα να κινείται, στη θέσι ακριβώς που ήταν ό καναπές. "Επειτα άκουσα το θόρυβο πολλών κινήσεων μαζί και είδα την άσπρη αυτή σιλουέτα να κινείται γρήγορα-γρήγορα ανάμεσα στους καπνούς, ενώ το φως που ακτινοβολούσε μέσα στο μαγικό κιβώτιο άρχισε να λιγοστεύει. Γρήγορα, πολύ γρήγορα, το μαγικό κιβώτιο έχανε τη λάμψη του.

Άκουγα ακόμα το Σύλβιο, και τον άκουγα κοντά μου τώρα. Σέ λίγο κατάλαβα πώς ήρθε και τριβότανε στα πόδια μου.

Τη στιγμή αυτή χάθηκε και η τελευταία αδύνατη λάμψη του μαγικού κιβωτίου, και τότε, μέσα στο μαύρο σκοτάδι, δέν έβλεπα παρὰ μερικές άσπριδερές γραμμές προς το μέρος των παραθύρων.

"Ήτανε το πρώτο φως της αυγής πουρχόταν άπ' έξω. Σκέφθηκα τότε ότι είχε έρθει ή ώρα που έπρεπε να μιλήσω έβγαλα λοιπόν άμέσως την προσοπίδα μου, κράτησα την άναπνοή μου για να μη με πνίξη ό καπνός, και φώναξα δυνατά :

— Ν' ανάψω το φως ;

Καμμία άπάντησι. "Ο καπνός άρχισε να με πνίγη. "Οποσδήποτε, κατάρθωσα και πάλι να φωνάξω, πειο δυνατά ακόμα αυτή τη φορά.

— Κύριε Τρελόνου, ν' ανάψω το φως ;

Δέν έλαβα όμως καμμία άπάντησι. "Άκουσα μόνον άπ' την άλλη άκρη της κάμαρας τη φωνή της Μαργαρίτας, γλυκειά και καθαρή, να μου άπαντά :

— Ναι, Μέλκομ, άναψέ το.

"Εστριψα το κουμπί και τα ηλεκτρικά άνάψανε όλα. Άλλά, μέσα στη βαρεία άτμόσφαιρα του μαύρου καπνού που γέμισε την κάμαρα, τά λαμπιόνια δέν αποτελούσανε παρὰ μικρά φωτερά σημάδια, που δέν έδιναν καθόλου φως, και, το χειρότερο, δέν μπορούσαμε εκει μέσα ν' άνάψουμε κανένα άλλο φως...

"Έρξαθε τότε προς την Μαργαρίτα—μουδειχχε το δρόμο το άσπρο της φόρεμα—και της έπιασα το χέρι. Κατάλαβα πώς είχα άνησυχήσει γι' αυτήν και μου είπε άμέσως :

— Καλά έμαθα δέν έχω τίποτα.

— Δόξα σοι ό Θεός, είπα και ό άλλοι πώς είναι ; τί κάνουνε ; "Ελα, γρήγορα, ν' άνοιξουμε τά παράθυρα να φύγη αυτός ό καπνός!...

Προς μεγάλη μου έκπληξη, ή Μαργαρίτα μου είπε με μεγάλη ήρεμία :

— Μη φοβάσαι για τους άλλους: δέν έχουνε τίποτα...

(Το τέλος εις το επόμενον)

Το νέο μυθιστόρημα του κ. ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ που αρχίζει στο προσεχές φύλλο του

«Μπουκέτο» :

«Πιστή στον "Έρωτα"»

είνε ή έρωτική ιστορία μιας νέας γυναίκας. Ή γυναίκα αυτή ή Δόρα, είναι μια θεαμή φύση, γεννημένη για την Άγάπη. Κι ή ιστορία της είναι περιεργη, πολυλόκηλη, γεμάτη ή ενδιαφέρον. Οι άναγνώσται του «Μπουκέτου» θά παρακολουθήσουν με μεγάλη άπόλαυση τις περιπέτειες αυτής της «Πιστής στον "Έρωτα"» άλλ' άπιστης πάντα στο σύζυγο ή στον έραστή...