

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΞΕΛΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΣ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

Είχαν γίνει εκείνο το βράδι οι άρραβωνες τον ;
 Από το πρωί είχαν συμβουλευθεί σχετικά τον κόμητα και την κόμησσα της Θούνης και έλαβαν όχι μόνο τη συγκατάθεσή τους για το συνοικέσιο, αλλά και την υπόσχεση να προικίσουν τους μελλονύμφους. Την άλλη μέρα μάλιστα θα παρουσιάζαν στο μέγαρο και τον Πλουσέτ.

Ο Πλουσέτ τάχε χαμένα από τη χαρά του και δεν έλεγε πιά ότι του είχαν κάνει μάγια.

Του κάκου ο θεός Κοχσφέρ ξανάλεγε κάθε τόσο : «Τι τρέλλα νά θέλουν νά παντρευτούν σ'αυτή την ηλικία !..»

Η Μαγδαληνή ένιωθε ήσυχια την ευτυχία της. Σιωπούσε, χαμογελούσε κι' αφηρότητα στα χάρδια του άρραβωνιαστικού της. Πού και πού κάποια οικιά φροντίδος παρουσιαζότανε στο πρόσωπό της : θυμάτανε το φυλακισμένο της τ'ο Βρινδινό.

Δώδεκα ώρες είχαν περάσει από τη στιγμή που ο Βρινδίνος, δεμένος, φωμιμένος και νηστικός, βρισκόταν στη σκοτεινή κι' άναερη φυλακή του. Στην ηλικία του μιά φυλακίσις - τόσο σκληρή μπορούσε νάχει καταστρεπτικά αποτελέσματα.

Η Μαγδαληνή σκεπτόταν ότι αν περίμενε νάρθει η άλλη μέρα για νά τον ελευθερώσει ίσως ετούσια στη θέση του κανένα πτώμα. Είταν ένας άθλιος ο Βρινδίνος, μιά ή καρδιά της Μαγδαληνής είχαν πολύ τρωφερή.

Ακόμα του είχε δώσει και το λόγο της ότι θα τον ελευθερώσει άμέσως μόλις έφτανε ο κόμητς ντε Μορλάκ. Ο υποκόμητς όμως τώρα πρό πολλού άναχορήσει, ενώ ο Βρινδίνος κρατιόταν ακόμα στη φυλακή του.

Οι αυτά άπασχολούσαν τη Μαγδαληνή και την έκαναν νά νοιώθει ένα σωρό τύψεις. Ωστόσο τι νά κάνει; Μπορούσε νά σηκωθεί και νά πάει τέτοιαν ώρα στο έτοιμόροπο σπίτι του περιφράκτου ; Νά στείλη άλλους ; Νά κατασκευάση μιά ψευτική ιστορία, νά την πη στο θείο της και νά τον πάγη νά πάνε μαζί εκεί;..

Αυτά σκεπτόταν η Μαγδαληνή, όταν έξαφνα, πολλοί και δυνατοί χτύποι άντήγησαν στην έξωπορτα.

Οι παρενοχλούμενοι άλληλοκοιτάχτηκαν.

— Ποιος μπορεί νάβει τέτοια ώρα ; ψιθύρισε ο ξενοδόχος.

— Α ! άπάντησε ο Πλουσέτ γελώντας, θάβαι ο νυχοφυλάκας που έρχεται νά με παρακαλέση νά ορήσω τά φώτα μου' άς πάη στο διάβολο και πληρώσω τό πρόστιμο.

Ο Διονύσης, ο ύπηρέτακος, μπήκε εκείνη τη στιγμή μέσα και έλεε :

— Αφεντικό, χτυπάνε ν' άνοιξο ;

— Κοίταξε πρώτα από τό παραπόρι.

Ο μικρός Διονύσης, βγήκε έξω. Τότε μιά φωνή ταραγμένη και λαχανιασμένη άκούστηκε :

— Γρήγορα ! Γρήγορα ! φώναξε, παιδί μου, τον αφέντη σου. Γίνετα τοσκαμός στον Άγιο Πέτρο... Ο κύρ Λοβέρτ πληγώθηκε βαρεία και τον γυρεύει. Τρέξε νά τον ειδοποιήσης γρήγορα, παιδί μου...

Κι' άμέσως άκούστηκε τό τρέξιμο του ίδιου ανθρώπου ο οποίος έφτανε γρήγορα, όπως είχε ξηθεί.

Η Μαγδαληνή, ο θεός της και ο Πλουσέτ, στεκόντουσαν όρθιοι κι' άλληλοκοιταζόντουσαν όχρoί, τρέμοντες, κατάπληκτοι.

— Α ! δυστυχισμένο Γουλιέλμει!.. Φτωχή Ιαάννα !.. είπες τότε κλαίγοντας η Μαγδαληνή. Πήγαινε γρήγορα, φίλε μου, μη χάνεις στιγμή!..

— Γρήγορα τό ραβδί μου, Διονύση!.. διατάξε ο Πλουσέτ.

— Έτοιμο, αφεντικό ! Με παίρνεις μαζί σου !

— Όχι, έσύ νά πάρεις τό φανάρι και νά πάς μαζί με τον κύρ Κοχσφέρ και την άνεψιά του.

Και λέγοντας αυτά ο Γουλιέλμος έσφιξε τά χέρια των ξένων του άποχιρευτώντας τους. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Ο άδελφικός του φίλος ο Γουλιέλμος είχε πληγωθεί βαρεία, ίσως είχε πεθάνει... Και κρατώντας την τεραστία σιδερένια μαγκούρα του έτρεξε προς την διεύθυνση της συνοικίας του Άγίου Πέτρου.

Σέ κέντε λεπτά ο Διονύσης με τό φανάρι βγήκε άπ'την έξωπορτα για νά συνοδεύση ως προπομπός στη Μαγδαληνή και τό θείο της. Η κυρία Μαρία, η οικόνομος του Πλουσέτ, τον παρακάλεσε νά μήν άργήση νά γυρίσει γιατί θα έμνε μόνη σπίτι της και φοβόταν.

— Την κλέψανε ! ούρλιαξε ο Πλουσέτ. Ποιος ;

— Έπιτέλους ο μικρός Διονύσης μπόρεσε κ' εξηγήθηκε. Νά τι είχε συμβη :

Ο κύρ Κοχσφέρ και η άνεψιά του, περπατούσαν κατευθυνόμενοι προς τον πύργο με γρήγορο βήμα. Ο Διονύσης τραβούσε μπροστά σφουρίζοντας.

Μά καθώς είχαν μικρός προχωρούσε γοργά κ' ήθεε στιγμή που η Μαγδαληνή και ο θεός της έκαψαν νά βλέπουν τό φανάρι του νά λάμπη.

Καθώς είχαν την κουβέντα τους δεν τό είχαν προσέξει αυτό. (Άκολουθεί)

“Η Μαγδαληνή έκλαιγε.” Ηθελε κι' αυτή νά τρέξη στο μύλο του Λοβέρτ, αλλά ο θεός της της έδωσε νά καταλάβει πως είταν άνάγκη νά γυρίση άμέσως στο μέγαρο της Θούνης.

Ένωματίζο ο Πλουσέτ έτρεχε με όλες τους τις δυνάμεις. Πέρασε σά βέλος την πόλι, χωρίς νά συναντήσει ψυχή ζώσα. Σαφνιάστηκε δέ πολύ όταν έφτασε στη συναικία του Άγίου Πέτρου και τη βρήκε έρημη όπως όλες τις άλλες. Η συμπλοκή, φαίνεται, θα είχε πιά τελειώσει.

Τότε σκέφτηκε ότι έπρεπε νά κατευθυνθι στο νερόμυλο του Γουλιέλμου, όπου χωρίς άλλο θα είχαν μεταφέρει τον τραυματία.

Σέ λίγο, κώνω άπ' τό ποτάμι, άντίκρυζε τό μύλο, σκοτεινό και σιωπηλό. Η έλλειψις θυρόβου και φωτός τον έκανε ν'άνησυχήση. Προχώρησε προς την όχθη. Πέρασε τη γέφυρα και σ' ένα λεπτό βρισκόταν έξω από τό μύλο.

Άρχισε νά χτυπάει δυνατά την πόρτα. Πέρασε αρκετή ώρα ως που νά δούσων από μέσα σημεία ύπαρξεως. Έπί τέλους έλαμψε κατ' άπ' τη στέγη ένας φεγγίτης και η ύπηρέτρια του μυλωνά έπρόβαλε τό ξαφνιασμένο κεφάλι της.

Έγνώρισε τον Πλουσέτ και τον έρώτησε τι θέλει. Ο Πλουσέτ δεν είχε καμιά όρεξη νάρχισει κουβέντα μαζί της και την έπρόσταξε νά κατεβη άμέσως και ν' άνοιξει. Όταν άνοιξε, ο Πλουσέτ όρμησε σαν άνεμος μέσ' στο μύλο κ' έτραβήξε κατ' εύθειαν προς τό δωμάτιο του φίλου του.

Ο μυλωνάς και η γυναίκα του κοιμόντουσαν. Τρομαγμένη που την έφυλούσαν έτοι στον ύπνο της η Ιωάννα έβγαλε μιά κραυγή.

Ο Γουλιέλμος Λοβέρτ, σώος και άκέραιος, μισοσκιωθήκε κι' άνοιγοντας τά μάτια του, ψιθύρισε :

— Τι είπες ; Τι τρέχει, Νίκο ; Τι διάβολο έπαθες ;

Ο Πλουσέτ έμεινε σιωπηλός κ' έροχνε ξαφνιασμένα βλέμματα γύρω. Καταλαβαίνοντας τέλος ότι τον είχαν γελάσει, έκατσε σέ μιά καρέκλα κ' έπειτα άρχισε νά φωνάζει μανιασμένος :

— Α ! νά πάρει ο Διάβολος ! Με κοροΐδεψαν ! Ηθελα νά μάθω ποιός είταν αυτός ο κατεργούρας.

Έξηγήθησαν. Καμιά σύγκρουσις δεν είχε γίνει στην συνοικία του Άγίου Πέτρου, και όσο για τό Γουλιέλμο αυτός δεν είχε βγη καν από τό σπίτι του.

Ωστόσο ο Πλουσέτ σκουπιζοντας τό κάθιστρο πρόσωπό του άρχισε νά γελά κ' όλη του την καρδιά, ενώ άπαντανίας ο μυλωνάς κατασούφιασε σά νά προαισθανότανε κάτι θλιβερό.

Δέ μπορούσε τάχα κακοποιοί νά είχαν φροντίσει ν' άπομακρύνουν τον Πλουσέτ από τό ζυθοπωλείο του για νά τό γδύσουν στο διάστημα της άπουσίας του ;

Γι' αυτό ο Γουλιέλμος πήδηξε έξω από τό κρεββάτι του, ντύθηκε γρήγορα και έλεε στο Νικόλαο ότι θα τον συνάδευε.

Του κάκου ο Πλουσέτ προσπάθησε ν' άντιτείνει. Ο Λοβέρτ τό συνάδευε.

Σέ μισή ώρα έφταναν στο ζυθοπωλείο.

Ένα παράδοξο θέμα τον έπεριμενε εκεί.

Η πόρτα του καταστήματος είταν όρθάνοιχτη. Καθισμένος σ' ένα σκαλοπάτι ο Γουλιέλμος έκλαιγε τραβώντας τά μαλλιά του.

Πίσω του η Μαρία τρέμοντας έβγαζε έπιφωνήματα θρήνου.

Μόλις είδε τον αφέντη της, οι κλαυθμοί της διπλασιάστηκαν.

— Αχ, κύριε, φώναξε τρέχτε ! Τρέχτε, για τό Θεο !... Τι πάθαμε !... Η δυστυχισμένη!..

Ο Πλουσέτ έννοιωσε τά μαλλιά του κεφαλιού του νά σηκώνονται!..

— Δέ φαντάζομαι νά πρόκειται για τη Μαγδαληνή !... ετραύλισε με φωνή που μόλις άκούγόταν.

— Άλλοίμονο ! γαι, Θεέ μου ! γι' αυτή ! γι' αυτήν πρόκειται !..

Ο Πλουσέτ άρπαξε, σπασμοδικά τό χέρι της γριάς.

— Τη Μαγδαληνή; ρώτησε μ'έναν τόνο τρομερό.

— Έγινε άφαντη, χάθηκε ! Την έκλεψαν, πάει !..

Και η Μαρία σφούγγισε τά μάτια της με τό μαντήλι της.

— Την κλέψανε ! ούρλιαξε ο Πλουσέτ. Ποιος ;

— Έπιτέλους ο μικρός Διονύσης μπόρεσε κ' εξηγήθηκε. Νά τι είχε συμβη :

Ο κύρ Κοχσφέρ και η άνεψιά του, περπατούσαν κατευθυνόμενοι προς τον πύργο με γρήγορο βήμα. Ο Διονύσης τραβούσε μπροστά σφουρίζοντας.

Μά καθώς είχαν μικρός προχωρούσε γοργά κ' ήθεε στιγμή που η Μαγδαληνή και ο θεός της έκαψαν νά βλέπουν τό φανάρι του νά λάμπη.

Καθώς είχαν την κουβέντα τους δεν τό είχαν προσέξει αυτό.

(Άκολουθεί)



Ο Λοβέρτ συνάδευε τον Πλουσέτ.