

ΤΟ ΜΥΘ-ΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

## Η ΜΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΨΕ

ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ", ΜΠΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

— Αί, και τί έχει νά κάνει αυτό; Τά χρόνια δέν έχουνε καμιά σχέση με τόν φύλον... Μιά γυναίκα μένει γυναίκα, όσες χιλιάδες χρόνια κι' αν είναι πεθαμένη! "Άλλως τε, σεις περιμένετε νά ξαναζήση πάλι τώρα! Δέν εινε σωστός θάνατος τότε αυτός! Σεις μ' έχετε κάνει νά πιστεύω ότι θ' άναστήθι ή βασίλισσα Τέρα μόλις άνοιξουμε τόν μαγικό κιβώτιο!

— Ναι, χρυσή μου! κι' έγώ τόν πιστεύω αυτό! Πάντοτε τόν πίστευα! "Άλλά δέν εινε λόγος αυτός... "Έπειτα, τι νομίζεις; ... άντρες εΐταν εκείνοι πού βαλσαμάσανε τή βασίλισσα Τέρα. Οί βαλσαματές τών αρχαίων Αιγυπτίων ήταν όλοι άντρες; δέν είχανε γυναίκες γι' αυτή τή δουλειά.

"Η Μαργαρίτα φαινόταν ότι ύποχωρούσε λίγο...

— "Έπειτα, έξηκολούθησε πειό έλευθερά ό κ. Τρελόну, έμεις οι άνδρες είμαστε συνειδημένοι σέ τέτοια πράγματα. Έγώ και ό Κορμπέκ έχουμε ξετυλίξει και γδύσει χιλιάδες μούμιες άνδρών και γυναικών. Δέν εινε ή πρώτη φορά...

"Ο κ. Τρελόну έξηκολούθησε βασιτικά.

— Παιδιά μου, θάσαι και σύ μαζί μας! "Έλα τώρα! Δείξε μας ότι είσαι λογική! Δέν πρόκειται νά διασκεδάσουμε; είμαστε όλοι σοβαρά άπρησολημένοι με τόν πείραμα πού θά μάς άποκαλύψι τή σοφία τής αρχαιότητας και θά πλουτίσι τόσο τίς ανθρώπινες γνώσεις... Τόν πείραμα αυτό μπορεί νά μάς κοστίσι τή ζωή μας. "Από ότι έχει συμβή έως τώρα, συμπεραΐνω ότι έχουμε μπροστά μας πολλούς άγνώστους και μυστηριώδεις κινδύνους. Πρέπει πάντως νά ήξερη, παιδιά μου, ότι ειναι άπαραίτητο, γιά τήν έπιτυχία τού πειράματος, νά γδύσουμε τή μούμια τής βασιλίσσης. Προτού ξαναγυρίσι στη ζωή ή βασίλισσα, οι έπίδεμοι και ότι άλλο τήν σκεπάσει, πρέπει νά έχει φύγει. Γιατί, αν τήν άφίμασε έτσι όπως εινε, και ξαναρχόταν άξαφνα στη ζωή, δέν θά μπορούσε νά ζήσι... θά πείθανε άμέσως, θά πείθανε σάν θαμμένη ζωντανή! Γιατί δέν πρέπει νά ξεγυρουμε ότι ή άστρική τής δύναμης τήν έχει πειά έγκαταλείψη, γιατί έτσι τόν ήθελε αυτή ή ίδια.

Τής Μαργαρίτας τόν πρόσωπο φατίστηκε λίγο τώρα.

— Πολύ καλά, πατέρα, τούτε και τόν έφίλησε.

"Εγώ προχώρησα τότε κατά τή σκάλα, αλλά μ' έκανε νά γυρίσω ή φωνή τής Μαργαρίτας:

— Πού πής;

Γύρισα, τής έπιασα τρυφερά τόν χέρι, τής τόν χάιδεψα, και τής είπα:

— Θά γυρίσω όταν τελειώσω με τή δουλειά μας.

Μ' εκύτταξε ήώρα πολλή, και τέλος μου είπε χαμογελώντας:

— Καλά, πήγαινε. "Άξαφνα όμως σοβαρεύτηκε πάλι. Τόν πρόσωπό τής άρχισε, και είπε με φωνή συγκεκινημένη:

— "Ο πατέρας μου έχει δικίο! "Η θέσις μας; εινε δύσκολη. Γι' αυτό καλύτερα νά πής κι' εσύ, Μέλκομ.

Σέ λίγο, ό κ. Τρελόну, με τή βοήθεια τού κ. Κορμπέκ και τού γιατρού Ουτίκεστερ, είχε στήσει τόν σκέπασμα τής πέτρινης σαρκοφάγου πού περιείχε τή μούμια τής βασιλίσσης.

"Ήτανε μεγάλη σαρκοφάγος; αλλά και ή μούμια ήτανε μεγάλη, ψηλή και πλατειά. Και ήτανε τόσο βαριά, πού με δυσκολία τή σηκώσαμε οι τέσσερες και τή βγάλαμε από σαρκοφάγο.

Σύμφωνα με τίς οδηγίες τού κ. Τρελόну, τή βάλαμε άπάνω στό τραπέζι πούχε προορίσει γι' αυτήν.

Τότε γιά πρώτη φορά, δοκίμασα τόν αίσθημα τής φρίκης και άνατριχίασα όλάκερος.

"Εκεί, στό δυνατό ήλεκτρικό φως, έβλεπα μπροστά μου τόν θάνατο, τόν γυμνό και άπαισιο θάνατο.

Οι έξωτερικοί έπίδεμοι τής μούμιας, ήτανε λερωμένοι, τριμμένοι και σχισμένοι. Επίσης και τάλλα τά έξωτερικά καλύμματα ήτανε καλυμμένα, ξεσκισμένα, και ξεβαμμένα. Οι έπίδεμοι βέβαια θά ήσαν πολλοί, γιατί ό δγκος τής μούμιας ήτανε πολύ μεγάλος... Μολαταύτα, μέσ' άπ' όλ' αυτά, φαινότανε καθαρά τόν σχήμα τού ανθρώπινου σώματος.

"Έβλεπα μπροστά μου τόν θάνατο προσωκοποιημένο!

Οι δύο πειό ήλιωμένοι από μάς, ό κ. Τρελόну και ό δόκτωρ Ουτίκεστερ, πού είχαν άλλωστε πολλές φορές κάνει αυτή τή δουλειά, δέν ήτανε καθόλου συγκεκινημένοι. "Ο γιατρός φαινότανε σάν νάκανε άπλώς τή συνειδημένη δουλειά του, μπροστά σέ κανένα χειρουργικό τραπέζι.

"Εγώ δέν ήμουνα και τόσο πολύ ευδίδχτες, ίσως νά με είχε άνησυχήσει και ή άχώρης πού παρατήρησα στη Μαργαρίτα...

Σέ λίγο, άρχισε τόν ξετύλιγμα τής μούμιας.

Τή στιγμή πού άφαιρούσαμε τόν έξωτερικό κάλυμμα, είδαμε άμέσως με πόσο λεπτότερα ύλικά και με τι μεγαλειότερη προσοχή από τόν γάτο είχε βαλσαμωθεί ή βασίλισσα. Φαινότανε βαλσαμαωμένη με τά λεπτότερα ύλικά πού ήσαν γνωστά στους αρχαίους Αιγυπτίους.

Είχαμε όμως κι' έδω τά ίδια τήν ίδια κόκκινη σκόνη, τήν ίδια διαπεραστική μυρουδιά, πού έμοιαζε κάπως τή μυρουδιά τής πίσσας και τόν ίδιο μονότονο ήχο τών σχιζόμενων έπίδεσμων.

"Η μούμια ήτανε τυλιγμένη με πάρα πολλούς έπίδεσμούς. Και καθώς τούς βγάλαμε και τούς άφίναμε χάρω, σχημάτιζαν ένα μεγάλο σωρό και ένόσω οι άλλοι ξετυλίγανε όλόένα τή μούμια, έγώ άρχισα νά γίνωμαι και πειό περιεργος. Έγώ δέν έλάμβανα μέρος στό ξετύλιγμα.

"Η Μαργαρίτα με κύτταξε ευχαριστημένη όταν τόν είδα, άφισα τότε τούς άλλους νά ξετυλίγουνε τή μούμια, κι' έγώ πήγα και κάθησα μαζί τής.

Καθώς προχωρούσε τόν ξετύλιγμα, οι έπίδεμοι άρχισαν νά γίνωνται λεπτότεροι, ένψ ή πράρξενη μυρουδιά άλλαζε και δυνατόνε συγχρόνως; δέν έμοιαζε πειά με τή μυρουδιά τής πίσσας.

Νομίζω ότι είχαμ' όλοι άρχισα νά άνυπομονούμε!... "Όπωσδήποτε, ή έργασία έξακολουθούσε κανονική...

Πολλά από τά έξωτερικά καλύμματα τής μούμιας είχανε άπάνω ζωγραφισμένες ή κεντημένες εικόνες και σύμβολα διάφορα.

Μερικά άπ' αυτά είχαν άνοιχο πρσίνο χρώμα κι' άλλα εΐτανε πολύχρωμα; άλλα στό περισσότερο, σ' όλα σέχδον, τόν πρσίνο χρώμα είχε πρωτεύουσα θέσι.

Τέλος, καταλάβραμε ότι οι έπίδεμοι τελειώνανε. "Ο δγκος τής μούμιας είχε γίνει πειό έπιός εινε περίπου ό δγκος τού σώματος ενός ανθρώπου; καταλάβραμε όμως ότι ή βασίλισσα Τέρα θά ήτανε μεγαλόσωμη γυναίκα, ψηλή και γεμάτη.

"Ο κ. Τρελόну έβγαξε τούς τελευταίους έπίδεσμούς, όταν άξαφνα γύρισε και είπε στη Μαργαρίτα:

— "Η βασίλισσα φοράει φόρεμα βασιλικό!

Κυττίξαμε όλοι τή μούμια, και είδαμε ότι τήν έσκέπαζε ακόμα ένας πολύ φαρδύς έπίδεσμος, ένα μακρό κομμάτι πανί, πού τήν έτύλιγε από πάνω έως κάτω.

"Αφού τόν βγάλαμε κι' αυτό, είδαμε ότι ή βασίλισσα φορούσε ένα μακρό φόρεμα από λινό ύφασμα, άσπρο σάν τόν χιόνι. Τόν φόρεμα αυτό έσκέπαζε όλο τόν σώμα τής βασιλίσσης, από τόν λαιμό ως τά πόδια.

Μάς έκανε έντύπωση τόν θαυμάσιο εκείνο λινό! Σκύψαμε όλοι και τόν κυττάξαμε με θαυμασμό!

"Ήτανε κάτι πρωτοφανές! Τέτοιο λινό δέν είχαμε δή πειό μας. "Ήτανε λεπτό, σάν τόν καλύτερο μετάξι. Και τόν περιεργότερο άπ' όλα, θάλεγε κανείς ότι μόλις χθές τόν φόρεμα αυτό τής τώχανε φορέσει; ποτέ δέ θάλεγε κανείς ότι τόν θαυμάσιο αυτό ύφασμα είχε διατηρηθεί έτσι τόσες χιλιάδες χρόνια. Μ' όλο τόν σφίξιμο τών έπίδεσμων, τόν θαυμάσιο αυτό ύφασμα καθόλου δέν είχε ζαρωθεί; δέ βλέπαμε πούθενά τσάκισα; είχε μόνο σκληρυνθεί λίγο από τήν πολυκαιρία.

Γύρω στό λαϊμό τής μούμιας, τόν φόρεμα πού φορούσε ήτανε λεπτά κεντημένο με καθαρό χρυσάφι και άσημι και, κάτω σιά πόδια, τόν ίδιο κέντημα στόλιζε τόν ύφασμα. Έδω τόν κέντημα αυτό παρίστανε μιά σειρά από λαούτους, άλλους μεγάλους και άλλους μικρούς.

Στή μέση τής μούμιας ήτανε μιά ζώνη με πολύτιμα πετράδια; μιά θαυμασία ζώνη, πού έλαμπε και φεγγολούσε μ' όλα τά χρώματα τού κόσμου...

Στή μέση ή ζώνη αυτή είχε μιά μεγάλη κίτρινη πέτρα, στραγγυλή και φουσκωτή. "Η πέτρα αυτή έλαμπε δυνατά και παράρξια, σάν μικρός ήλιος; μου φάνηκε μάλιστα ότι οι άκτινες τών έφάνιζαν και τά γύρω πράγματα. Κοινά σ' αυτή τήν πέτρα, ήτανε δύο άλλα πολύτιμα πετράδια, μικρότερα όμως, πού έλαμπαν κι' αυτά με μιά λιμίμη άσπριδερή, πειό γλυκιά και λιγότερο ζωήρη από τήν άλλη.

"Όλη ή ζώνη άπετελετό από άναρίθμητα πολύτιμα πετράδια; πού τά σενέδαν τόνα με άλλο μικροί χρυσοί χαλκάδες. Και κάθε πέτρα έλαμπε σάν νάτανε άληθινό άστρο! "Η Μαργαρίτα, στήν έκπληξη τής σήκωσε άπάνω τά χέρια τής, κι' έσκυψε νά κυττάξη προσεκτικότερα, από πειό κοντά, τά θαυμάσια στολίδια.

"Άξαφνα όμως, τή στιγμή πού φαινόταν ότι κύτταξε τή ζώνη πού φορούσε ή βασίλισσα, τήν είδαμε νά όπισθοχωρή, και με μιά πεκοίθησα άκλόνητη, τήν άκούσαμε νά λέπ:

— Δέν βλέπω σφραγίδα! Δέν εινε σάβανο αυτό! Αυτό εινε νυφικό φόρεμα!

(Άκολουθεί)

