

## ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

TOY MAURICE BARING

## ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΝΗΣΙ

— Λοιπόν, Λούις, τί λές νά κάνουμε ; Νά βγοῦμε τώρα νά ἐξερευνησοῦμε τὸ μικρὸ αὐτὸ νησί, ἢ νά τ' ἀφίσοῦμε γιὰ τὴν ἐπιστροφή ;

— Ἄς βγοῦμε καλύτερα τώρα, εἶπε ὁ Στούαρτ Χέμμερτον. Δὲ θά χασομερήσοῦμε πολὺ κι' ἔτσι κι' ἄλλοιῶς αὐριο βράδυ θά γυρίσομε πίσω δὲ ξέροῦμε ὅμως τί θά μᾶς τύχη ἀργότερα. Μπορεῖ ν' ἀλλάξομε δρομολόγιο καὶ νά μὴ γυρίσομε ἀπὸ τὸν ἴδιο δρόμο πού ἦρθαμε.

— Εἶμαι κι' ἐγὼ περίεργος νά ἰδῶ ἀπὸ κοντὰ αὐτὸ τὸ νησί πού φαίνεται ἀκατοίκητο καὶ πού δὲν εἶνε σημειωμένο στὸ χάρτη, εἶπε ὁ Λούις Μπάρρεν. Ἄς πάμε λοιπὸν τώρα ὡς τὸ βράδυ ἔχομε καιρὸ νά τὸ ἐρευνήσομε ὁλόκληρο.

Παρὰ τίς συμβουλές τῶν ἀνδρῶν τοῦ πληρώματος, πού προσπάθησαν μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο νὰ τοὺς ἐμποδίσουν νά βγοῦν στὸ νησί, οἱ δύο ἐξερευνηταί, ὁ Λούις Μπάρρεν καὶ ὁ Στούαρτ Χέμμερτον ἀποφάσισαν νά βγοῦν. Οἱ ναῦτες τοὺς εἶπαν ὅτι τὸ νησί αὐτὸ ἦταν πολὺ μυστηριώδες κι' ὅτι οἱ ναυτικοὶ τὸ νομίζανε στοιχειωμένο καὶ τὸ ἀπόφευγαν πάντοτε.

Ἄλλοι περνῶντες κοντὰ, ἀκούγανε ἤχους παράξενους, φωνές ἀλόκοτες καὶ κροῖτους ἀκαθόριστους, κι' ὅσοι ἐτόλμησαν νά βγοῦν ἔξω καὶ νά προχωρήσουν λίγο πρὸς τὰ μέσα, δὲ βγῆκανε πειὰ ποτέ!

Ἄλλὰ οἱ τοῖληροὶ ἐξερευνηταί δὲν ἐπίστευαν τέτοια πράγματα. Καὶ διατάξανε τοὺς ναῦτες νά κατεβάσουν μιά βάρκα καὶ νά τοὺς πᾶνε τὸ νησί.

Τὴ στιγμὴ πού πατοῦσε τὸ πόδι του στὸ νησί, ὁ Λούις ἄκουσε ἕναν ἤχο παράξενο καὶ τοῦ ἐφάνηκε ὅτι μιά φωνὴ τοῦ φώναζε : «Μὴν ἐρχόσαστε ! Μὴν ἐρχόσαστε !» Ἄλλὰ δὲν εἶπε τίποτα στὸν σύντροφο του γι' αὐτὰ.

Βγῆκαν ἔξω. Διέταξαν τοὺς ναῦτες νά ρθοῦνε τὸ βράδυ νὰ τοὺς πάρουν καὶ τραβήσανε πρὸς τὰ μεσόγεια. Ἡ παραλία ὅπου τοὺς εἶχε φέρε ἡ βάρκα ἦταν βραχώδης καὶ ἀπότομος. Ἀρχίζανε λοιπὸν ν' ἀνεβαίνουνε στὸς βράχους. Σὲ λίγο φτάσανε στὴν κορυφὴ. Εἶδανε τότε ν' ἀπλώνεται μπροστά τους ἕνας ἄλλοιςος πράσινος κάμπος πού καὶ πού φυτόνε κανένα θάμνος· στὸ βάθος μακριά, φαίνονταν ἕνα δάσος καὶ δίπλα ἕνας λόφος ὅπου ἦταν ἀταχτα σπαρμένους καὶ ἐλιές.

Ἐκανε ζέση πολλή. Καθίσανε κάτω στὴν πρασιναδά, γιὰ νὰ ξεκουραστοῦνε. Ὁ ἥλιος ἔκαιγε, σκόν οὐρανὸ δὲ φαίνονταν οὐτ' ἕνα συννεφάκι, μὰ οὔτε καὶ στὴ θάλασσα φαίνονταν ἕνα κύμα. Στὸν ἀέρα νοιώθανε μιά παράξενη μυρωδιά, μὰ μυρωδιὰ ἀλλόκοτη, λεπτὴ κι' ἀρωματισμένη.

— Φαίνεται ὅτι τὸ νησί αὐτὸ εἶνε τελείως ἀκατοίκητο, εἶπε ὁ Λούις.

— Ἐτσι φαίνεται, ἀπήγγησε ἀπλῶς ὁ Στούαρτ. Ἐχω τὴν ἰδέα ὅτι εἶναι ἡφαιστειογενές, προσέθεσε σὲ λίγο.

— Μὰ ὅλα τὰ νησιά ἐδῶ εἶνε ἡφαιστειογενεῖς προελεύσεως, εἶπε τότε ὁ Λούις. Ἄκουσες ὅμως τὴν ὄρα πού βγαίναμε ἀπὸ τὴ βάρκα πού μᾶς ἔφερε ἐδῶ, μιά φωνὴ πού φώναζε :

«Μὴν ἐρχόσαστε ;»

— Ὅχι, φίλε μου, λάθος θάκανες... Δὲν ἄκουσα, τίποτε τέτοιο... μὰ οὔτε καὶ οἱ ναῦτες ἀκούσανε τίποτε...

— Ἐγὼ ὅμως τᾶκουσα, καὶ νομίζω πὼς ἔχουνε δίκιο αὐτοὶ πού λέν ὅτι τὸ νησί αὐτὸ εἶνε στοιχειωμένο.

— Αὐτὸ θά τὸ δοῦμε, εἶπε ὁ Στούαρτ. Τί λές, δὲν σηκωμόμαστε νά ἐξακολουθήσοῦμε τὴν πορεία μας ; Πᾶμε νά ἐξερευνησοῦμε τὸ δάσος ;

Σηκωθήκανε λοιπὸν καὶ προχωρήσανε πρὸς τὸ δάσος. Ὅταν ἐφθασαν κοντὰ, εἶδαν ὅτι τὸ δάσος ἀποτελεῖται ἀπὸ πελώρια δένδρα, ὑψηλὰ καὶ πυκνά.

Στὸν ἀέρα ραβίλευε μιά σιωπὴ νεκρική. Οὐτ' ἕνα πουλὶ δὲν ἀκούγότανε στὰ δένδρα, οὐτ' ἕνα ζῷο δὲ φαίνονταν στὸν κάμπο.

Ἡροτοῦ μποῦμε στὸ δάσος καὶ προχωρήσοῦμε στὸ ἑσωτερικὸ του, εἶπε τότε ὁ Λούις, ἄς ἀνεβῶμε σ' αὐτὸ τὸ λόφο πού εἶνε ἐδῶ κοντὰ κι' ἀπὸ κεῖ θά μπορέσοῦμε νομίζω νά δοῦμε ὁλόκληρο τὸ νησί...

Ὁ Στούαρτ συμφώνησε μαζί του, κι' ἀρχίσανε ν' ἀνεβαίνουνε τὸ λόφο. Ὅταν φτάσανε στὴ κορυφὴ, εἶδαν ὅτι δὲν ἦταν τὸ ψηλότερο σημεῖον αὐτοῦ τῆς νήσου. Εἶδαν ἀκόμα ὅτι τὸ νησί δὲν ἦταν μικρὸ ὅσο φαντασθήκανε στὴν ἀρχή. Εἶδαν ὅτι στὸ νησί αὐτὸ ὑψηλῶν κι' ἄλλοι λόγοι πολλοί, ἄλλοι ψηλότεροι, ἄλλοι χαμηλότεροι. Οἱ κοιλιάδες ἦταν κατάφυτες, καὶ τὸ δάσος πούχανε πρωτοδὴ μόλις ἀνεβῆκανε στὸς βράχους τῆς παραλίας δὲν ἦταν μικρὸ, ὅπως φαίνονταν ἀπὸ τὸν κάμπο, ἀλλ' ἀπλώνονταν σ' ὅλο σχεδὸν τὸ νησί. Καθίσανε κάτω ν' ἀναπαυθοῦν κι' ἀνάψανε τὶς πύρες τους.

Σὲ λίγο σηκωθήκανε πάλι, κατεβήκανε τὸ λόφο, καὶ μπήκανε στὸ δάσος. Ἐκεῖ μέσα ἡ ἀτμόσφαιρα ἦταν ἀκόμα πρὸ βαρειά, καὶ ἡ ἀπόλυτὴ ἡσυχία ἀκόμα πρὸ πληκτικῆ... Ὁ Λούις τῶς μετανοίωσε πού βγῆκανε μόνοι οἱ δύο τους στὸ μυστηριώδες αὐτὸ νησί. Ὁ Στούαρτ δὲ μιλοῦσε...

Τέλος, φτάσανε σ' ἕνα μέρος ὅπου τὰ δένδρα ἀρχίσαν ν' ἀραιώνουν. Οἱ ἐξερευνηταί νομίσανε πὼς τελείωνε τὸ δάσος. Ἄλλὰ δὲν ἦταν ἔτσι προχώρησαν ἀκόμα λίγο καὶ φτάσαν σ' ἕνα μικρὸ ἀδενδρο μέρος· στὴ μέση εἶδαν ἕνα μικρὸ καὶ χαμηλὸ ἄσπρο σπιτάκι. Σταματήσανε καὶ κυτταχτήκανε.

— Ὡστε κατοικεῖται τὸ νησί ; ἔκαμε ὁ Στούαρτ.

— Κι' ἂν δὲν κατοικεῖται, αὐτὸ τὸ σπιτάκι μᾶς λέει ὅτι κατοικεῖτο πρῶτα... Πᾶμε μέσα νά δοῦμε ;

Ἡ πόρτα ἦταν ἀνοιχτὴ, ἦταν μάλιστα καὶ σπασμένη. Τὰ παράθυρα ἦταν ἄλλα σπασμένα κι' ἄλλα βγαλμένα ἐντελῶς. Τὸ σπιτὶ φαίνονταν ἐγκαταλελειμένο. Μπήκανε μέσα. Ἐπιπλο δὲ φαίνονταν κανένα· τὸ ταβάνι ἦταν χαμηλὸ, καὶ στὸ πάτωμα εἶχανε φτυρωμένα χόρτα. Τὸ σπιτάκι αὐτὸ ἔθινε ἀκατοίκητο ἀπὸ χρόνια. Ὁ κεντρικὸς διάδρομος συγκοινωνοῦσε μὲ τρεῖς κάμαρες, μιά μεγάλη καὶ δύο μικρότερες.

Ἐν τῷ μεταξύ, εἶχε ἀρχίσει νά βραδυάζει. Καὶ οἱ δύο φίλοι βγῆκαν ἀπ' τὸ σπιτὶ γιὰ νά πᾶνε στὴν παραλία, ὅπου θά τοὺς περιμεναν οἱ ναῦτες.

Ἐσπινῆσαν λοιπὸν μὲ γοργὸ βῆμα γιὰ τὴν παραλία ὅπου εἶχαν ἀποβιβασθεῖ. Μολοντοῦ ὁ ἥλιος εἶχε δώσει πρὸ πολλοῦ καὶ φουσῶν ἀπὸ τὰ ἀέρια, ἡ κορυφοβραση εἶταν ἀνυπόφορη. Ὁ ἀέρας, φυσώντας ἀνάμεσα στὰ δένδρα τοῦ δάσους, ἔκανε ν' ἀκούγονται ἤχοι παράξενους, πού δὲν μοιάζανε καθόλου μὲ τὸ σούσουρο τῶν δέντρων. Μέσα στὸ δάσος εἶχε σκοτεινιάσει γιὰ καλὰ.

— Μοῦ φαίνεται πὼς εἴμαστε πολὺ μακριὰ ἀκόμα, εἶπε ἀξάφνα ὁ Λούις. Σᾶμπως δὲν πῆραμε τὸν σωστὸ δρόμο.

— Ἐτσι μοῦ φαίνεται καὶ μένα, ἀπάντησε ὁ φίλος του. Στάσου! ἔαν' ἔξαφνα... θυμᾶμαι αὐτὸ τὸ δέντρο, μὲ τὸν στραβὸ κορμῶ... Ἄπο δῶ εἶχαμ' ἐρθεῖ... Ἄπο δῶ πρέπει νά πάμε... πρὸς τὰ ἄνω. Περπατήσαν ἀκόμη ὡς δὺ ὥρες καὶ ἦταν ἀκόμα μέσα στὸ δάσος... Προχώρησαν ἄκόμα λίγο, καὶ βρεθήκανε πάλι στὸ ἀδενδρο μέρος ὅπου ἦταν τὸ ἐγκαταλελειμένο σπιτάκι...

Δὲν εἶχανε κάνει τίποτα ! Κι' ἡ ὥρα θάτανε δέκα !

— Δὲ γίνεται τίποτα, εἶπε τότε ὁ Στούαρτ. Ἄς μείνοῦμε ἐδῶ κι' ἄς κοιμηθοῦμε μέσα σ' αὐτὸ τὸ σπιτὶ.

Δὲν μπορέσανε νά κάνουν ἄλλοιῶς. Μπήκανε λοιπὸν στὸ σπιτάκι καὶ ξεπλωθήκανε σὲ μιά ἀπὸ τὶς κάμαρες, τὴ μεγαλύτερη.

Ὁ Στούαρτ κοιμήθηκε ἀμέσως ὁ Λούις ὅμως δὲν μπόρεσε νά κλεισθῆ μάτι... Φοβότανε... Νόμιζε πὼς ἀκούγε ἀκόμα σ' αὐτὰ του τὴ φωνὴ πούχε ἀκούσει τὸ πρῶτὸ νά τοῦ φωνάξει : «Μὴν ἐρχόσαστε ! Μὴν ἐρχόσαστε !»

Ἄναψε λοιπὸν τὴν πίπα του κι' ἀρχισε νά κἀννίζει, ἐνῶ ὁ φίλος του ροχάλιζε. Κι' ὅσο περνοῦσε ἡ ὥρα, τόσο περισσότερο φοβότανε. Τὸν κατεῖχε ἕνα δυσάρεστο καὶ δυνατὸ ἀίσθημα φόβου, ἀνεξήγητο, πού δὲν μπορούσε νά καταλάβῃ σὲ τί ὄφειλετο.

Τοῦ φαίνονταν ὅτι στὸ σπιτάκι αὐτὸ βρισκότανε κάποιος ἄλλος, ἐκτός ἀπ' αὐτοὺς τοὺς δύο, κάποιος ἡ κἀτι πού ἦταν πάντοτε πίσω του, πού τὸν ἀκολουθοῦσε παντοῦ καὶ πού τὸν ἐκτύπησε διαρκῶς. Σηκώθηκε κι' ἀρχισε νά βηματίζει στὸ διάδρομο. Ἀπόλυτὴ σιγὴ βασιλευσε παντοῦ δὲν ἀκούγότανε ὁ παραμικρότερος ἤχος, κι' ἡ σιγαλιά αὐτὴ τοῦ φαίνοντανε μυστηριώδης, ἀνεξήγητη.

Σὲ λίγο γύρισε στὴν κάμαρα, ξεπλωθήκανε κοντὰ στὸ Στούαρτ καὶ ἔκλεισε τὰ μάτια. Μ' ὅλο τὸ φόβο πού εἶχε προσπαθοῦσε νά κρυφθῆ. Ἐκεῖνη τὴ στιγμὴ θάδινε πολλὰ γιὰ νά βρισκότανε πάλι στὸ γιῶτ του. Αἰσθανόταν κάποιον κίνδυνο κοντὰ του...

Ἄλλὰ τὴ στιγμὴ πού τὸν ἔπεφνε ὁ ὕπνος, ἄκουσε ἕναν ἤχο παράξενο, συνεχῆ καὶ μονότονο, ἕνα «μπιτζί» σὰν ἀπὸ μάλισα.

Ἐκεῖνη τὴ στιγμὴ ἀνατριχίωσε ὀλάκροσ. Κάποιος εἶχε μπει μέσα... ἀκούε βήματα ἑλαφρὰ στὸ διάδρομο, γυναικεῖα.

Σὲ λίγο, στὴν πόρτα εἶδε μιά γυναῖκα. Φοροῦσε ἕνα ἄσπρο φόρεμα, ἕνα σάρβανο κι' ἕνας ἄσπρος πέπλος τῆς σκέφαζε τὸ πρόσωπο. Τοῦρε νά μιλήσῃ τοῦ Στούαρτ, νά φωνάξῃ, μὰ δὲν μπόρεσε. Ἦταν σὰν παράλυτος, δὲν μπορούσε νά κἀν τίποτα. Τότε ἐνοιωσε μιά κρούαδα στὸ σῶμα του κι' ἔπεσε κάτω ξερός.

Τὸ πρῶτὸ πού συνῆλθε, εἶδε δίπλα του τὸ Στούαρτ, πεσμένο ἀνάσκελα, νά ροχάλιζῃ ἄσχημα.

Προσπάθησε νά τὸν ἐγυρῆσῃ· δυσκολεύτηκε πολὺ ὅσπου νά τὰ καταφέρῃ. Κι' ὅταν τὸ κατάρθωσε, ὁ Στούαρτ ἀνοῖξε τὰ μάτια του καὶ τὸν ἐκτύπησε μ' ἕνα βλέμμα παράξενο. Ὁ Λούις τὸν ἐρώτησε τί εἶχε καὶ προσπάθησε νά τὸν σηκώσῃ. Ὁ Στούαρτ ὅμως ἔκανε μιά δυνατὴ κίνηση καὶ συγχρόνως ἀπ' τὸ στόμα του ἐξέφυγε μιά ἀναρθρὴ κραυγὴ πού μὲ φωνὴ ἀνθρώπου καθόλου δὲν ἔμοιαζε. «Ἐμεινε ξεπλωμένος χῶμο κι' ἀπ' τὸ στόμα του βγαίναν ἀφροί...

Τότε κατάλαβε ὁ Λούις τί εἶχε συμβεῖ... Κρῶς ἰδρῶς τὸν περιέλουσε. Ἐτρέξε στὴν παραλία καὶ βρήκε τοὺς ναῦτες νά τοὺς περιμένουν. Τοὺς εἶπε μὲ λίγα λόγια τί εἶχε συμβεῖ καὶ τότε πήγαν ὅλοι μαζί στὸ σπιτάκι, πήρανε τὸ Στούαρτ καὶ τὸν φέρανε στὸ γιῶτ. Δὲν μπόρεσαν ὅμως νά τὸν φέρουν στὰ σύγκαλά του...

Τώρα ὁ δυστυχὴς ἐξερευνητὴς Στούαρτ Χέμμερτον εἶνε κλεισμένος στὸ φρενοκομεῖο τοῦ Κλάντον, ἐνῶς τὸν περιχρῶντο τοῦ Λονδίνου. Οἱ γιατροὶ ἔχουνε χάσει πειὰ γι' αὐτὸν κάθε ἐλπίδα...

