



ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΕΠΣΗΜΩΝ

Ο Αρχιεπίσκοπος της Υόρκης, κάμνει γυμναστική, σαλπικά κάθε πρωί, ένα τέταρτο της ώρας. Έπειδή όμως εινε πολυάσχολος, συμβαίνει καμιά φορά, να κάνει τη γυμναστική του και να υπαγορεύη συγχρόνως και επιστολάς στον ιδιαίτερό του γραμματέα.

Ο Βασιλεύς της Αγγλίας, γράφει ως επί το πλείστον, τας επιστολάς του ιδιοχειρός.

Κατά τους γραφολόγους το γράψιμό του δείχνει έναν άνθρωπον του καθήκοντος μεθοδικόν και εύσυνειδητον. Τα γράμματά του εινε μικρά, καθαρά και συμπεπικνωμένα, σαν να ήθελε να οικονομίση το χαρτί.

Ο λόρδος Χάλσβαρν έπαιξε σπαθί ως τα 90 χρόνια της ζωής του και φορούσε πάντοτε, εις όλην την ζωήν του, γαλάζιον λαϊμοδέτι.

Μανία του ή άρχαία έλληνική φιλολογία και όταν δεν διάβαζε, έστω και λίγο, κάθε ήμέρα, από συγγραφέα Έλληνα, νόμιζε την ήμέρα του χαμένη.

Η ήθοποιός Όβέτ-Γκυλμπέρ εινε ή μεγαλύτερη τειπότρια του κόσμου. Πίνει τσάι στο φαγητό της και πρό το φαγητό της και σε κάθε ώρα που περνά. Και το πίνει χωρίς γάλα και χωρίς ζάχαρη. και όταν ακόμη παίζει εις το θέατρον, πρό της παραστάσεως και μετά την παράστασι, πάει στα παρασκήνια, όπου της έχουνε έτοιμο τσάι και το πίνει.

Η βασιλομήτωρ της Ιταλίας Μαργαρίτα, λίγο καιρό πριν πεθάνη, άναφρων ένα ύμνο πατριωτικό, αφιερωμένον εις τους Ιταλους άγέρησους του πολέμου.

Ο Πρόεδρος των Ήνωμένων Πολιτειών, έχει σήμερα είκουσι ιδιαίτερος γραμματείς.



Πρό του πολέμου οι Πρόεδροι είχαν μόνον τρείς.

Ο πρώην βασιλεύς της Βουλγαρίας Φερδινάνδος, εινε γεωπόνος πρώτης τάξεως. Η συλλογή που έχει των φυτών των Άλπεων θεωρείται ή τελειότερα εν Εύρωπῃ.

Ο Φερδινάνδος γεννήθηκε στη Βιέννη στα 1861 και ύπηρετήσεν άρκετά χρόνια ως άξιωματικός του αυστριακού στρατού.

Έχει δέ μεγάλη κτηματική περιουσία στην Ούγγαρια.

Η σύζυγός του ή Έλεονώρα, ήταν πάλι πρώτης τάξεως ισοκόμα. Είχεν ύπηρετήσει επί δεκαπέντε μήνες ως διευθύντρια του Ρωσικού αυτοκρατορικού σώματος των νοσοκόμων στη Μαντζουρία κατά τον Ρωσοϊαπωνικόν πόλεμον.

Μιά από τις μεγαλύτερες λούουν-τενύστριες του κόσμου εινε ή πριγκίπισσα Έλένη, σύζυγος του άλλοτε πριγκίπκος Νικολάου της Ελλάδος.

Η άδελφή της Βασιλίσσης της Ιταλίας Εσνία, πέρνει μαθήματα νοσοκόμου σ' ένα στρατιωτικό νοσοκομείο της Νεαπόλεως.

Ο Σέρ Χάιραμ Μάξιμ, εις τον όποιον άνήκει ή εφευρέσει, διά της όποιας εξουδετεροῦται ή επίδρασις των άσφυσιογόνων αερίων, εργάζεται 16 και 17 ώρες την ήμέραν, άν και εινε 86 ετών.

Η δούκισσα της Αόστης, άδελφή της πρώην βασιλίσσης της Πορτογαλίας, εινε φοβερά σπόρτμαν. Τα μεγάλα και περιπετειώδη ταξιδιά της, στα άγρια δάση της Αφρικῃς, τό μαρτυροῦν.

Ο πλουσιώτερος άνθρωπος του κόσμου, ο βασιλεύς των πετρελαίων, ο Ροκφέλλερ, που έχει για εισόδημα ένα εκατομμύριον φράγκων χρυσών την ήμέραν, σε ηλικία 90 ετών, εργάζεταινε όπως και όταν ήταν νέος.

Τό δέ φαί του αποτελείτο πάντοτε σχεδόν από ένα-δύο αυγά, ένα παξιμάδι και ένα ποτήρι γάλα κρύο.

Ο Βίκτωρ Έρμανουήλ ο βασιλεύς της Ιταλίας, κοιμάται πάντοτε με άνοιχτά παράθυρα, κάνει ψυχρά λουτρά χειμώνα καλοκαιρι, καθαλιζει και βγαίνει σε περιπάτω, με κάθε καιρό άδιάφορο άν βρέξη, χιονίζη ή ρίχνη χαλάζι.

Αυτό τον έσωσε από τον θάνατο. Γιατι όταν ήταν μικρός, ήτανε τόνον άσθενικός, που οι γιατροί τον είχαν άποφακίσει.

Ο Σέρ - Θωμάς - Λίπτον, άρχισε τό στάδιό του, ως παιδι του δρόμου, κάνοντας θελήματα για μία δεκάρα και κουβαλώντας στους σταθμούς βαλίτσες. Τι έγινε κατόπι ; Ο Βασιλεύς της Έταιρίας των Τσιν !



ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΔΕΙΞΙΣ ΔΙΟΜΟΝΙΕΣ

Η ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΑΛΟΓΟΥ

Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν εινε τόσο βαθειά ριζωμένες οι προλήψεις, όσο στην Ιαπωνία. Ο τύπος, τα σχολεία, τα διάφορα σωματεία προσπαθοῦν εις μάτην να τις ξεριζώσουν. Αυτές μένονν άλόωντες και διευθύνον τον Ιαπωνικό λαο. Οι άθωες δεισιδαιμονίες, από εκείνες που κάμουν κανένα να γελῃ χωρίς να έχουν καμιά βαθειά επίδρασι στο βίο του λαού. Άλλῃ προλήψεις που άναστατώνουν την κοινωνία, που την διαλύουν και την σκοτώνουν.

Έκατοντάδες κορίτσια, μικρές και άθωες μουσμέ, πέφτουν θύματα του Μινωταύρου αυτού που λέγεται πρόληψις. Έκατοντάδες σκοτώνονται και δεν βρίσκουν άλλο καταφύγιο από τον θάνατο, ές αιτίας του Α λ ο γ ο υ. Μά τι ειναι αυτό το Άλογο ;

Άλλοίμνη στην γυναίκα που θα γεννηθῃ στο έτος του Άλόγου και του μεγάλου Άδελφου της φωτιάς. Θα εινε καταραμένη και δεν θα παντρευθῃ ποτέ. Αν κανεις τολμήσῃ να την πάρη για γυναίκα, όλες ή δυστυχίες και ή καταστροφές θα πέσουν επάνω του.

Κατά την Ιαπωνική Μυθολογία ο σκληρός θεός Σουσανό έγδαρε κάποτε ένα άλογο ζωντανό και τό έξεσφενδόνισε στο παλάτι της μεγάλης θεάς του ήλιου Άματεραςου, με την όποια είχε άγνωστα προηγουμένα. Η θεά προσεβλήθη και κατέφυγε σ' ένα σπήλαιο, αφήνοντας τον κόσμο στο σκοτάδι. Τότε έπεμψήκαν οι άλλοι θεοι και με τα πολλά κατόρθωσαν να την πέσουν να ξαναδώσῃ στο κόσμο τό άθάνατο φῶς.

Άλλά και από άλλας παραδόσεις τό άλογο θεωρείται καταραμένο. Η μυθολογία και ή άστρολογία αφήκαν βαθειές ριζες στον Ιαπωνικό λαό. Οι παλιοι τίποτε δεν έκαμαν χωρίς να συμβουλευθοῦν τους οίανους και τα άστρα.

Πέντε ήσαν τα στοιχεία του κόσμου : ξύλο, φωτιά, γῆ, μέταλλο και νερό. Τό καθένα απ' αυτά είχε δύο άδελφους. Στην γενεαλογία αυτή προσθέτονται δώδεκα ζωα που σχηματίσθησαν δώδεκα κλάδους. Δώδεκα σειρές από τα πέντε στοιχεία κάμουν 60. Και πέντε φορές από δώδεκα ζωα κάμουν επίσης 60 Προκύπτουν 60 συνδυασμοι τους όποιους οι ανατολισται ονόμασαν «έξηριστόν κύκλον». Ο Κ υ κ λ ο σ αυτός αρχίζει από τό 604π.Μ. και διατηρείται μέχρι σήμερα.

Τό έτος 1906 συνέπεσε με τον κύκλον του Άλόγου. Όσοι Ιαπωνέζες έγεννήθησαν τότε και εινε σήμερα εικοσι έτών, δεν έχουν να κάμουν άλλο παρά ν' αυτοκτονήσουν. Ημπορεί να εινε ώραιες «να έχουν πρόσωπο σαν πεπόνι» που θεωρείται ο τελειότερος τύπος της Ιαπωνικής καλλονής, να έχουν όλα τα χαρίσματα. Δεν θα βροῦνάντρα. Μόλις ο άρροβωνιαστικός τους μάθη τό έτος της γεννήσεώς των, ο άρραβων διαλύεται και ή νέα δεν έχει να κάμη άλλο παρά να παντρευθῃ με τον θάνατο. Πολλές φορές την σκοτώνουν οι ίδιοι γονεΐς της. Άλλοτε δέχεται τον θάνατον από τό χέρι του αγαπημένου ν της.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ

ΤΟΥ ΖΑΝ ΜΟΡΕΑΣ

Μιά μέρα ένας νέος ποιητής έδωκε στον Μορεάς μια ποιητική συλλογή που είχε εκδώσει.

Ο Μορεάς την εξεφύλλισε και ύστερα ειπε στο νεαρό ποιητή χαμογελώντας :

— Εινε πολύ καλά τα ποιήματά σας... Άλλά τώρα πρέπει να.. σ ο β α ρ ε υ θ ῆ τ ε.

Ο Μορεάς ήταν τρομερά έγωιστής και του άρεσε να του έπαινον τό έργο του. Έννοείται ότι οι στενοί του φίλοι συγγά τον επείραζαν γι' αυτό τον τό έλάττωμα.

Κάποτε ένας από τους πιο αγαπητους του φίλους, ο Μαιντρόν, ετόλμισε να εκφράσῃ άμφιβολία γιά τον ώραιότητα μερικων τον στίχων. Τότε ο Μορεάς θυμωμένος ειπε :

— Μήπως άμφιβάλλετε γιά τα ποιήματά μου ; Και όμως εινε άριστοσχημάτα...

Ο Μαιντρόν τότε υπεκκλήθη βάζοντας του χέρι τον στο στήθος και του ειπε χαμογελώντας ειρωνικά :

— Τό πιστεύουμε, τό πιστεύουμε, αγαπτε μου Μορεάς. Άλλ' εινε πάντοτε ενδιαφέρον ν' άκούμε να μάς τό λέτε σεΐς !

“Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ”