

ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

TOY BARRY PAIN

# ΤΟ ΤΕΡΑΣ



ΗΜΕΡΑ τὸ δάσος τοῦ Μάνστεθ δὲν ὑπάρχει πιά· τὸ πήρε ὅλο μιά μεγάλη καθίζησης πού συνέβη ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια στὸ Μάνστεθ. Τὸ δάσος αὐτὸ βρισκότανε στὰ περίχωρα τοῦ Μάνστεθ, μίς πολίχνης τῆς δυτικῆς Ἀγγλίας, στὴν ἀκρὴ τοῦ μεγάλου γκρεμοῦ πού ἐβλέπε πρὸς τὴ χαράδρα τοῦ Πλάντιγ. Στὸ μέρος αὐτοῦ βρισκότανε τὸ δάσος, πού δὲν ἦτανε δάσος μεγάλο, ἀλλὰ μικρὸ καὶ πυκνὸ, τὸ ἔδαφος δὲν ἦταν ἀσφολες καὶ συνέβαιναν συχνὰ μικρὲς καθίζησεις καὶ τότε τὰ χῶματα πέφτανε κάτω στὴ μεγάλη χαράδρα τοῦ Πλάντιγ. Αὐτὸ ὄφειλετο στὸ ἀπότομο τοῦ γκρεμοῦ καὶ σὲ κἀτι κοιλότητες πού ὑπῆρχαν στὸ ἐπιφανειακὸ του.

Μιά φορά, πᾶνε πολλὰ χρόνια τώρα, ἕνας πλούσιος Ἀγγλος, ὁ σέρ Ἐδρικ Βάνκρεστ, ἔχτισε μιά ἐξοχικὴ ἐπανιὸ κοντὰ στὸ Μάνστεθ, πρὸς τὸ μέρος τοῦ δάσους· διάλεξε μιά μαγευτικὴ θεοὶ ἀπ' ὅπου φαινόταν ὅλη ἡ περιοχή.

Λίγο καιρὸ ὅμως μετὰ τὴν ἐγκατάστασί του στὴ βίλλα, ἡ γυναίκα του, πού ἦταν ἔγκυος, γέννησε ἕνα τέρας! Τὸ τέρας ὅμως αὐτὸ δὲν πέθανε ἀμέσως μετὰ τὴ γέννησί του, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ τέρατα· τοῦναντίον ἔχαιρε ἀκριά ὕψους καὶ φαινόταν ὅτι θὰ ζοῦσε.

Ὁ φίλος καὶ γιατρός του σέρ Ἐδρικ, ὁ δόκτωρ Ντένισσον, τοῦτε τότε ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ τὰφίσουνε νὰ ζήσῃ. Ἀλλὰ ὁ σέρ Ἐδρικ δὲ θέλησε μὲ κανένα τρόπο νὰ τὸν ἀκούσῃ.

— Ὅχι, γιατί, τοῦ εἶπε· δὲν εἶνε σωστὸ νὰ σ' ἀρίσω νὰ τὸ κἀνῃς αὐτό... Μὴ ξεχνᾷς ὅτι εἶνε παιδί μου... ὅτι ἂν σάφισα νὰ τὸ σκοτώσῃς θάκανα ἐγκλημα... Ἀς τ' ἀρίσουμε πουθενά μόνο του, σ' ἕνα ἔρημο μέρος, κ' ὅτι νίη ἂς γίνῃ...

Κι' ἀποφάσισε νὰ τ' ἀρίσῃ μέσα στὸ ἔρημο δάσος τοῦ Μάνστεθ, πού δὲν ἀπείχε καὶ πολὺ ἀπὸ τὴ βίλλα.

Σὲ λίγο ὁ σέρ Ἐδρικ Βάνκρεστ, κρατώντας σπάγγια του ἕνα ζωντανὸ ποδάμια τρινωτὸ πού ἀγοράσλευε καὶ γούλιζε παράξενα, τυλιγμένο σὲ μιά κουβέρτα, πήγε μαζί μὲ τὸ φίλο του γιατρὸ Ντένισσον καὶ τ' ἀρίσε μέσα στὴν καρδιά τοῦ δάσους.

Αὐτὰ δὲν τίμηθε ἐνοείται κανεὶς.

Ἐπειτ' ἀπ' αὐτὸ τὸ περιστατικὸ, ὁ σέρ Ἐδρικ Βάνκρεστ δὲν ἐκείνε καὶ πολὺ στὴν ἐπανιὸ τοῦ Μάνστεθ. Σὲ λίγες μέρες ἐφυγε καὶ πήγε καὶ κάθησε στὸ Λονδίνο.

Προάσανε χρόνια πολλά...

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ κόσμος ἄρχισε νὰ φοβᾶται καὶ ν' ἀποφεύγει τὸ δάσος τοῦ Μάνστεθ. Ὅλοι οἱ χωρικοὶ νομίζαν ὅτι τὸ δάσος ἦτανε στοιχειωμένο καὶ δυο-τρις πού ριχοκινδύνευον καὶ πήγανε μέσα νὰ δοῦνε τί συμβαίνει, δὲν βγήκανε ποτέ...

Τί ἦταν τὸ στοιχεὶ δὲν ἤξερε κανεὶς, γιατί τὸ στοιχεὶ δὲν τόχε δεῖ ὡς τὴν ὥρα κανένας· ἐκείνοι πού περνοῦσαν ὅμως ἀπὸ κεῖ λέγανε πὼς ἀκούγανε μέσα παράξενους ἤχους. Καὶ δλοὶ ἀπέφευαν τώρα νὰ περνοῦν ἀπὸ κεῖ κοντά.

Αὐτὴ τὴν ἐποχὴ συνέβη καὶ μιά καθίζησης ἀρκετὰ σοβαρὰ ἐκεῖ κοντὰ, καὶ μέρος τοῦ δάσους κατακλύθηκε κάτω στὴ χαράδρα. Ἐφρασαν τότε γιδιλοῦς γεωλόγους νὰ ἐξετάσουν τί συνέβαινε· οἱ γεωλόγοι ἐδήλωσαν ὅτι τὸ ἔδαφος δὲν ἦταν καθόλου ἀσφαλές, κ' ὅτι μιά μέρα - ἴσως ἄργά, ἴσως γρήγορα, αὐτὸ δὲν μποροῦσαν νὰ τὸ ξέρουν - θὰ κατέρρεε ὅλο τὸ δάσος, γιατί θὰ ὑποχωροῦσε κατ' ἀνάγκη ὅλο τὸ χῶμα πού τὸ ὑποβάσταζε.

Αὐτὴν τὴν ἐποχὴ ὁ σέρ Ἐδρικ Βάνκρεστ ἀποφάσισε νὰ ξαναῖρθῃ στὸ Μάνστεθ. Προτὸν ὅμως ἐγκαταστάθει ἐκεῖ ἐκ νέου μὲ τὴν οικογένειά του, ὁ σέρ Ἐδρικ ἤρθε νὰ ἐπισκεφθῇ τὴ βίλλα του μ' ἕνα στενὸ φίλο του, τὸ δικηγόρο Ἀντρέα Γκέρτον.

Τὴν πρώτη μέρα τῆς διαμονῆς των στὴ βίλλα, πρὸς τὸ βράδυ, μιά φοβερὴ θύελλα ξέσπασε στὸ Μάνστεθ. Τέτοιο κακὸ δὲν τόχανε ζαναδεῖ ποτέ τους καὶ οἱ γεροντότεροι ἀκόμα τοῦ Μάνστεθ.

Τὸ βράδυ, τὴν ὥρα πού ὁ σέρ Ἐδρικ ἔτρωγε μὲ τὸν Γκέρτον, ἡ καταίχνη ἐμαίνετο. Ἡ βροχὴ ἔπεφτε μὲ τ' ἀσκι, γοαμιῆς πύρινες αὐλάκιων τὸν οὐρανὸ καὶ οἱ βροντῆς ἔλεγες πὼς σχίζανε τὴ οὐράνια... Σὲ λίγο ἡ βροχὴ ἔπαψε λίγο, ἀλλὰ οὔτε ὁ ἀνεμὸς κόπησε, οὔτε οἱ ἀστραπὲς ἔπαψαν νὰ διασχίζουν ἀπὸ τὴ μιά ἀκρὴ στὴν ἄλλη τὸν οὐρανὸ.

Ὁ θόρυβος τῆς καταίχνης δὲν ἄφισε οὔτε τὸν Γκέρτον, οὔτε τὸν Ἐδρικ νὰ κοιμηθοῦν.

Ὁ Γκέρτον κατάφερε νὰ κοιμηθῇ λίγο μιά στιγμὴ, ἀλλὰ τὸν ξύπνησε ἀμέσως ὁ κρότος τῆς βροντῆς. Προσπάθησε νὰ ἐξακουμῆθῃ, μὰ δὲν τὸ κατώρθωσε. Μὴ ξέροντας τί νὰ κἀνῃ, σηκώθηκε καὶ γούθηγε. Κάθησε κοντὰ τὸ παράθυρο καὶ κίτταξε ἔξω. Πρῶτὴ του φορὰ ἔβλεπε τέτοιο πράγμα... Τὸ θέαμα τῶν ἀστραλών ἦταν ἀγριο, ἀλλ' ὑπέροχο!

Ἄξαφνα, ἀκουσε νὰ τοῦ χτυποῦν τὴν πόρτα. Γύρισε κ' εἶδε ὅτι ὁ σέρ Ἐδρικ εἶχε μπῆ κίολας μέσα κ' αὐτός. Μὴ μπορῶντας νὰ κοιμηθῇ, εἶχε σηκωθεῖ καὶ ντυθεῖ. Ἦταν ὠχρὸς σάν νεκρὸς καὶ τοῦ μίλησε μὲ φωνὴ μαράξια τρομαγμένη...

— Δὲν μπόρεσα νὰ κοιμηθῶ μ' αὐτὸ τὰ χαλασμό... Τὸ ἴδιο καὶ σύ, ἔ; Ἄκουσε ἐδῶ, τοῦλε ἀμέσως. Θυμᾶσαι, χτὲς τὸ βράδυ, πού ἐκλείσα τὸ παράθυρο τῆς τραπεζαρίας;

— Ναι, θυμᾶμαι καλά πὼς τὼκλεισε.  
— Λοιπόν, ἔλα νὰ δῆς!  
Ὁ σέρ Ἐδρικ ἄνοιξε τὸ παράθυρο καὶ κίτταξε καὶ οἱ δύο τους ἔξω: τὸ παράθυρο τῆς τραπεζαρίας ἦταν ἀνοιχτό!  
— Κλέφτης θάναί, εἶπε ἀμέσως ὁ Γκέρτον.  
— ἴσως, εἶπε μὲ φωνὴ πούτρεμε ὁ σέρ Ἐδρικ. Φοβᾶμαι ὅμως μὴν εἶνε τίποτ' ἄλλο... Ἴσως νάχε δίκιο ἡ γυναίκα μου πού μουλεγε νὰ μὴν ἐρθῶ ἐδῶ...



Ἀνάψανε μιά λάμπα, καὶ χτεβήκανε κάτω Φεύγοντας, ὁ Γκέρτον πήρε μαζί του τὸ περιστρόφο του. Μόλις φτάσανε κάτω, ὁ σέρ Ἐδρικ ἔτρεξε ἴσα στὴν πόρτα τῆς τραπεζαρίας· τὴν ἄνοιξε λίγο, σιγά-σιγά καὶ μὲ προφύλαξι καὶ κίτταξε μέσα, τὴν ἐκλείσε ἀμέσως καὶ γύρισε ἔπειτα καὶ εἶπε στὸ φίλο του.

— Πήγαυε στὴν κἀμαρά σου... Δὲν εἶν' τίποτα...  
— Καὶ γιατί; ῥώτησε ὁ Γκέρτον. Τί εἶνε;  
— Εἰν' αὐτὸ πού σου ἔλεγα... Αὐτὸ εἶνε... εἶνε μέσα... ἔφρισε γτὲ καλά ἐσὺ... οὐχὼ πῆ ὅλην τὴν ἱστορία...  
— Αἶ καὶ γιατί νὰ φύγω; ἴσα-ἴσα, μου φαίνεται πὼς πρέπει νὰ μείνω μαζί σου μὴ μὲ χρε-σθεῖς...

— Φύγε! εἶπε πάλι μὲ ὕφος ἀνθρώπου πού διατάζει ὁ σέρ Ἐδρικ. Καί, μ' ἕνα ἀπότομο κίνημα, ὁ σέρ Ἐδρικ ἔσπρωξε πίσω τὸ φίλο του, ἄνοιξε τὴν πόρτα, καί, γρήγορος σάν τὴν ἀστραπὴ πήχε μέσα καὶ κλειδῶσε ἀμέσως πίσω του τὴν πόρτα.

Ὁ Γκέρτον ἔσχυρε τότε κ' ἔβαλε ταῦθι του στὴν κλειδαρό-τρουπὰ ν' ἀκούσῃ. Δὲν κίτταξε νὰ δῆ τί θὰ γινότανε, γιατί δὲ θάβλεπε τίποτα: ὁ σέρ Ἐδρικ εἶχε ἀφίσει τὴ λάμπα ἔξω, καὶ μέσα ἦταν σκοτάδι.

Ἄκουσε τότε τὸ σέρ Ἐδρικ νὰ λέη μὲ δυνατὴ φωνή.  
— Ποῦς εἶσαι; τί θέλεις ἐδῶ;  
Ἐπειτ' ἀκουσε ἕνα παράξενο, βαρὺ καὶ παρατεταμένο μουγκρητό, μιά πινγμένη φωνή, ἕνα θόρυβο, μιά ἀπεγνωσμένη πάλη, μιά φασαρία...

Ἐπειτα ἔγινε ἡσυχία καὶ δὲν ἀκούγόταν τίποτα... Ὁ Γκέρτον δὲν μπόρεσε νὰ βαστήξῃ πιά. Ἐπρεσε μ' ὅλη του τὴ δύναμη ἀπάνω στὴν πόρτα, καὶ τὴν ἄρσισε στὶς κλωτσιές, ἡ κλειδαριά ὅμως ἦτανε γερὴ καὶ δὲν ὑποχωροῦσε.

Τέλος ἐκυσθόλησε ἀπάνω στὴν κλειδαριά καὶ τὴν ἔσπασε. Ἄνοιξε τὴν πόρτα καὶ μίλησε στὴν τραπεζαρία.  
Ἡ κἀμαρά ἦταν ἀδειανή, δὲν ἦτανε κανένας μέσα... Ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀκουσε βήματα ἀπὸ τὸ ἀπένω πάτωμα τοῦ σπιτιοῦ.  
Θὰ εἶχε ἀνησυχίη φαίνεται ἀπὸ τὸ θόρυβο ἡ ὑπηρεσία...

Τὸ παράθυρο ὅμως εἶχε μείνει ἀνοιχτό, καὶ ὁ Γκέρτον, πού κατὰλαβε ἀμέσως τί εἶχε συμβῆ, δὲν ἔχασε στιγμὴ. Σκέφτηκε ἀμέσως πὼς δὲν ἔπρεπε νὰ χάσῃ δευτερόλεπτο, καὶ γι' αὐτὸ δὲ φώναξε γιὰ βοήθεια, ἀλλ' ἔτρεξε μόνος του στὸ παράθυρο καὶ πήδηξε ἔξω ἀπὸ περιβόλι. Ἐπρεπε νὰ κἀνῃ γρήγορα αὐτὸ ἦτανε τὸ πᾶν. Καὶ ἤξερε καλά πὼς ἔπρεπε νὰ πῆ γιὰ νὰ βρῆ τὸ φίλο του... Ἦξερε καλά πὼς θὰ τὸν εἰσάκε, -ζωντανὸ ἢ νεκρὸ, θὰ τὸν εἰσάκε μιά φορὰ - στὸ δάσος τοῦ Μάνστεθ...

Βγήκε λοιπὸν ἀπ' τὸ περιβόλι κ' ἄρχισε νὰ τρέχῃ ὅσο πιὸ γρήγορα μποροῦσε πρὸς τὸ δάσος... Ἄξαφνα ὅμως, ἐκεῖ πού ἔπρεπε, ἐνῶ δὲν ἀπείχε πιά παρὰ λίγα μέτρα ἀπὸ τὸ δάσος, στὴν ἐκτυλωτικὴν λάμψη μίς ἀστραπῆς, εἶδε τὰ δέντρα νὰ χάνονται ἀπὸ μπροστά του...

Ἐπειτα ἀκουσε ἕνα κρότος φερεβῶ, πὸν σὸν κ' αὐτὸν δὲν εἶχε ἀκούσει ποτέ του. Συνθρόνος ἡ γῆ πού πατοῖσε εἰσίστηκε φοβερὰ ὁ Γκέρτον ἔχασε τὴν ἰσορροπία του κ' ἔπεσε χάμω...

Ἄμα σηκώθηκε, εἶδε ὅτι τὸ δάσος τοῦ Μάνστεθ δὲν ὑπῆρχε πιά. Προχώρησε λίγο ἀκόμα, καὶ τότε κατάλαβε ὅτι εἶχε λάβει χῶραν ἡ μεγάλη καθίζησης πού εἶχαν εἰπῆ οἱ γεωλόγοι πού ἐξετάσαν τὸ μέρος.

Ὁ Γκέρτον εἶχε σωθεῖ ὡς ἐκ θαύματος... Ἀλλὰ ὁ σέρ Ἐδρικ Βάνκρεστ πού θὰ βρισκότανε τώρα; Γι' αὐτὸν δὲν ὑπῆρχε καμμιά ἐλπίς... Ὅλο τὸ δάσος ἀποτελοῦσε τώρα ἕνα σωρὸ ἀπὸ χῶματα, πέτρες καὶ ξερριζωμένα δέντρα, κάτω, στὸ βάθος τῆς χαράδρας.

Τὴν ἄλλη μέρα, πήγανε καὶ σκάψανε γιὰ νὰ βροῦνε τὸ πτώμα τοῦ σέρ Ἐδρικ Βάνκρεστ. Ψάξανε παντοῦ μὰ δὲν τὸ βρήκανε πουθενά. Ἦσαν ὅμως κἀτι ἄλλο πού δὲν τὸ περιμένανε.

Ἀνάμεσα σ' ἕνα σωρὸ ἀπὸ χῶματα καὶ ξερριζωμένα δέντρα, βρήκανε ψόφιο ἕνα παράξενο, ἀγνωστο ζῶο, ἕνα τέρας, κἀτι σάν ἀρκοῦδα καὶ σάν λύκος... Καὶ ἐλύθη ἔτσι τὸ μυστήριον τοῦ δάσους τοῦ Μάνστεθ· τὴν πρόλευση ὅμως τοῦ τέρατος δὲν τὴν ἔμαθε κανεὶς, γιατί ἐκείνοι πού τὴν ἤξεραν δὲν εἶπαν τίποτα κανενός.

Ἀλλὰ δὲ βρήκανε μόνο αὐτὸ, μέσα στὸν ἴδιο σωρὸ, βρήκαν ἕνα κεφάλι, ἕνα κεφάλι ἀνθρώπινο· ἦτανε τὸ κεφάλι τοῦ σέρ Ἐδρικ, χτυπημένο, ἀκρωτηριασμένο, καταματωμένο, ἀγνώριστο... Φαίνεται ὅτι τὸ σῶμα του τόχε φάη τὸ τέρας...

Barry Pain