

ΕΥΘΥΜΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΖΑΝ ΝΤΙΕΡΟΜΠΕΡ

Η ΔΙΑΙΤΑ

'Αποσπάσματα του 'Ημερολογίου της Σουζέττας ντ' Αφαντί.

ΠΑΡΙΣΙ, 12 Ιουλίου. — Δέκα φορές τή μέρα ρωτώ τον έαυτό μου :

— Σουζέττα, μικρή μου ξανθή Σουζέττα, πρέπει τάχα ν' ανταποκριθής στο φλέρι του Γιώργου ντε Κάτς ;

Και κάθε φορά διατάζω ώρα πολλή, πριν απαντήσω.

Είπε πιθανόν ότι ή τελική μου απάντησις θά είνε :

— "Όχι, Σουζέττα, όχι ! Κάμε πώς δεν καταλαβαίνεις ότι άρέσεις πολύ, τόσο πολύ σ' αυτόν τόν κύριο !... Και μείνε πιστή στον Πρόσπερο, τόν σύζυγό σου !... "

Μά έλα πάλιν πού ο Πρόσπερος ο σύζυγός μου, μου φέρεται σάν τόν άδειώτερο των συζύγων ! Δεν μ' αφήνει ή τυχ ή ουτε στιγμής, κάθε τόσο μπαίνει στην κάμαρά μου, και άκριβώς τήν στιγμή πού σκέπτομαι τόν άλλον !

Χωρίς νά θέλω τόν παραβάλλω, αυτόν τόν τόσο χοντρό, τόν τόσο δυσκίνητο, με τόν Γιώργο ντε Κάτς, πού είνε τόσο συμμετρικός, ουτε πολύ παχύς, ουτε πολύ αδύνατος, άκριβώς ότι πρέπει !... Και τότε λέω πάλι στον έαυτό μου :

— Τό κάτου-κάτου, Σουζέττα μου ξανθή, μικρή μου Σουζέττα, γιατί ν' άποθαρήνης τόν Γιώργο ντε Κάτς και γιατί άπ' έναντίας νά μήν τόν συνηθίσης στήν ιδέα ότι... μιά μέρα... ίσως ;

ΠΑΡΙΣΙ, 16 Ιουλίου. — Σήμερα τόν πρωί ο χοντρέλος ο άντρας μου πήγε και έπισκέφθηκε τόν γιατρό του. Στόν γυρισμό, μου ειπε :

— Δεν θά τήγεις προσέξει έσύ βέβαια, αγάπη μου, αλλά έμένα μου φαίνεται ότι άρχίζω νά παραχοντραίνω.

Ένε ανάγκη νά πάμε στά λουτρά του Νταριέμπατ, γιατί μόνο μία κούρα λουτρών μπορεί νά με κάνη νά πάγω νά χοντραίνω. "Αγ δεν σέ πειράζει, φεύγουμε τήν έρχόμενη εβδομάδα γι' τό Νταριέμπατ, έ, τί λές ;...

'Εκείνο τόν βράδυ μās ελιαν καλέσει σέ γεύμα κάποιιο γνωστοί του Γιώργου. Στά έπιδόρπια έγινε λόγος γιά λουτροπόλεις και ο Πρόσπερος ειπε :

— Και μεις, ξέρετε, άποφασίσαμε νά φύγουμε πολύ σύντομα γιά τό Νταριέμπατ, όπου θά μείνουμε είκοσι μιά μέρες.

— Μπα, είνε άλήθεια ; ρώτηταν οί συνδαιτημόνες, προσποιούμενοι ένδιαφέρον από εγγένεια.

Τότε ο έξ άριστερός χειρός μου ύποψήφιος μνηστήρ, Γιώργος ντε Κάτς έστράφη προς έμένα και ειπε με όλη του τήν ψυχραιμία :

— "Όστε πηγαίνετε στό Νταριέμπατ ;... Τί σύμπτωσης, Θεέ μου, τί σύμπτωσης ! Χθές άκριβώς με συνβούλευσε και μένα ο γιατρός μου νά πάω νά κάνω λουτρά στό Νταρ. έμπατ !... "

'Απόσπασμα του 'Ημερολογίου του Γιώργου ντε Κάτς.

ΝΤΑΡΙΕΜΠΑΤ, 29 Ιουλίου. — Εύτυχώς πού από τόν τρόπο με τόν όποιον με κυττίζει ή Κα ντ' Αφαντί — παρ' όλίγον νά γράψω «ή Σουζέττα μου» καταλαβαίνω ότι τήν συνεικίνησε πολύ τό δι προθυμοποιήθηκα νά έλθω έδώ στά λουτρά μαζί της ! Λέγω εύτυχώς γιατί άν δεν ελιχα αυτή τούλάχιστον τήν παρηγορία ο Θεός ξέρει πόσο θά βλαστημούσα τήν ώρα και τήν στιγμή πού ελιπα στο προχθεσινό γεύμα τή φράση : «'Όστε πηγαίνετε και σεις στό Νταριέμπατ ;... Τί σύμπτωσης, Θεέ μου, τί σύμπτωσης !»

Είνε τρομερή, άφόρητη, άπερίγραπτη ή ζωή πού κάνω έδώ και τρεις μέρες !

— Η ζωή πού κάνω έδώ ; Νά τήν :

Τό βράδυ άκόμη πού φθάσαμε στόν καταραμένο αυτόν τόπο, ο Αφαντί μου ειπε :

— Αφού πρόκειται νά κάνετε και σεις τήν ίδια κούρα με μένα θά τήν ακολουθήσουμε μαζί, δεν είνε έτσι ; Θά είνε και γιά τούς δύο λιγώτερο άνιαρό.

— Έγώ ουτε ήξερα φυσικά σέ τί συνέκειτο ή περίφημη αυτή κούρα. Και άπερίσκεπτος καθώς πάντα, έσπευσα ν' απαντήσω :

— Μαζί και ο δύο ;... μα... βέβαια... μαζί.

Τήν άλλη μέρα πρωί πρωί ο Αφαντί χτυπούσε τήν πόρτα μου με τήν χειροκάλια του.

— Έμπρός, σηκώθηκε ! Μά τί τεμπελιά είνε αυτή ή δική σας ; 'Ετσι λοιπόν νομίζετε ότι θ' άδυνατίσετε ;

Δέν μ' άφησε νά πω τήν συνηθισμένη μου σοκολάτα. Άντι γιά σοκολάτα μ' άνάγκασε νά πάω νά πω μαζί του νηστικός ένα κοτήρι παγωμένο νερό !

Φρίκη !

Αφού ήπια τέλος πάντων, ως είδος καθάριστο, τό νερό, σκέφθηκα : «Σέ λίγο θά γυρίσουμε. Νωχελώς ξεπλωμένος σέ μία κολυθρόνα θά μπορούσα νά κινήσω μερικά αίγυπτιακά τσιγάρα !»

Τόπος κ' έγινε, δέ βλέπετε !... "

Μόλις έστρέψαμε τήν πλάτη μας στήν πηγή, με τό φυσικώτερο ύφος του κόσμου, ο Αφαντί με ρώτησε :

— Μήπως σάς στενεύουν τά παπούτσια σας ;

— "Όχι, μα γιατί ρωτάτε ;

— "Όλ ράιτ ! Έμπρός, δρόμο ! Πρέπει νά κάνουμε δεκαπέντε χιλιόμετρα πεζοί. "Ο δρόμος είνε τό άλφα και τό ώμεγα τής κούρας μας.

Θέέ μου, κεραμίδα ! Δεκαπέντε χιλιόμετρα πεζοί ! Μά πού άκούστηκε τέτοιο πράγμα ; Νά κάνης τόν γυρο του κόσμου με τά πόδια, ένθ υπάρχουν τραίνα, άμάξια, αυτοκίνητα, κάρρα, άλογα, γαιδούρια, μουλάρια και βοϊδάμαξα !...

Σπασμένος, σακατεμένος, πεθιμένος άπ' τήν κούρασι, γύρισα τό μεσημέρι στό ξενοδοχείο τήν στιγμή πού έσήμανε τό κουδούνι γιά τό φαγητό. Είχα δεν ελιχα άκόμη άρχισει νά τρώω, όταν αίφνης έπιτακτικώς, ο Αφαντί έτράβηξε από μπρός μου, τό πιάτο μου :

— Μη νομίζετε ότι θά άφήσω νά φάτε, μου ειπε. Είνε τρέλλα. Ξέρω ότι πεινάτε. Μά κ' έγώ πεινώ. Άλλά δεν ξεχνώ τήν κούρα, και φίλε μου τήν κούρα !... Τί τόφελος νά περπατήσουμε δεκαπέντε χιλιόμετρα και νά χάσουμε... είκοσι, τριάντα, σαράντα δράμα, κ' έγώ δεν ξέρω πόσα, άν ύστερα από μιά ώρα έρχεστε και μου τρώτε έδώ δεκαπέντε σαρόδέλλες του κουτιού, και βάζετε επάνω σας σαράντα, πενήντα, έξήντα και γώ δεν ξέρω πόσα δράμα ;

"Όταν άπόφαγα άνέβηκα και κλειστήκα στήν κάμαρά μου, και εκεί έμιασούλησα ένα κομμάτι ξερό ψωμί πού ελιχα καταφέρει νά τό βάλω κυρτά στήν τσέπη μου.

...Κι' όλα αυτά γίνονται ίδια και άπαράλλαχτα, τρεις μέρες τώρα.

... Ως τόσο μήν τό παίρνετε και τόσο κατάκαρδα, φιλαράκο μου Γιώργο... Κάτι καλό θά βγή κ' άπ' τά βάσανά σου... "Η δέ νοιώθεις τίποτε από ψυχολογία των γυναικών ή είνε πιθανώτατο ότι μόλις γυρίσουμε στό Παρίσι ο Πρόσπερος ντ' Αφαντί θά μου πληρώση με τόκο τό δσα με έκανε νά ύποφέρω έδώ.

'Απόσπασμα του 'Ημερολογίου του Προσπερου ντ' Αφαντί.

ΝΤΑΡΙΕΜΠΑΤ, 6 Αυγούστου. — Πέντε κοιλιά ! Σου φαίνονται πράγμα τιποτένιο, πέντε κοιλιά τό βάρος ένός ταχυδρομικού δέματος. Και όμως δεν μπορεί νά φαντασθή κανείς σέ πόσο βαθμό άλλώς ο άνθρωπος όταν άδυνατίσει πέντε κοιλιά. Δεν είνε ξεη μ' ρε., πού φαινόμενον τριανταπεντάρης. Σήμερα, αισθάνομαι ότι ελιμαι τούλάχιστον δέκα χρόνια νεώτερος.

Ένα πράγμα όμως δεν καταλαβαίνω : γιατί ο φίλητάτος μου Γιώργος ντε Κάτς, τό χαριτωμένο αυτό παλληκάρι, πού δεν ήταν ουτε παχύς ουτε αδύνατος, ήλθε νά κάνη λουτρά στό Νταριέμπατ. Και άν έκανε τούλάχιστον τακτική κούρα ! Με χιλια στασιά κατορθώνω νά τόν βάσω νά κάνη ποδαρόδρομο, νά τόν έμποδίζω νά καθεται, νά τρώη, νά πίνη, νά κοιμάται ! Παρ' όλ' αυτά άδυνατίσε περισσότερο από μένα. Έχασε τέσσερα κοιλιά και έκατό δράμα κούρας !

'Απόσπασμα του 'Ημερολογίου της Σουζέττας ντ' Αφαντί.

ΠΑΡΙΣΙ, 17 Αυγούστου. — Γυρίσαμε άπ' τά λουτρά προχθές. Θά μείνουμε λίγες μέρες έδώ και ύστερα θά πάμε έροχή στήν Νορμανδία. Χθές, έδεικνούσαμε σ' ένα ρεστοράν του Λάσους τής Πουλάνης. Φυσικά — δήτησαν τυχαίως — ένα γειτονικό τραπέζι βρισκόταν ο Γιώργος ντε Κάτς. Μετά τό γεύμα έπαφελούμενος μιάς στιγμιαίας άπουσίας του άνδρός μου, σηκώθηκε, μ' έπλησίασε και λιγώνοντας τά μάτια του μου ειπε :

— Τί όμορφη πού είστε... όμορφη — όμορφη... αγαπητή κυρία. Πήτε μου, αγαπητή κυρία και φίλη, ότι δεν σάς ελιμαι όλος διάλου άντιπαθητικός, ότι μιά μέρα, ίσως...

Αρκετή ώρα έδίστασα. "Ελεγα και ξανάλεγα ένδομύχως :

— Πρέπει άραγε, μικρή μου Σουζέττα, νά ένθαρρύνης τόν Γιώργο ντε Κάτς ; Πρέπει νά τόν άφήσης νά έλλιση ότι μιά μέρα, ίσως... "

Τήν στιγμή εκείνη, έπέστρεψε ο άνδρας μου. Χωρίς νά θέλω παρέβαλα τόν Γιώργο, τόν τόσο αδύνατο, τόν τόσο κοκκαλιάρη, με τόν άναπητό μου Πρόσπερο, τόν τόσο κομψό, τόν τόσο συμμετρικό... ουτε πολύ παχύν, ουτε πολύ αδύνατον... άκριβώς, ότι πρέπει ! "Α όχι, όχι ! δεν πρέπει τίποτε νά έπιτρέψω, δεν πρέπει τίποτε νά άφήσω νά έλλιση, σ' αυτή τή στέκκα, σ' αυτό τό σπαγγέτο, σ' αυτό τόν τσίρο, τόν Γιώργο. Και άς τολμήση νά μου κάνη νέα έρωτική έξομολόγηση ! Δίχως νά διατάσω, θά τού άπαντήσω νέα—σκέτα : «Μιά μέρα, ίσως ;... Ποτέ, αγαπητέ μου, άκούτε, ποτέ !»

"Α όχι, Θεός φυλάξει ! Ένας άνθρωπος τόσο αδύνατος, τόσο κοκκαλιάρης ! Θά τρέμω νά τόν έγγίσω, μήν σπάση, θά τρέμω νά μ' άγγίση, μη μ' άγγελώση !... "

Ζάν Ντιερομπέρ

