

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΩΟΥ

Η ΜΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΣΕ

ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΤΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ, ΜΠΡΩΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

— Κύριε Τρελόνη, δὲν εἶσθε καὶ σεῖς τῆς γνώμης ὅτι θάτανε καλὰ νὰ λάβουμε τὰ δυνατὰ μέτρα, μήπως ἡ βασίλισσα Τέρα δὲν εἶναι σύμφωνη μ' αὐτὰ πού θέλουμε νὰ κάνουμε; Δὲν ὑπάρχει πιθανότης διαυτὰ πού θὰ κάνουμε δὲν τὰ θέλει ἡ βασίλισσα Τέρα; Ἡ Μαργαρίτα μού ἔδωσε τὴν ἀπάντησι ἀμέσως, μὲ μεγάλη ἐτοιμότητα· αὐτὸ μούκανε ἐντύπωση, γιὰτι μού φάνηκε σάν νὰ τὴν εἶχε ἔτοιμη ἀπὸ πρῖν.

— Ἄλλ' εἶμαι βεβαία ὅτι εἶνε σύμφωνη. Εἶνε ἀδύνατο νὰ μὴν εἶνε. Ὁ πατέρας μου κάνει ὅτι μπορεῖ γιὰ νὰ συμμορφωθεῖ μὲ τὶς θελήσεις τῆς. Προσπαθεῖ νὰ κἀνῃ νὰ γίνουσι ἀκριβῶς ἐκεῖνα πού εἰκόμασε ἡ βασίλισσα Τέρα πρὸ τῶσων χιλιετηριῶν!

— Ἄλλὰ, εἶπα ἐγὼ μὲ δισταγμὸν πάλι, αὐτὸ εἶναι δύσκολο, πολὺ δύσκολο, ἀν ὄχι ἀδύνατο. Γιὰτι ἡ βασίλισσα Τέρα ἤθελε ν' ἀναστηθῆ μέσα στὸν τάφου τῆς, στὴν κοιλάδα τοῦ Μάγου: "Ὅχι ἄλλοῦ πουθενά" ὄχι σ' αὐτὴ τὴ σπηλιά, ἐδῶ στὴν Ἀγγλία.

— Καὶ γι' αὐτὸ φοβᾶμαι μήπως ἀνησυχῆσῃ ὅταν βρεθῆ ἐδῶ· καὶ μπορεῖ στὴν ἀνησυχία τῆς νὰ κἀνῃ λάθῃ, νὰ μῶς μεταχειρισθῆ ἀσχημα καὶ νὰ μᾶς βράβῃ, ὅπως ἔβλαψε τὸσους ἄλλους στὸ παρελθόν... Ἐννεῖα ψυχὲς ἔστειλε στὸν Ἄδη... Τιμωρεῖ ἀλύπητα ἐκεῖνους πού θέλει νὰ τιμωρῆσῃ!...

— Ὁ κ. Τρελόνη μού εἶπε τότε:

— Ἀγαπητέ μου, ἐν μέρεσιν ἔχεις ἀπολύτως δίκιο. Χωρὶς ἄλλο ἡ βασίλισσα Τέρα ἤθελε ν' ἀναστηθῆ μόνῃ τῆς, τὴν ὥρα πούθελε αὐτὴ, μέσα στὴ μοναξιά τοῦ τάφου τῆς, στὴν Κοιλιάδα τοῦ Μάγου· καὶ τὸ καλλίτερο θάτανε νὰ προσπαθοῦσαμε ἐκεῖ νὰ κάνουμε τὸ πείραμά μας.

— Ἄλλ' ἀπ' ὅτου ὁ Ὀλλανδὸς ἐξερευνητῆς μῆλῃε μέσα στὸν τάφου τῆς, αὐτὸ ἀπέβη ἀδύνατον. Σ' αὐτὸ ὅμως δὲ φταῖω ἐγὼ, ἀν καὶ αὐτὸ ἦταν ἡ αἰτία πού μὲ παρεκίνησε νὰ ξεκινήσω γιὰ νὰ ξαναβρῶ τὸν τάφου. Δὲ θέλω νὰ πῶ ὅτι δὲ θάκανα κ' ἐγὼ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς πού ἔκανε καὶ ὁ Βάν Χουτίν· Ἐγὼ μῆλῃκα στὸν τάφου ἀπὸ περιέργεια, κ' ὅτι πῆρα μαζὺ μου ἀπὸ κείνο, τὸ πῆρα, λόγῳ τῆς ἱστορικῆς ἀξίας πού τὸ ἀπέδιδε ὡς ἀρχαιολόγος καὶ τὸν ἔζηλο πού εἶχα, ὡς συλλέκτης τῶν ἀρχαίων ἀντικειμένων, νὰ πλουτίζω τὴ συλλογὴ μου. Ἄλλὰ νὰ λάβῃς ὑπ' ὄψει σου ὅτι τὸν καιρὸ ἐκεῖνο δὲν ἤξερα τίποτα γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς βασίλισσας Τέρα, δὲν εἶχα ἰδέα τῶν τελείων προετοιμασιῶν τῆς. Ὅλ' αὐτὰ τὰμᾶθα πολὺ ἀργότερα.

— Καὶ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ πού τὰ ἔμαθα, δὲν ἔπαυα νὰ κἀνω ὅτι μπορῶ γιὰ νὰ ἐκτελέσω κατὰ γράμμα τὶς θελήσεις τῆς. Φοβᾶμαι μόνον μήπως παρεξήγησα μερικεὶς ἀπὸ τὶς μυστηριώδεις καὶ ἀλληγορικεὶς ἐκεῖνες ἐπιγραφεὲς, καὶ μήπως ἔχω παραλείψει ἢ παρεβλέψει τίποτε τὸ οὐσιώδες. Εἶμαι βεβαίως ὅμως ὅτι δὲν παρέλειψα τίποτα πού φανταζόμενα πῶς ἔπρεπε γὰρ ν' ἔγινε· κ' ὅτι δὲν ἔκανα τίποτα πρὸς τὸ ἀντιτίθετα τοῦ σκοποῦ τῆς βασίλισσας Τέρα. Θέλω τὸ μεγάλο πῆμα τῆς νὰ πετύχῃ. Καὶ γι' αὐτὸ τὸ σκοπὸ ἐργασθῆκα τόσα χρόνια· καὶ δὲ σκέφθηκα οὔτε κόπους, οὔτε ἔξοδα, οὔτε κινδύνους. Ἐβραλα ὅλα τὰ δυνατὰ μου καὶ χρησιμοποίησα ὅλες τὶς γνώσεις μου γιὰ νὰ τὸ κατορθώσω. Καὶ θὰ ἐπιμύνη στὸ σκοπὸ μου ὅσπου νὰ πετύχουμ ἢ ν' ἀποτύχουμ!...

— Νομίζετε λοιπὸν ὅτι θ' ἀναστηθῆ ἡ βασίλισσα Τέρα; τοῦ εἶπα. Εἶναι λοιπὸν δυνατὴ μὲ νεκροἀνάστασις; Μπορεῖ νὰ τὸ κατορθώσῃ αὐτὸ ἡ ἐπιστήμη, εἴτε μὲ γνωστὰ μέσα, εἴτε μὲ κάποια νέα ἀγνωστὴ δύναμις σ' ἑμᾶς;

— Ἐχομε λόγους νὰ νὸ ἐλπίζουμε, μού εἶπε ὁ κ. Τρελόνη. Ἡ βασίλισσα αὐτῆφιπος θεληματικὰ τὴ ζωὴ τῆς καὶ κατέβηκες ζωντανὴ στὸν τάφου τῆς· αὐτὸ μᾶς τὸ λέγε τὰ ἱερογλυφικὰ τοῦ μνημείου τῆς· θέλησε νὰ πεθάνῃ νέα, γιὰ ν' ἀναζήσῃ νέα πάλι, στὴν ἀκμὴ τῆς, μὲ ὅλη τὴ νεότητά τῆς. Καὶ τὸ ὅτι θ' ἀναζήσῃ ἴσως μὲ γυναίκα, ἔστω καὶ μὲ βασίλισσα, δὲν εἶνε αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ τόσο σπουδαῖο... Τὸ σπουδαῖο εἶνε τὸ ἐπιδημικὸ μέρος. Ἡ ζωὴ τῆς βασίλισσας Τέρα δὲν ἀξίζει τίποτα μπροστὰ στὶς ἐπιστημονικεὶς ἀποκαλύψεις πού μᾶς δίδεται εὐκαιρία νὰ ἀποθανυθῆσῃ. Ἡ ζωὴ ἐνός ἀτόμου δὲν εἶνε καὶ τόσο σπουδαῖο πρῶγμα. Μήπως δὲν κινδυνεύει τώρα ἡ ζωὴ ἐνός ἄλλου ἀτόμου, μᾶς ἄλλης γυναίκας, πού εἶνε ὅμως σ' ἑμᾶς πολὺ πολυτιμώτερον; μήπως δὲν ἐκθέτουμε τὴ ζωὴ μας μ' αὐτὰ πού κάνουμε, ἑμεῖς οἱ τέσσερες ἄνδρες;

— Σκεφθῆτε τὸ θρίαμβο τῆς ἐπιστήμης! Σκεφθῆτε μόνον ὅτι θὰ ποδεῖχθῆ ἔστω ὅτι εἶνε δυνατὴ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν! Ὅτι νικῆθῃε ὁ θάνατος, ὁ φοβερός καὶ ἀδυσώπητος θάνατος, αὐτὸ τὸ ἀπᾶσιο στοιχεῖο πού ἀνέκαθεν μαστίζει τὴν ἀνθρωπότητα! Σκε-

φθῆτε ἀκόμα τὶς ἄλλες ἀποκαλύψεις πού θὰ παρουσιασθοῦν μπροστὰ στὰ μάτια μας. Σκεφθῆτε πόσα θὰ μάθουμε γιὰ τὸν ἀρχαῖο κόσμον... πῶς θὰ πλουτισθῆ ἡ ἱστορία καὶ ὅλοι οἱ ἀνθρώπων γνώσεις!

— Φαντασθῆτε τὴν ἀναστάτωση στὸν κόσμον τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν!

— Ἄν ἀναστηθῆ, ἡ βασίλισσα Τέρα θὰ μπορέσει νὰ μᾶς πῆ πῶς ἦταν ὁ κόσμος πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ! Ὅθ μᾶς ἐξηγήσῃ ἐλπίζω ὅλα τὰ μυστικὰ τῆς ἀρχαίας Αἰγυπτιακῆς μαγείας· θὰ ἐπικοινωνήσουμε μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ σοφώτερα πνεύματα τῆς ἀρχαιότητος!

— Κατὰ τὴ γνώμη μου ὅμως ὁ θάνατος τῆς βασίλισσας Τέρα δὲν ἦταν πραγματικὸς τέλειος. Γιὰτι ἐνῶ τὸ σῶμα τῆς ἔμενε νεκρὸ στὴ μεγάλη κτινιη σαρκοφάγῳ τῆς κοιλάδος τοῦ Μάγου, ἡ διανοία τῆς φαίνεται ὅτι δὲν ἐνεκρῶθηκε, ἀλλ' ὅτι διετήρησε καὶ διατηρεῖ ἀκόμα ὅλη τὴν ἐνεργητικότητά τῆς. Αὐτὸ μᾶς τὸ δηλώνουν κατηγορηματικὰ τὰ πράγματα πού συμβαίνουν.

— Ὁ κ. Τρελόνη σταμάτησε, σάν νὰ τὸν ἐκούρασαν τὰ πολλὰ λόγια πού εἶπε.

— Ἐνόσω ὁ κ. Τρελόνη μιλοῦσε, ἡ Μαργαρίτα τοῦ κρατοῦσε τὸ χεῖρ, ἐνῶ τὸ πρόσωπὸ τῆς εἶχε πάρει τὴ μυστηριώδη του ἀπάθεια. Μόλις ἔπαυενὰ μιλάει ὁ πατέρας τῆς, ἀλλάξε ἐκφραση. Τὰ μάτια τῆς σαφραῖνε λίγο. Ἐσκυψε καὶ φίλησε μ' ἕνα κίνημα ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ τὸ χεῖρ τοῦ πατέρα τῆς. Ἐπειτα γύρισε σὲ μένα καὶ μού εἶπε, μὲ μίαν ἐκφραστικὴ χειρονομία:

— Μέλωμ, ἔλεγες τώρα γὰρ τοὺς θανάτους πού ἐπροξένησε ἡ βασίλισσα Τέρα. Δὲν νομίζεις ὅτι εἶνε δικαιολογημένη γι' αὐτὰ πού ἔκαμε; ὅλοι αὐτοὶ δὲν θὰ ἔβλαπταν τὰ σχέδιά τῆς καὶ δὲ θὰ ἐματᾶιωναν ἴσως τὴν ἀνάστασι τῆς; Οἰσοδῆποτε ἄλλος στὴ θέσι τῆς τὸ ἴδιο δὲ θάκανε; Σκέψου ὅτι ἐπρόκειτο ἐπιτέλους γιὰ τὴ ζωὴ τῆς, ἐκτὸς ἀπ' ὅλα τὰλλα. Γιὰτι δὲν ξέρομε καὶ σὲ τί ἄλλο θ' ἀπέβλεπε μετὰ τὴν ἀνάστασι τῆς. Ἄν ἦσαν ἐσὺ στὴ θέσι τῆς, δὲ θάκανες ὅτι μποροῦσες γιὰ νὰ ἀμυνθῆσῃ καὶ νὰ σωθῆς; Γιὰτι μὲν τὸ σῶμα τῆς βασίλισσας εἶχε νεκρωθεῖ. Ἡ ψυχὴ τῆς γυμῆσε ὅπου ἤθελε ἐλεύθερα καὶ μ' ὅλη τὴ δύναμή τῆς.

— Ἐδῶ σταμάτησε κ' ἡ Μαργαρίτα, σάν νὰ τὴν ἐκούρασαν κ' αὐτὴ αὐτὰ πού εἶπε.

— Ἐγὼ ἤμουνα πολὺ συγκινημένος. Δὲν ξέρω γιὰτι, αὐτὴ ὅπως τὴ στιγμὴ ἐτόλμησα νὰ πῶ ἕνα πρῶγμα πού κάθε ἄλλη ὥρα νομίζω ὅτι δὲ θὰ μποροῦσα νὰ τὸ πῶ.

— Ἐπῆρα τὸ χεῖρ τῆς Μαργαρίτας καὶ τῆς τὸ φίλησα· συγχρόνως, εἶπα στὸν πατέρα τῆς:

— Κύριε Τρελόνη, δὲν νομίζετε ὅτι ἡ κούρη σας μιλάει σάν νὰ τῆς ὑπεξέσσετε τὰ λόγια τῆς ἴδιου ἡ βασίλισσας Τέρα; Ὅθ μᾶς τάλεγε καθόλου καλλίτερα, ἀν ἡ ψυχὴ τῆς βασίλισσας ἦτανε μέσα τῆς καὶ τῆς ὑπέβαλε τὶς σκέψεις τῆς; Ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Τρελόνη μ' ἐξέπληξε πολὺ. Κατάλαβα ἀμέσως ὅτι κ' αὐτὸς εἶχε σκεφθεῖ αὐτὰ πού συλλογιζόμενα ἐγὼ.

— Αἱ, καὶ πού ξέρομε ὅτι δὲν εἶναι; Μὴ φοβάσαι γι' αὐτὸ, Μέλωμ.

— Ἡ Μαργαρίτα ἔσπευσε τότε νὰ ἐπικυρῶσῃ τὰ λόγια τοῦ πατέρα τῆς.

— Μὴ φοβάσαι καὶ μὴν ἀνησυχῆς γιὰ μένα, Μέλωμ. Ἡ βασίλισσα Τέρα ξέρε· καλὰ τὶ κάνουμε καὶ δὲ θὰ κἀνῃ τίποτα πού νὰ μᾶς βλά-

ψῃ. Τὸ ξέρω ἐγὼ αὐτὸ, τὸ ξέρω καλὰ.

— Μιλοῦσε πάλι μὲ τὴν ἴδια βεβαιότητα καὶ τὴν ἴδια πεποιθση πού ἐξαρκητικεῖσε τὰ λόγια τῆς, ὅποτε ἔλεγες τίποτε γιὰ τὴ βασίλισσα Τέρα...

— Ἡ φωνὴ τῆς εἶχε πῆρει ὅμως τώρα ἕνα παράξενο, ἀλλόκοτο τόνο, πού μ' ἔκανε νὰ γυρίσω νὰ τὴν κυτάξω. Τὴν κυτάξα μέσα στὰ μάτια. Τὸ πρόσωπὸ τῆς εἶχε πάρει πάλι αὐτὴ τὴν αἰνιγματῶδη ἀπάθεια, καὶ τὰ μάτια τῆς φαίνοντο σάν νὰ κρύβανε κάποιο μεγάλο μυστήριον...

— Ἀτῆ τὴ στιγμὴ ὅμως μῆλῃκα μέσα οἱ δυὸ ἄλλοι ἄνδρες, καὶ τὸ θέμα τῆς συζητήσεως ἀμέσως ἀλλάξε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XVIII

Νέα ἀνακάλυψις

— Αὐτὴ τὴ βραδνὰ πέσαμε ὅλοι ἀπὸ κορῆς. Τὴν ἄλλη νύχτα θὰ ξενυχτοῦσαμε, καὶ ὁ κ. Τρελόνη μᾶς εἶπε νὰ προσπαθῆσουμε νὰ κοιμηθῶμε ἀπόψε ὅσο θὰ μποροῦσαμε. Ἄλλὰ καὶ τὴν ἡμέρα θάχαμε πολὺ δουλειὰ γιὰτι ἔπρεπε νὰ τὰ ἐτοιμάσουμε ὅλα καλὰ γιὰ τὸ μεγάλο πῆμα, γιὰ νὰ μὴ μᾶς τύχῃ τὴν τελευταία στιγμὴ καμμὰ ἀναποδιά.

(Ἀκολουθεῖ)



Γόρις πρὸς ἑμένα καὶ μού εἶπα μὲ μίαν ἐκφραστικὴν χειρονομίαν.