

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΩΜΟΥ

Η ΜΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕ

ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥ ΤΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ, ΜΠΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Τι ήταν όμως εκείνο που μ' έκανε ν' ανησυχώ; 'Η ανησυχία μου αυτή δεν είχε καμιά σχέση με το μεγάλο πείραμα. Δεν ανησυχούσα ούτε για την ασφάλειά μας, ούτε για τ' αποτέλεσμα. 'Ανησυχούσα για τή Μαργαρίτα!

Άρχισα ν' άμφιβάλλω και ν' φοβάμαι!
Δεν άμφεβαλλά ούτε για τήν αγάπη της, ούτε για τήν πίστι της, ούτε για τήν καλωσύνη της, ούτε για τήν τιμή της, ούτε για τήν ζήλο της, ούτε για τήν ειλικρινεία της. Γιατί άμφεβαλλά λοιπόν;

Άμφεβαλλά γι' αυτή, για τόν έαυτό της! Τι είχε, δεν είξερα. Δεν ήταν όμως όπως ήτανε πρίν. 'Η Μαργαρίτα που έβλεπα τώρα δεν ήταν ή Μαργαρίτα που ήξερα! είχε αλλάξει πολύ! πού ήτανε το συμπαθητικό εκείνο κορίτσι που γνώρισα στην έκδρομή, και πού έπαιτα ξαγρόπνυσα μαζί της στο δωμάτιο του πατέρα της, δίπλα στο κρεβάτι του άρρώστου; Τώρα συνήθως ήταν άφηρημένη! σπανίως φαινότανε ότι ένδιαφέροτο για ότι συνέβαινε γύρω της; ήτανε σχεδόν πάντοτε άδιάφορη. Σε μένα άρχισε ν' φέρεται ψυχρά! κάποτε-κάποτε όμως, πού φαινότανε σάν ν' ξαναγίναται πάλι όπως ήτανε πρίν, μου έλεγε κάνα-δυό γλυκά λόγια! αυτό με παρηγορούσε κάπως! αλλά και τότε ακόμα τού ύψος της είχε κάτι τού παράξενο. κι' έγώ έπαυσα πάλι ν' της μιλώ ελεύθερα σάν πρώτα, κι' άρχισα ν' είμαι έπιφυλακτικώτερος άπεναντί της.

Τού βράδυ της επομένης ημέρας βγήκα μόνος μου έξω για ν' περπατήσω όλίγον! πήγα μάλιστα ν' πω και της Μαργαρίτας νάρθη μαζί μου, αλλά τή βρήκα δύσθυμη κι' άφηρημένη, και δεν της είπα τίποτα. Έφυγα μοναχός μου.

Έξω, ό καθάρος άέρας της έξοχής με άνεψωγόνησε κάπως! και τώρα μπορούσα ν' σκέπτομαι πειό ελεύθερα και πειό ψύχραιμα. 'Η Μαργαρίτα άλλαξε, έλεγα μέσα μου! γιατί; αυτό έπρεπε ν' μάθω! τι είχε πάθει; κι' αυτό έπρεπε ν' διευκρινισθί.

Άρχισα τότε ν' σκέπτομαι όλα όσα είχα άκούσει για τή Μαργαρίτα...

Πρώτα-πρώτα, είχε γεννηθεί υπό πολύ περιέργους συνθήκας! σύμφωνα μ' αυτά που μάς είπε ό Κορμπέκ, ή μητέρα της πέθανε προτού γεννηθεί ή Μαργαρίτα, τόν καιρό πού ό πατέρας της και ό φίλος του ήτανε βυθισμένοι σ' ένα λήθαργο στόν τάφο του Άσβάν.

Αυτόν τόν λήθαργο τόν έπροκάλεσε βέβαια μία γυναίκα, αυτό είναι φανερό! μία μούμια δηλαδή, πού είχε όμως ένα άστροικό σώμα πού μπορούσε ν' κινή ότι ήθελε! αυτό τώδειξαν άλλωστε αυτά πού συνέβησαν.

Τό άστροικό της σώμα έξεμηδένιζε τās άποστάσεις! τώ άπέραντο διάστημα μεταξύ Λονδίνου και Άσβάν δεν έπαιξε κανένα ρόλο σ' αυτό! και όποια δύναμη είχε στή διάθεσί της ή μάγισσα αυτή, μπορούσε ελεύθερα ν' τήν έξασκήση στήν γυναίκα κ. Τρελόνη και στό παιδί της.

Καθώς μάς είπε και ό κ. Κορμπέκ, υπάρχει μία παράξενη και καταληκτική όμοιότης μεταξύ της Μαργαρίτας και τών εικόνων πού παριστάνουν τή βασίλισσα Τέρα. Αυτό βέβαια δεν μπορεί ν' παραδεχθί κανείς ότι είναι άπλη σύμπτωσης... Τι είναι λοιπόν;

Λένε ότι πολλές φορές όι σκέψεις της μητέρας άποτυπώνονται τρόπον τινά στό παιδί πού γεννιέται αυτό μάλιστα τώ παραδέχονται και έπιστήμονες! αλλά εδώ δεν ίσχυε αυτό! γιατί ή κ. Τρελόνη δεν είδε ποτέ αυτές τις εικόνες. Ούτε και ό κ. Τρελόνη τις είδε προτού μπη στόν τάφο της βασίλισσας! κι' αυτό τώ κατώρθωσε λίγες μόνο μέρες πριού γεννηθεί ή Μαργαρίτα.

Τό μυστήριο μου φαινόταν άνεξήγητο. Και στήν άγνοια πού βρισκόμουν, άρχισα ν' σκέπτομαι όλα τώ παράξενα πράγματα πού συνέβησαν γύρω μας τις τελευταίες αυτές ημέρες. Κατά σειρά αυτά ήσαν τώ εξής:

Πρώτον: 'Η καταληκτική όμοιότης της βασίλισσας Τέρα με τήν Μαργαρίτα, πού γεννήθηκε σ' άλλον τόπο, χίλια μίλλια μακριά, χιλιάδες χρόνια άργότερα.

Δεύτερον: 'Η εξαφάνισις του βιβλίου του Βάν Χούιν, άφου διάβασε ως τήν περιγραφή τού ρουμπινιού με τώ έπτά άστρα.

Τρίτον: 'Η εύρεσις τών λύχνων στό μπουντουάρ. 'Η βασίλισσα Τέρα μόρφωσε φαίνεται ν' άνοιξη τήν πόρτα της κáμαρας τού Κορμπέκ στό ξενοδοχείο! πήρε λοιπόν τις λάμπες, βγήκε έξω και τήν έκλεισε πάλι! με τόν ίδιο τρόπο άνοιξε τώ παράθυρο, και έβαλε τις λάμπες στό μπουντουάρ.

Τέταρον: Όι ύποψίες τού άυτονομικού και τού γιατρού.

Πέμπτον: 'Η παράξενη διαρρηκτικότης της Μαργαρίτας, πού προέβλεπε πάντα με βεβαιότητα και με πλήρη έπιτυχία εκείνα πού συνέβαιναν σάν νάχε μέσα της κάποιο προαισθήμα και σάν νά ξερε καλά τούς σκοπούς της βασίλισσας με τώ άστροικό σώμα.

Έκτον: 'Η μυστηριώδης εξαφάνισις και ή έξ ίσου μυστηριώδης εύρεσις τού πολυτίμου κοσμημάτος με τώ έπτά άστρα! επίσης και τώ προαισθήμα της Μαργαρίτας ότι θάβρισκε στήν άλλη κáμαρα ό πατέρας της τώ ρουμπίνι ποτχε χάσει. Σκέφτηκα τώρα ότι αυτό μπορούσε ν' εξηγηθί ως εξής:

'Ισως ή βασίλισσα Τέρα ν' φοβότανε για τήν ασφάλεια τού ρουμπινιού της, ένόσφ διαρκούσε τώ ταξίδι μας από τώ Λονδίνο στό Κύλλιον! κι' άποφάσισε ν' τώ πάρη και ν' τώ φυλάξη! ίσως άλλωστε ν' τώ χρειάστηκε και για κανέναν άλλο σκοπό, πού έμεις βέβαια δεν μπορούσαμε ν' τόν ξέρουμε. Έπειτα, με κάποιο άνεξήγητο και μυστηριώδη τρόπο, φαίνεται ότι μάς τώ ξανάδωσε! ύπέβαλε δέ στή Μαργαρίτα τήν ιδέα ότι ήτανε στή διπλανή κáμαρα.

Έβδομο και τελευταίο, ή παράξενη συμπεριφορά της Μαργαρίτας τις τελευταίες αυτές ημέρες! αυτό τώ θεωρούσα συνέπεια όσων συνέβησαν πρίν.

Πολλές φορές, ή Μαργαρίτα φαινόταν ότι δεν ήταν κυρία τή έαυτού της! φαινόταν ότι τήν κυβερνούσε κάποια άλλη δύναμη, έντελώς ξένη. Δεν μιλούσε ελεύθερα, δεν έκανε ότι ήθελε αυτή, μιλούσε βεβιασμένα σάν ν' της υπαγόρευε άλλος άγνωστος! τά λόγια πού έπρόφερε, σάν ν' της υπέβαλλε άλλος τις ιδέες και τις σκέψεις πού εξέφραζε, σάν ν' έκανε ότι της επέβαλε μία άνωτέρα δύναμη ν' κινή.

Έως σήμερα τώ πρωτό ακόμα, δεν είχε αλλάξει και τόσο πολύ ή Μαργαρίτα! πού και πού μόνο έδειχνε μερικά σημεία άλλαγής. Άλλά σήμερα, είχε αλλάξει πολύ. Κι' αυτό πολύ μου κακοφαίνότανε. Κι' όσο τώ σκεπτόμουνα, τόσο περισσότερο άνησυχούσα και φοβόμουνα για κινή πού άγαπούσα.

Από τόν καιρό πού πρώτη φορά ό Βάν Χούιν εισέβαλε στόν τάφο της, ή βασίλισσα Τέρα, ή φοβερή αυτή μάγισσα, είχε τιμωρήσει άμείλιτα όσους δεν τήν εσεβάσθησαν! και φαινόταν ότι δέ λυπότανε κανέναν! αυτή σκότωσε τόν Άραβα πού κλεψε τώ χέρι της μούμιας, και τόν άλλον Άραβα πού τώ πήρε! επίσης τόν Άραβα άρχηγό πού προσέπαθη ν' κλέψη τώ κοσμημα με τώ έπτά άστρα από τόν Βάν Χούιν, πού έφαινότανε καθαρά στό λαϊκό τώ τα σημάδια τών έπτά δακτύλων! τούς δύο άνθρωπούς πού βρέθησαν νεκροί τήν πρώτη νύχτα πού ό κ. Τρελόνη έτοιμάστηκε ν' πάρη μαζί του τή σαρκοφάγο! και τούς άλλους τρεις έπειτα, όταν ξαναγύρισαν στόν τάφο! τόν Άραβα τέλος πού άνοιξε τή μυστική κρύπτη! όλους αυτούς τούς σκότωσε ή βασίλισσα Τέρα! Έννιά ψυχές έστειλε στόν Άδη χώρα! ό άλλοι πού δεν τούς ξέραμε. Γιατί άσφαλώς θάχη κι' άλλους έκδικηθεί.

Έκτός αυτών, είχαμε ακόμα και τās άγρίας επιθέσεις κατά τού κ. Τρελόνη, όταν με τή βοήθεια τού γάτου της, ή βασίλισσα Τέρα ζήτησε νάνοιξη τώ ζοχηματοκώβιτο και ν' πάρη τώ κοσμημα της. 'Η ιδέα τού ν' δέξη τώ κλειδί στό χέρι του με τώ σιδερένιο χαλκά, άν και έξυπνη και ά ιοτελεσματική, κόντεψε ν' τού στοιχήση τή ζωή του.

'Η βασίλισσα Τέρα είχε σκοπό ν' ζωντανέψη! αυτό τώ ξέραμε καλά! τι θά μάς έκανε όμως! άν καταλάβαινε ότι αυτό πού κάναμε άντέβαιναν στούς σκοπούς της; και τι μέσα φοβερά θά μεταχειριζότανε για ν' μάς τιμωρήση, άν, έστω και χωρίς ν' τώ ξέρουμε και ν' τώ θέλουμε, δεν κάναμε εκείνο πού θά ήθελε αυτή!

Έως τήν ώρα, δεν ξέραμε ακόμα τούς άκριβείς σκοπούς της. Ξέρουμε μόνο αυτά πού μάς είχε πη ή Μαργαρίτα! και μάς είχε πη πολλά, αλλά δεν ήταν αρκετά. Τό μόνο πού ξέραμε βεβαιά ήταν ότι είχε σκοπό ν' ξαναήθη, κι' είχε μάλιστα ιδιαίτερα προτίμησι στις χάρεις τού Βαρκά.

Άλλά μπορούσαμε νάμαστε επίσης βέβαιοι ότι ήθελε ή ανάστασις της ν' λάθη χώραν μέσα στόν τάφο της, στήν έρημη κοιλάδα τού Μάγου! αυτό τώ βλέπαμε φανερά, γιατί είχε λάβει όλα τώ κατάλληλα μέτρα για ν' μωρήση νά βγη έξω!

'Η σαρκοφάγος ήταν άνοιχτή. Τά δοχεία πού περιείχαν τώ λάδι, άν και έρημητικά κλεισμένα, άνοιγαν εύκολα και είχαμε μέσα τόσο λάδι, πού θά βαστούσε χιλιάδες χρόνια! είχε ακόμα όλα τ' άπαιτούμενα για ν' άνάψη φωτιά. Τό πηγάδι της μούμιας, τώχταν άφίσει άνοιχτό, πράγμα πού σε άλλους τάφους δεν τώκωναν ποτέ! τέλος, κοντά στή πέτρα πού κλεινε τήν είσοδο, άπάνω στό βράχο, ήτανε στερωμένη μία χοντρή και γερή άλυσίδα, με τήν όποία θά μπορούσε εύκολα ν' κατεβή κάτω.

Άλλά τι είχε σκοπό ν' κινή μετά τήν άναστασί της, δεν είχαμε ούτε ιδέα. Είχε άραγε σκοπό ν' ζήση στή δεύτερη αυτή ζωή της ως άπλη γυναίκα, άσημη, και άτομο ταπεινό!

Έλος, άπεφάσισα ν' κάνω λόγο γι' αυτά στόν κ. Τρελόνη και στή Μαργαρίτα. Νόμιζα ότι θά έκανα καλά ν' τού ύπενθυμίσω μερικά τέτοια πράγματα, γιατί έτσι μπορούσαμε ίσως ν' άποφύγουμε μερικά δυσάρεστα και άπρόοπτα.

Γύρισα λοιπόν στό σπίτι με άλλες σκέψεις! βρήκα μάλιστα τή Μαργαρίτα ν' με περιμένε, όπως άκριβώς! με περιμένε πάντα, προτού πάθη αυτή δυσάρεστη μεταβολή.

Μετά τώ δειπνο, όπου έτυχε ν' μείνω μόνος μου με τόν κ. Τρελόνη και τή Μαργαρίτα, είπα μπάνιόντας στό ζήτημα αυτό με κάποιο διαγαμό.

(Άκολουθεί)

