

γυναίκες έχουν ένα ξεχωριστό τρόπο στο χτένισμά τους, ένα τρόπο που δίνει στη φυσιογνωμία τους κάτι το έκτακτο. Η Τανιαμπέ είναι μάλιστα δημοφιλής.

Τις πρώτες μέρες είχα υποψιαστεί ότι ο άκλουθός μου ο Κάμπα-Κάμπα ήταν ξερατευμένος μαζί της και δεν θα είχα καμιά αντίρρηση στην ένωσή τους μα η Τανιαμπέ δε συμμεριζότανε διόλου τις απόψεις μου.

Η Τανιαμπέ άρεσε πολύ και στο Μπουσιέρ, ο οποίος για να διασκεδάσει την όδυνή του μοναξιά του, μου τη ζήτησε να την κρατήσει στην ύπρησσία του, όταν εγώ θα έφευγα. Έπειδή είχα σχεδόν πετύχει μια άδεια για τη Γαλλία κ' έλειδη στο βάθος η αφοσίωση που μου έδειξε η μαύρη με στενωχωρούσε κάπως συγκατατέθηκα να του τη δώσω.

Μα εκείνη αρνήθηκε. Δεν ήθελε να μ' έγκαταλείψει ποτέ. Άν έφευγα για τη Γαλλία, θα μ' ακολουθούσε, έστω και χωρίς να την πληρώνω, για να φροντίζει για μένα, μα ούτε ήθελε ν' ακούσει ότι θα την άφηνα.

Συγκινήθηκα από αυτή την αφοσίωση και της έταξα να την πάρω στην υπηρεσία μου όταν θα γύριζα από τη Γαλλία, πράγμα που την έπλημμυρισε χαρά. Ο Μπουσιέρ άδικως επέμεινε, της επρότεινε μάλιστα να την πάρει γυναίκα του—ξέρεις εκεί κάτω αγοράζουν μια γυναίκα για χίλια φράγκα και μερικά καρύδια του κολλά—μα δεν έκανε τίποτε.

Μια ψυχρότης απλώθηκε τότε μεταξύ τους, μα οι μικρές καλλιτεχνικές έσπεριδες μας έξακολουθήσαν. Με την συνοδεία ενός πρωτολόγου μαντολίνου, η Τανιαμπέ μας τραγουδούσε, στη γλώσσα της, μελωδίες παραπονιάρικες που δεν είναι δλωσοδιόλου χωρίς κάποια χάρη.

Η παραμονή της αναχωρήσεώς μας ήταν κάπως παιδιακία εκ μέρους του Μπουσιέρ αυτή την ψυχρότητα που έβγαλε για την Τανιαμπέ τη στιγμή μάλιστα που θα χωριζόμαστε αντί να δείχνεται όπως πρώτα χαρούμενος. Έκείνη την ημέρα μάλιστα με την πρόφαση κάποιου έπειγουσής εργασίας είχε μείνει σπίτι του.

Έπρεπε να ξεκινήσουμε την άλλη μέρα πρωί πρωί.

Το απόγευμα το προηγούμενο της αναχωρήσεως ήταν καταθλιπτικό. Προσκόμαστε, μόνοι στη σκηνή μου, μετά το δείπνο, η Τανιαμπέ κ' εγώ, κ' ένω εγώ, κρινίζοντας την πίπα μου παραδινόμουν στη γλυκιά ιδέα ότι σε λίγες μέρες θα πατούσα το χώμα της Γαλλίας, η Τανιαμπέ, ξεπλωμένη μπρός στα πόδια μου, με κοιτούσε θλιβερά με τα μεγάλα αλλόκοτα μάτια της.

— Τανιαμπέ, της είπα, θέλεις να μ' ευχαριστήσεις; Τότε πάρε το μαντολίνο σου και τραγούδα μου μερικώς απ' αυτούς τους σκοπούς που μ' άρεσαν.

Έκείνη κούνησε το κεφάλι της αρνητικά.

— Η Τανιαμπέ δεν τραγουδάει πιά. Έσο φεύγεις, η Τανιαμπέ μεγάλη λύπη έχει.

— Δεν είσαι διόλου λογική. Τι κάθεσαι και μου λές αφού σου υποσχέθηκα ότι θα σ' έμπιστευτώ σε μια φιλική μου οικογένεια στο Μπώκε και όταν γυρίσω από τη Γαλλία θα σε πάρω μαζί μου.

— Θα την ξεχάσεις την Τανιαμπέ.

Έκείνη τη στιγμή τα μάτια μου έπεσαν στο φωνογράφο και μια ιδέα μου πέρασε άξαφνα από το μυαλό.

— Στάσου, της είπα, για να σου δείξω ότι δεν έχεις δίκιο. Θα κλείσω τη φωνή σου εκεί μέσα, ενώ εσύ θα τραγουδάς. Καταλαβαίνεις; ... Και σά θα βρίσκομαι στη Γαλλία, όταν θα θέλω να σ' ακούσω, δε θάχω παρά να βάζω μπροστά το φωνογράφο.

Χτύπησε τα χέρια της, άλλαξε στη στιγμή κ' έγινε σαν παιδί κ' ενώ εγώ έβαζα μια πλάκα καθαρή στο φωνογράφο για να πάρω τη φωνή της εκείνη εκουόνιζε το μαντολίνο της.

Αυτό με διασκέδαζε. Έβαλα το μηχανήμα σε κίνηση και η φωνή της Τανιαμπέ ύψώθηκε μελαγχολική. Η μικρή είχε τις πλάτες της άκουμπισμένες στο πανί της σκηνής μου κ' εγώ επέβλεπα την πορεία του μηχανήματός μου που ερόγγαζε σιγά σιγά.

Άξαφνα, η Τανιαμπέ, αφήνοντας το μαντολίνο της να πέσει, έβγαλε μια σπαραχτική κραυγή. Κλονίστηκε και με τα χαρακτηριστικά της διεσταλμένα έπεσε κάτω. Καθώς χτυπιόταν, είδα στη μαύρη πλάτη της να τρέχει αίμα από μια πλατειά πληγή.

Το πανί της τένας ήταν τρυπημένο με μαχαίρι και γεμάτο αίματα. Τηό είχαν χτυπήσει απ' έξω από την σκηνή.

Μπρός σε μια τώση άναυδη δολοφονία έμεινα κατάπληκτος, μα άμέσως όρμησα έξω από τη σκηνή για να πιάσω τον άθλιο δολοφόνο.

Έκείνος δεν είχε φύγει. Είταν εκεί μπρός στην τρύπα που είχε άνοιξει στη σκηνή. Η σελήνη έλαμπε με όλο το φως της και τον άναγνώρισα άμέσως. Είταν ο υπηρέτης μου ο Κάμπα-Κάμπα.

Κρατούσε στα χέρια του το ματωμένο μαχαίρι.

Είμουν τόσο άγαναχτισμένος από το έγκλημά του ώστε δεν έδιστασα διόλου, και πριν προφτάσει να πει λέξη του άναψα μια με το ρεβόλβερ μου στο κεφάλι.

Οι μάγουοι έτρεξαν απ' όλες τις μεριές. Χρειάστηκε κάμποσο για να συνέλθω. Όταν ξαναγύρισα στη σκηνή μου ο Μπουσιέρ προσπαθούσε του κάκου να συνεφέρει την Τανιαμπέ, η όποια ξεψύχησε άμέσως.

Τη θάψαμε την άλλη μέρα σε μιά γωνιά του δάσους. Αυτό το κουτί κλείνει μέσα ότι άπόμεινε από τη φτωχούλα Τανιαμπέ.

— Και δεν έμαθες ποτέ, τον έρώτησα, γιατί ο μαύρος την έδολοφόνησε;

— Όχι άκριβώς. Σου το είπα, ο Κάμπα-Κάμπα άγαπούσε τη Τανιαμπέ. Ίσως, έν άγνοία μου, θυελλώδεις σκηνές να είχαν γίνει μεταξύ τους. Ποιός ξέρει; ... Μυστήριο.

Ο Στέρνεϋ έπαψε να μιλάει και κοιτάζε γύρω του σαν άφηρημένος. Έγώ έβλεπα με συγκίνηση το δίσκο όπου είχαν χαραχτεί οι τελευταίες λέξεις της μικρούλας μαύρης.

— Άλο τότε, του είπα, δεν ξανάκουσες τη φωνή της;

— Όχι. Αυτό θα μ' έκανε να λυπηθώ. Και ξέρεις, δεν έσταμάτησα το μηχανήμα όταν έγινε το έγκλημα. Γι' αυτό πρέπει ν' ακούγονται στην πλάκα και όσα έγιναν κατόπι.

Κοιταχτήκαμε, συγκινημένοι, μη τολμώντας να όμολογήσουμε ό ένας στον άλλο την περιέργεια που μας κατείχε.

— Δόσε μου το δίσκο, είπε τέλος ο Στέρνεϋ.

Τόν έτοποθέτησε στο φωνογράφο, γύρισε το χερουλι κ' ό δίσκος άρχισε να κινείται.

Έκοιτάξα το Στέρνεϋ. Είταν κατάπληκτος.

Μιά φωνή ύψώθηκε, η φωνή της Τανιαμπέ, αλλόκοτη, λυπημένη, συνοδευομένη από ένα εγχορδο όργανο.

Άκούγαμε νευρικοί, άσθμαίνοντας, με τα δάχτυλά μας σφιγμένα. Μιά τρομερή κραυγή ξεφύγε τέλος από την πλάκα, συνοδευομένη από ένα ήχο πτώσεως, άναποδογύρισμα καρκελών και βήματα που έτρεχαν... Έπειτα ένας πυροβολισμός.

Πέντε λεπτά σιωπή. Τελείωσε... Όχι... Άναπνήσαμε άξαφνα κ' όι δύο μας. Στο φωνογράφο η έτοιμοθάνη Τανιαμπέ μιλούσε στο Μπουσιέρ που είχε μπη, όπως μου είπε ο Στέρνεϋ, για να την περιποιηθί!

— Έσύ, έλεγε η Τανιαμπέ, έσύ... έσύ...

Και η φωνή του Μπουσιέρ, ύπόκοψη και άπότομη, άκούστηκε :

— Ναι, σε σκότωσα γιατί δε με ήθελες. Σ' άγαπούσα, καταλαβαίνεις, σ' άγαπούσα...

Τα καταλόβαμε όλα. Αυτός ό διάλογος είχε διαμειφθεί την ώρα που ό Μπουσιέρ είχε μπη μέσ' στη σκηνή για να περιποιηθί δίδην τη Τανιαμπέ, ενώ ό Στέρνεϋ βρισκόταν έξω.

— Ο Μπουσιέρ! ούρλιαζε ο Στέρνεϋ.

— Α, τον άθλιο!... Αυτός λοιπόν τη σκότωσε. Καταλαβαίνω τώρα. Ο Κάμπα-Κάμπα είχε τρέξει ακούγοντας το θόρυβο και πήρε το μαχαίρι που είχε πετάξει κάτω ο Μπουσιέρ, ενώ αυτός είχε μπη μέσ' στη σκηνή. Κ' έβγαυ σκότωσα τον Κάμπα-Κάμπα... Άχ! φτωχέ μου Κάμπα-Κάμπα...

Βυθίστηκε στο γιβαίνι κ' όι δύο, κατάπληκτοι, έξακολουθούσαμε να κοιτάμε το φωνογράφο, που η φωνή του, η όποια τόσα μäs φανέρωσε, έβρανε σιγά-σιγά σ' ένα ψιθύρο...

Jacques Cézembre

Ο ΒΙΣΜΑΡΚ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Ο περίφημος Γερμανός Άρχικαγκελλάριος Βίσμαρκ, συνομιλών κάποτε μετά του Γερμανού Βουλευτού Ίουλίου Φάμπρ, προσέφερε εις αυτόν ένα πούρο.

Ο Φάμπρ, τον ευχαρίστησε, είπεν όμως ότι δεν καπνίζει.

— Κάνετε πολύ άσχημα, να μη καπνίζετε, του άπήντησε ό Βίσμαρκ. Όσοι συνομιλούν περί θεμάτων τα όποια πολλές φορές καταλήγουν σε σφοδρή συζήτηση και σε πολλές διχογνωμίες, θα κάνουν πολύ καλύτερα, άν όμιλουν καπνίζοντας. Έχω την γνώμη, ότι, έτσι με το τσιγάρο στο χέρι θα μπορούν να όμιλουν πιο ψύχραιμα, χωρίς εξάψεις. Το τσιγάρο μäs φέρνει ψυχική ήσυχία, χωρίς να βλάπτει διόλου το μυαλό μας. Νά! κ' υπάχτε μένα! Αυτή την στιγμή, κ' υπάχτε αυτό τον γαλάζιο καπνό του πούρου μου, που άνεβαίνει έτσι άργά-άργά και χάνεται στον άέρα, και σάς βεβαιώ πως αισθάνομαι μέσα μου κάποια ήθικη ήσυχία, κάποια γαλήνη ψυχής. Τι τα θέλετε! όκαπνίζω εννε εύτυχής. Έχει άπασχολημένο το βλέμμα του, το χέρι του και ευχαριστεί την όσφρησή του.

Και ό διάσημος Γερμανός διπλωμάτης, τελειώνοντας την όμιλία του αυτή, έξοριξε στον Φάμπρ, μιά όμοπη λοξή ματιά, γεμάτη ειρωνία.

Ο καλός έκείνος Γερμανός Βουλευτής, τον κ' υπάχτε με άπορία.



Κλονίστηκε κ' έπεσε κάτω.