

## Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΟΥ PIERRE VEBER

## Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

'Εσωτερικὸ ἐνὸς μετρίου σπιτιοῦ ὁ ἐκτο πάτωμα. Ἡ κυρία Μαζερού καθαρίζει λάχανα. Ἀκούγεται ἡ πόρτα, ἡ κυρία Μαζερού ἀνοίγει καὶ μπαίνει μέσα ὁ Σωτέλ.

ΣΩΤΕΛ.— Καλημέρα, κυρία Μαζερού. Ὁ σύζυγός σας δὲ βγήκε ἔξω :

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ὁχι, κύριε Σωτέλ. Ἐίνα μέσα στὴν κάμαρὴ μου ξηπλωμένος... Ἐχει μιά ἡμικρανία καὶ εἶν' ὄλο γκρίνιες.

ΣΩΤΕΛ.— Ὁ, ἂν τὸ εἴξερα...

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Τώρα τελευταία ἔχει ἀλλάξει πολὺ. Εἶν' ὄλο νεύρα, πράγμα πού τὸν ἔκανε νὰ χάσει ὄλους τοὺς φίλους του. Δὲν τοῦ μένετε παρά ἐσεῖς μόνο... Ἀχ! κύριε Σωτέλ, ἐσεῖς πού ἔχετε ἀκόμα κάποια ἐπίδραση σ' αὐτὸν, προσπαθήστε νὰ τὸν συνεφέρετε. Συμβουλευτέ τον... Βγάλτε ἀπὸ τὸ μυαλό του τίς κακὲς ιδέες... Πῶς νὰ σᾶς τὸν στελῶ. (Βγαίνει)

Σὲ λίγο μπαίνει μέσα ὁ Μαζερού, ἕνας ψηλὸς ἄντρας, ἀδύνατος, γερασμένος.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Γειά σου, Σωτέλ... Συχώρα με πού σ' ἔκανα νὰ περιμένεις... Κοιμόμουν...

ΣΩΤΕΛ.— Σὲ ξύπνησα, ὕπναρά...

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Κυριακὴ σήμερα, τί νὰ κάνεις κανεῖς;.. Παίζου με κανένα ντόμινο;..

ΣΩΤΕΛ.— Γιατί ὄχι; ( Ἡ κ. Μαζερού φέρνει τὸ ντόμινο. Ὁ Σωτέλ κοιτάει μὲ περιέργεια τὸν Μαζερού)

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Τί με κοιτάς ἐτσι περίεργα;..

ΣΩΤΕΛ.— Νόμιζα... Σοῦ ζητώ συνώμη... Μὰ ἡ γυναίκα σου μού εἶπε...

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ἡ γυναίκα μου θὰ σοῦ εἶπε ὅτι δὲν εἶμαι καλά..

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Μά, φίλε μου...

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Μαντεύω... Ἐπισες κ' εἶπες σὸ Σωτέλ πὼς κοντεύω νὰ γίνω μανιακός. Ἐτσι δὲν εἶνε Σωτέλ;.. Ἡ κυρία σου ἔκανε ἐκμισθηρέυσεις. Θὰ σὲ παρεκάλεσε νὰ με μαλλώσεις... Ἐ, ναί! κοντεύω νὰ τρελλαθῶ, γιατί δὲν μπορῶ πιά νὰ ὑποφέρω τῆ σημερινῆ μου κατάσταση. Εἶνε ζωὴ αὐτὴ μὲ διακόσια φράγκα τὸ μῆνα καὶ νὰ δουλεύεις ὀλημερίς μέσα σ' ἕνα ἀσφαλιστικὸ γραφεῖο;.. Μ' ἔξη δραχμὲς τὴν ἡμέρα εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ ζήσης, νὰ φᾶς καὶ νὰ ντυθεῖς... Δὲ μπορῶ πιά νὰ κάθομαι σ' αὐτὸ τὸ ἔκτο πάτωμα καὶ νὰ βλέπω ὄλο γυραῖς στέγες τῶν ἄλλων σπιτιῶν...

ΣΩΤΕΛ.— Εἶσαι ἴσως πὺ εἰτυχημένος σὸ ἐκτο πάτωμα ἀπὸ τοὺς πλουσίους πού κάθονται σὸ πρῶτο... Μὰ ἄλλοτε δὲν εἶχες τέτοιες ιδέες... δὲ φανταζόσου ὅτι εἶσαι δυστυχής...

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Τότε ἔλιπα ἀκόμα... Μὰ σήμερα τέλειωσαν ὄλα. Δὲν ἔχω νὰ ἐλιπῶ τίποτε..

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ἐφρόσον τοῦλάχιστον ὁ ἐξάδελφος Γκωσέρ δὲν ἀποφασίζει νὰ γυρίσει στὴν πατρίδα.

ΣΩΤΕΛ.— Ποιὸς εἶν' αὐτὸς ὁ ἐξάδελφος Γκωσέρ;

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ἐνας κατεργάρης πού ἐξέκρινε ἕνα ὄρατο πρῶτὸ γιὰ τὸ Γράνσβαλ καὶ ἐκεῖ, καθὼς περπατοῦσε στοὺς κάμπος, ἀνακάλυψε ἕνα μεταλλεῖο χρῆσου... (Ἀνοίγει ἕνα συρτάρι). Νὰ ἡ εἰκόνα του!

ΣΩΤΕΛ.— Ἐχει ἐκφραστικὴ φυσιογνωμία.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Εἶνε ἠλίθιος...μὰ ἔχει εἰκοσι ἑκατομμύρια.

ΣΩΤΕΛ.— Κι' αὐτὸς ὁ πολὺ κατομμυριοῦχος δὲ σκέφτηκε ποτὲ κ' ἐσᾶς;

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Βέβαια... ὄσο εἶτανε φτωχός.

ΣΩΤΕΛ.— Καὶ ἔπειτα;..

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Μᾶς ἔχασε... Δέκα χρόνια ἔχουμε νὰ μάθουμε τὰ νέα του.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ποιὸς ἔξερε... μπορεῖ νὰ ξαναῖρε ὅταν δὲ θὰ τὸν περιμένουμε πιά...Σᾶς ἀφήνω!..Πῶς νὰ δῶ τὸ φαί. (Βγαίνει)

ΣΩΤΕΛ.— Δυστυχισμένη γυναίκα!.. Δὲν τῆς φέρεσαι διόλου εὐγενικά.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Μὰ αὐτὴ εἶν' αἰτία τῆς δυστυχίας μου... Ἄν ἔμεινα ἀπλὸς ὑπάλληλος εἶνε γιατί δὲ μούδωσε μιά πεντάρα προίκα. (Ἀκούγεται θόρυβος πῶς ἀπὸ τὴν πόρτα).

ΣΩΤΕΛ.— Σοῦ!..Μοῦ φαίνεται πὼς εἶνε πῶς ἀπὸ τὴν πόρτα..

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Λές;.. Μᾶς ἀκουσε ὄλα;.. (Σὲ λίγο ἡ κ. Μαζερού ξαναμπαίνει μέσα τὰ μάτια τῆς εἶνε κατακόκκινα).

ΣΩΤΕΛ, (θέλοντας νὰ ξεφύγει).— Ἐγὼ σᾶς ἀφήνω νὰ φᾶτε... Καληνύχτα.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ, (μόλις φεύγει ὁ Σωτέλ, ἀναλύεται ὁ δάκρυα).— Ὁ! Ρενέ!

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Τί... τί ἔχεις;..

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Τ' ἀκουσα ὄλα... ΜΑΖΕΡΟΥ.— Τόσο τὸ χειρότερο. Φυλάει κανεῖς κλεισμένη μέσα μου τὴν ἀλήθεια ὀλόκληρα χρόνια, καὶ ἔπειτα, μιά φορὰ ξεφεύγει καὶ δὲ μπορεῖ πιά νὰ τὴν πᾶσει.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ἄν δὲ μὲ θέλεις πιά φεύγω... Δὲν θὰ με ξαναδεῖς πιά...

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Αὐτὸ εἶναι! Πέρασε με γιὰ δῆμο... γιὰ ἕναν ἄθλιο πού διώχνει τὴ γυναίκα του... ὄχι! φτάνουν πιά τὰ κλάματα... Μὴ μοῦ καταστρέφεις τὴν Κυριακὴ μου. Δόσε μου τοὺς «Τρεῖς Σωματοφύλακες» (Προσηλώνεται σὸ διάβασμα, ὅταν, ἀξαφνα, ἀκούγεται γέγνος στὴν πόρτα)

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ, (πού πῆγε ν' ἀνοίξη παρουσιάζεται κατακίτρινη) Μαζερού! εἶν' αὐτὸς!.. αὐτὸς!..

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ποιὸς ἄ τ ὁς;

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ὁ ἐξάδελφος Γκωσέρ!

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ὁ Γκωσέρ! Μεγάλε Θεέ! Εἶσαι βεβαία!

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Μοῦ εἶπε μπαίνοντας: «Δὲ μ' ἀναγνωρίζε-τε; Εἶσαι ὁ ἐξάδελφος Γκωσέρ.»

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Καὶ τὸν ἀφίσετε στὴν εἴσοδο; (Πηγαίνοντας πρὸς τὴν εἴσοδο). Ἐξάδελφέ μου!

ΓΚΩΣΕΡ, (φορεῖ ὄρθρα τζόκεϊ. Μπαίνοντας).— Μαζερού; Μ' ἀναγνωρίζεις;

ΜΑΖΕΡΟΥ, (συγκινημένος).— Ἄν σ' ἀναγνωρίζω!.. Τί ἀπρόοπτο!.. Καὶ πρὸ ὀλίγου ἀκόμη μιλούσαμε μὲ τὴ γυναίκα μου. Καὶ καθὼς φαίνεται ἤρθετε κατευθεῖαν ἀπὸ τὸ σταθμὸ σπιτι μας.

ΓΚΩΣΕΡ.— Εἰσθε οἱ μόνοι μου συγγενεῖς.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ἐξάδελφέ μου, ἐλπίτε νὰ ξεπλύνετε τὰ χέ-ρα σας (Παραστρεῖ τὸν Γκωσέρ στὴν ἄλλη κάμαρη.)

ΜΑΖΕΡΟΥ, (μόνος).— Ἀτζαμοσύνη!.. Ὁ ἐξάδελφος θὰ δεῖ τὴν ὀρομπίφ μας, πρῶγμα πού θὰ τὸν διαθέσει πολὺ ἀσχημα.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ, (ἐπιστρέφοντας μόνη).— Βλέπεις λοιπὸν πὺ ἀπελιπύσομαι. Ἡ εὐ-τυχία μᾶς πέφτει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Μὰ ἀφοῦ καθόμισατε τό-σο κοντὰ στὸν οὐρανὸ! Εἶμαι ἀκόμη κα-τάπληκτος... Ἄ, νὰ ἡ εἰκόνα του... Πρέ-πει νὰ τὴ βάλομε σ' ἕνα μέρος νὰ φαίνε-ται.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Πόσο ἀπλὸς καὶ ἀ-νεπιφύλακτος εἶναι!

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Εἶδες τί εἶπε: «Εἰστε οἱ μό-νοι μου συγγενεῖς...» δηλαδή: οἱ μόνοι μου κληρονόμοι...» Ὁ κολὸς Γκωσέρ! Πόσο ἀργεῖ νὰ πλῆνη τὰ χέρια του!.. Ἄς ἐπιφε-ρηθοῦμε γιὰ νὰ σκεφθοῦμε... Ἄν μὲ ρω-τήσει τί θέλω... θὰ πῶ εἰκοσι χιλιάδες φράγκα... Μὰ εἰκοσι χιλιάδες φράγκα τί εἶναι γιὰ ἕναν ἑκατομμυριοῦχο σάν κι' αὐ-τὸν;.. θὰ τοῦ ζητήσω τριάντα...

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Φαίνεται πὼς οἱ φτώχειες μας τελείωσαν πιά.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Βέβαια... Ἐγὼ βλέπω ἀ-κόμα μακρύτερα: ἕνα κοντινὸ μέλλον πού θάμασε ἑκατομμυριοῦχοι.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ὁ Ρενέ...

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ναί...Ναί...γιατί δὲ φαί-νεται νᾶναι τόσο περίφημα στὴν ὕψεια του...

ΓΚΩΣΕΡ, (ξαναγρίζοντας).— Ἄχ καλοὶ μου ξάδελφοι, εἶμαι εὐ-χαριστικὸς πού σᾶς ξαναβρίσκω...

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Δὲ θὶ μᾶς ἐγκαταλείψεις πιά ποτέ... Κοίτα ἐκεῖ τὴν εἰκόνα σου! βρισκεται σ' αὐτὸ τὸ μέρος ἀπὸ τὴ στιγμή πού ἐφηνες.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.—Μὴ νομίστε ὄμως ὅτι εἶμασε εὐχαριστη-μένοι πού σᾶς ξαναβλῆκετε ἐξ αἰτίας τῆς περιουσίας σας... Ἐμεῖς δὲν κάνουμε τέτοιους ὑπολογισμούς.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Εἶσαι ὁ ἐξάδελφός μας Γκωσέρ... αὐτὸ εἶν' ὄλο...

(Ὁ Γκωσέρ φαίνεται πολὺ συγκινημένος θέλει κἀνὶ νὰ πῆ μὰ δὲν μπορεῖ).

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ἐξάδελφέ μου, εἰστε πολὺ χλωμὸς... Μὴ μένετε δροθιός... Τί ἔχετε;

ΓΚΩΣΕΡ. Ἡ συγκίνηση μὲ συντρίβει!..

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Γρήγορα... γρήγορα... τὴν πολυθρόνα τῆς κάμα-ρῆς μας. (Ὁ Μαζερού βγαίνει).

ΓΚΩΣΕΡ, (μόνος).—Φτωχοὶ ἄνθρωποι! Πῶς νὰ τοὺς πῶ ὅτι δὲν ἔχω πιά πεντάρα.

Ἡ κ. ΜΑΖΕΡΟΥ, (μὲ τὴν πολυθρόνα).—Καθῆστε, εἶνε καλά ἐδῶ!

ΓΚΩΣΕΡ.—Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω, μὰ δὲν τολμῶ...

ΜΑΖΕΡΟΥ.—Δὲν ἔχεις νὰ μᾶς εὐχαριστήσεις γιὰ τίποτε! Εἶ-σαι ὁ ἐξάδελφός μας Γκωσέρ, αὐτὸ εἶνε ὄλο. Κ' ἐξ ἄλλου, ἀργό-τερα, θὰ σοῦ δοθοῦν χιλιάδες εὐκαιρίες γιὰ νὰ δεῖξεις τὸ ἐνδιαφέρον σου γιὰ μᾶς.

ΓΚΩΣΕΡ.—Κι' ἂν ἀξαφνα ἔχω καταστραφεῖ;



Καθῆστε, ἐδῶ εἶνε καλά...

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

# Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΡΩΣ ΤΟΥ ΡΟΝΣΑΡ

**Ο δίδυμος γάλλος ποιητής του 16ου αιώνας Πέτρος Ρονσάρ, γνωστός ιδίως για τα έργα του «Σοννέτα», αγάπησε και συνδέθηκε ερωτικά με πολλές γυναίκες στη ζωή του. Αλλά καμιά άλλη αγάπη του δεν τον ενέπνευσε τόσο, όσο η τελευταία του με την Έλένη γιτέ Σιζζέρ, την οποία γνώρισε ο Ρονσάρ όταν ήταν κόρη άκομη, ενώ ο ποιητής ήταν άρκετα περασμένος στα χρόνια, αλλά και από καιρό ένδοξος. Δημοφιλή τον είχαν κάνει ιδίως τα ερωτικά του ποιήματα τό όποια απηγγέλλοντο σε όλη τη Γαλλία. Η Έλένη καθήγετο από μια ισπανογαλλική οικογένεια εδγενών ο πατέρας της ήταν βαρώνος και ένας θεός της, στρατηγός. Είνε άγνωστο πότε γεννήθηκε, φάινεται όμως ότι θα γεννήθηκε Απρίλιο μήνα, αν κρίνωμε από ένα ποίημα που έγραψε γι' αυτήν ο Ρονσάρ :**

Νά ο 'Απρίλιος μήνας όπου γεννήθηκε το θαύμα,  
Πού μάς κάνει να βλέπομε στη γη τό κάλλη του ουρανού.

**Τά παιδικά της χρόνια τό πέρασε η Έλένη στην βόρειο 'Ιταλία όπου ο θεός της ήτανε ά βρασιλεύς.**

Κατό τό 1568 έπήγε στο Παρίσι όπου την προσέλαβε η Αικατερίνη των Μεδίκων στην αυλή της. Στην αυλή η Έλένη εύρησε δύο εξαδέλφους: της, κόρες του στρατηγού, οι όποιες έγιναν άχώριστοι φίλες της. Η γαλλική αυλή την εποχή εκείνη είχε εξαίρετική λαμπρότητα.

Φόβνει να σκεφθί κανείς ότι η Αικατερίνη των Μεδίκων είχε διακόσιες κορίες της τιμής «όλες ώραιότες: και ένδοξες, ικανές να βάλουν φωτιά σ' όλο τον κόσμο», όπως λέγει ένας χρονογράφος της εποχής εκείνης. Οι διακόσιες αυτές κοπέλλες ήταν η δόξα και η τιμή της αυλής.

Ο Ρονσάρ, ποιητής αυλικός, εύχναζε στο παλάτι, γι' αυτό και δεν άργησε να γνωρίσει και ν' αγαπήσει την Έλένη. Φάινεται ότι τό μεγαλύτερο θέλητρο της Έλένης ήταν η μελαγχολία και η σύνεσις της περισσότερο από την έμορφιά της, γιατί γι' αυτήν πολύ δόριστα όμιλούν οι σύγχρονοί της.

Η Έλένη ήτανε μελαχρινή με γαλιανά μάτια, τό όποια άνείδιαν, όπως και όλη της η ύπαρξις άλλωστε, μία σπανιάς λεπτότητας γοητεία.

Τι αίσθήματα άραγε της ένέπνευσε ο ποιητής, ο περασμένος πιά στό χρόνια, άλλ' ένδοξος. "Αν κρίνωμε άπ' τό παρακάτω περίφημο σοννέτο του Ρονσάρ, όπου γίνεται λόγος για την επερίφρανη περιφρόνησις της Έλένης, φάινεται ότι και άρχας η κοπέλλα έβεινε άδιάφορη στον Έ-

ρωτά του :

"Όταν θα σ' έχουν πάρει όλοι διόλου πιά τό χρόνια, τό βράδυ, καθισμένη κοντά στη φωτιά, κεντώντας στο φως του κεριού, θα λές με έκπληξη, τραγουδώντας τους στίχους μου. — Ο Ρονσάρ με ύμολογούσε την εποχή που ήμουν νέα."

Η ύπερστία σου πού άπ' την κόραση θα μισοκοιμάται, μόλις άκούει τέτοιο νέο, θα ξυπνά, και θα εύλογά με άθάνατο δοξολόγημα, τ' όνομά σου. Έγώ θάμαι τότε, μέσ στη γη, ένα φάντασμα δίχως κόκαλα, και δ' άναπαύομαι στη σκιά των μύρτων. Θάσαι μία γριά, μαζεμένη δίπλα στη φωτιά, πού θα νοσταλγή τον έρωτά μου και θα μετανοήσ γιά την ύπεροπτική σου περιφρόνηση. "Ω χάρου τη ζωή σου, μην περιμένεις την αυριανή μέρα: μάτριν από σήμερα τό ρόδα της ζωής !

**Ός τόσο φάινεται ότι στο τέλος την συνεκίνησε την Έλένη η αγάπη του Ρονσάρ. Μιά μέρα του Μαΐου πού βρισκόταν στον κήπο των άνακτόρων του Κεραμεικού, ο Ρονσάρ πήγε και κάθισε σιμά της. Έκουστήνιασιν. Και από την ημέρα εκείνη, ο ποιητής έγινε ο άχώριστος σύντροφός της. Επήγαγαν παντού μαζί. Δεν την άγαπούσε βέβαια με πάθος δυνατό ο Ρονσάρ,**

**όπως είχε άγαποειάλλες γυναίκες. Τού άρεσε όμως η μελαγχολία κι η χάρη της, και μέσα στον κοσμικό θόρυβο της αυλής, εύρησε κοντά της μιάν άνακούφιση και μιάν άνάπαυση. Και τότε Έλένης η ψυχή ποδοθεύ τη γαλήνη, γι' αυτό και συχνά έλεγε στον Ρονσάρ ότι επιθυμούσε ν' άπουσθί σε κανένα μοναστήρι.**

**Όταν άρρωστούσε καμιά φορά η Έλένη, ο Ρονσάρ, πήγαγε και της κρατούσε συντροφιά στην κάμαρά της, στο παλάτι. Τό ίδιο έκανε και η Έλένη όταν άρρωστούσε ο Ρονσάρ. Συχνά διαν ή βασίλισσα ταξίδευσε η Έλένη την άκολουθούσε και τότε «κ ο υ β έ ν τ ι α ζ ε έ π ι σ τ ο λ ο γ ρ α φ ι κ ώ ς», όπως έλεγε, με τό φίλο της. "Απ' την φίλια τους δεν έλειπαν φρονιά οι μικροθνημοί και τό κακιώματα. Η Έλένη παραπονιόταν στο Ρονσάρ ότι ήτανε έλαφρός και άπιστος. Και εκείνος πάλιν ζήλευε κάθε φορά πού έβλεπε να πέφτουν επάνω της βλέμματα άλλων άνδρων. Γιατί έξοψη καθώς ήταν η Έλένη, μορφωμένη και χαριτωμένη χορευτρια, την περιουσιόζιαν διαρκώς οι νέοι αυλικόί. Η Έλένη, παρό την συνήθη της μελαγχολία, ίσως και γιά να φανή εύχάριστη στον αυλικούς, συχνά εύθυμούσε. Τότε ο Ρονσάρ έφαντάζετο ότι δεν αισθανόταν γι' αυτόν καμμιάν άγάπη, αλλά μόνον εκτίμηση.**

**Ο άγνος αυτός έρωσ έβάστηξε έφτά χρόνια. Μετά τον θάνατο του Καρόλου του 9ου, του προστάτη του, ο Ρονσάρ εγκατέλειψε την αυλή και πήγε και εγκατεστάθηκε στην μικρή γεννέλιό του πόλη. Έκει έβύτηψε δένδρα πρός τιμήν της, και άφιέρωσε πηγές στην άγαπημένη του.**

Βάφτισε, της έγραψε, μία πηγή με τ' όνομά σου, γιά να πίνουν άπ' τό νερό της όσοι θέλουν να γίνουν ποιητάι.

**Και σ' ένα σοννέτο του της έλεγε :**

"Βάφτισε, της έγραψε, μία πηγή με τ' όνομά σου, γιά να πίνουν άπ' τό νερό της όσοι θέλουν να γίνουν ποιητάι."

**Και σ' ένα σοννέτο του της έλεγε :**

"Γιά να κυλά άνάμεσα άπ' την ώραία αυτή πεδιάδα τό λευκό σου όνομα όσα και γιά να ύψωνται στον ουρανό χαραγμένο σ' ένα πύκνο, φέταμα δέντρο πρός τιμήν σου, και έδωκα τ' όνομά σου σ' αυτή την όμορφη πηγή, άποκαλούμενος όλους τους θεούς και κάμνοντας σπονδές με κρασί. Βοσκόί, τ' άρνιά σας με τό άσπρο σγουρό μαλλί, άς μη βόσκουν στα μέρη αυτά' εδώ άς φτρώνη τό θυμάρι, εδώ άς φτρώνη ο νάρκισσος, και άς λείγεται πάντα αυτή η πηγή, πηγή της Έλένης !.

Ο κουρασμένος στρατοκόπος τό καλοκαιρι άς μπορεί να ξεκουράζεται εδώ πέρα, και έακλωμένος στη γλή, άς μουμουρίζεις τό τραγούδι μου, ένθνημομένος την Έλένη και μένα.

Όποιος πίνει τό νερό της άμέσως να έρωτεύεται, άμέσως ρουφώντας το, να γεμίζει από μι ά φλόγα, ζεστή σαν κι' αυτή πού μου καισι τό σπλάχνα !

\*\*\*

**Η Έλένη ύστερα από λίγο άκολουθούσε την Αικατερίνη των Μεδίκων σ' ένα ταξίδι πού έκανε στα νότια της Γαλλίας. Οι δύο έρασάι έξηκολούθησαν ν' άλληλογραφούν, ως την 17ην Δεκεμβρίου του 1585, ημέρα πού πέθανε ο Ρονσάρ σ' ένα μοναστήρι κοντά στο Τούρ. Η Έλένη δεν έπέζησε πολλά του φίλου της. "Όστερα από δύο χρόνια πέθανε και εκείνη σ' ένα επαρχιακό παλάτι της Αικατερίνης των Μεδίκων."**

Ο Ιστορικός



Έβλεπε την Έλένη τακτικά σ' ανάκτορα

ΜΑΖΕΡΟΥ.—Θεομπαίχτη !.. εσύ !... εσύ νί καταστραφής ;  
ΓΚΩΣΕΡ.— "Αν έχω καταστραφεί όλότελα από μι άσυμφωτό στο ρωματιστήριο, όπως είν' η άλήθεια !

ΜΑΖΕΡΟΥ.—Μά θα σου μένει κατάκόμη Δυό, τρία, έκατομμύρια.

ΓΚΩΣΕΡ.— Μου έκαναν έρωνα να γυρίσω πίσω... Με εύπλαχίστηγαν μερικοί πατριώτες... (Σιωπή).

ΜΑΖΕΡΟΥ, (άγά!)— Αυτό... είνε τό τελευταίο χτύπημα... κ' έμεις πού κάναμε τόσα σχέδια...

ΓΚΩΣΕΡ.— Τώρα πιά θα με μισήτε !... Άντίο. (Τραβάει πρός την πόρτα).

Η κ. ΜΑΖΕΡΟΥ, (στον άνδρα της).— Ρενέ !

ΜΑΖΕΡΟΥ, (στον Γκωσέρ).— Μείνε !.. Κ' ύστερ' άπ' αυτά, είσαι ο ξεάδελφός μας Γκωσέρ. Δέ μπορούμε να σε διώξουμε έτσι.

ΓΚΩΣΕΡ.— Άλήθεια ! Με συγχωρείς.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Δεν φταίς εσύ άν έμεις χτίσαμε πύργους στον άμμο ! Κάθισε !

ΓΚΩΣΕΡ. Στην πολυθρόνα ; "Οχι.

Η κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ναι... ναι... στην πολυθρόνα. Και θα φάτε μαζί μας.

ΓΚΩΣΕΡ.— Είστε πολύ καλοί.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Και θα μās διηγηθείς τις περιπέτειές σου. Έγώ θα ασύ πώ πώς πέθανα στο γραφείο.

ΓΚΩΣΕΡ.— "Αχ εσύ είσαι έξυπνος ! Δεν πήγες να παίξεις με τό έκατομμύρια... κι' έτσι έχεις τό σπiti σου... τό μέλλον σου έ-

ξασφαλισμένο... και μι άπέροχη γυναίκα...

ΜΑΖΕΡΟΥ, (συγκλημένος).— Άλήθεια... έχω καλή γυναίκα...

ΓΚΩΣΕΡ.— Είσαι εύτυχισμένος.

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Βέβαια... δέ θα παραπονεθώ ποτέ πιά (Η γυναίκα του τον κοιτάζει με άφροσύνη).

Η κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— "Ε, ξέρεις τώρα τι είναι η εύτυχία ;

ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ναι... Νά βλέπεις άλλους πιά δυστυχισμένους από τον εαυτό σου... Στο τραπέζι !..

Η κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Έτοιμο... Καθίστε, ξεάδελφέ μου...

ΓΚΩΣΕΡ, (ίκανοποιημένος).— Θα σάς πώ πώς κέρδισα τό πρώτο μου έκατομμύριο !...

Pierre Veber

Η κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Βέβαια... δέ θα παραπονεθώ ποτέ πιά (Η γυναίκα του τον κοιτάζει με άφροσύνη).  
Η κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— "Ε, ξέρεις τώρα τι είναι η εύτυχία ;  
ΜΑΖΕΡΟΥ.— Ναι... Νά βλέπεις άλλους πιά δυστυχισμένους από τον εαυτό σου... Στο τραπέζι !..  
Η κ. ΜΑΖΕΡΟΥ.— Έτοιμο... Καθίστε, ξεάδελφέ μου...  
ΓΚΩΣΕΡ, (ίκανοποιημένος).— Θα σάς πώ πώς κέρδισα τό πρώτο μου έκατομμύριο !...

## Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Η μικρότερη εφημερίδα του κόσμου τυπώνεται στην Άγγλια, λέγεται, χωρίς πολλές αξιώσεις, η "Εφημερίδα μας" και τό σχήμα της είνε δώδεκα επί δέκα" αυτό όμως δεν την έμποδίζει να έχη άρρασαντάκη και γραμματέα επί της ύλης και να είνε έπίσημο όργανο της Άθλητικής Λέσχης του Κομμερφόρντ. Βγαίνει μία φορά τό μήνα.