

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

# “Ο ΕΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΥΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

— “Ω! Εγώ, απάντησε μ’ένα ελαφρό χασμουρητό ο κόμης, δε θα είχα καμιά αντίρρηση στα σχέδιά σας. Το μόνο που πρέπει να σας γνωρίσω είναι ότι τα έσοδά μου τελευταία λιγόστεψαν και ότι δεν θα κάνω καμιά οικονομία, ώστε αν αποβλέπετε στην κληρονομιά μου κάνετε άσχημα.

‘Η φρόση αυτή μ’έπληγωσε κοκκίνισα...

— Δε σκέπτομαι παρά για τον εαυτό μου, του απάντησε.

‘Ο πατέρας μου χαμογέλασε.

— Είπε καρφιά, μου είπε, καταλληλότετος μάλιστα, να εκλέξετε να στάδιο.

— Ποιό, κύριε;

— Αυτό αποβλέπει σας.

— Μου φαίνεται, του απάντησα τότε, ότι για ένα ευπατριδί δεν υπάρχει παρά ένα στάδιο μπάχα, του στρατιώτου.

‘Ο κόμης συγκατάνευσε.

— Θα φύγω αύριο, επρόσθεσα.

— Γιατί αύριο; Νά φύγετε άποψε. Πάρτε μαζί σας ένα ύπηρέτη, δυό άλογα και φυγατέ σήμερα οι άποσκευές σας είναι έτοιμες, διάταξε.

— Ευχαριστώ, απάντησα υποκλιόμενος.

‘Η καρδιά μου είχε φουσκώσει, αλλά αυτός έκανε πως δεν το πρόσεξε.

‘Επηρε από το τραπέζι ένα σφραγισμένο φάκελλο κ’ ένα πορτοφόλλι γεμάτο και μου είπε:

— Πάρτε τα αυτά. Είναι δυό φυλαχτά που δεν είναι αξία περιφρονήσεως. Το ένα είναι ένα γράμμα άπευθυνόμενο στον ευγενέστατο Ζακ ‘Αμυότ μέγαν έλεονόμον του βασιλέως, ύπουγγόν και πρίταν του Πανεπιστημίου των Παρισίων. ‘Ο ευγενέστατος ‘Αμυότ είναι φίλος μου και ίσως σας βοηθήσει να προοδεύετε.

Πήρα το γράμμα και τον ξαναχαιρέτησα.

— Το βαλάντιον περιέχει πεντακόσες πιστόλες, εξακολούθησε ο κ. ντε Μορλάκ. Το ποσόν αυτό θα λαβαίνετε κάθε χρόνο από σήμερα. Φροντίστε ώστε αυτά τα χρήματα να σας φτάνουν, επειδή θα μου είναι άδύνατο να σας στείλω περισσότερα. Στο καλό, ύποκόμη...

Και ο πατέρας μου, ξανάρχισε το διάβασμά του...

‘Εμεινα άκίνητος στη θέση μου, σά να με είχε χτυπήσει κεραυνός, μη μπορώντας να πιστέψω ότι θα έφευγα χωρίς να μου σφίξει ο πατέρας μου το χέρι.

Σε λίγα λεπτά ο πατέρας μου ύψώνοντας στην τύχη τα μάτια με είδε να περιμένα ακόμα μπροστά του.

— Λοιπόν... μου είπε έκπληκτος, τι περιμένετε;

— Τίποτε, απάντησα.

Και με την καρδιά μου πληγωμένη βαθειά έκανα να φύγω από το γραφείο.

Τότε, ο πατέρας μου σά να είχε μετανοιώσει, μου είπε:

— ‘Αλήθεια, ύποκόμη...

‘Εγώ σκίρησα άμέσως με την έλπίδα ότι θαβλεπα στο πρόσωπό του κανένα φιλικό χαμόγελο, ότι θακούγα κανένα λόγο τρυφερό.

Μά αυτός με την ίδια ξηρότητα που είχε και πριν:

— Επειδή έχετε την τιμήν να φέρετε τόνομά μου, μου είπε, προσπαθήστε να μη το κηλιώσετε.

Και με μία κίνηση μου έδωσε να καταλάβω ότι η συνομιλία μας είχε τελειώσει.

Σε μία ώρα έτρεχα καλπάζοντας προς το Παρίσι.

Το ενδιαφέρον του Βρινδινού όλοένα και μεγάλωνε όσο άκουγε την ιστορία του ύποκόμητος. Πολλά σκοτεινά για το Φλορεσιάν σημεία της του είχαν φανερί άπλούστατα, λογικά και φαικώτατα. ‘Ενα μέρος μόνον του έμενε να καταλάβη. ‘Επλησίασε ακόμα προς το κρεβάτι κ’ έδιπλασίασε την προσοχή του.

— Δε θα σας περιγράψω, εξακολούθησε ο Φλορεσιάν, τη ζάλη που μου ήθε όταν άντικρουσα για πρώτη φορά το Παρίσι. Είχα φτάσει άκριβώς τις ημέρες των έορτών της στέψεως. Χάρις στην προστασία του έλεονόμου προσκολληθήκα σχεδόν άμέσως στην αλλη του Καρόλου Θ’ που ήταν ακόμα παιδί δώδεκα χρόνων.

Μόλις πέρασε ένας άκριβώς χρόνος, σό επίδομα των πεντακοσίων πιστολών έφτασε μαζί μ’ ένα σύντομο γράμμα του πατέρα μου. Στο γράμμα αυτό δε ζητούσε καμιά πληροφορία σχετικώς με την κατάσταση μου ή την ύγεια μου, μά άπλούστατα μου ζητούσε μ’ άκόδοξη παραλαβής των πεντακοσίων πιστολών.

‘Εγώ, άπεναντίας, του έγραψα δεκαπέντε όλόκληρες σελίδες γεμάτες από σοοργη και σεβασμό, με την ύπόθεση ότι η κλειστή εκείνη καρδιά θάνοιγε επιτέλους. ‘Αδίκως περιμένα απάντηση.

Μετά δώδεκα μήνες άκριβώς έλαβα πάλι τις πεντακόσιες πιστόλες μ’ ένα γράμμα συντομώτερο από το

πρώτο.

Αυτή τη φορά ή φιλοτιμία μου είχε πληγωθεί κ’ έμμηθήκα ως προς την λακωνικότητα τον πατέρα μου στην απάντησή μου.

Μά τον άλλο χρόνο—πράγμα παράδοξο!—ούτε γράμμα, ούτε λεπτά έλαβα.

Αυτό με δυσαρέστησε πολύ γιατί, ζώντας μέσα στην αλλη, έκανα άκριτά έξοδα. ‘Αναγκάστηκα λοιπόν να τα περιορίσω.

‘Από την ημέρα εκείνη ως τη στιγμή που εγκατέλειψα το Παρίσι, δηλαδή τρία χρόνια κατόπι, ο πατέρας μου δεν έδειξε κανένα σημείο ζωής. Θα μπορούσα να του γράψω και να του ύπενθυμίσω την ύπόσχεσή του σχετικώς με το έτησιο επίδομα, μά ή περηφάνεια μου μ’ έμπόδιζε να το κάνω.

Προσπαθούσα λοιπόν να ζω με το μισθό, φροντίζοντας συγχρόνως να εξασφαλίσω την σταδιοδρομία μου.

Δυστυχώς όμως ο τρόπος με τον όποιον είχα άνατραφεί έμελλε να γίνη εμπόδιο στην τύχη μου είχα άποκτησει ένα σορό επαρχιώτικες προλήψεις, μισούσα τά ψέμματα, ή ύποκρισία μ’ έκανε ν’ άγανακτώ, ή κολακεία με θύμωνε... με δυό λόγια είμουν ένας άργιάνθρωπος.

Γι’ αυτό με είχαν νομίσει στην αλλη για κούτό, ίσως και γι’ αυτό το λόγο δε μπορούσα να προοδεύσω, ένφ οι άλλοι συνεδελφοί μου κάθε μέρα βαθμούς και άξιώματα έπαίρναν.

Βλέποντας λοιπόν ότι δε θα μπορούσα να προοδεύω μέσα στο παλάτι, άποφάσισα να φύγω και να τεθώ μαζί με το σπαθί μου στην ύπηρεσία όποιουδήποτε ξένου έθνους—φτάνει να μην είταν έθνοικό στη Γαλλία.

‘Αλλά πριν εγκαταλείψω την Γαλλία, έκρινα καλό να έπισκεφθώ τον πατέρα μου και να του γνωρίσω την άπόφασή μου, άν και το είξερα από πριν ότι λίγο θα τον ύνοιαζε. ‘Ωστόσο είταν πατέρας μου και ένό μ’α δετι έπρεπε να ξέρει τι θα έκανα.

‘Ενα ώραίο πρωί λοιπόν βρέθηκα στον πύργο. ‘Η πόρτα του είταν όρθάνοιχτη. Πέρασα λοιπόν το σκαλοπάτι και μπήκα μέσα στην αλλη των τιμών, ή όποια μ’α έκανε άμέσως έντύπωση λόγω της εγκαταλείψεως στην όποια βρισκόταν.

Τά ποδοβολητό του άλόγου μου δεν χροσειλικυσαν την προσοχήν κανενός. Μονάχα ή ήχώ μου απάντησε.

Πέζεφα τότε, και κατατρομαγμένος σχεδόν από την άπόλυτη αυτή σωπή, διέτρεξα όλα τά διαμερίσματα των ύπηρετών. Δεν είρηκα κανένα.

Κανένα άλογο δε βρισκόταν στους σταύλους, κανένας σκύλος στις αυλές, κανένας ύπηρετης πουθενά.

Στά έρημα μαγειρεία οι φωτιές είταν σβημένες και φαινόγγουσαν ότι είχαν χρόνια ν’ άνάψουν.

‘Ενας φόβος μ’ έπιασε άμέσως και μου πέρασε ή ίδια μήπως είχε πεθάνει ο πατέρας μου. Με παλιμούς στην καρδιά μου έμπήκα στον πύργο και διευσθύθηκα προς το γραφείο του πατέρα μου. Με χέρι που έτρεμε σήκωσα το παραπέτασμα της πόρτας.

Λόξα σοι ό Θεός! ό κύριος ντε Μορλάκ είταν εκεί.

Καθισμένος προς σ’ ένα τραπέζι, ακυρτός, έδιάβαζε.

Κοντά του, άπάνω σ’ ένα μικρό τραπέζι, βρισκόγγουσαν τά λείψανα ενός λιτωτάτου δείπνου, από νερό, ψωμί και λίγους καρπούς. ‘Όσο για τά πλούσια έπιπλα που ό κόμης άγαπούσε να περιστοιχίζεται, αυτά είχαν γίνεί άφαντα.

Κατάλαβα τά πάντα.

‘Ο άναξήγητος πλούτος του πατέρα μου όπως ήρθε, έτσι και είχε φύγει. ‘Εάν έδω και τρία χρόνια ο πατέρας μου είχε πάψει να μου στέλνει το επίδομα που μου ύποσέθηκε, αυτό έγινε γιατί κ’ ό ίδιος άστερείτο των άναγκαίων προς τόζην, γιατί τρία χρόνια τώρα, ό μυστηριώδης ίππεύς δεν είχε φανεί στον πύργο...

XI

“Σπου ό Φλορεσιάν παρατηρεί ότι κατι του λείπει...

‘Ακούγοντας τά βήματα μου, ό πατέρας μου ύψωσε τά μάτια του.

—“Α, είπε ήσυχα, είστε σεις, ύποκόμη; Νόμιζα πως είχατε πεθάει.

Τέτοια είταν ή ύποδοχή του πατέρα μου ύστερ από πέντε χρόνων χωρισμό, μά δε μ’ έλύπησε καθόλου, γιατί την περιμένα.

(‘Ακολουθεί)



Καθισμένος προς σ' ένα τραπέζι ακυρτός, εδιάβαζε...