

ΤΟ ΜΥΣΤΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ, ΤΟΥ ΜΟΙΡΑΙΟΥ, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΩΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

“Ο ΞΕΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ,”

ΥΠΟ ΓΚΟΝΤΡΑΝ ΜΠΟΥΡΖ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

— Λέγετε ! είπε ο Βρινδινός προσπαθώντας να κρύψει τη χαρά του.

— Ο κόμης ντε Μορλάκ, ο πατέρας μου, άρχισε να λέει ο Φλορεστάν, είταν ένας από τους άνδρικούς πολεμιστάς που περνούσαν όλη τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης. Δεκαετίων χρόνων ακόμα φορούσε φάρυακα και σε ηλικία πενήντα χρόνων άκολουθήσε το βασιλέα Φραγκίσκο στην πρώτη έκστρατεία του κατά της Ιταλίας.

— Από την έκστρατεία αυτή επέστρεψε χωλός και γεμάτος πληγές. Στο ξέξ ή δέ μορούσε πιά να πολεμήσει. Τότε άποφάσισε να παντρευτεί.

— Ο πατέρας μου ο όποιος είχε εγκαταλείψει τα πάντα για να τρέξει στους πολέμους, δέν είχε φροντίσει ποτέ ν' άποχτήσει περιουσία κ' έτσι όταν παντρεύτηκε βρισκόταν σε μεγάλη φτώχεια, σε πένια σχεδόν. Ο πύρ ος του, του όποιου τη στέγη είχε άρπάξει ο άνεμος, είταν έρειπίο. Έρέφοντο από τή χόρια του κήπου του; που τον κάλλεργούσε ένας άφοσιόμενος ύπηρετής του.

— Μά μόλις γεννήθηκα εγώ, καθώς μου έλεγε ή παραμάνα μου, τα πράγματα μεταβλήθησαν. Το χρυσάφι έλλημύρισε το σπίτι. Από που έρχόταν ; Κανείς δέν είσερε.

— Ούτε είχε κληρονομήσει κανέναν ο πατέρας μου, ούτε ο βασιλεύς του είχε δώσει σύνταξη.

— Ο πύργος μας ξαναχτίστηκε. Ύπηρετες, ίπποκόμοι κ' άλλουθοι προσελήθησαν κ' από τότε ο πατέρας μου ζούσε πλούσια, άνάλογα προς τον τίτλο του.

— Όσο για τη μητέρα μου, εκείνη πέθανε μόλις γεννήθηκα εγώ. Στο θάνατό της τάχα πρέπει ν' άποδώσω την άδιαφορία που έδειχνε ο πατέρας μου σε μένα. Το σπουδαίο εινε ότι ξηρησα είκοσιπέντε χρόνια μαζί με τον πατέρα μου και οι σχέσεις μας είταν όλωσδιόλου τυπικές. Ποτέ δέ μου είπε μια λέξη στοργική, μά λέξη πατρική, αλλά και ποτέ δέν με εγκατάλειψε.

— Άλλά και τα μεγάλα μου νεανικά σφάλματα, ποτέ δέν τον έθύμωναν. Φαινόνταν ότι λίγο νοιάζόταν για το μέλλον μου.

— Μόνο δύο τρεις φορές σε όλη μου τη ζωή είδα να μαλάσσεται το μαρμαρίνο πρόσωπό του και φανιάστηκα μέσα στο βάθος της άδυσάπτητης αυτής καρδιάς κάποια άπόκρυφη πατρική άγάπη. Κι' αυτό, όταν μεγάλες άρρώστειες μ' έκαναν να κινδυνέψω σοβαρά. Οσο ο θάνατος με τριγύριζε, ο πατέρας μου δέν άφηνε το προσοφάλι μου και είχα τότε την εύτυγία να διαβάζω μέσα στα μάτια του μ' άλληθινή άγωνία. Άλλά μόλις περούσε ο κίνδυνος γινόταν πάλι ο ίδιος.

— Έδώ ο Βρινδινός χαμογέλασε είρωνικά, πράγμα που δέν το πρόσεξε ο ύποκόμης.

— Ωστόσο, εξακολούθησε ο ύποκόμης, τίποτε δέν μου έλειψε για να μορφωθώ. Είχα ως διδάσκαλο ένα σφώατονον άββά, ο όποιος μ' έμαθε πολλά πράγματα. Έτσι έφτασα στο είκοστό τέταρτο έτος της ζωής μου, χωρίς ν' άπομακρυνθώ ούτε μια φορά από τον πύργο, έκτός από τίς φορές που πήγαινα στα περιχώρα για να κυνηγήσω.

— Εκείνη την έποχή συνέβη ένα περιστατικό που μου άφησε βαθιά έντύπωση.

— Ο πατέρας μου ζούσε πολύ άπομονωμένος. Έκτός από δύο τρία γεύματα που έδινε όλο το χρόνο και στα όποια προσκαλούσε δλους τους εύγενεις τών πριξίξ, ο πύργος μας, τίς άλλες ημέρες, είταν τέλειο έρημητήριο. Η επίσκεψη λοιπόν μανενός ξένου προκαλούσε την προσοχή μου. Και να τι είχα πρόσέξει :

— Κάθε χρόνο, μια ώριωμένη ημέρα, δηλαδή την πρώτη Μαρτίου, και σε ώριωμένη ώρα, δηλαδή στις δέκα το πρωί, ένας καβαλλάρης έμπαινε κρυφά στην αύλη του πύργου μας.

— Ο πατέρας είξερε τόσο καλά την ώρα που θάρχόταν ώστε βρισκόταν στο προαύλιο την ώρα που ο ξένος περούσε την κρημαστή γέφυρα.

— Τότε ο άγνωστος πέζεψε, έδενε το χαλινάρι του άλλόγου του σ' έναν κρηκό, χαρετούσε τον πατέρα μου και τον άκολουθούσε στο γραφείο του.

— Από τα πρώτα χρόνια που άρχισα να καταλαβαίνω θυμάμαι ταχτικά κάθε χρόνο αυτή την επίσκεψη. Όταν άντρώθηκα πιά, διάφοροι λόγοι μ' έκαναν να σχηματίσω την πεποιθήση ότι ο ά-



Ο κόμης με προσκάλεσε στο γραφείο του.

γνωστος αυτός έφερνε λεπτά στον πύργο και ότι αυτός είταν ή αίτία της εύτυχίας μου.

— Όσο για τους λόγους, στους όποιους στηριζόταν ή πεποιθήσή μου αυτή, οι κυριώτεροι είταν οι έξής :

— Πρώτα, μόλις έφευγε ο ξένος άκούγοταν μέσα στο γραφείο ένας μεταλλικός ήχος, πράγμα που φανέρωνε ότι ο πατέρας μου μετρούσε λεπτά εκεί μέσα.

— Έπειτα, όλόκληρη την ημέρα κάποια διαρκής εύχαρίστηση έλαμπε μέσα στα μάτια του πατέρα μου, γιατί άγαπούσε τα χρήματα, χωρίς να εινε φιλάργυρος έπειδή είχε δυστυχήσει πολύ.

— Τέλος έκανε διάφορα έκτακτα έξοδα.

— Και άλλοι πολλοί λόγοι έπιβεβαίωναν την ιδέα μου. Ο ξένος εκείνος πολύ γλήγορα κένθησε την περιέργεια μου κ' άποφάσισα να εξακριβώσω περί τίνας επρόκειτο. Την πρώτην λοιπόν Μαρτίου του 1561, ημέρα που έμπαινα στα είκοσιτέσσερα χρόνια μου, μόλις είδα τον ξένον να μταίνει στον πύργο, όταν ή ώρα σήμαινε δέκα, πήγα και στάθηκα φύλακας στο βορεινό δρόμο του πύργου, γιατί είξερα ότι από εκεί έπρεπε να περάσει μόλις τελείωνε ή άποστολή του.

— Είχα σταθεί σ' ένα πολύ στενό μέρος του θρόμου έτσι που όποιος ήθελε να περάσει από κει έπρεπε να βραδύνει το βήμα και να μου δώσει καιρό να προσέξω το πρόσωπό του.

— Τα πράγματα συνέβησαν όπως τα είχα προείπει : σε μισή ώρα άκνυσα ποδοβολητό άλλόγου και ο μυστηριώδης ξένος φάνηκε μακριά.

— Μόλις με είδε, έκανε μ' άπότομη κίνηση σά να ήθελε νύ στρέψει πίσω.

— Ωστόσο όμως μετανόησε, κατέβηκε από το άλλόγο του, πέρασε το χαλινάρι στο χέρι του και προχώρησε προς έμένα.

— Επρωχούσα κ' εγώ προς το μέρος του, κάνοντας τόνάδιάφορο. Την στιγμή που θά συναντιόμαστε εκείνος στάθηκε μηχανικά τότε, στάθηκα κ' εγώ.

— Άλληλοκοιταχτήκαμε άμιλητοι. Είταν ένας άντρας ως πενήντα χρόνων, δυνατός, καχύς, πολύ άλλά ντυμένος.

— Νομίζω πως είστε ο ύποκόμης Φλορεστάν ; μ' έρώτησε με μια φωνή γλυκειά, στην όποια διάκρινε κανείς κάποια συγκίνηση.

— Μάλιστα, κύριε, άπάντησα. Έβγαλε ζωηρά το καπέλο του και, καθώς με κοιτούσε κατάματα, ένα δάκρυ έλαμψε στα μάτια του.

— Χωρίς να θέλω συγκινήθηκα κ' εγώ και χαμήλωσα κάτω τα μάτια μου, μά πριν προλάβω να τον έμπούσω, αυτός γονάτισε, πήρε το χέρι μου και το έφερε μ' εύλάβεια στα χείλη του.

— Έπειτα σηκώθηκε, και ύποκλιόμενος βαθειά, μου είπε :

— Ο Θεός να σας προστατεύει.

— Κι' άμέσως πήδηξε σ' άλλόγο του. Σε δύο λεπτά είχε χαθεί.

— Παράδοξο ! ψιθύρισε ο Βρινδινός, και δέν ξέρετε το όνομα αυτού του άνθρώπου ;

— Λεγότανε Λαντρώ Κοχεφέρ ! άπάντησε ο ύποκόμης.

— Πιώς σας το είπε ; φώναξε ο Βρινδινός άπερίσκεπτα.

— Κανείς, το μάντεψα άπότου ήρθα στην Τουρραίνη. Και άμέσως τώρα θά δίητε πως.

X

Μοναδικός γυιός

— Την ίδια αυτή ημέρα, εξακολούθησε ο ύποκόμης, καθώς έγύριζα στον πύργο με τη σέψη μου προσηλωμένη στον άλλόκοτο αυτό ξένο ήρθε ένας ύπηρετής και μου είπε πως με ζητά ο πατέρας μου.

— Αυτό μου έκανε μεγάλη έντύπωση. Πρώτη φορά συνέβαινε να με ζητήσει ο κόμης.

— Τόν βρήκα να διαβάζει κάποιο βιβλίο. Καθώς άκουσε τα βήματά μου, σήκωσε το κεφάλι του και με ρώτησε με ψυχρότητα.

— Θα μορούσα να μάθω, τι σκοπούς έχετε για τόμελλον σας ;

— Η ερώτηση αυτή είταν τόσο άπροσδόκητη ώστε δέν είξερα τι ν' άπαντήσο.

— Για το μέλλον μου ; έφέλλισα όμολογώ, κύριε, ότι ποτέ δέν έσοκέρθηκα.

— Τότε εύαρεστηθήτε να σκεφθήτε τώρα και να μου άπαντήσετε άμέσως.

— Οι σκοποί σας θα εινε και σκοποί μου, κύριε, άπάντησα, και θα ενεργήσω σύμφωνα με τη θέλησή σας. (Άκολουθεί)