

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ

Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΔΕ ΜΙΛΟΥΣΕ

Ήταν ένας βασιλιάς που είχε μία κόρη πολύ όμορφη, μα σκληρή. Η βασίλοπούλα τὸ εἶχε πείσει δὲ θὰ παντρευότανε παρὰ τὸν ἄντρα ἐκεῖνον πὸν θὰ κατόρθωνε νὰ τὴν κάνει νὰ μιλήσει. Πολλοὶ ὑποψήφιοι τὸ δοκίμασαν τοῦτο, μα κατὰ τὴ συμφωνία ἀφοῦ δὲ μπόρεσαν καταδικάστηκαν σὲ θάνατο καὶ τὰ κεφάλια τους κρεμάστηκαν στὴ Μπάμπ Μαχρόνκ (1) πὸν τὴν ἔλεγαν τότε Μπάμπ ἔσ-Σαρίχ, δηλαδὴ πύλη τοῦ Δικαίου.

Ὁ Σουλτάνος ἐνὸς γειτονικοῦ βασιλείου εἶχε ἑπτὰ παιδιά. Ξέροντας τὴ γῆμη τῆς ὀμορφιάς καὶ τὸν ἐγωϊσμό τῆς βασίλοπούλας κ' ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ μήπως τὴν λάθουν καὶ τὰ παιδιά του, σὰν ἦρθε ἡ ὥρα του νὰ πεθάνει, τὰ κάλεσε στὴν ἐπιθανάτιο κλίνη του, ἔδωσε στὸν καθένα τους ἀπὸ ἓν ἀυγὸ (γι' ἀναμνηστικὸ) καὶ τοὺς ἔκανε σύσταση νὰ μὴν προσπεράσουν τὸ βουνὸ πὸν τοὺς διρίζει τὶς χτήσεις τους κ' ἀπ' αὐτοῦ ἐπέρασε νὰ περάσουν γιὰ νὰ πάνε στὸ γειτονικὸ βασίλειο τοῦ Σουλτάνου πὸν εἶχε τὴν ὀμορφὴν κόρη.

Τὸ μεγαλύτερο παιδί του τὸν διαδέχτηκε. Μία μέρα πὸν εἶχε βγεῖ στὸ κυνήγι πρὸς τὸ μέρος τοῦ βουνοῦ αὐτοῦ, δὲν ἀντισιάθηκε στὴν περιέργεια νὰ τὸ προσπεράσει καὶ μίλησε στὸ γειτονικὸ βασίλειο. Ὅταν ζύγωσε στὴν πρωτεύουσα εἶδε κρεμασμένα στὴν πύλη τοῦ Δικαίου ἐνενηντὰ τρία κεφάλια πὸν ξεριζωνότουσαν ἐκεῖ. Μία γιὰ γυναῖκοῦλα κατοικοῦς ἐκεῖ κοντὰ σὲ μιά σπηλιά.

— Ὁ θεὸς αἰμα, τῆς εἶπε. Τὶ εἶνε τοῦτα τὰ κεφάλια ; Ὁ τόπος βρισκεται σὲ πόλεμο ;

— Ὁχι, γιέ μου. Ὅλοι αὐτοὶ εἶν' τὰ θύματα τῆς σκληρῆς βασίλοπούλας μας.

Μὰ ἡ γιὰ δὲ μπόρεσε νὰ βγάλει ἀπὸ τὸ μυαλό τοῦ νέου βασιλιά τὸ σκεδῖο του. Τῆς ἐμπιστεύθηκε τὸ ἀλόγο του κ' ἕνα σακκὶ χρυσῶς κ' ἀποφάσισε νὰ πάει νὰ ζητήσει τὸ χέρι τῆς πριγκηπέσσας.

— Ξέρεις τοὺς δρους ; τοῦ εἶπε ὁ Σουλτάνος ὁ πατέρας τῆς. Πέρασε ἀπ' τὸ Μπάμπ ἔσ-Σαρίχ ; Εἶδες τὰ κεφάλια ;

— Δέχομαι τὴ συμφωνία, ἀπάντησε ὁ πριγκηπας. Καὶ μετὸ τὴ βραδινὴ προσευχὴ, ὅταν ἔπεσε ἡ νύχτα, μίλησε μέσα στὸ παλάτι, ντυμένος σὰν κ' ἐκείνους πὸν εἶνε γιὰ νὰ παντρεθοῦν. Ἐκεῖ γυναῖκες ἦρθαν καὶ τὸν πῆραν γιὰ νὰ τὸν φέρουν στὰ διαμερίσματα τῆς βασίλοπούλας Σάκτα (σικλητῆς) ἢ Μαοκούτας (ἐκείνην πὸν δὲ θέλει νὰ μιλήσει), ὅπου θὰ γινόταν ἡ δοκιμασία του. Γιὰ νὰ φτάσει πέρασε ἀπὸ ἑπτὰ πόρτες. Σὲ κάθε πόρτα οἱ σκλάβες τὸν ἀρωματίζαν καὶ τοῦ φώναζαν : « Ἐμπα, ὦ γαμπρέ ! »

Ἡ δοκιμασία βάνηξε ὅλη τὴ νύχτα. Συμβολαιογράφοι εἶταν κρυμένοι, ἔτοιμοι νὰ ὑπογράψουν πρακτικὸ τοῦ γάμου, μὲν ἡ βασίλοπούλα συγκαταίνε. Μὰ ὁ νέος βασιλιάς δὲ μπόρεσε νὰ τὴν κάνει νὰ ξεσπῆσει τὰ δόντια τῆς. Ἐβραγαν μαζὶ. Ἦταν μαζὶ. Τῆς πρόσφερε τσάι πὸν ἐκεῖνὸ τὸ ἀρνῆθηκε χωρὶς νὰ πει οὐτιε μιά λέξη. Ἡ αὐγὴ ἄρχισε νὰ ἀσπρίζει μέσ' ἀπὸ τὰ παράθυρα κ' ἦρθε ἡ ὥρα τῆς πρωινῆς προσευχῆς. Τότε σκότωσαν τὸ νέο πριγκηπα καὶ τὸ κεφάλι του πῆγε νὰ βρεῖ τὰ ἄλλα ἐνενηντὰ τρία κεφάλια πὸν εἶταν κρεμασμένα στὴν πύλη τοῦ Δικαίου.

Ὁ δεύτερος ἀδερφός του τὸν διαδέχτηκε στὸ θρόνο. Μὰ κ' αὐτὸς προσπέρασε τὸ βουνὸ, ἔφτασε στὴν πρωτεύουσα τοῦ γειτονικοῦ βασιλείου, εἶδε τὰ κεφάλια στὴν πύλη, ῥώτησε γι' αὐτὰ τὴ γιὰ καὶ εἶχε τὴν ἴδια τύχη μὲ τὸ μεγάλο του ἀδερφό. Καὶ τὰλλα ἀδέρφια του ἔκαναν καὶ ἔπαθαν τὸ ἴδιο καὶ σὲ λίγο ἡ γιὰ τῆς σπηλιάς βρισκόταν με ἔξη σακκιά χρυσῶν καὶ ἔξη ἄλογα πὸν τὰ βασίλοπούλα τῆς εἶχαν ὁδοὶ νὸ φυλάξει, ἐνῶ ἐνενηντὰ ἐννιά κεφάλια σάπιζαν κρεμασμένα στὴν πύλη. Ὁ μικρότερος τέλος ἦρθε κ' αὐτὸς ἐκεῖ, εἶδε τὰ κεφάλια τῶν ἔξη ἀδερφῶν του κ' ὀρκίστηκε νὰ τοὺς ἐκδικηθεῖ ἀν' κ' ἡ γιὰ γυναῖκα τὸν ἔξοριζε νὰ φύγει, δείχνοντός του πὸς οἱ ἄλλοι εἶχαν τιμαρῆθεῖ γιὰ νὰ μὴ σημορφωθοῦν με τὴ θέληση τοῦ πατέρα τους.

Μὰ κ' αὐτὸς ζήτησε τὸ χέρι τῆς πριγκηπέσσας κ' ἀποδέχτηκε τὴ συμφωνία. Ζήτησε ὅμως ἀκόμα προθεσμία ἑπτὰ ἡμέρων. Ὁ Σουλτάνος



Ἀραπάδες βαρβαλόρηδες περιμένα. τοῦ Μαρόκου.

τοῦδωσε νὰ κατοικήσει σ' αὐτὸ τὸ διάστημα ἕνα σπίτι μ' ἕνα ὀμορφο περιβόλι μέσα. Ἐκεῖ τὸ βασίλοπούλο περνοῦσε τὶς ἡμέρες βυθισμένος σὲ συλλογὴ παίζοντας γκουμπρι (εἶδος μαντολίνου) γιὰτὶ εἶταν μεγάλος καλλιτέχνης, καλὸς μουσικὸς καὶ σοφὸς σ' ὅλες τὶς ἐπιστήμες. Τρία περιστέρια ἐρχόντουσαν καὶ τὸν ἀκούγανε συχνὰ καὶ φωνόντουσαν σὰ νὰ τοὺς εὐφραине πολλὴ μουσικὴ του.



Στὴν κάμαρη βρισκόταν ὁ σουλτάνος μ' ὄλο του τὸ συμβούλιο...

Τὴν ἔχ' ἡμέρα τὰ περιστέρια ἀρχίσαν μπροστὰ του νὰ μιλοῦν μεταξύ τους ἀράπικα, γιὰτὶ, στ' ἀλήθεια, δὲν εἶταν περιστέρια ἀλλὰ νεράιδες.

— Δὲ μποροῦμε, ἀδερφέ μου, νὰ κάνουμε κάτι γι' αὐτὸ τὸ νέο πὸν μᾶς εὐφραίνει κάθε βράδι με τὴ μουσικὴ του ; εἶπε ἡ πρώτη.

— Τί ; εἶπε ἡ δεύτερη.

— Πῶς ; εἶπε ἡ τρίτη.

— Πρὸς εἰ, εἶπε ἡ πρώτη, ὁ νέος αὐτὸς νὰ μπει αὔριο στὰ διαμερίσματα τῆς βασίλοπούλας, χωρὶς νὰ τῆς μιλήσει καθόλου, χωρὶς νὰ τὴ χειρτοῦσε κἀν. Ἐτσι μονάχα θὰ τὴ στενχωρήσει καὶ θὰ τὴ σαυδαλίσει. Ἐπειτα θὰ πάμε κ' ἐμεῖς οἱ τρεῖς μετεμφιεσμένες σὲ γυναῖκες καὶ θὰ τὸν βάλουμε νὰ δικάσει τάχα μιά διαφορὰ μᾶς με τέτοιο τρόπο πὸν ἡ βασίλοπούλα δὲ θὰ μπορέσει νὰ βαστάξει στὴν ἐπιθυμία νὰ τοῦ ἀντιμιλήσει.

Οἱ νεράιδες, σὰ γυναῖκες κ' αὐτές, ἔφρουσαν καλὰ τὴ γυναικεία καρδιά. Καὶ στ' ἀλήθεια μὲν ἦρθε ἡ νύχτα τῆς ἑβδομῆς ἡμέρας, ὁ πριγκηπας πῆγε στὸ παλάτι, πέρασε τὶς ἑπτὰ πόρτες, ἔφτασε τσάι, ἔφαγε, ἦπιε μόνος του, χωρὶς νὰ πει οὐτιε μιά λέξη κ' ἔπειτα ἄρχισε νὰ παίξει τὸ μαντολίνου.

Στὴν κάμαρη μέσα βρισκόνοιοι Ὁ Σουλτάνος με ὄλο τὴν τὸν Συμβούλιο περιμένοντας νὸ δεῖ εἰ θάπογῖνει. Ἀπόξω πάλι ἀρα ἀδες βαρβαλόρηδες περιμένα με στακ' ἰὰ ξεγυμνωμένα γιὰ νὰ πάρουν τοῦ νέου πριγκηπα τὸ κεφάλι.

Σὲ λίγο ἔφτασαν καὶ τὰ τρία περιστέρια με γυναικεία μορφή στάθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ παράθυρο κ' ἄρχισαν νὰ ζητοῦνε δικιο, ἐκθέτοντας τὴν ψεύτικη διαφορὰ τους. Ἐλεγαν πὸς εἶταν τρεῖς ἀδερφές καὶ μάλλωναν γιὰ τὴν κληρονομία τοῦ πατέρα τους. Ἀντὶ νὰ τὴν μοιραστοῦν ἔξιςου, ἡ μεγαλύτερη ἠθέλε νὰ πάρει τὰ τρία ἔκτα, ἀφήνοντας τὰ δύο ἔκτα στὴ μεσαία καὶ τὸ ἕνα ἔκτο στὴ μικρότερη. Οἱ δύο ἄλλες δὲν ἐννοοῦσαν νὰ παραδεχτοῦν μιά τέτοια διανομὴ. Ζητοῦσαν κ' οἱ τρεῖς ἀπὸ τὸ νέο μουσικὸ νὰ τοὺς λύσει τὴ διαφορὰ τους.

— Ἐτσι πρέπει νὰ γίνε, εἶπε ἐκεῖνος δίνοντας ἐπίτηδες δικιο στὴ μεγαλύτερη, ἀντίθετα στοὺς κανόνες τοῦ Κορανίου καὶ στὰ ἔθιμα.

Σαυδαλωμένη, ἡ βασίλοπούλα Σάκτα, ἡ ὁποία ἔλεγε πὸς εἶξερε τοὺς νόιους, φώναξε :

— Πῶς ; Ὁχι ! Δὲν εἶνε δικιο αὐτό ! Νὰ πὸς πρέπει νὰ γίνε.

— Μίλησε ! Μίλησε ! φώναζαν τότε ὄλοι ὄσοι βρισκόνοτουσαν ἐκεῖ καὶ οἱ συμβολαιογράφοι ὁμολόγησαν πὸς νικῆθηκε καὶ ἔπειτα σύνταξαν τὸ πρακτικὸ τοῦ γάμου.

Ὁ νέος Σουλτάνος ἔπῆρε τότε στὴν πρωτεύουσί του τὴν ὀραία βασίλοπούλα Σάκτα ἢ Μαοκούτα.

Μὸ ἐνενηντὰ ἐννιά κεφάλια ἔμεναν ἀκόμα κρεμασμένα στὴν πύλη τοῦ δικαίου.

ΣΤΙΧΟΙ

ΚΡΥΦΗ ΑΓΑΠΗ

Ἀνέβασε στὰ χεῖλῃ τὴν νυχτὴ σου
κρυφὰ ἀπὸ σένα, κἀνὶ νὰ τῆς πῶ,
κρυφὰ ἀπὸ σένα, φῶς μου, συλλογίσου,
νὰ μὴν τὸ ἔξερῃς οὔτε σὺ πὸς σ' ἀγαπῶ.
Ποιὰς μάγισσας βοτάει θὰ βρεθῇ
γιὰ τῆς καρδιάς μου τὸν κρυφὸ τὸν πόνο,
πὸν θέλω καὶ δὲ θέλω νὰ μοῖ γαιτρευτῇ
ἀφοῦ γι' αὐτὴν στὸν κόσμο ζῶ καὶ μόνο ;
Δὲν εἶσ' ἐοῦ τοῦ κόσμου αὐτοῦ γενιά,
χρυσόλομη τοῦ φεγγαριοῦ εἶσαι ἀχίδα,
πὸν στῆς καρδιάς μου τὴν αἰδία σκοτεινὰ
παρηγοριά ἔχαραξες κ' ἔλιπιδά.

Δημ. Καμπουρέγους

(1) Πύλη τοῦ Φέζ, βορειανατολικά στὰ παλιά τείχη τῆς πόλεως πὸν βγαίνει σὲ ὁμόνομο τῆς νεκροταφείου καὶ ὀδηγεῖ στὸν Κασμπά τῶν Σεραγῆνα, ὅπου βρισκεται σήμερα τὸ νοσοκομείο Κοκάρ. Μπάμπ-Μαχρόνκ θὰ πει Πύλη τοῦ Καμέου γιὰτὶ τὸν ζῶνο πὸν τὴν ἔχτισαν (1100) ἔκαναν κἀτὸ ἀπ' αὐτὴ ζωντανὸ τὸν ἐπαναστάτη Μπαρμπέρ Γκορμάρα ἢ γιὰτὶ ὁ Μαροκινὸς ποιητῆς καὶ ἱστορικοῦ τοῦ XIV αἰῶνος ἴμπν-Ἐλ-Κατῖμα, κἀκερ κοντὰ σ' αὐτὸ τὸ μέρος. Ἐκεῖ κρεμόσαν γὰ κεφάλια τῶν ἐπαναστατῶν κατὰ τὸν διαφῶρον σουλτάνων