

ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ

Οι πρώτοι Έλληνες στην Αβησσυνία.— Πώς ζέπεσαν εκεί.— Και πώς επεκράτησαν.— Τό περίφημο παλάτι του Ιαούδ.— Η ιστορία ενός Γιάννη που εκυριαρχούσε σ' όλη την Αβησσυνία.— Τί γράφει ο περιηγητής Μπρούκ.— Ο θαλαμηπόλος του Ιωά.— Έλλην και αυτός και βαδύπλους.— Πώς έφυγε από την Αβησσυνία σάν έπαίτης.— Η θέσις των Έλλήνων στην Αβησσυνία σήμερα κ.λ.π κ.λ.π.

Ξέρετε πώς βροθήκαν, οι πρώτοι Έλληνες στην Αβησσυνία και από πότε;

Από το 1729, διαν μετά τόν θάνατον του Αυτοκράτορος της Αβησσυνίας Βακούφφα, ανέβηκε στον θρόνον ο γιός του Ιαούδ ο Η'. που ονομάστηκε και Μέγας, για τα πολλά του φυσικά και επίκτητα προτερήματα.

Τήν εποχή εκείνη, πολλοί Έλληνες από τα παράλια της Μικράς Ασίας και από του Αιγαίου τα νησιά, μη δυνάμενοι να ζούν, κάτω από το βαρύ ζυγό των Τούρκων, έφυγαν και πήγαν να ζητήσουν τύχη στο Κάιρο, αλλά επειδή κ' εκεί βρήκαν την ίδια άκαταστασίαν και τόν ίδιο τόν φανατισμό, αποφάσισαν να φύγουν για τās 'Ινδίας κ' έτσι πήγαν στη Γέδδα. Όταν όμως περνούσαν την Έρυθρά Θάλασσα, τους έπιασε μεγάλη τρικυμία και τους έριξε στο Μαζούαχ. Έκει, αφού είδαν ότι ήταν καλός και εκμεταλλεύσιμος ο τόπος, αποφάσισαν να μείνουν στην Αφρική και ήλθαν στην πρωτεύουσα της Αβησσυνίας, τόν Γονδάρ.

Ο φιλόξενος Αυτοκράτορας, σάν έμαθε πώς ήσαν Έλληνες στόν τόπο του— για τούς όποιους οι Αβησσυνιοί, τότε, είχαν καλή ιδέα— τους δέχτηκε με χαρά πολλή και τούς προστάτεσε σέ ότι είχαν ανάγκη. Έπειδή δέ μεταξύ αυτών, ήσαν και πολλοί χρυσόχοοι και ζωγράφοι, κ' επειδή ο Ιαούδ, έφαινε τότε ένσ νέο άνακτορο, άνέθεσε σ' αυτούς τή διακόσμηση και τούς έδωκεν άφθονα χρήματα και μέσα.

(Μερικά από αυτά τα πέρνουμε από ένα παλιό Αβησσυνιακό χειρόγραφο βιβλίο, που είχε την καλοσύνη ο φίλος Προκοπίου, που έχει τ' Αβησσυνιακά πράγματα να μάς τό προσφέρει. Τα άλλα τα συμπληρώνουμε από διάφορες πηγές, και ιδίως από τόν Σκώτον Bruce, ο όποιος ονομάστηκε «νέος Ηρόδοτος»).

Οι Έλληνες, σάν βοήθην και τα μέσα άφθονα, διεκόσμησαν θαυμάσια τού βασιλεία τό παλάτι. Τα τοιχώματα τά φκίασαν από έλεφαντόδοντο, με πρώτη τάξως τέχνη σκαλισμένο και άπάνω σ' αυτό βάλλαν τρεις σειρές ένεικούς καθρέφτες, που τούς κρατούσαν και τούς ύποστηρίζαν κορωνίδια χρυσαμένως.

Η όροφή ήταν ένα θαύμα πλούτου και τέχνης.

Ο Αυτοκράτωρ που ήταν και φιλόκαλος πολύ, άμα τά είδε αυτά, άφοσιώθηκε πλέον στους Έλληνες. Μαζί τους έμενε άπ' τό πρωί ως τό βράδυ, συζητούμενος και διδασκόμενος από αυτούς. Και τόσο μέλιστα πολύ, που έγκατέλειψε και τό κνήγι που ήταν άλλοτε τό πάθος του, και τούς πολέμους που διαρκώς έκήρτυτε, κατά των γειτόνων.

Η γενναιοδωρία που έκαμε στους Έλληνες αυτούς ήσαν άπίστευτες, έκτός των τόσων άλλων που τούς έδωκε, τούς παρεχώρησε και όλα τά χωριά που ήσαν γύρω από την πρωτεύουσά του, τό Γονδάρ.

Φαίνεται ότι οι Έλληνες εκείνοι δέν ήσαν μόνον καλλιτέχνη και καλοί τρώφιμοι των Μουσών μά και ίκανοί πολιτικοί. Έδίδαν και σέ πολλούς Αβησσυνιούς τά γράμματα και τας τέχνας και άνέβηκαν στα μεγαλειότερα αξιώματα της άβησσυνιακής αυτοκρατορίας και πολιτευθήκαν μάλιστα σάν Έλληνες καλοί και πατριώτες.

Ένας από αυτούς ήταν κάποιος Γεώργιος, από τήν νήσον 'Ιον, για τόν όποιον κατόπι, έγραψε, ο Καϊσάριος Δαπόντες :

Τόν έχει χέρι τον δεξι και συμβουλάτορά του.

Τόν έδωκε τήν αδελφήν, τόν έκαμε γαμβρόν του,

Τόν είχε ως επίτροπον εις τό βασιλείον του.

Όλο του τό βασίλειον, αυτός χριστιανίζει...

Στά 1735, έκτός από τόν άνωτέρω Γιώργην τόν 'Ιηον, αναφέρονται ότι είχαν μεγάλη αξιώματα στην άβησσυνιακή αύλή και οι Πέτρος και Δημήτριος από τήν Ρόδο. Ο Δαπόντες όμως αναφέρει και άλλους :

Έχει Ρωμαίους έξ—επτά, με περισσή τιμήν τους,

και με άνάπανον αυτών και εύχαριστήσαν τους.

Τήν 21 'Ιουνίου 1753 άπέθανεν ο φιλόκαλος και φιλέλληνας Ιαούδ και τόν διεδέχθη ο γιός του Ιωά.

Καθ' στή βασιλεία αυτού, οι Έλληνες, οι όποιοι έν τῷ μεταξύ είχαν πληθύνει σάν τά κουνέλια, είχαν τήν πρώτη εύνοια στην αύλή και έπαιναν τίς πειρά μεγάλης θέσεως.

Μεγάλη έπιρροή στόν Αυτοκράτορα τότε, αναφέρεται ότι είχε, κάποιος Πέτρος, που είχε διορισθεί θαλαμηπόλος του.

Όλοι οι Έλληνες όμως, δέν εύτυχούσαν τότε.

Ο Ιωάς, δέν ήταν φιλόκαλος σάν τόν πατέρα του, και οι καλλιτέχνη Έλληνες και διακοσμηταί, για να ζήσουν, αναγκάζονταν να κάνουν βάναντες δουλιές, «εμπροσθοβντες έρίπια, χαλινούς, ξίφη και άλλα στρατιωτικά είδη, δι' α και γλίσχορος άντημβιβοντες», όπως γράφει κάποιος ιερομόνος, που πέρασεν, άγνωστο πώς, από εκεί.

Ο περίφημος Σκώτος περιηγητής Bruce, βρήκε στην Αβη-

συνία όταν πήγε διαφόρους Έλληνας εκ των όποιων αναφέρει μερικώς.

Πρωτον έναν Γιάννην, σύμβουλο του Μιχαήλ Σοχούλ, διοικητού της Τιγγητίας και ύστερα πρωθυπουργού της Αβησσυνίας. Ο Έλληνας αυτός, είχε μεγάλη δύναμη, όχι μοναχά στή χώρα εκείνη, αλλά και στις γειτονικές ηγεμονίες τόν τιμούσαν πάρα πολύ.

Στά 1745 ο αρχιερέυς της Αβησσυνίας (άβουνάς) κρατηθείς από τόν ναίτην της Μαζούαχ, μόνον με τήν μεσολάβησιν του Γιάννη απέλευθερώθηκε.

Πόσοι Γιάννηδες μεγάλοι διπλωμάται τότε, πόσοι Γιάννηδες στην ελληνική διπλωματία σήμερα!

Τόν Γιάννην αυτόν, έγνώρισεν ο Bruce, στην Αδοβα πρωτεύουσα της Τιγγητίας όπου έμενε. Τού τόν συνέστησε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Μάρκος.

— «Ποτέ μου, γράφει ο Bruce, δέν είδα πιά άξιοέμβαστη φυσιογνωμία, από τόν ευαίσθητο και γενναίο τούτον Έλληνα, που μάς φιλοξένησε. Η λευκή και μακρική του κόμη, εκαλύπτετο από μία τιάρα από μουσελίνα και ή πυκνή και λαμπρά, όπως τό χιόνι, γενειάς του, έπεφτε μέχρι των γονάτων του. Ήταν ντυμένος «άβησσυνιστί». Φορούσε, δηλαδή, λευκό βαμβάκινο χιτώνα, που έπεφτε ως τούς αστραγάλους του, κόκκινο, χρυσοκεντημένο έπανωφόρι, που έφθανε ως τήν μέση του και σανδάλια. Ο αγαθός αυτός γέροντας, ήταν περιεκυκλωμένος από πολλούς ύπηρέτες και δούλους «άμφοτέρων των φύλων».

Όταν τόν πλησίασα με δέχθηκε μ' ένα δείγμα ταπεινότητας, που μ' έστενοχώρησε πολύ. Τόν άγκάλιασα με πολλές ένδειξεις τρυφερότητας και σεβασμού και τόν αποκάλεσα πατέρα μου. Η επίκληση αυτή, τόν έκολάκευσε πολύ και δέν έπαυσα να τόν όνομάζω έτσι, όσο έμεινα στην Αβησσυνία.

Στήν πόλι Δίξα, ύπήρχε μά πολυάριθμος Έλληνική κοινότης, που άνεγνώριζε «ως προεστών», τόν Γιάννην αυτόν, ο όποιος ένέμετο όλα τά... τελωνεία της Τιγγητίας και της Δίξας.

Όταν ο Bruce έφυγεν από τήν Αδοβαν, πήρε ένα συστατικό από τόν Γιάννη, για τόν αδελφό του Πέτρο, που ήταν στο Γονδάρ. Άμα διαδόθηκε στο Γονδάρ, τήν πρωτεύουσα, όπως είπαμε της Αβησσυνίας, ότι ένας «Φράγκος» έρχεται, ο φανατικός ορθόδοξος της Αβησσυνίας όχλος, μαζεύτηκε κ' άρχισε να τόν βρίζει και να τόν άπειλή. Βλέποντας τόν κίνδυνο του περιηγητού ο Πέτρος, έτρεξε άμέσως στόν Ράς-Μιχαήλ, που έμενεν τότε στην 'Ιθάβα και με χίλια δύο βάσανα, κατόρθωσε να σώση τήν ζωή του, από τά χέρια των Αβησσυνών.

Ο Σκώτος περιηγητής βρήκε όλους τούς εις τό Γονδάρ Έλληνας, να κατέχουν τά πειρά μεγάλα κερωνητικά αξιώματα, έκτός του Πέτρον, του θαλαμηπόλου του Ιωά, όπως μετά τόν θάνατον του Αυτοκράτορος άρνήθηκε να δεχθή όποιοδήποτε αξίωμα. Κι' ο Πέτρος αυτός, καταγόταν από τήν Ρόδο και είχε όρατα φυσιογνωμία και τρόπους πολύ ύποχρεωτικούς. Τότε ήταν μόλις τριάντα χρονών. Οι Αβησσυνιοί τόν εκτιμούσαν πολύ, και ο Αυτοκράτωρ τόν όνόμασε «Αζελλεφρά-έλ-λαμίσχα». Θέσις δηλαδή, που ίσοδυναμεί με τήν του «λόρδου αούλάρχου».

Ο Πέτρος αυτόν ήταν έξυπνος και κομψός. Είχε έλκνσει τήν αγάπη όλων και σέ λίγο έγινε πλουσιώτατος.

Έπειδή όμως τότε, τό να είχε κανένας πλούσιος πολύ στην Αβησσυνία ήταν πράγμα επικίνδυνο, όταν αποφάσιζε πλέον, να φύγη άπ' εκεί, ντύθηκε σάν έπαίτης και έτσι πέρασε άπαρητήρητος και αυτός και οι θησαυροί του.

Και ένας άλλος Πέτρος, αναφέρεται επίσης στα Αβησσυνιακά χαρτιά, ως θαλαμηπόλος βασιλείων.

Όσάυτος κάποιος Έλληνας καλόγηρος, Χριστόφορος όνομαζόμενος, έπαιξε ρόλο μεγάλου γιατρού στο Γονδάρ.

Οι εκεί τότε Έλληνες συνέστησαν τόν Bruce στόν Ράς-Μιχαήλ και τόν αυτοκράτορα. Και όταν, έπειτα, αυτός έπείρησε τή μεγάλη και γεμάτη κίνδυνους, οδοιοκρία, για τήν άνακάλυψη των πηγών του Νείλου, δυο Έλληνες από τήν Αβησσυνία, Στρατής και Σεβαστός, όνομαζόμενοι τόν παρηκολούθησαν και έλαβαν μέρος, μαζί του, σ' όλες τας ταλαιπωρίες και σ' όλους τούς κίνδυνους.

Έτσι άρχισε ή πρώτη άποικία των Έλλήνων στην Αβησσυνία.

Σήμερα υπάρχουν πολλοί Έλληνες εκεί, αλλά ούτε τήν έπιρροή, ούτε τήν δύναμη των πλαιών έχουν.

Καθημερινώς δέ εκποτιζονται από παντού και ιδίως στο έμπόριον, από τούς ξένους.

Σ.