

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

Η ΜΟΥΜΙΑ ΠΟΥ ΖΩΝΤΑΝΕΥΕ

ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΤΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ", ΜΠΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

— Είδατε λοιπόν, υποθέτω, πόσες καινοτομίες έχουμε στον τάφο της. Επίσης, ξέχασα να σας το πω, ο τάφος, που συνήθως τον γεμίζουν με πέτρες και χώματα, είχε μείνει ανοιχτός. Γιατί άραγε; Έγώ λέω ότι είχε σκοπό να φύγει από τον τάφο της μετά την ανάστασή της, όποτε θα ήτανε νέα γυναίκα, καινούργια, άλλο άτομο δηλαδή, με νέα προσωπικότητα, και λιγότερο συνειδησιμένη στα βάσανα που της τραβήξει στην πρώτη της ζωή.

Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα τα αναγκαία για την έξοδο της στον κόσμο ήταν έτοιμα: άκόμα και η οιδερένια άλυσίδα που βρέθηκε κοντά στην είσοδο του τάφου, θα έχρησιμευε για να κατεβή κάτω.

Ότι η βασίλισσα Τέρα περιμένε να περάσει πάλις καιρός για ν' αναστηθῆ, τὶ βλέπουμε από τὸ ὕλικό που διάλεξε γι' αὐτό: ένα κοινό σχοινί θὰ σάσιζε με τὸν καιρό, ἐνῶ τὸ σίδηρο βάστηξε.

— Τι είχε σκοπό να κάνει ἅμα ανασταίνονταν, δὲν τὸ ξέρουμε: οὔτε θὰ τὸ μάθουμε ποτέ, ἂν δὲν μιλήσουν τὰ νεκρὰ χεῖλη της καὶ μᾶς τὸ πουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XV

Ὁ σκοπὸς τῆς βασιλίσσης Τέρα

Τὸ κόσμημα τῶν ἐπτὰ ἀστέρων, ἐξακολούθησε ὁ κ. Τρελόну, εἶνε φανερόν ὅτι ἡ βασίλισσα Τέρα τὸ θεωροῦσε ὡς τὸ μεγαλύτερο θησαυρὸ της. Ἀπάνω σ' αὐτὸ τὸ κόσμημα εἶχε χαραῖξει λέξεις, πὺ κανένας ἄνθρωπος τοῦ καιροῦ της δὲν τολμοῦσε νὰ τὶς προφέρει.

Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἐπίστευαν ὅτι ὑπῆρχαν λέξεις, πὺ ἂν τὶς μεταχειρίζονταν κανεὶς καλὰ—γιατὶ σ' αὐτὸ τὸ ζήτημα ὁ τρόπος πὺ τὶς ἐπρόφεραν εἶχε τόση σημασία ὅση κ' ἡ λέξις ἡ ἴδια—μποροῦσαν νὰ ὑποτάξουν τὸς θεοὺς τῶν Ἀπάνω καὶ τῶν Κάτω Κόσμου. Τὸ «χεκὸ» πὺ θὰ πῆ «λέξις τῆς δυνάμεως», ἦταν ἀπαραιτήτο σὲ πολλὰς περιστάσεις. Ἀπάνω στὸ κόσμημα τῶν ἐπτὰ ἀστέρων, πὺ, καθὼς ξέρετε, εἶχε τὸ σχῆμα ἐνὸς σκαραβαίου, εἶνε χαραγμένα με ἱερογλυφικὰ γράμματα δύο τέτοια «Χεκὸ», τὸ ἕνα ἀποπάνω, τᾶλλον ἀποκάτω. Ἀλλὰ θὰ τὸ καταλάβετε καλύτερα ὅταν τὸ ἴδητε. Σταθῆτε ἐδῶ. Μὴ φύγετε.

Σηκώθηκε κ' ἔφυγε ἄρ' τὸ δωμάτιο. Ἄρχισα νὰ φοβοῦμαι πολὺ, μήπως πάθει τίποτα. Ἀλλὰ ἔκανσα ἀμέσως νὰ φοβοῦμαι, ὅταν εἶδα τὴ Μαργαρίτα. Παράξενο πράγμα! Ὅποτε διέτρεχε κανένα κίνδυνο ὁ πατέρας της, εἶδεινε μεγάλη ἀνησυχία μὴ πάθῃ τίποτα. Ἀλλὰ τώρα ἦταν ἡσυχία καὶ ψυχραιμία. Δὲν εἶπα τίποτα καὶ περιμένα.

Σὲ δύο-τρὶα λεπτὰ ἦθε πάλι ὁ κ. Τρελόну. Κρατοῦσε στὸ χεῖρ τοῦ ἕνα μικρὸ χρυσοῦ κουτάκι. Κάθισε στὴ θέσι του καὶ ἔβλεπε τὸ κουτὶ μπροστὰ του, ἀπάνω στὸ τραπέζι. Καθὼς τᾶνοιζε, γείραμε ὅλοι μπροστὰ καὶ κωττάζαμε.

Ἀπάνω σ' ἕνα μικρὸ κομμάτι ἴσπερο μεταξωτὸ ὕφασμα, εἶδαμε ἕνα θαυμάσιο ρουμπίνι, πρῶτον μεγέθους, μεγάλο ὡς ἄμυγδαλο. Ἦτανε σκαλισμένο ἔτσι, ὅστε νὰ μοιάζῃ με σκαραβαίον. Δὲν μπορεῖ νὰ γάνε τὸ φυσικὸ τὸ σχῆμα αὐτό: ἀλλὰ στοὺς πολυτίμους αὐτοὺς λίθους δὲν μένουσαν τὰ ἴχνη τῆς κατασκευῆς τους. Εἶχε τὸ

σχήμα σκαραβαίου με τὰ φτερά μαζεμένα καὶ τὰ πόδια καὶ τὶς κερατιές κολλημένα ἀπάνω στὸ σῶμά του. Κι' ἀπάνω στὸ ρουμπίνι ἦτανε σκαλισμένα ἐπτὰ διάφορα ἄσπρα, τὸ καθένα με ἕπτὰ κορυφές, βαλμένα σὲ τέτοια θέσι πὺ παρίσταναν ἀκριβῶς τὸν ἀστερισμὸ τῆς μεγάλης Ἄρκτου. Ὅσο γι' αὐτὸ, δὲν μποροῦσε νὰ ἀμφιβάλλῃ κανεὶς, πὺ νὰ ἦναι ποτὲ παρατηρήσει αὐτὸν τὸν ἀστερισμὸ. Ἀπάνω στὸ σκαραβαίον, ἦταν ἐπίσης χαραγμένα με τὴ μεγαλύτερη ἀκρίβεια καὶ μερικὰ ἱερογλυφικὰ σύμβολα: αὐτὰ τὰ εἶδα ὅταν ἦθε ἡ σειρὰ μου νὰ τὸ κυτᾶξω με τὸ φακὸ ποῦβγαλε ἀπὸ τὴν τσέπη του καὶ μᾶς ἔδωσε ὁ κ. Τρελόну.

Ὅταν τὸ εἶδαμε ὅλοι καλὰ, ὁ κ. Τρελόну τὸ γύρισε ἀνάποδα.

Εἶδαμε τότε ὅτι κ' ἀποκάτω ἦτανε δουλεμένο τόσο ὡμορφα, ὅσο κ' ἀπὸ πάνω. Κι' ἐκεῖ ἦτανε

σκαλισμένο ἔτσι ὅστε νὰ μοιάζῃ με σκαραβαίον. Εἶχε κ' ἀποκάτω μερικὰ ἱερογλυφικὰ σύμβολα.

Καὶ καθὼς ὅλοι μας, με τὰ κεφάλια μας σκυμμένα, ἐξετάζαμε τὸ θαυμάσιο αὐτὸ κόσμημα, ὁ κ. Τρελόну μᾶς ἔλεγε:

— Καθὼς βλέπετε, ἔχουμε ἐδῶ χαραγμένες δύο λέξεις, μὰ ἀπὸ πάνω καὶ μὰ ἀπὸ κάτω. Τὰ σύμβολα πὺ βρίσκονται στὸ ἀπάνω μέρος ἀντιπροσωπεύουν μὰ μόνο λέξη πὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ μὰ συλλαβὴ μαζὺ με τὰ «καθοριστικὰ» της. Ξέρετε ὅλοι σας, νομίζω, διὰ τὴν ἀρχαία Αἰγυπτιακὴ Γραφὴ, τὸ ἱερογλυφικὸν σύμβολον ἀντιπροσώπευε τὸ φθόγγον. Ἐδῶ, τὸ πρῶτον σύμβολον, ἡ τσάπα, προφέρεται μ ἐ ρ, καὶ τὰ δύο μετερὰ ἐλλειψοειδῆ πὺ ἀκολουθοῦν, ἐπιτείνουσι τὸ τελικὸ ρ: μ ἐ ρ - ρ - ρ. Ὁ ἄνθρωπος πὺ κᾶθεται με τὸ χεῖρ στὸ κεφάλι εἶνε ἐκεῖνον πὺ ἔμειε τὸ λέμε «καθοριστικὸ» τῆς σκέψεως: κ' ὁ ὄλος τοῦ πατρὸς εἶνε τὸ καθοριστικὸ τῆς «γενικότητος». Ἐτοὶ ἔχουμε ἐδῶ τὴ λέξη μ ἐ ρ, πὺ σημαίνει ἄ γ ἄ π η, στὴν ἀφηρημένην, τὴ γενικήν, καὶ τὴν πλατυτέρα τῆς ἔννοια. Αὐτὸ εἶνε τὸ «χεκὸ» πὺ μπορεῖ νὰ κυβερνήσῃ τὸν Ἀπάνω Κόσμον.

Ἐδῶ ἡ Μαργαρίτα εἶπε με φωνὴ βαθεῖα καὶ σιγανή:

— Ὡ, εἶν' ἀλήθεια. Πῶς οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἐμάντευσαν τὴν παντοδύναμη ἀλήθεια!

Ἄξαφνα τὸ πρόσωπὸ τῆς κοκκίνισε καὶ κατέβασε τὰ μάτια της.

Ὁ πατέρας της χαμογέλασε τρυφερὰ κ' ἐξακολούθησε:

— Ὁ συμβολισμὸς τῆς λέξεως πὺ εἶνε χαραγμένη ἀποκάτω εἶνε ἀπλοῦτερος, ἂν καὶ ἡ σημασία της εἶνε λιγώτερο σαφής.

Τὸ πρῶτον σύμβολον προφέρεται μ ἐ ν καὶ σημαίνει «ποταγὴ», καὶ τὸ δεύτερον ἄ μ π καὶ θὰ πῆ «καρδιά». Καὶ τὰ δύο μαζὺ μᾶς κάνουν «ποταγὴ τῆς καρδιάς», αὐτὸ πὺ ἔμειε στὴ δικὴ μας γλῶσσα τὸ λέμε ὁ π ο μ ο ν ἡ. Κι' αὐτὸ εἶνε τὸ «χεκὸ» πὺ μπορεῖ νὰ κυβερνήσῃ τὸν Κάτω Κόσμον.

Ἐκλείσει τὸ κουτὶ, μᾶς εἶπε νὰ μείνουμε ἐκεῖ ποῦμασε κ' ἐπῆγε πάλι στὴν κάμαρά του γιὰ νὰ βάλῃ τὸ κόσμημα πίσω στὸ χρηματοκιβώτιό του.

Ὅταν ἐγύρισε κ' ἐκάθισε πάλι, ἐξακολούθησε:

— Αὐτὸ τὸ κόσμημα, με τὰ μυστικιστικὰ του σύμβολα, πὺ ἡ βασίλισσα Τέρα τὸ βαστοῦσε στὸ χεῖρ της μέσα στὴ σαρκοφάγον, ἐπρόκειτο νὰ χρησιμεύσῃ ὡς σπουδαῖος παράγων—πιθανὸν ὁ σπουδαιότερος—γιὰ τὴν ἀνάστασίν της. Ἀρ' ἀρχῆς μου φαινότανε ὅτι μὸς πῶλεγε τὸ ἐνστικτὸ μου.

Τὸ κόσμημα αὐτὸ τὸ φύλαγα μὲς στὸ μεγάλο χρηματοκιβώτιό μου, ἀρ' ὅπου δὲν μποροῦσε νὰ τὸ βγάλῃ κανεὶς: οὔτε κ' ἡ βασίλισσα Τέρα ἡ ἴδια, με τὸ ἀστρικό της σῶμα.

— Τὸ ἀστρικό της σῶμα; Ἦ εἶν' αὐτὸ, πατέρα; τί θὰ πῆ αὐτό;

Ἦ Μαργαρίτα ρωτοῦσε τὸν πατέρα της μ' ἕνα ἐνδιαφέρον πὺ με ἐξέπληξε κάπως.

— Τὸ ἀστρικό σῶμα, τῆς εἶπε τότε χαμογελώντας ὁ κ. Τρελόну, πὺ εἶνε μὰ ἀπὸ τὶς δοξασίες τῶν Βουδδιστῶν καὶ τῶν νεωτέρων μυστικιστῶν, προήλθε ἀπὸ τὴν ἀρχαία Αἴγυπτον. Ἦ αὐτό, ὁ ἄνθρωπος πὺ μποροῦσε νὰ μεταβιβάζῃ τὸ σῶμά του ὅπου ἤθελε με τὴ διίλιση καὶ τὴ μετενάρχωσι τῶν διαφόρων μερῶν τοῦ σώματός του.

Οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἐπίστευαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπὸ πολλὰ καὶ διάφορα μέρη: θὰ σᾶς τὰ πῶ, γιὰ νὰ τὰ ξέρετε. Ἐτοὶ θὰ καταλαβαίνετε διηδιόποτε σχετικὸ με αὐτὲς τὶς δοξασίες τους.

— Πρῶτα-πρῶτα εἶνε τὸ Κ ἄ, δηλ. τὸ ὁμοίωμα τοῦ ἀνθρώπου, πὺ καθὼς μᾶς ἐξηγεῖ ὁ δόκτωρ Μπράτ, μπορεῖ νὰ ὀρισθῇ ὡς ἀφηρημένη ἀτομικότης, πὺ εἶχε ὅλες τὶς χαρακτηριστικὰς ιδιότητες τοῦ ἀτόμου πὺ ἀντιπροσώπευε, κ' εἶχε ἀπολύτως ἀνεξάρτητη ἕαση. Ἦταν ἐξελύττερο νὰ πηγαῖν ὅπου θέλλῃ, σ' ὅλον τὸν κόσμον: καὶ μποροῦσε ν' ἀνεβαίνῃ στὸν οὐρανὸ καὶ νὰ συννενοῦνται με τοὺς Θεοὺς. Ἐπειτα ἦτανε τὸ Μ π ἄ, δηλαδή ἡ ψυχὴ, πὺ ἔμενε στὸ Κ ἄ, κ' εἶχε τὴ δύναμη νὰ γίνεται ὕλικὸ ἢ ἄῤυλο κατὰ βούλησιν: εἶχε καὶ ὑπόστασιν καὶ ὀρισμένη μορφή.

(Ἀκολουθεῖ)

